

Messias in Noach en de Laatste Dagen

I. De Torah is de fundamentele openbaring van de natuur van de Heilige en Zijn verlossende aanpak van de mensheid. Daarom zouden we mogen verwachten dat de Torah elke essentiële doctrine (II Tim 3:16) behandelt. Er is niet één onderwerp dat behoort tot ons geloof dat niet zijn fundering in de Torah heeft. Er is echter een addertje onder het gras. Omdat de Heilige ervoor koos Zijn plan geleidelijk aan te openbaren, stelt de Torah niet elke doctrine op een duidelijke, beknopte en volledig gedetailleerde manier voor. De Torah gebruikt types, schaduwen en beelden om de meerderheid van haar belangrijke lessen te onderwijzen. Daarenboven worden de details van deze doctrines bij stukjes en beetjes voorgesteld, in een schijnbaar willekeurige volgorde—hier een beetje, daar een beetje (Jesaja 28:9-10). Bijvoorbeeld, ook al onthulde het verslag van de zondeval van de mens (Genesis 3) ons de noodzaak van plaatsvervangende verzoening door bloed, vertelde de Torah ons niet (in Genesis 3) dat de meest volledige manifestatie van plaatsvervangende verzoening door bloed pas vierduizend jaar later zou plaatsvinden in het offer van Yeshua, de zondeloze Zoon van God die in Bethlehem uit een maagd geboren werd. Verschillende profeten hebben deze en vele andere details op verschillende momenten over een periode van duizenden jaren verschaft (Hebreeën 1:1). Progressieve openbaring houdt ook in, geleidelijke openbaring/ontsluiting van kennis en begrip door de Heilige in de loop der tijd. We moeten ons herinneren dat de Torah **een schaduw en patroon was** van goede dingen die nog moeten komen. Ze werd op deze manier geschreven opdat de Heilige Zijn mysteries zou kunnen onthullen volgens Zijn tijdschema (Efeziërs 3:1-11). Daarom, wanneer we naar de Torah kijken, moeten we ons bewust zijn van een aantal van haar subtiliteiten:

1. De Torah zal haar doctrines onthullen door gebruik van haar eigen profetische methodes, waar we bewust van moeten zijn.
2. Vele van deze doctrines zijn verborgen in de verhalen/vertellingen van de Torah.
3. Onze bekwaamheid om de verborgen openbaringen te zien in de verhalen van de Torah zal toenemen als we leren hoe de Schrift **thematisch** te bestuderen.

Uitwendend over het concept dat de Torah een schaduw is, je kan een aantal dingen over mij vaststellen op basis van mijn schaduw. Je kan weten dat ik groot ben, dat ik kort haar en lange armen heb. Er zijn echter veel belangrijke details die je niet kan weten op basis van mijn schaduw. Je kan niet zeggen wat de kleur van mijn ogen, huid of haar is.

Wanneer je mijn lichaam effectief ziet, zal je veel details zien die mijn schaduw niet kon onthullen. Je kent het geluid van mijn stem niet of het feit dat ik een korte baard heb. Op dezelfde manier is de Torah/Tanakh zoals een schaduw. Het stelt een perfecte thematische schaduw van Yeshua voor en alle doctrines die volledig uitgewerkt worden in de B'rit Chadasha (Nieuwe Verbond Geschriften). De meeste mensen die dit concept niet begrijpen zullen geneigd zijn de Torah's schaduw van de Messias als verschillend te zien van de volheid van de waarheid die de B'rit Chadasha over de Messias brengt. Ze begrijpen niet dat de Torah tracht een zwart-wit (en dikwijls cryptisch) beeld probeert te schilderen van de Messias en Zijn verlossend werk. Dit werd zo gedaan opdat Adonai de volheid van Zijn plan op Zijn vastgestelde tijd zou kunnen onthullen (Efeziërs 3:1-11). Als je eerst de volheid van de Messias in kleur zou zien—door de B'rit Chadasha—zal het voor jou heel gemakkelijk zijn om de Messias in zijn zwart-wit schaduw van de Torah niet te begrijpen en zelfs te verwerpen. Dit zal in het bijzonder waar zijn **als je deze schaduw niet als de fundering hebt**. Daarom is het ons doel de in zijn zwart-wit schaduw van de Messias en alle andere doctrines in de Torah te ontdekken. En geloof me, ze zijn er allemaal. We moeten gewoon onze thematische lenzen scherpstellen.

Tenslotte moeten we voor ogen houden dat de Torah een profetisch boek is. Het spreekt tot alle generaties. We moeten beginnen begrijpen dat de verhalen van de Torah geen alleenstaande historische gebeurtenissen zijn, van de toekomst afgesneden in tijd. Integendeel, de grootste wijsheid van deze verhalen ligt in hun profetische en Messiaanse betekenis. Daarom moeten we heel duidelijk begrijpen dat de verhalen van de Torah meer te maken hebben met de toekomst dan met

het verleden!

II. Lees Mattheüs 24:36-41. Merk op hoe Messias Yeshua een verwijzing maakt naar de dagen van Noach. Lees nu II Petrus 2:1-9. Hoe zijn Mattheüs 24:36-41 en II Petrus 2:1-9 thematisch verbonden? We weten dat deze twee passages spreken over gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de laatste dagen. Waarom verwijzen ze dan beiden terug naar Noach?

A. Vat in een eenvoudige zin het verhaal van Noach samen? Hou er rekening mee dat jouw antwoord lichtjes verschillend kan zijn van het mijne; we moeten echter akkoord zijn over de basis. Het is een verhaal over zonde en oordeel, straf en beloning.

B. In jouw opinie, van welke toekomstige gebeurtenis is Noach's vloed een beeld en waarom?

C. Lees nu Mattheüs 24:36-41 en II Petrus 2:1-9 opnieuw. Lees ook I Petrus 3:20, wat ook verwijst naar de Parashat Noah. Kijk of je enige thematische connecties kan maken tussen de drie bovenvermelde passages en het verhaal van Noach.

De teksten verwijzen alle drie naar de vernietiging van de goddelozen.

In **Mattheüs 24:36-41**, heeft Yeshua het over de goddelozen die werden ;weggenomen door de wateren van de vloed.

II Petrus 2:1-9 en het verhaal van Noach hebben het beiden over de zekerheid dat het oordeel zal komen, ook al heeft het lang geduurd eer het kwam.

I Petrus 3:20 heeft het over de lankmoedigheid en het geduld van Adonai voor de vloed. We weten dat Yeshua wacht, in de hoop dat meer zondaars zich bekeren voor Hij komt om te oordelen.

Zoals je kan zien, wanneer Yeshua en Petrus naar het verhaal van Noach verwijzen, vermelden ze steeds het oordeel en de vernietiging van de goddelozen. Waarom? Omdat het ons een beeld brengt van het toekomstige oordeel wanneer Yeshua terugkeert op de Dag des Heren. Maar we moeten ook onthouden dat het een verhaal is over de redding (verlossing) van de rechtvaardigen—zoals vermeld in II Petrus 2.

Samengevat, het verhaal van de vloed van Noach is een beeld van de Dag des Heren, wanneer de heilige zal terugkeren om de goddelozen te vernietigen. Hij zal ze wegvegen van het oppervlak van de aarde zoals Hij gedaan heeft met de vloed. Dit verhaal leert ons twee zaken. De goddelozen zullen vernietigd worden. De rechtvaardigen zullen door het oordeel verlost worden, niet weggenomen worden voor het komt.

Hoe is de Vloed een Beeld van de Dag des Heren

I. Nu we het verhaal van de vloed thematisch verbonden hebben met de Dag des heren, laat ons bepalen welk aspect van de missie van de Messias deze sidra (Torah portie) precies afbeeldt.

A. Lees Mattheüs 24:36. Van welk aspect van Yeshua's bediening zegt hij dat de Dagen van Noach een beeld zijn? Op welke manier waren de dagen van Noach een beeld van de tweede komst van Yeshua—zie Mattheüs 24:36-39? Merk op hoe Yeshua de volledige vernietiging van de generatie van de vloed thematisch verbindt met Zijn tweede komst! De sleutelwoorden zijn, en hen allen wegnam. Wat betekent deze uitdrukking? Zoals je kan zien, zegt Yeshua heel duidelijk dat wanneer Hij komt, mensen vernietigd zullen worden, net zoals in de dagen van Noach.

B. Hoe is Mattheüs 24:40-41 thematisch verbonden met Mattheüs 24:39? Heb je dat gezien? Net zoals de generatie van de vloed verder leefde alsof het leven nooit zou eindigen **totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam**, op dezelfde manier,

1) zal een in het veld **aangenomen** worden en

2) een malend in de molen zal **aangenomen** worden terwijl de andere achtergelaten wordt. Ik ben zeker dat sommige van jullie kunnen gedacht hebben dat degenen die weggenomen werden opgenomen werden in de opname. Wel, zoals je kan zien, degenen die weggenomen worden zijn weggenomen tot oordeel net zoals die in de dagen van Noach. De doctrine van de opname zit vol gaten. Vele mensen proberen Mattheüs 24:40-41 te gebruiken als een bewijstekst voor de opname,

maar dat is verkeerde exegese.

C. Context—

De context van Mattheüs 24:40-41 suggereert niet dat Yeshua over een; opname spreekt. De context is er een waarin we Yeshua vinden die **over het oordeel van de goddelozen spreekt**. Dit thema van oordeel van de goddelozen is de reden waarom Yeshua het verbindt met de vloed!

D. Parallele Passage—

Lukas neemt ook nota van dezelfde uitingen van Yeshua, maar met extra inzicht. Lees Lukas 17:34-37. In deze passage vragen de discipelen waar zullen deze die **weggenomen** zijn naartoe **genomen** worden? In Lukas 17:37 worden deze die weggenomen zijn naar een plaats van oordeel/vernietiging genomen (een plaats van karkassen en gieren). Merk op hoe beide passages dezelfde boodschap brengen: mensen **weggenomen**, zoals ten tijde van Noach, naar oordeel/vernietiging. Dit is duidelijk geen plaats waar iemand naar opgenomen zou willen worden.

E. De parabel van het onkruid—

Lees Mattheüs 13:40-43. Hoe is deze passage thematisch verbonden met Lukas 17:34-47 en Mattheüs 24:36-41? Merk op, wanneer Hij komt, zal Hij engelen uitzenden om alle niet geredden **op te nemen** tot oordeel/vernietiging. Deze passage komt opnieuw perfect overeen met Lukas 17:34-47 en Mattheüs 24:36-41. Wanneer Hij terugkeert, zal Hij de niet geredden vernietigen door ze naar een plaats van naar oordeel/vernietiging te nemen.

F. Een kwestie van timing—

Zowel Lukas 17:34-47 als Mattheüs 24:36-41 geven het tijdstip van het **wegnemen**. Het is NA de —verdrukking van die dagen. Dus, zelfs al zou het verwijzen naar de opname (wat het heel duidelijk niet doet), zou het niet plaatsvinden tot na de verdrukking, niet ervoor. Deze beide passages beschrijven zeer duidelijk een gebeurtenis na de verdrukking.

G. Lees Openbaring 19:17. Hoe is deze passage thematisch verbonden met Lukas 17:34-47 en Mattheüs 24:36-41 Wanneer Yeshua terugkomt, zal een engel de vogels/gieren van de aarde roepen (herinner je Lukas 17) om zich voor te bereiden op een feest van mensenvlees.

H. Het is een fout bovenstaande Schriftgedeelten toe te passen op de opname omdat 1) GEEN ENKEL van hen iets vertelt over GELOVIGEN die OPGENOMEN WORDEN om YESHUA in de LUCHT te ONTMOETEN om VOOR EEUWIG met HEM te zijn, en 2) geen enkele van de parallelle passages leert iets over GELOVIGEN die OPGENOMEN WORDEN om YESHUA in de LUCHT te ONTMOETEN om VOOR EEUWIG met HEM te zijn. Zoals je kan zien, ondersteunen de parallelle passages (met de beste wil van de wereld) een geheime pre-trib opname van de kerk niet. Dit is heel belangrijk. Lees deze passages alsjeblief opnieuw. Deze maken geen enkel van de bovenstaande beweringen betreffende een pre-trib ;opname zoals zo veel verbreid onderwezen wordt.

I. Het Bijbels Begrip van **Weggenomen** Worden—Nu we begrijpen dat de Torah een FUNDERING is om de B'rit Chadasha te begrijpen, kunnen we naar de Torah gaan en snel leren dat de uitdrukking "**wegnemen**" een Hebreeuwse zegswijze was die betekende iets/iemand vernietigen/doden.

Wanneer Yeshua sprak van sommige mensen die zouden **weggenomen** worden en sommigen achtergelaten, gebruikte Hij gewoonweg deze uitdrukking om te zeggen degenen die weggenomen werden **weggenomen** waren ter vernietiging. Hier zijn slechts een paar van de vele verzen (van de Tanakh), die duidelijk leren dat **WEGGENOMEN** worden betekent ter vernietiging weggenomen worden.

Jesaja 57:13 Wanneer gij roepen zult, zo laat die, die door u vergaderd zijn, u redden; doch de wind zal hen **allen wegvoeren**, de ijdelheid zal **hen wegnemen**. Maar die op Mij vertrouwt, die zal het aardrijk erven, en Mijn heilige berg erfelijk bezitten.

Jesaja 57:1 De rechtvaardige **komt om**, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige lieden **worden weggeraapt**, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige **weggeraapt wordt** voor het kwaad.

Jesaja 40:24 Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouden stam wortelt niet in de aarde; ook als Hij op hen blazen zal, zo **zullen zij verdorren**, en een stormwind zal hen als een stoppel **wegnemen**.

Jesaja 64:6 Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een verwerpelijk kleet; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden **voeren ons weg** als een wind.

Ezechiël 30:4 En het zwaard zal komen in Egypte, en er zal grote smart zijn in Morenland, als **de verslagenen zullen vallen** in Egypte; want zij zullen zijn menigte **wegnemen**, en zijn fundamenten zullen verbroken worden.

Ezechiël 33:4 En een, die het geluid van de bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen; **en het zwaard komt, en hem wegneemt**, diens bloed is op zijn hoofd.

Daniël 11:12 Als **die menigte zal weggenomen zijn**, zal zijn hart zich verheffen, en hij zal er enige **tien duizenden neervellen**; evenwel zal hij niet gesterkt worden.

Hosea 1:6 En zij ontving weer, en baarde een dochter; en Hij zeide tot hem: Noem haar naam Lo-Rucháma; **want Ik zal Mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls**, maar Ik zal het voorzeker **wegvoeren**.

Mattheüs 22:13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, **neemt hem weg**, en **werpt hem uit in de buitenste duisternis**; daar zal zijn wening en knersing der tanden.

2 Koningen 12:3 Alleen werden de hoogten **niet weggenomen** het volk offerde en wierookte nog op de hoogten.

In plaats van een correcte analyse van Yeshua's beweringen en een begrip van **WEGGENOMEN**; als een Hebreeuwse uitdrukking voor vernietiging, denk ik niet dat de passage in Mattheüs een tekstbewijs is voor de **opname**. In de context van Mattheüs 24, denk ik dat het eerder zou zijn...

Achtergelaten!!!

II. We hebben reeds gezien hoe Parashat Noah ons leert over de vernietiging van de goddelozen op de Dag des Heren. Noach en zijn familie werden echter verlost. Wat leert dit ons? Vooraleer deze vraag te beantwoorden, laten we komaf maken met het probleem van de timing. Parashat Noah leert ons over de Dag des Heren. Dit is wanneer Adonai de bozen van de oppervlakte van de aarde zal vernietigen, juist? Okay, wanneer vindt dit plaats? In Openbaring 19! De Dag des Heren vindt plaats op het einde van de verdrukking wanneer de toorn van de Heilige uitgegoten wordt over de hele mensheid. Herinner je dat Yeshua zei, **na de verdrukking van die dagen**. Daarom is Parashat Noah geen les over hoe overleven tijdens de verdrukking. Het is een les over **overleving op de Dag des Heren** wanneer Hij de goddelozen [wegveegt (of zal ik zeggen, **wegneemt**)! Dit is nog een andere reden waarom eenieder die probeert het scenario van de vloed als een beeld van een pre-trib opname te gebruiken het Woord niet recht snijdt. De timing van een pre-trib opname is een thematische verkeerde koppeling—wat timing betreft—met het verhaal en de lessen van de vloed.

A. Lees Genesis 7:4. Zoals je kan zien, zou je niet op de oppervlakte van de aarde geweest willen zijn tijdens de vloed. Kan je aan een vers denken dat thematisch verbonden is met dit vers dat betrekking heeft op de Dag des Heren? Inderdaad. In feite gaat het hele boek Sefanja over de Dag des Heren. Opnieuw zien we een duidelijke en beknopte thematische overeenkomst tussen de vloed van Noach en de Dag des Heren. Het is een dag waarop alle mensen op de oppervlakte van de aarde zullen worden **weggenomen**.

B. In plaats van de feiten in A hierboven, waarom werd Noach niet vernietigd? Inderdaad. Hij was in de ark. En waar was de ark? Hoe hoog? Ben je ooit op een berg gegaan wanneer er een zware bewolking was? Je kan jezelf eigenlijk in een wolk bevinden op een hoge berg. We kunnen daarom gemakkelijk vermoeden dat Noach opgenomen was in de hemel, juist? Doe nu je thematisch denken petjes op. Van welke grootse gebeurtenis is het beeld van de ark die in de hemel opstijgt en Noach en zijn familie redt een voorafschaduwning? Chaverim, het beeld van de ark die opstijgt in de hemel en Noach en zijn familie vervoert is een beeld van onze samenkomst om Messias in de hemel te ontmoeten! Herinner je I Thessalonicenzen 4:14-17?

C. Openbaring 19 tekent Yeshua's terugkeer voor ons op. Zoals je kan zien is het de Dag des heren

wanneer de Heilige terugkeert om de goddelozen te oordelen. Merk op hoe Openbaring 19:17-18 spreekt over het samenkomen van de vogels van de aarde voor een feest met het vlees van de geslachten en het verbindt met Lukas 17:34-47. I Thessalonicenzen 4:14-17 vindt ook op dit moment plaats. Het is de **komst van de Heer**. Hij komt terug met de verrezen doden en degenen die opgenomen worden in de wolken. En waarom werden ze opgenomen? Ze werden in de wolken opgenomen zodat ze de afstraffing van de goddelozen benden op de aarde zouden kunnen ontvluchten, net zoals Noach en zijn familie opgenomen werden in de wolken via de ark om aan het oordeel van de goddelozen op de oppervlakte van de aarde te ontsnappen.

III. Tenslotte laat ik het aan u over om te beginnen denken over de thematische verbanden tussen de valse religie die door de generatie van de Toren van Babel opgericht werd en Mysterie Babylon dat we terugvinden in Openbaring 17-18.

Shabbat Shalom

Tony Robinson

<http://www.restorationoftorah.org/>

Ned Vertaling S.Van Goethem