



Noach "Noach"

Genesis 6:9–11:32

Jesaja 54:1–55:5

Mattheüs 3–4

Geweld op de Aarde

"Zoals in de dagen van Noach" zijn woorden die velen van ons al jaren gehoord hebben . Yeshua Zelf linkte de dagen van Noach aan de laatste dagen, dagen waarin we naar mijn persoonlijke mening nu leven. Hoe was het in de dagen van Noach eigenlijk? De waarheid is dat ons in de Schrift niet echt veel verteld wordt over die dagen. Er wordt ons alleen gezegd dat de harten voortdurend vol met kwaad waren. We kunnen eigenlijk alleen afgaan op onze huidige samenleving, speculeren om te weten wat die woorden betekenen .

De echte aanwijzing is er één die gedurende jaren niet gezien werd en slechts recentelijk aan de oppervlakte is gebracht. In Gen 6:11 stelt de Schrift dat de aarde vol was met geweld . Het woord geweld is vertaald vanuit het woord hamas .Ik ben zeker dat vele van jullie dit al gehoord hebben . Hamas is slechts één van de radicale groepen verbonden aan Islam. Zegt de Schrift ons dan dat dit een teken van de laatste dagen is, dat Islam zich over de hele wereld zal uitstrekken? Ik denk het wel .

Laat me, vooraleer ik enkele zeer directe stellingen uit, eerst een zeer bekend vers uit Johannes citeren," Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige en uitverkoren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem zijn vertrouwen stelt eeuwig leven mag hebben ." Yeshua's leven, dood en heropstanding heeft plaatsgehad om alle mensen vrij te kopen, ongeacht hun ras, nationaliteit of religie . HaShem verlangt dat elk mens zal vrijgekocht zijn!

Laat mij, dit gezegd zijnde, verder gaan . De mensen die Allah dienen door de religie van Islam zijn verloren en zonder God . Islam is geen vreedzame religie. Het is een religie van hamas (geweld). Het is geen religie die gekaapt is door een kleine groep fanatiekelingen . De basis van de Koran en zijn lering is dood . De enige weg van hoop voor Moslim mensen is zich te bekeren van de Islam naar de God van Abraham, Izaak en

Jacob door het verlossingswerk van Yeshua de Messias! Islam leert dat op een dag Mohammed naar deze aarde zal terugkeren en op die tijd zal: “ Jezus “ zich bekeren tot de Islam en Allah dienen . Overwegende dat vandaag, eender wie naar Medina kan gaan en het graf van de “ profeet “ Mohammed kan bezoeken en daar een lichaam kan vinden dat er nog steeds is, en dan een reis naar Israel kan ondernemen en naar een aantal mogelijke graftombes kan gaan en geen enkel lichaam zal vinden, zou tenminste moeten veroorzaken dat de lering in vraag kan gesteld worden .

De waarheid is, dat er slechts Ene is waarvoor de hele wereld zijn knie zal buigen en die ene is Yeshua, de Zoon van de enige ware en levende Elohim .

Maar wat dan met deze religie die Islam genoemd wordt? Wat zal daarvan komen in de volgende jaren? Hoeveel invloed zullen ze hebben? Als we het echte antwoord hierop zouden weten, zouden de meesten van ons waarschijnlijk ‘s nachts moeilijk kunnen slapen. Alleen al om je hierover een tip te geven, neem je Bijbel en ga naar Openbaringen 20:4 . Dat spreekt over hen die “ onthoofd “ werden om te getuigen over Yeshua en Zijn Thora . Klinkt dit als iets herkenbaar ten aanzien van Islam?

Dus wat moeten wij doen vandaag, wetende dat de toekomstige gebeurtenissen erger en erger zullen worden? Eén ding is zeker, we moeten niet in vrees leven . Vrees is afwezigheid van geloof . Als we naar de wereldgebeurtenissen kijken en profetieën voor onze ogen in vervulling zien gaan, zou dit moeten maken dat ons geloof dagelijks groeit . Het zou een groter verlangen naar Zijn woord en Zijn aanwezigheid moeten veroorzaken Uiteindelijk zijn dit de enige dingen die ons zullen overeind houden en richting geven . Merk in de Thora lezing op, dat Noach niet uit de zondvloed genomen was, het was hem echter toegelaten boven de vloed uit te rijzen .De reden hiervoor is omdat hij een rechtvaardig man was en oprecht jegens God .Dit zou luid tot ons moeten spreken, wij die naar Thora kijken voor onze levens richting .

Wij zouden mensen moeten zijn die luisteren naar Zijn stem . Dit zijn de dagen van voorbereiding Wij zouden onze geestelijke oren moeten oefenen om te horen en te gehoorzamen zonder vragen te stellen. Tenslotte kunnen onze levens en de levens van hen die ons het dierbaarst zijn ervan afhangen .

Ik geloof dat we een zeer kritiek jaar ingaan, voor zover het profetie betreft . Het wereld gebeuren gaat van kwaad naar erger . We mogen dan horen over tijden van “ Vrede en veiligheid “ maar gedenk de woorden van Paulus in 1 Thess.5 betreffende vernietiging. Wij moeten een volk zijn dat in waarheid wandelt en dat niet bang is om het politiek correcte denken van onze tijd uit te dagen . Noach was niet echt politiek correct toen hij besloot een ark te bouwen in het midden van de woestijn, temidden van een volk dat nog nooit regen had gezien!

Als slotnoot: Ik heb doorheen de jaren velen over de terugkeer van Yeshua horen spreken, maar op zo’n wijze dat ze niet het aanvoelen dat dit ooit tijdens hun leven zou gebeuren.

Noach was niet vooraf verteld welke de juiste dag was dat de vloed zou opkomen . Er werd hem gezegd wat hem te doen stond . Toen hij zijn werk aan de ark aanvatte wist hij

niet of de vloed tijdens zijn leven zou komen, of dat het werk zou doorgegeven worden aan zijn jongens en dat het tijdens hun leven zou plaatsvinden . Hij wist alleen wat hem gezegd was te doen, en hij deed het . Hij probeerde niet de wil van HaShem weg te bidden naar een andere generatie . Toen de wind en de regen begonnen bestrafte hij hen niet terwijl hij verdronk in Zijn wil . Noach hoorde en handelde dan naar wat hij hoorde, nooit twijfelend aan het werk dat hem opgedragen was .

Mogen wij een volk zijn zoals vader Noach . Een volk dat de stem van onze Hemelse Vader hoort en dan handelt naar Zijn instructies. Een volk dat een standpunt durft in te nemen voor dat wat juist is en durft te spreken tegen dat wat fout is . Een volk dat weet dat er oordeel over deze aarde komt, en over hen die doorgaan met de liefde en de goedheid, ons toebedeeld door Yeshua, te verwerpen . Een volk dat liefde deelt door daden en acties en daarbij opstaat tegen het geweld dat zich vandaag doorheen de wereld verspreidt .

Mike Clayton www.joinedtohashem.org
Ned. .vertaling . S.Van Goethem