

Messias in Lech Lecha (ga voor jezelf)
Besnijdenis en de Messias

I. We hebben eerder geleerd dat Abram's afdaling naar Egypte eigenlijk een profetie was van de toekomstige afdaling van zijn nakomelingen naar Egypte. We hebben opgemerkt dat verhalen van de Torah geen afzonderlijke gebeurtenissen zijn. Het zijn profetische beelden. We moeten dit concept begrijpen. De verhalen van de Torah hebben meer met de toekomst dan met het verleden te maken. De gebeurtenissen van de Patriarchen zijn beelden van toekomstige gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de levens van hun nakomelingen. Maar er is meer. De grootste nakomeling van de Patriarchen is de Messias—Yeshua. Daarom zouden we mogen verwachten dat sommige van de verhalen van de Torah eigenlijk profetische beelden zijn van de persoon en het werk van de Messias! Laten we zien of we een glimp van de Messias kunnen opvangen in de sidra (Torah portie) van deze week.

A. Wat moeten we weten over het teken van de besnijdenis? Het lijkt een vreemd teken te zijn. Lees Genesis 17:9-14. Uitgaande van deze verzen, hoe ernstig is het verbondsteken van de besnijdenis? Met welke gebeurtenis wordt besnijdenis thematisch verbonden? En wat gebeurt er tijdens de besnijdenis? Op welke dag wordt de besnijdenis uitgevoerd? Laten we door gebruikmaking van deze thema's (geboorte, het nummer acht en de verwijdering van het vlees) andere verzen onderzoeken.

B. Lees Deuteronomium 10:16 en Deuteronomium 30:6. Deze verzen verbinden besnijdenis thematisch met onze harten! Daarom weten we dat het dieper onderwijs over besnijdenis te maken heeft met onze harten—het wegsnijden van de voorhuid van onze harten. Om je te helpen de betekenis van besnijdenis te begrijpen, moeten we verder springen naar het boek Leviticus.

C. Merk op hoeveel passages in Leviticus 12-15 te maken hebben met geboorte!

- Instructies wat betreft de bevalling, Leviticus 12:1-8.
- Instructies wat betreft zaadlozingen, Leviticus 15:1-18.
- Instructies wat betreft de menstruele cyclus, Leviticus 15:19-24.
- Besnijdenis op de achtste dag, Leviticus 12:1-8.

Lees Leviticus 12:1-8 opnieuw. Merk op dat de instructies met betrekking op het besnijdenis van een **pasgeboren** jongen plaatsvinden in de context (Leviticus 12-15) van talrijke passages thematisch verbonden met de geboorte! Dit is meer thematisch bewijs dat besnijdenis met geboorte verbindt. Merk daarboven op dat Leviticus 13-14 te maken heeft met metzora (melaatse). Met andere woorden, de passage die de metzora (melaatse) behandelt staat midden tussen Leviticus 12 en Leviticus 15, die beiden thematisch verbonden zijn met geboorte. Dit is het plaatje.

*Leviticus 12—Thematisch verbonden met nieuwe geboorten

Leviticus 13-14—Thematisch verbonden met de metzora, de wandelende levende **DOOD**

Leviticus 15— Thematisch verbonden met nieuwe geboorten*

D. Je zal me voorlopig gewoon moeten vertrouwen, maar wanneer je Parashat Metzora (melaatse) bestudeert, zal je het volgende leren:

- Iemand wordt tamei (onzuiver), of ritueel onzuiver door te zondigen (bv. niet gehoorzamen aan de geboden), door in contact te komen met dood, of door één of andere manier van verlies van leven.
- Wanneer iemand tamei (onzuiver) is, kunnen zij niet in de heilige aanwezigheid van Adonai komen. Dit is ten strengste verboden. Je kan Adonai alleen benaderen wanneer je tahor (ritueel zuiver) bent.
- Tzara'at is een aandoening waarmee iemand door Adonai getroffen wordt.
- De metzora (melaatse) was een beeld van **DE WANDELENDE, LEVENDE DOOD!** Inderdaad. Als we willen zien hoe dood eruit ziet, dan kijken we naar de metzora (melaatse), die volledig afgesneden was van de aanwezigheid van Adonai in de Mishkan, evenals van alle menselijke betrekkingen.
- Volgens de Torah, is het voornaamste werk van de Messias Leven brengen waar er Dood is. Hij zit in

de opstandingbusiness!

E. Als de metzora (melaatse) een beeld is van dood, welke soort genezing heeft hij dan nodig? Inderdaad. In feite zou je kunnen zeggen dat hij verzezen of **opnieuw geboren** (hint) moet worden. Op welke dag werd de metzora (melaatse) gereinigd? Zie je het beeld? De metzora (melaatse), een beeld van dood, moet nieuw leven gegeven worden of hij moet **opnieuw geboren** worden. Deze reiniging tot nieuw leven gebeurde op de **achtste dag**, dezelfde dag dat een **pasgeboren** mannelijk kind.

II. Lees nu Kolossenzen 2:11-13. Laten we kijken op hoeveel manieren deze verzen thematisch verbonden zijn met wat we al geleerd hebben in deel I van Messias in de Torah.

· Het teken van het verbond met Abraham is besnijdenis van het vlees. Deze verzen spreken over een geestelijke besnijdenis, waar de massa van de zonden van het vlees weggenomen wordt.

· Leviticus leerde ons dat de metzora (melaatse) opnieuw geboren of leven gegeven (verzezen) moest worden. Daarenboven verbindt de Torah dit proces thematisch met besnijdenis omdat beiden op de achtste dag plaatsvonden. Kolossenzen 2:13 leert ons dat wanneer onze harten onbesneden waren we dood waren! Daarenboven leert het ons dat de besnijdenis van onze harten ons “leven gegeven heeft samen met Hem (de Messias)!” Zie je hoe de Torah dit alles afbeeldde?

A. Wanneer vinden al de gebeurtenissen in Kolossenzen 2:11-13 plaats? Chaverim, het verbondsteken van de besnijdenis is hoe de Torah ons onderwijst over de noodzaak om opnieuw geboren te worden! En Kolossenzen 2:11 stelt dat Yeshua de besnijdenis van onze harten uitvoert.

B. Lees Romeinen 2:28-29. Opnieuw zien we dat besnijdenis van het vlees een beeld was van de besnijdenis van het hart—opnieuw geboren worden! Het concept van besnijdenis van het vlees wordt duidelijk begrepen in het “Oude Testament”—zie Deuteronomium 10:16 en 30:6. We hebben gezien hoe besnijdenis thematisch verbonden was met nieuwe geboorte door het nummer acht. Hopelijk kan je nu begrijpen waarom Yeshua verwonderd was dat Nicodemus het concept van de wedergeboorte niet begreep. Het wordt reeds onderwezen (als een schaduw) in de Torah.

Over Geloof en Rechtvaardigheid

I. Vele mensen denken verkeerdelijk dat het Joodse volk gered werd door de wet (Torah) te houden. Dit is hun gedachtegang. De Torah werd aan de Joden gegeven om ze te houden.

Het doel was de mensen te leren dat niemand zich aan Adonai's maatstaf van rechtvaardigheid kon houden. Nu Yeshua gekomen is, is er geen nood meer aan de Torah.

Haar vereisten zijn reeds in ons vervuld door Yeshua. Zoals je weet, is een van de hoofdredenen waarom ik de tijd genomen heb om deze lessen te ontwikkelen opdat je de harmonie van de Torah en de B'rit Chadasha (Geschriften van het Nieuwe Verbond) zou kunnen zien. Er zijn geen twee verschillende maatstaven van rechtvaardigheid afhankelijk van het feit of je vóór of na de opstanding van de Messias leefde. Laten we het onderwijs over geloof en werken uit de Torah en de B'rit Chadasha onderzoeken zodat we kunnen zien dat ze één en dezelfde zijn.

A. Lees Genesis 15:1-6. Welke twee grote Bijbelse topics zijn thematisch verbonden in Genesis 15:6? In welke belofte had Abraham geloof? Merk op dat de Schrift zegt dat omwille van Abrahams geloof, hem rechtvaardigheid toegeschreven werd. Het belangrijkste dat hier op te merken valt; is het thematische verband tussen geloof en rechtvaardigheid. Zegt dit vers iets over gehoorzaamheid en rechtvaardigheid? Neen.

Dit is een fundamenteel vers, dat ons leert dat we door geloof gerechtvaardigd worden, niet door de werken van de Torah te gehoorzamen. Dit is heel betekenisvol omdat dit fundamenteel punt eerst in de Torah onderwezen wordt, niet de B'rit Chadasha!

Daarom is het onmogelijk dat de Torah gegeven werd zodat we rechtvaardiging zouden kunnen bekomen door gehoorzaamheid.

B. Het feit is dat alle mensen in zonde geboren zijn en alle mensen hebben gezondigd.

Daarom is het voor ons onmogelijk om gerechtvaardigd te worden op ons eigen. Daarenboven, omdat we allen gezondigd hebben, opdat we gerechtvaardigd zouden worden, moeten we eerst vrijgesproken of vergeven worden van onze zonden. Dit proces heet rechtvaardiging. We moeten gerechtvaardigd worden van al onze misstappen uit het verleden. Lees Habakkuk 2:4. Welke twee Bijbelse doctrines worden in dit vers thematisch verbonden? Opnieuw zien we het belang van geloof.

Rechtvaardiging van onze misstappen uit het verleden vereist geloof, net zoals we geloof nodig hebben opdat ons rechtvaardigheid zou toegekend worden. Hier is het voornaamste punt dat de Torah probeert te onderwijzen. Wanneer iemand in de belofte van de Heilige gelooft, wordt zijn geloof als rechtvaardigheid gezien.

II. Laten we nu kijken wat de B'rit Chadasha over deze onderwerpen te zeggen heeft.

A. Lees Romeinen 1:1-2. Waartoe werd Paulus apart gezet om te preken?

Het evangelie. En wat is de bron van Paulus' evangelie? Zie je het belang van de verklaringen van Paulus? Hij stelt duidelijk dat het evangelie dat hij preekt zijn bron/wortels/oorsprong, enz., in de Tanakh heeft!

B. Lees nu Romeinen 1:16-17. In deze verzen haalt Paulus Habakkuk 2:4 aan als de bron van de fundering van het evangelie van Messias.

C. Hoeveel keer vermeldt Paulus het woord evangelie in Romeinen 1-2?

Denk je dat hij probeert duidelijk te zijn wat betreft het onderwerp van zijn brief? Ik denk het wel.

D. We hebben reeds gezien dat Paulus naar Torah kijkt als zijn bron voor het evangelie.

Daarenboven, hebben we reeds gezien dat de Torah geloof thematisch verbindt met rechtvaardigheid/rechtvaardiging. Lees Romeinen 1-4. Besef je hoeveel keer Paulus geloof en rechtvaardigheid/rechtvaardiging thematisch met elkaar verbindt? Lees nu Romeinen 4. Dit volledig hoofdstuk is eraan gewijd om jou en mij te bewijzen dat de mens alleen door zijn geloof gerechtvaardigd en rechtvaardig gemaakt wordt. En waar haalde Paulus dit idee? Paulus ziet Abrahams geloof duidelijk als een onderwijs les of beeld hoe alle mensen gerechtvaardigd en rechtvaardig gemaakt worden—alle mensen, zowel Oud als Nieuw Testament.

Samengevat, zowel de Torah als de B'rit Chadasha leren ons dat geloof leidt tot rechtvaardigheid/rechtvaardiging. Gehoorzaamheid aan de Torah zal niemand rechtvaardigen. Noch om het even welke goede werken. De enige weg voor de mens om rechtvaardig verklaard te worden is door geloof in de belofte van de Heilige. In een notendop, wanneer de mens geloof schenkt, schenkt de Heilige rechtvaardiging. En dat is evangelie!

Over Gehoorzaamheid en Leven/Zegen

I. Iemand zou kunnen vragen, "Wat is dan het doel van gehoorzaamheid aan de Torah?"

Goede vraag. We weten al dat het niet tot rechtvaardigheid leidt. De beste plaats om over het doel van gehoorzaamheid aan de Torah te leren is het boek Deuteronomium. Dit onderwerp zal overvloedig behandeld worden wanneer je het boek Devarim bestudeert; hier is echter een snelle samenvatting van het doel van gehoorzaamheid aan de Torah.

A. Laten we verdergaan zoals hierboven wanneer we naar een fundamenteel onderwijs gezocht hebben over hoe iemand rechtvaardig wordt. We hebben gewoon naar een vers gezocht dat het onderwerp aansneet hoe iemand van de Heilige rechtvaardigheid ontvangt. Genesis 15:6 was onze eerste treffer. Wel, laten we zien wat de Torah te vertellen heeft over gehoorzaamheid. Wanneer de mens gehoorzaamheid schenkt, wat schenkt de Heilige dan?

B. Lees Genesis 18:18-19. Wat zegt de Heilige over gehoorzaamheid wat Abraham en zijn nakomelingen betreft? Hier zien we het eerste deel van de vergelijking—Het offeren van gehoorzaamheid door de mens. Dit vers stelt duidelijk dat Abram zijn nakomelingen zal gebieden Adonai te gehoorzamen. En wat zal het antwoord van de Heilige zijn? Wat zal Hij aan Abrahams

nakomelingen schenken als antwoord op hun gehoorzaamheid? Is het rechtvaardigheid? Zie je dat? De mens schenkt gehoorzaamheid, terwijl de Heilige zegen schenkt! Zo eenvoudig is het. Wil je het opnieuw zien?

C. Lees Genesis 22:16-18—

Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN: omdat gij dit gedaan hebt [d.i., gehoorzaamd], en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. 18 En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. (Genesis 22:16-18)

Wow!!! Opnieuw zien we dat Abraham gehoorzaamheid schonk aan het gebod en de Heilige schonk verregaande zegen! Chaverim, de Torah probeert ons te onderwijzen dat gehoorzaamheid tot zegen leidt, niet rechtvaardigheid! Steeds niet overtuigd?

Laten we naar het boek Deuteronomium gaan.

D. Het fundamentele doel/functie van de Torah (op het Pashat niveau) is fysisch LEVEN (de grootste vorm van zegen) vast te leggen/ garanderen/ geven aan degenen die haar **GEHOORZAMEN**. Zie ook D'varim 4:1, 4 en 10, D'varim 5:33, D'varim 6:24, D'varim 8:1 en 3, D'varim 30:19, Leviticus 26:3-13, Ezechiël 20:11, 13, 21 en 25, en meer! Lees D'varim 4:1-4. Let op de vertrouwde uitdrukking, inzettingen en verordeningen. Waarom zegt Mozes dat hij hen inzettingen en verordeningen geeft—hint, let op de belangrijke uitdrukking, opdat je zou? Hier zien we het fundamentele doel/functie van de Torah. Dit vers vertelt ons **WAAROM** Mozes hen de Torah gaf—**opdat ze zouden LEVEN!** Daarom is gehoorzaamheid aan de Torah een kwestie van **fysisch Leven en Dood!** Het is zo belangrijk dat hij hen in D'varim 4:2 vertelt dat ze niet mogen toevoegen of weglaten van de Torah.

E. Nu gaat Mozes hen een object les geven in D'varim 4:3-4. Een object les wordt gegeven om de hoorders iets te leren. Waarom geeft Mozes het voorbeeld van Baal Peor en zegt hij dat degenen die Hem aanhingen LEVEND zijn, terwijl diegenen die Baal Peor volgden **VERNIETIGD** werden? Chaverim (vrienden), ik wil niet pessimistisch, sarcastisch of neerbuigend klinken, maar ik denk niet dat het nog eenvoudiger kan worden. Eerst geeft Mozes het fundamentele doel van de Torah—LEVEN geven aan degenen die haar gehoorzamen. Daarna, omdat dit een heel belangrijke kwestie is, een kwestie van **LEVEN en DOOD**, zei hij dat de geboden van de Torah niet veranderd mogen worden. Daarna gaf hij met een waar gebeurd voorbeeld aan hoe degenen die de Torah gehoorzaamden in een welbepaald incident **LEVEN** kregen, terwijl degenen die ongehoorzaam waren aan de Torah **DOOD** kregen.

F. Lees Devarim 6:1-2. Wat is het doel om de Torah in het land te houden—hint, let op de uitdrukking, opdat? Zou dit ons moeten verwonderen? Neen.

G. Lees Devarim 6:17-19. Waarom moet Am Yisrael de geboden, inzettingen en verordeningen onderhouden?

Samengevat, hebben we gezien dat Adonai aan Am Yisra'el de reden gaf **WAAROM** ze de Torah zouden moeten gehoorzamen. De voornaamste reden waarom ze de Torah zouden moeten gehoorzamen is opdat ze LEVEN zouden hebben en het land bezitten! Daar de Heilige Am Yisrael de Torah gaf, zouden we gemakkelijk kunnen besluiten dat het haar doel/functie was een bron van **LEVEN** te zijn voor diegenen die haar gehoorzaamden. Ze werd als een geschenk van de Heilige gegeven aan het volk dat Hij gekozen had en liefhad. Zo eenvoudig is het. Het voornaamste doel/functie van de Torah is een bron van **ZEGEN, LEVEN**, beloning, goedheid, enz. te zijn Mozes is heel rechtuit geweest (en zal het verder blijven) en expliciet in zijn uitleg **WAAROM** Am Yisrael de Torah zou moeten gehoorzamen. Het heeft niets te maken met hen rechtvaardig te **MAKEN** in de ogen van de Heilige. Op het letterlijke of Pashat niveau van interpretatie, is het een zaak van fysisch **LEVEN/ZEGEN en DOOD!** Ze is een bron van **ZEGEN**. Heeft hij ooit gezegd dat hij hen inzettingen en verordeningen gegeven had om hen te redden? Heeft hij ooit gezegd dat hij hen inzettingen en verordeningen gegeven had opdat ze in slavernij zouden vallen? Heeft hij ooit gezegd dat hij hen inzettingen en verordeningen gegeven had zodat zij zouden zien hoe zij volkomen zondig waren?

Heeft hij ooit gezegd dat Hij hen de Torah gegeven had opdat Hij hen door gehoorzaamheid rechtvaardigheid zou kunnen toekennen? Heeft hij ooit gezegd dat hij hen inzettingen en verordeningen gegeven had opdat zij zouden zien dat zij nooit Zijn “Wetten” zouden kunnen onderhouden?

Neen, neen, neen, neen. Hij heeft Am Yisrael de Torah gegeven opdat zij fysisch **LEVEN** zouden kunnen ervaren, in het bijzonder in Eretz Yisrael!

Houd steeds de volgende lessen die door de **Torah onderwezen** worden in gedachten en je zal nooit de verkeerde kant opgaan.

· Geloof leidt tot rechtvaardigheid en rechtvaardiging.

· Gehoorzaamheid leidt tot leven en zegen.

Shabbat Shalom!

Tony Robinson

<http://www.restorationoftorah.org/>

Ned Vertaling S.Van Goethem