



Lech Lecha “Ga uit”

Genesis 12:1–17:27

Jesaja 40:27–41:16

Mattheüs 5–7

WIENS KONINKRIJK ZOEKEN WE?

Wat was het dat van Abraham zo een rechtvaardige man maakte? Was het zijn groot geloof? Als dat zo is, waarom verliet hij Israel dan toen er hongersnood kwam? Waarom vertelde hij dan “een klein leugentje om bestwil” betreffende zijn vrouw Sarah toen ze in Egypte waren? Waarom probeerde hij God te helpen door naar Sarah te luisteren wat uitdraaide op een Ishmael? Waarom lachte hij toen hem verteld werd dat hij en Sarah een kind zouden hebben? Misschien is grootheid van geloof niet het juiste antwoord.

Misschien waren het al de Godvruchtige mensen waarmee hij uithing die hem maakten tot wie hij was. Mensen zoals Lot? Ja, schrap die maar direct van de lijst. Genesis 14:13 is de eerste plaats waar Abram een Hebreëer wordt genoemd. In feite is het de eerste plaats waar iemand een Hebreëer wordt genoemd. Abram had niet alleen het voorrecht om de eerste Hebreëer te zijn, hij was gedurende een tijdje ook de ENIGE Hebreëer.

We kunnen ons blijven afvragen wat Abraham maakte tot de man die hij was, maar we zullen telkens weer tot de vaststelling komen dat hij een mens was, zo menselijk als jij en ik. Wat was het dan, dat Abraham maakte tot wie hij was? Ik geloof niet dat het antwoord ligt in het kijken naar Abraham, maar eerder in het trachten te kijken door de ogen van Abraham, en te zien wat hij zag en hoe hij zag. Wat Abraham anders maakte dan alle andere mensen in de wereld, is dat Abraham een glimp van een eeuwig Koninkrijk zag. Er wordt ons niet gezegd hoe hij die glimp kon vatten en hoe dat veroorzaakt werd. Er wordt ons niet gezegd dat hij een speciale visie of een droom ontving. Persoonlijk geloof ik ook niet dat hij dat had. Op een bepaald punt in het leven van Abraham kwam hij gewoon tot de conclusie dat het leven niet om hem ging, maar om Hem!

We zien dit principe vooreerst in het feit dat hij gehoorzaamde. Toen HaShem hem zegde zijn vaders land te verlaten, ging hij. We hebben geen enkel verslag van een discussie hieromtrent. Hij gehoorzaamde gewoon. Later in zijn leven, nadat hij zijn neef Lot redde, lezen we over zijn ontmoeting met de Koning van Salem, Melchizedek. De twee genieten samen een maaltijd en zonder een lang sermoen over het onderwerp, of zelfs zonder een oproep voor het nieuwe bouwprogramma geeft hij een tiende aan deze “man”. Dit gebeurde nog voordat de Torah aan Mozes gegeven was!

In het Boek Hebreëen vinden we de sleutel tot wat Abraham de man maakte die hij was. Hebreëen 11 zegt ons dat hij gedurende zijn hele leven op zoek was naar een stad met duurzame fundaties, een stad waarvan de architect en de bouwmeester HaShem zelf was. Dit was de sleutel tot de man Abraham. Hij verloor nooit het feit uit het oog dat hij Zijn Koninkrijk aan het bouwen was, niet zijn koninkrijk.

Mattheüs 5 is het begin van hetgeen waarnaar gerefereerd wordt als de Zaligheden van de Bergrede. Het is in deze woorden dat Hij een uiteenzetting geeft over de Thora. Op geen enkele plaats spreekt Hij tegen de Thora, maar eerder tegen wat de mens gedaan heeft met de Thora. Hij verklaart veel van de punten van de Thora, en brengt soms zelfs de principes van de Thora op een hoger peil. Hij onderwijst het volk over waar het in het ware Koninkrijk om gaat. Tot nu toe hadden de religieuze leiders, die hun eigen koninkrijk zochten, het Woord van God aangepast om aan hun eigen verlangens tegemoet te komen en controle te hebben over het volk. Yeshua staat op in het midden van dat onderwijs en leert hen zich niet te richten op door mensen* gemaakte koninkrijken, maar op in de Hemel gemaakte Koninkrijken. Hij leerde hen wat Abraham al duizenden jaren tevoren wist. Misschien is hier een aanwijzing hoe Abraham zijn glimp van de eeuwigheid ontving. Als Melchizedek een pre-incarnatie van Yeshua was, en ik geloof dat hij dat was, is het dan mogelijk dat onder de maaltijd van brood en wijn, de “Bergrede” eerst aan Abraham gepredikt was? Een soort van algemene repetitie van de toespraak?

Terug naar het onderwerp.

Yeshua spreekt tot het volk over hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid. Zij wisten, net als wij vandaag, dat Deuteronomium 6:25 stelt dat het leven van rechtvaardigheid verbonden is aan het naleven van de Thora. Hij vertelde de mensen te hongeren en te dorsten naar de instructies van leven, die gevonden worden in de Thora. In Mattheüs 6:33 bindt Yeshua in hetzelfde vers het zoeken naar Thora en het zoeken naar Zijn Koninkrijk aan elkaar.

Misschien als we zouden bidden om een glimp van Zijn Koninkrijk te zien, zouden onze levens ook geleefd worden op een manier die meer eer aan HaShem zou brengen dan wat we vandaag zien. Misschien als we die glimp zouden ontvangen, dat we ons opnieuw zouden realiseren wat echt belangrijk is in het leven. Wat is het dat we ons dan zouden realiseren? Misschien zouden we zien dat Hem liefhebben door onze levensstijl, onze daden en acties, het dát is wat echt belangrijk is. Misschien zouden we dan ook zien dat het liefhebben van hen die ons het naast zijn, evenveel waarde op Zijn voorkeurslijst heeft .

Hoe kunnen we een glimp van Zijn Koninkrijk te zien krijgen? Persoonlijk denk ik dat dit niet zal gebeuren, tot we onze ogen en onze inspanningen afwenden van het bouwen van onze eigen koninkrijken.

Mike Clayton www.joinedtohashem.org
Ned.vert.S.Van Goethem .