

## Korte gedachte over Sara ...

Gen.21:1-2 'De Here bezoekt Sara ... En Sara werd zwanger ...' Laat deze tekst ook bij jou een belletje rinkelen? In Lucas 1:34-35 wordt ons ook van een **bijzondere Goddelijke tussenkomst** gesproken. Bij Sara werd Izaak geboren, een **enige zoon**, als **eerstgeborene** om te worden **geofferd door zijn vader**: '**Op de berg des Heren** zal erin voorzien worden' (Gen.22:14)! Wat een profetisch beeld krijgen we hier van Yeshua? Hoe groot is God? Hoe getrouw aan de schaduwen die Hij eertijds op aarde liet komen?

Toen Abraham zijn zoon ging offeren, stond de Engel des Heren vanuit de hemel erop te kijken (Gen.22:11-12, 15-16). Die Engel des Heren zei (v.15): "Ik zweer bij Mijzelf"! d.w.z. Hij had niets hoger om bij te zweren (vgl. Hebr.6:13). Het was m.a.w. God zelf die sprak. Dat kan m.i. dus niemand anders als Yeshua geweest zijn Die zich aan Abraham vertoonde als een engel. Stel je voor: Gods Zoon stond erop te kijken hoe Hij eens dat schaduwbeeld, dat Izaak was, zou verwerklijken als Hij voor onze zonden geofferd ging worden!

Is het niet heerlijk als wij ons zo door God begenadigd mogen vinden dat Hij ons deze dingen openbaart? Dan gaat opeens ook Gen.18:17 spreken. "Zou Ik voor Abraham verbergen...?", zegt God. Herken je dat? Als iemand je helemaal toebehoort, dan heb je voor zo iemand toch geen geheimen meer! Kan de Vader mij in vertrouwen nemen?

Shalom!  
Marcel Achten