

The Sun Had Set – De zon was ondergegaan

Parasha: [Vayetze](#) (FFOZ)

Vayetze - וַיֵּצֵא : "And he went out – En hij vertrok"

Torah : Genesis 28:10-32:3

Haftarah : Hosea 12:12-14:10

Gospel : Matthew 15-16

Thought for the Week

The revelation at Sinai was a wedding. It is written, "His mother crowned him on the day of his wedding." (Song of Songs 3:11) This is the revelation at Sinai. Mount Sinai is also a ladder. Take the Hebrew letters of the word 'Sinai' and turn them into numbers and it is the same number as the Hebrew word for 'ladder.' Sinai is the ladder in Jacob's dream. It is written, "...and behold! A ladder...the angels of God were ascending and descending on it." The dancers at a wedding go up and down, ascending and descending... They dance on the ladder of Sinai -- the day of the wedding. (Rabbi Nachman of Breslov)

Commentary

"Jacob came to a certain place and spent the night there, because the sun had set." (Genesis 28:11)

Jacob's descent from the land of promise is a descent into darkness. Thus as the Torah tells us the story of his exit from the land, it tells us "the sun had set." Ordinarily details of this sort are not noted in the narrative. The story could have just as easily read, "When he reached a certain place, he stopped for the night," without mentioning that the sun had set. The darkness associated with Jacob's exile is meant to symbolize a spiritual darkness. In the same manner, when Abraham was informed of the Egyptian exile, it says, "As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him" (Genesis 15:12).

Similarly, as Jacob descends into exile, we see darkness descending upon him. So too, in His day, the Master referred to a coming darkness. Just one generation before the beginning of the exile, He warned his disciples, "Night is coming."

"We must work the works of Him who sent Me as long as it is day; night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the Light of the world." (John 9:4-5)

Yeshua was referring to the quickly coming period of time when He would no more be with His disciples. He was referring to the coming destruction of Jerusalem and the long night of exile into which Israel was about to descend.

Gedachte voor de Week

De openbaring op Sinaï was een bruiloft. Er staat geschreven: "Zijn moeder kroonde hem op de dag van zijn bruiloft." (Hooglied 3:11) Dit is de openbaring op de Sinaï. De berg Sinaï is ook een ladder. Neem de Hebreeuwse letters van het woord 'Sinai' en zet ze om in cijfers en dat is hetzelfde getal als het Hebreeuwse woord voor 'ladder'. Sinai is de ladder in de droom van Jakob. Er staat geschreven: "... en zie! Een ladder ... de engelen van God waren daarop opgaande en neergaande." De dansers op een bruiloft gaan op en neer, stijgend en dalend ... Ze dansen op de ladder van de Sinaï - de dag van de bruiloft. (Rabbi Nachman van Breslov)

Commentaar

"Jakob kwam bij een bepaalde plaats en bracht daar de nacht door, omdat de zon was ondergegaan." (Genesis 28:11)

Jacob's afdaling vanuit het land van belofte is een afdaling in duisternis. Dus als de Thora ons het verhaal van zijn vertrek uit het land vertelt, zegt het ons dat "de zon was ondergegaan." Gewoonlijk worden details van dit soort niet in het verhaal vermeld. Het verhaal zou net zo gemakkelijk gelezen worden, "Als hij een bepaalde plaats bereikte, stopte hij er voor de nacht," zonder te vermelden dat de zon was ondergegaan. De duisternis in verband met Jacobs ballingschap bedoelt een geestelijke duisternis te symboliseren. Op dezelfde wijze zegt het, als Abraham op de hoogte van de Egyptische ballingschap was: "Als de zon onderging viel Abram in een diepe slaap, en een dikke en verschrikkelijke duisternis kwam over hem" (Genesis 15:12). Zo ook zien we als Jacob in ballingschap afdalt, de duisternis op Hem nederdalen. Zo verwees ook de Meester, in Zijn dag, naar een komende duisternis. Slechts één generatie vóór het begin van de ballingschap, waarschuwde Hij zijn discipelen: "de Nacht komt."

"We moeten het werk werken van Hem die Mij gezonden heeft zolang het dag is; de nacht komt wanneer niemand werken kan. Terwijl Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht van de wereld." (Joh.9:4-5)

Yeshua verwees naar de snel naderende tijd dat Hij niet meer met Zijn discipelen zou zijn. Hij verwees naar de komende verwoesting van Jeruzalem en de lange nacht van ballingschap, waarin Israël zou gaan afdalen.

"It will come about in that day," declares the Lord GOD, "That I will make the sun go down at noon and make the earth dark in broad daylight. Then I will turn your festivals into mourning and all your songs into lamentation; and I will bring sackcloth on everyone's loins and baldness on every head. And I will make it like a time of mourning for an only son, and the end of it will be like a bitter day." (Amos 8:9-10)

To this day, we remain in the night of that long exile. Dawn will not break until the day when the Son of David returns and takes His place upon His throne in Jerusalem. On that day, he will gather the chosen from the four corners of the earth and return them to their land. In the same way, Genesis 32:31 tells us that the sun rose over Jacob as he crossed the Jabbok and re-entered the Promised Land. The long night of his exile was at an end. So may it be with us.

"Het zal in die dag gebeuren", verklaart de Heere HEERE: "Dat Ik de zon 's middags zal doen onder gaan en de aarde donker maken op klaarlichte dag. Dan zal Ik uw feesten veranderen in rouw en al uw liederen in klaagzang; en Ik zal de lendenen van iedereen met zakken bekleden en kaalheid op elk hoofd. En Ik zal het maken als een tijd van rouw voor een enige zoon, en het einde ervan zal als een bittere dag zijn." (Amos 8:9-10)

Tot aan deze dag blijven we in de nacht van die lange ballingschap. De dageraad zal niet breken tot de dag waarop de Zoon van David terug keert en Zijn plaats op zijn troon in Jeruzalem inneemt. Op die dag zal Hij de uitverkorenen verzamelen vanuit de vier hoeken van de aarde en ze terug naar hun land brengen. Op dezelfde manier vertelt Genesis 32:31 ons dat de zon boven Jacob opkwam als hij de Jabbok overstak en het Beloofde Land opnieuw binnenging. De lange nacht van zijn ballingschap was ten einde. Zo kan het met ons gaan.