

VaYishlach⁸⁻⁷

En (hij) zond

Genesis 36:20-43

By Ketriel Blad

Then Esau took his wives, his sons, his daughters, and all the members of his household, his livestock, all his beasts, and all his property that he had acquired in the land of Canaan. He went into a land away from his brother Jacob. For their possessions were too great for them to dwell together. The land of their sojournings could not support them because of their livestock. (Gen. 36:6-7 ESV)

Toen nam Ezau zijn vrouwen, zijn zonen, zijn dochters, en al de leden van zijn gezin, zijn vee, al zijn beesten, en al zijn goederen die hij in het land Kanaän had verworven. Hij ging naar een land, weg van zijn broer Jacob. Want hun bezittingen waren te groot om er samen te wonen. Het land van hun rondzwerven kon hen niet onderhouden omwille van hun vee. (Genesis 36:6-7 ESV)

Wat zal het einde zijn van het imperium van Edom?

Esav wasn't entirely bad. The Torah reveals that after his encounter with Yaakov there were no more problems between them and that when their father Yitzchak died they buried him together (35:29).

Esav did two very positive things; he honoured his father in an extraordinary way, and out of respect for his brother Yaakov he left Kenaan because of the large amount of cattle they had, the land wasn't enough for both of them. These two merits granted him a great blessing upon him and his descendants.

Esav's descendants' genealogy reveals that many powerful men came from him, strong leaders from many kingdoms. But it also reveals cases of incest and fornication sins, a result of the spirit from the two women from Kenaan that Esav took as wives.

One of Esav's descendants founded Rome. That is why we have to see the Roman Empire as an extension of Edom.

The book of Daniel teaches that the Roman Empire is the fourth world kingdom that will have dominion over the earth and the Jewish people until the coming of the Messiah. When he comes, the kingdom of the world will be delivered to the Jewish people together with all its allies (those grafted in Israel). (Dan. 2:44; 7:27).

Esav was niet helemaal slecht. De Tora onthult dat na zijn ontmoeting met Yaakov er tussen hen geen problemen meer waren en dat, toen hun vader Yitzchak stierf zij hem samen begroeven (35:29).

Esav heeft twee zeer positieve dingen gedaan; hij eerde zijn vader op een buitengewone manier, en uit respect voor zijn broer Yaakov verliet hij Kenaan vanwege de grote hoeveelheid vee die ze hadden, het land was onvoldoende voor hen beiden. Deze twee verdiensten verleende hem en zijn nakomelingen een grote zegen.

De genealogie van Esav's nakomelingen onthult dat veel machtige mannen van hem voortkwamen, sterke leiders uit vele koninkrijken. Maar die onthult ook gevallen van incest en zonden van ontucht, een gevolg van de geest van de twee vrouwen uit Kenaan die Esav als vrouwen nam.

Eén van Esav's afstammelingen richtte Rome op. Daarom moeten we het Romeinse keizerrijk als een verlengstuk van Edom zien.

Het boek van Daniel leert dat het Romeinse Rijk het vierde wereldrijk is dat over de aarde en het joodse volk zal heersen tot de komst van de Messias. Als hij komt, zal het koninkrijk van de wereld aan het joodse volk, samen met al haar bondgenoten (die in Israël geënt zijn) worden overgegeven. (Daniël 2:44, 7:27).

Rome can be identified both as a political and religious power. Both powers are a prophetic extension of Edom. This teaches us that Rome's religion is connected to Edom.

In the text we are dealing with, the Hebrew original reads that Esav went to *erets* – וִילָךְ אֶל-אֶרֶץ – which was translated as *a land*. In the Hebrew text it could be understood as a name - *Eretz*. It is possible that Esav called the new land he went to, Eretz, as a substitute to the land of Kanaan promised to Yaakov and his offspring? Is it that Esav wanted to substitute the Eternal's promise to his chosen brother with a different land? The truth is that the spirit that comes from Rome teaches something similar: that the chosen people are not longer chosen but that the gentiles, the Christians, are now the chosen people, the new Israel. Is it that this idea began with Esav?

When studying the prophecies that talk about the Roman Empire, both political and religious (Christianity), we can see that there is no future for it. The Roman Empire is destined to be destroyed. This includes both the political system that nowadays dominates the minds of all politicians of the world, and the religious system that attempts to substitute the only chosen people.

The Hebrew Prophets reveal that there is no future for the empire of Edom. There are only destruction prophecies for the final future of Edom. There is not a single prophesy that talks about Edom being restored and uplifted for the world to come, the world of the empire of the Messiah. Edom is destined to be utterly destroyed and wiped from earth.

However, there are many souls within the Edomite-Roman religious system that have been redeemed by the Elokim of Israel. These are souls that were reached by the power of the resurrection of the Messiah of Israel. They will also have the right to inherit the kingdom to come but the system in which they are is destined to the ruin. There is no future for Christianity. I can't find any prophesy that reveals the contrary.

Rome kan zowel als een politieke als een religieuze macht worden geïdentificeerd. Beide machten zijn een profetisch uitbreiding van Edom. Dit leert ons dat religie van Rome met Edom verbonden is.

In de hier betreffende tekst luidt het Hebreeuwse origineel dat Esav naar *erets* gin - וִילָךְ אֶל-אֶרֶץ - dat als *een land* werd vertaald. In de Hebreeuwse tekst zou het als een naam - *Eretz* - kunnen worden opgevat. Is het mogelijk dat Esav het nieuwe land waar hij naartoe ging, Eretz noemde, als een vervanging voor het land Kanaan aan Yaakov en zijn nakomelingen beloofd? Wilde Esav de belofte van de Eeuwige aan zijn uitverkoren broer door een ander land vervangen? De waarheid is dat de geest die uit Rome komt iets dergelijks leert: dat het uitverkoren volk niet langer uitverkoren zijn, maar dat de heidenen, de christenen, nu het uitverkoren volk zijn, het nieuwe Israël. Begon dat idee met Esav?

Bij de studie van de profetieën die over het Romeinse Rijk spreken, zowel politiek als religieus (christendom), kunnen we zien dat er geen toekomst voor is. Het Romeinse Rijk is voorbestemd om te worden vernietigd. Dit omvat zowel het politieke systeem dat tegenwoordig de geesten van alle politici van de wereld domineert, en het religieuze systeem dat het enige uitverkoren volk probeert te vervangen.

De Hebreeuwse profeten onthullen dat er geen toekomst voor het rijk van Edom is. Er zijn enkel vernietigingsprofetieën voor de uiteindelijke toekomst van Edom. Er is geen enkele profetie die over Edom spreekt dat het voor de komende wereld, de wereld van het rijk van de Messias, hersteld en verhoogd wordt. Edom is bestemd om volkomen vernietigd en van de aarde weggevaagd te worden.

Er zijn echter vele zielen binnen het Edomietisch-Romeins religieuze systeem die door de Elokim van Israël verlost zijn. Dat zijn zielen die bereikt werden door de kracht van de opstanding van de Messias van Israël. Zij zullen ook het recht hebben om het komende koninkrijk te beërven, maar het systeem waarin zij zijn, is tot de ondergang bestemd. Er is geen toekomst voor het christendom. Ik kan geen profetie vinden waar het tegendeel uit blijkt.

The ones redeemed from among the nations are not considered by Heaven as part of Christianity but as cut off the wild olive tree and grafted into the cultivated one that is, the people of Israel (see Rom. 11; Rev. 5:9-10). Sadly though, most of them don't see this, but believes that Christianity is the new Israel and that Christians are the new people of G-d and therefore they keep clinging on to a system that is destined to disappear.

The Edomite-Roman religious system is the same as the great prostitute found in the book of Revelations. Not long before the coming of the kingdom of the true Messiah we will see the fall of the great prostitute also called Babylon. That day is not far.

The Eternal is calling His people to come out of her, of the Edomite-Roman religious system also called Babylon. I can do nothing but to repeat the same calling: "Come out of her, my people, lest you share in her plagues!" (Isa. 48:20; 52:11; Jer. 50:8; 51:45; Zac. 2:7; Rev. 18:4).

May the Eternal grant us understanding to know what this message means and how to apply it correctly in our lives.

Degenen die uit de volken verlost zijn, worden door de Hemel niet beschouwd als onderdeel van het christendom, maar als van de wilde olijfboom afgesneden en geënt in de gecultiveerde, d.w.z. het volk van Israël (zie Rom. 11; Openbaring 5:9-10). Helaas echter, zien de meesten van hen dit niet, maar is van mening dat het christendom het nieuwe Israël is en dat christenen het nieuwe volk van God zijn en dus blijven ze vasthouden aan een systeem dat bestemd is om te verdwijnen.

Het Edomietisch-Romeins religieuze systeem is hetzelfde als de grote hoer die we in het boek Openbaringen tegenkomen. Niet lang voor de komst van het koninkrijk van de ware Messias zullen we de val zien van de grote hoer, ook wel Babylon genoemd. Die dag is niet veraf.

De Eeuwige roept Zijn volk op om uit haar weg te gaan, van het Edomietisch-Romeins religieuze systeem, ook wel Babylon genoemd. Ik kan niets anders doen dan dezelfde oproep herhalen: "Kom uit van haar, mijn volk, opdat u niet in haar plagen deelt!" (Jesaja 48:20, 52:11, Jer. 50:8, 51:45; Zach. . 2:7; Opb. 18:4).

Moge de Eeuwige ons inzicht verlenen om te weten wat dit bericht betekent en hoe dit in ons leven correct toe te passen.

Shabat shalom,
Ketriel