

# MiKets<sup>10-6</sup>

## Uiteindelijk

### Genesis 43:16-29

By Ketril Blad

And the men were afraid because they were brought to Joseph's house, and they said, "It is because of the money, which was replaced in our sacks the first time, that we are brought in, so that he may assault us and fall upon us to make us servants and seize our donkeys." (Gen. 43:18 ESV)

En de mannen waren bang omdat ze naar het huis van Jozef werden gebracht, en ze zeiden: "Het is vanwege het geld, dat de eerste keer terug in onze zakken werd gedaan, dat we naar binnen moeten gaan, zodat hij ons kan aanvallen en ons overvallen om ons tot knechten te maken en onze ezels grijpen." (Gen. 43:18 ESV)

### *Waarom doet angst ons denken aan wat niet waar is?*

Fear is a lying spirit. Yosef's brothers made up a story that had nothing to do with reality. When a person is taken over by fear his mind does not work properly, he seeks the worst and imagines things that are not real. And in that way, fear produces more fear.

The opposite of fear is trust. The one who trusts does not fear. If Yosef's brothers had trusted him, they wouldn't have been afraid of have been taken to his house. The one who is afraid of the Eternal does not know Him and does not trust Him. He is love and He is good to all. The one who trusts Him will be delivered from all fear. There are two ways of fearing the Eternal, one expresses reverence, devotion and absolute respect toward Him; the other is being afraid of Him, and they are not the same at all.

The remedy against fear is the certainty of the Eternal's presence. He who knows that the Eternal is with him, does not fear as it is written: "I will fear no evil for you are with me" (Ps. 23:4b ESV) and "I sought the LORD, and he answered me and delivered me from all my fears. (Ps. 34:4 ESV) If the brothers had trusted in the Eternal's presence they wouldn't have been afraid.

May the Eternal grant us grace to be delivered from all fear, knowing that He is with us if we are with Him. He won't allow anything to happen if it is not in line with His purpose for our lives. So let's always trust in Him and we will be delivered from fear.

Angst is een leugenachtige geest. Yosef's broers bedachten een verhaal dat niets met de werkelijkheid te maken had. Wanneer iemand door angst overmand wordt, werkt zijn geest niet goed, hij zoekt het ergste en bedenkt dingen die niet echt zijn. En op zo produceert angst nog meer angst.

Het tegenovergestelde van angst is vertrouwen. Wie vertrouwt vreest niet. Als Yosef's broers hem had vertrouwd, zouden ze niet bang geweest zijn van naar zijn huis meegenomen te worden. Degene die bang van de Eeuwige is kent Hem niet en vertrouwt Hem niet. Hij is liefde en Hij is goed voor iedereen. Degene die Hem vertrouwt zal van alle angst verlost worden. Er zijn twee manieren van de Eeuwige te vrezen, de ene drukt eerbied, toewijding en een absoluut respect naar Hem uit, de andere is van Hem bang zijn, en die zijn alles behalve hetzelfde.

De remedie tegen angst is de zekerheid van de aanwezigheid van de Eeuwige. Hij die weet dat de Eeuwige met hem is, vreest niet zoals geschreven is: 'Ik zal geen kwaad vrezen want U bent bij mij' (Ps. 23:4 b ESV) en "Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij en verloste mij van al mijn angsten." (Ps. 34:4 ESV) Als de broers op de aanwezigheid van de Eeuwige hadden vertrouwd, zouden ze niet bang geweest zijn. Moge de Eeuwige ons genade geven verlost te zijn van alle angst, wetend dat Hij met ons is als we met Hem zijn. Hij zal niet toestaan dat er iets gebeurt als het niet in overeenstemming is met Zijn doel voor ons leven. Dus laten we altijd in Hem vertrouwen en we zullen van angst verlost worden.