



Miketz “Na verloop “

Genesis 41:1–44:17

1 Koningen 3:15–4:1

Mattheüs 21–22

DE ZAAK STAAT VAST.

Jozef had nu twee volle jaren in de gevangenis doorgebracht. Net als Moses, nadat die veertig jaar in de uithoek van de woestijn had doorgebracht, moet hij gedacht hebben dat God hem vergeten was. Tijdens deze lange jaren in de eenzaamheid van zijn cel, moeten veel gedachten door zijn hoofd gegaan zijn. Hij had zonder twijfel de tijd om zich vragen te stellen over de dromen die hij had als jonge knaap. Hij moet zich afgevraagd hebben of de dromen er werkelijk geweest waren, of ze wel van God waren, of hij misschien ergens iets gedaan had dat God ertoe bewogen had zijn mening over Jozef te herzien?

Want bij Jozef, net als bij ieder van ons, veroorzaakten tijd en eenzaamheid dat het geloof soms afneemt. Er wordt ons niets verteld over Jozefs leven tijdens deze twee jaar in de gevangenis. We kunnen ons alleen inbeelden hoe wij ons zouden voelen als ons gevraagd werd in zijn schoenen te gaan staan.

Uiteindelijk klonken er op een dag voetstappen in de richting van Jozefs gevangenis. De deur werd ontsloten en de wachter ontbood Jozef hem te volgen. Zou hij dezelfde weg opgaan als de bakker? Was er vandaag leven of dood aan het einde van de weg?

De wacht nam Jozef mee naar een speciale kamer. Daar droeg hij Jozef op zich vlug proper te maken en het nieuwe kleding aan te doen dat aan de muur hing. “De Koning wil je zien”, zei de wacht. Nog steeds wist Jozef niet of hij aan het einde van de dag dood of levend zou zijn.

Jozef stond voor Farao die dag, en we kennen allemaal het verhaal. Jozef interpreteerde de dromen van Farao en werd in het land Egypte in een positie van machtig leider geplaatst. De jaren van overvloed kwamen, gevolgd door de jaren van hongersnood, net zoals God het in zijn dromen geopenbaard had. Ons verhaal gaat in de volgende week verder, als de volle reden van Gods plan onthuld wordt.

Kunnen we deze week even kijken naar een paar precieze woorden in de Thoralezingen? Woorden die we veel te makkelijk over het hoofd zien. In Gen.41:32 zegt de Schrift “dat de zaak bij God vaststaat:”

Kijk nauwlettend naar de context van deze woorden in uw Bijbel. Ik geloof dat zij ons inzicht geven in onze tijd.

Zij zeggen ons dat Hij bepaalde gebeurtenissen aangeduid heeft, om op bepaalde tijden doorheen de geschiedenis te gebeuren en dat deze aangeduide tijden niet gewijzigd zullen worden!

In de voorbije paar weken heb ik geschreven over het leren ons volle vertrouwen op HaShem te stellen, te leren Zijn stem te horen en gehoorzaam te zijn aan Zijn stem. Ik heb erover geschreven en gesproken op de wekelijkse video, hoe velen Hem horen zeggen dat de wereld in een snel tempo aan het veranderen is.

Veel mensen zoeken Zijn wil om te weten hoe zich voor te bereiden op de dagen die komen.

Bijbelse profetie was doorheen de geschiedenis open voor feilbare menselijke opinies en interpretaties. Eender hoe juist of verkeerd de mens ook was, de woorden van de Schrift hebben nooit gefaald uit te komen precies zoals HaShem ze zegde.

Als we terugkijken naar de profetieën met de wijsheid die we achteraf hebben, kregen we te zien dat Zijn woord nooit faalde. We kunnen zien dat er afgesproken tijden zijn die God Zelf vastlegde.

De vraag is nu, gaan we deze tijden in, of zijn ze reeds ingegaan? Voor mijzelf geloof ik het laatste.

Wees je er wel van bewust, dat als ik en vele anderen correct zijn, als dit de sluitingsdagen zijn, ons leven spoedig kan veranderen.

Zoals in de dagen van Jozef in Egypte zullen er twee soorten mensen zijn: zij die voorbereid zijn en zij die wanhopig zijn.

Deze bewering is niet bedoeld om vrees te brengen, maar heeft tot doel allen tot bewustwording aan te sporen .

In de dagen van Jozef in Egypte, maakte HaShem zijn wil bekend aan één man, die specifieke instructies kreeg om op te volgen, zodat er voorzieningen zouden zijn voor het volk van God en waardoor Zijn gehele familie zou samengebracht worden.

Ik geloof niet dat Hij vandaag slechts tot één persoon spreekt, maar tot velen die hun oor te luister leggen om Zijn stem te horen; zij die wijs genoeg zijn om het graan van zijn Woord in hun levens op te slaan.

Jozef wandelde nooit in vrees voor de dagen die voor hem lagen. Waarom? Omdat als hij terugblikte op zijn leven, ongeacht of hij een veelkleurige mantel droeg, in een waterput of in een paleis was, Jozef had geleerd te wandelen in totaal geloof en vertrouwen op Zijn God

Mogen we allen een grote les trekken uit het leven van deze grote man van geloof.

Mike Clayton www.joinedtohashem.org

Ned.vert.S.Van Goethem