



Parasha: Vayechi

Messiah's Donkey

Readings

- Vayechi (ויחי | He lived)
- Torah: Genesis 47:28-50:26
- Haftarah: 1 Kings 2:1-12
- Gospel: Luke 4:31-5:11

Thought for the Week:

As Jacob looked into the future to bless his sons regarding their tribal destinies, he was seeking the Messiah and the age of redemption, as he says, "For Your salvation [yeshua] I wait, O LORD" (Genesis 49:18).

Commentary:

If one dreams of a mountain, he should rise early and say [Isaiah 52:7], "How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news ..." If one dreams of a horn he should rise early and say [Isaiah 27:13], "It will come about also in that day that a great trumpet will be blown ..." If one dreams of a donkey in a dream, he may hope for salvation, as it says [in Zechariah 9:9], "Behold, your king is coming to you; he is just and endowed with salvation, humble, and mounted on a donkey ..." (Talmud, b. *Berachot* 56b)

As Jacob looked into the future to bless his sons regarding their tribal destinies, he was seeking the Messiah and the age of redemption, as he says, "For Your salvation [yeshua] I wait, O LORD" (Gen 49:18). Though he pours out his most lavish blessing over his favored son, Joseph, he nevertheless is prophetically compelled to give the kingship to his son Judah. He declares, "The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet" (Gen 49:10). As Jacob continues to bless his son Judah, he prophesies, "He ties his foal to the vine, and his donkey's colt to the choice vine." It is difficult to ascertain the intended sense of this couplet. It may simply be a blessing for agricultural prosperity in that the grapevines will be hardy and thick enough to serve as a hitching post. From the messianic perspective, any mention of a donkey evokes the Zechariah 9:9 passage:

Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout in triumph, O daughter of Jerusalem! Behold, your king is coming to you; he is just and endowed with salvation, humble, and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey.

Sidra : Vayechi

De ezel van de Messias

Lezingen

- Vayechi (ויחי | Hij leefde)
- Tora: Genesis 47:28-50:26
- Haftara: 1 Koningen 2:1-12
- Evangelie: Lucas 4:31-5:11

Gedachte voor de week:

Zoals Jacob in de toekomst keek om zijn zonen te zegenen met betrekking tot hun stammenlot, zocht hij de Messias en de tijd van de verlossing, zoals hij zegt: "Op Uw heil [Yeshua] wacht Ik, O HEERE" (Genesis 49:18).

Commentaar

Als men van een berg droomt, moet men vroeg opstaan en zeggen: [Jesaja 52:7]: "Hoe lieflijk gaan over de bergen de voeten van hem die goed nieuws brengt..." Als men van een hoorn droomt moet men vroeg opstaan en zeggen: [Jesaja 27:13]: "Het zal ook in die dag gebeuren dat een grote bazuin zal geblazen worden ..." Als men in een droom van een ezel droomt, mag hij hopen op, zoals er staat [in Zacharia 9:9]: "Zie, uw Koning is onderweg naar u, hij is rechtvaardig en begiftigd met heil, nederig en rijdend op een ezel ..." (Talmud, b. *Berachot* 56b)

Zoals Jacob in de toekomst keek om zijn zonen te zegenen met betrekking tot hun stammenlot, zocht hij de Messias en de tijd van de verlossing, zoals hij zegt: "Op Uw heil [Yeshua] wacht Ik, O HEERE" (Genesis 49:18). Hoewel hij zijn meest uitbundige zegen over zijn favoriete zoon Jozef uitstortte, wordt hij profetisch toch gedwongen om het koningschap aan zijn zoon Juda te geven. Hij verklaart: "De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heerserstaf van tussen zijn voeten" (Genesis 49:10). Als Jacob verder gaat met zijn zoon Juda te zegenen, profeteert hij: "Hij bindt zijn veulen aan de wijnstok, en het veulen van zijn ezelin aan de uitgelezen wijnstok." Het is moeilijk om de beoogde strekking van dit couplet vast te stellen. Het kan gewoon een zegen zijn voor welvaart in de landbouw, m.n. dat de wijnstokken winterhard en dik genoeg zal zijn om te dienen als een bevestigingspaal. Vanuit Messiaanse perspectief doet elke vermelding van een ezel aan de Zacharia 9:9 passage denken:

Verheug u zeer, gij dochter Sions! Gil in triomf, dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en begiftigd met heil, nederig, en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een ezelin.

"He ties...his donkey's colt to the choice vine..." alludes to him of whom it is written [in Zechariah 9:9], "Humble, and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a donkey." (Genesis Rabbah 99:8, quoting Genesis 49:11)

On the strength of Zechariah 9:9, the Sages reckoned almost every reference to a donkey as a reference to Messiah. According to the Talmud, even if one merely dreams of a donkey, it is a sign that he may anticipate salvation. When Yeshua entered the city of Jerusalem riding on a donkey, everyone immediately associated it with the Zechariah 9:9 passage. His entrance on a donkey was an open statement declaring, 'I am He to whom the prophet referred.' Thus the "foal" and "donkey's colt" of the tribe of Judah is the messianic expectation—the steed that carries Messiah to Jerusalem. But what does it mean that he ties his donkey to a choice vine? Yeshua is also called "the Vine," as He says in John 15:5, "I am the vine." He is the choice vine to which the messianic expectation is tethered.

"Hij bindt ... zijn ezelsveulen aan de uitgelezen wijnstok ..." verwijst naar hem over wie geschreven is [in Zacharia 9:9]: "Nederig, en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een ezelin." (Genesis Rabba 99:8, dat Genesis 49:11 citeert)

Op de inhoud van Zacharia 9:9, zagen de Wijzen bijna elke verwijzing naar een ezel als een verwijzing naar de Messias. Zelfs als men alleen maar van een ezel droomt, is het volgens de Talmoed een teken dat hij naar verlossing kan uitzien. Toen Yeshua rijdend op een ezel de stad Jeruzalem binnenging, associeerde iedereen dat onmiddellijk met de Zacharia 9:9 passage. Zijn entree op een ezel was een duidelijke verklaring van: 'Ik ben Hij naar wie de profeet verwees.' Het "veulen" en het "ezelsveulen" van de stam Juda is dus de messiaanse verwachting—het strijddros dat de Messias naar Jeruzalem brengt. Maar wat betekent het dat hij zijn ezel aan een uitgelezen wijnstok bindt? Yeshua wordt ook wel "de Wijnstok" genoemd, zoals Hij in Johannes 15:5 zegt: "Ik ben de wijnstok." Hij is de uitgelezen wijnstok waaraan de messiaanse verwachting vastgebonden is.