

Onderscheid tussen Goosen en rest van Egypte.

(Eddy Chumney, 27-6-2010)

1 Kor.10: (NBG-51) 1 *Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaders allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2 allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee,*

Hier wordt gesproken over de uittocht in Egypte. Er is een Thoragebod dat als je Pesach viert, het zo moet vieren alsof je persoonlijk bij de uittocht betrokken waart. En dat probeert Paulus hier over te brengen.

1 Kor.10: (NBG-51) 11 *Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.*

Wat hen overkwam was een voorafschaduwing of een type. En het is opgetekend als een waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is; d.w.z. voor ons die in de eindtijd leven. Wij, die in de eindtijd leven, gaan de hereniging van de 12 stammen van Israël zien. Herinneren jullie nog dat we gisteren de definitie van de Dag des Heren gezien hebben? Wie is de Heer? Jahweh Yeshua!

Wat is zijn dag? De Messiaanse tijdperk.

Wat gebeurde in het donkere deel van de Dag des Heren, wat gewoonlijk de verdrukking genoemd wordt? Dan worden de 12 stammen één gemaakt! Dat legt Paulus uit in 2 Tessalonicenzen 2:1

2 Tess.2: (SV) 1 *En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,*

Wat is de toevergadering (ἐπισυναγωγή, episunagōgē, een volledige *verzameling*) met hem? De hereniging van de 12 stammen van Israël.

2 *Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.*

De Dag van Messiah (Christus) is hetzelfde als de Dag des Heren. De Dag van Messiah is onze hereniging met Hem; de hereniging van de 12 stammen van Israël. Dit is zo00000'n groot gebeuren en zo000000 betekenisvol dat wanneer Messiah Zijn voeten op de Olijfberg zet en Hij Pesach viert in het Koninkrijk je *niet* over de uittocht uit Egypte gaat spreken. Dan ga je spreken van hoe Hij heel zijn volk vanuit de naties in het beloofde Land bijeenbrengt. Dat is Jeremia 16 vanaf vers 14.

Jer.16: (SV) 14 *Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat er niet meer zal gezegd worden: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd! 15 Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden, en uit al de landen waarhenen Hij hen gedreven had! want Ik zal hen wederbrengen in hun land, dat Ik hun vaders gegeven heb.*

Kunnen jullie je dat voorstellen? Zo groot en zo miraculeus dat je Egypte vergeet? Egypte was te klein, te onbetekenend.

Je weet dat God destijds een onderscheid maakte tussen Goosen en de rest van het land Egypte. Datzelfde principe zal opnieuw plaatsvinden. We vinden dat in Maleachi 3 verzen 17 en 18.

Mal 3: (SV) 17 *En zij zullen, zegt de HEERE der heerscharen, te dien dage, die Ik maken zal, Mij een eigendom (lett.: juwelen) zijn; en Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, die hem dient. 18 Dan zult gij weer zien, het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen hem, die God dient, en hem, die Hem niet dient.*

Over welke dag gaat het hier? De Dag des Heren.

Weten jullie hoe jullie geest werkt? Jullie hebben een ballingschapegeest. En je ziet niet dat God een onderscheid zal maken tussen die welke Hem dienen en welke Hem niet dienen. En dus ben je bang voor degenen die je niet mogen, omdat je niet ziet dat God een onderscheid maakt tussen wie

Hem dient en niet dient. Maar wanneer Hij de 12 stammen van Israël verzamelt, dan zal Hij zichtbaar maken wie Hem dient en wie niet. Er is een gebeurtenis die dat onderscheid doet starten. En die gebeurtenis is de geboorte van de fysieke staat Zion. Laat me dat jullie tonen in Jes.66.

Jes.66 (SV) 8 *Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op één dag? Zou een volk kunnen geboren worden op één maal? Maar Sion heeft weën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.*

Het onderwerp is hier de geboorte van Zion. Nu gaan we naar vers 14.

Jes.66 (NBG-51) 14 *Als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden, en uw gebeente zal gedijen als het jonge groen; de hand des HEREN zal zich aan zijn knechten doen kennen en Hij zal toornen op zijn vijanden.*

Hier maakt Hij het onderscheid. Dus als deze dingen gebeuren, wil je aan de zijde van Zion staan. Maar de wereld om je heen wil helemaal niets met Zion te maken hebben.

Jer.30 (NBG-51) 17 *Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt.*

Wat is die wonde? Dat is de ballingschap.

Wat is de genezing van de wonden? Dat is het einde van de ballingschap.

Wanneer gaat Hij die wonde helen?

“Omdat men u, Sion, een verstotene noemt, degene waar niemand naar vraagt.”

Bent u Zion? Je bent gek; niemand iets met Zion te maken hebben! Dat is de reden waarom Hij Zion van haar wonden gaat genezen.

We zien dus als Zion geboren is en God Zion verlost- Zion is een fysieke staat, maar Zion is ook geestelijk; Zion is de 12 stammen die naar het Land terugkeren – dat de wereld zich gaat verzetten tegen de terugkeer van YHWH's volk naar het Land, net zoals de farao zich er tegen verzette dat het volk uit Egypte zou gaan. Hier staat wat het Woord over Babylon zegt.

Jer.50: (NBG-51) 33 *Zo zegt de HERE der heerscharen: Verdrukt worden de Israëlieten en de Judeeërs, en allen die hen gevangelijk hebben weggevoerd, houden hen vast, zij weigeren hen te laten gaan; **34** hun Verlosser is sterk, HERE der heerscharen is zijn naam; voorzeker zal Hij hun twistzaak beslechten ten einde aan de aarde rust te brengen, maar de inwoners van Babel zal Hij verontrusten.*

Joël 3: (NBG-51) 16 *En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. **21** En ... de HERE zal blijven wonen op Sion.*

Nu lijkt het alsof Yeshua nog slaapt; maar als Zion geboren is zal Hij uit Zion brullen!

Toen de kinderen van Israël uit Egypte kwamen, werden ze overdag door de wolk en 's nachts door de vuurkolom geleid. Dat is Yeshua voordat Hij in het vlees was.

En de Bijbel zegt dat de *Messiah* de 12 stammen van Israël bijeenbrengt. En hoe het was; zo zal het zijn.

Jes.4 (SV) 5 *En de HEERE zal over alle woning van de berg Sions, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en de glans van een vlammend vuur des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen.*

6 *En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen de vloed en tegen de regen.*

Je moet weet hebben van hoe berg Zion gedefinieerd wordt. Berg Zion = elke woonplaats en (al) haar samenkomsten! Dat betekent dat als je in België woont, en je die dingen ziet gebeuren en zegt “gezien de tekenen is het tijd om naar het Land te gaan”, en als je dan bij elkaar komt, dan komt de wolk voor jullie in de dag en de vuurkolom in de nacht. De naam van jullie samenkomst is dan berg Zion!

Wat nu met de mensen in de VS die dezelfde tekenen zien? En de wolk en de vuurkolom verschijnen in Amerika!

Wat is dan de naam van die samenkomsten in Amerika? Berg Zion!

Alle samenkomsten worden berg Zion genoemd!

Nu wonen jullie een stuk dichter bij Israël dan de mensen in Amerika.

Jes.11 (NBG-51) 15 *Dan zal de HERE de zeeboezem (inham van de zee) van Egypte met de ban slaan en Hij zal zijn hand tegen de Rivier bewegen met de gloed van zijn adem, en Hij zal haar tot zeven beken uiteenslaan en maken, dat men geschoeid daardoor kan gaan.*

De kinderen van Israël zagen het splijten van de Rode zee en wandelden over droge grond.

Jes.11 (NBG-51) 16 *Dan zal er een heerbaan (hoofdweg) zijn voor de rest van zijn volk, die in Assur overblijven zal, zoals er voor Israël geweest is ten dage, toen het optrok uit het land Egypte.*

Jes.4 (NBG-51) 5 *Dan zal de HERE over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des nachts een schijnsel van vlamvend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting (lett. chupa) zijn.*

De wolk- en vuurkolom wordt met een *chupa* (Joodse huwelijksbaldakijn) vergeleken. Deze terugkeer naar het Land door de Messiah wordt met een huwelijk vergeleken.

Jes.4 (NBG-51) 6 *En er zal een hut (lett. tabernakel/loofhut) zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen.*

Wat als de vijand je komt aanvallen? Dan moet hij door de wolk- of vuurkolom geraken; maar dat is onmogelijk! Het is een schuilplaats. “Stortbui en regen” spreekt van letterlijke stortbuien en regen, maar is ook beproeving en verdrukking.

Waar zullen die beproevingen en verdrukking zijn? Overal in de wereld om je heen.

De Messiah zal dus de 12 stammen naar het Land leiden, maar wie zullen leiders in jullie samenkomsten zijn? Historisch was dat Mozes. Profetisch zijn het de 144.000. Zij zijn wat ik het “Mozesgezelschap” noem. Waar zijn de Messiah en die 144.000?

Opb.14: (NBG-51) 1 *En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, ...*

Nu, wat doen ze daar op de berg Zion? Op het einde van vers 2 staat dat ze harpen bespelen. En in vers 3 wordt gezegd dat ze een nieuw lied zongen. Welk nieuw lied is dat? Messiah die de 12 stammen van Israël samenbrengt, wordt met een lied vergeleken. De leiders zijn dus de 144.000. In Lev.23, in het gebod om het Loofhuttenfeest te vieren. De reden voor vieren van het feest van Loofhutten is om je eraan te herinneren hoe de kinderen van Israël uit Egypte kwamen. Waarom moet ik iets onthouden dat zo lang geleden gebeurde, als dat slechts een historische betekenis had? Maar wat in het verleden gebeurde is instructie voor ons die in de eindtijd leven. We zullen van plaats naar plaats gaan; van kamp naar kamp. We gaan tabernakelen. We zullen overdag door de wolkkolom en 's nachts door de vuurkolom en de 144.000 geleid worden. In Opbaring 7 zien we dit. Na de vermelding van de verzegeling van de 144.000 gaan we kijken naar vers 9 en 10 en drie verwijzingen naar het Loofhuttenfeest bemerken. Let op: het Loofhuttenfeest wordt het feest van alle naties genoemd.

Opb.14: (NBG-51) 9 *Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 10 *En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!**

In de eerste eeuw was er in de tempel tijdens het Loofhuttenfeest een ceremonie. Dan gingen ze 3 of 7 maal rond het altaar en zeiden: “Hosannah (redt nu)” of “verlossing van onze God!”. De 144.000 worden dus gelinkt aan Loofhuttentaal; ze leiden mensen die tabernakelen (in hutten verblijven). Nu wordt in Opb.7:13 een vraag gesteld:

Opb.7: (NBG-51) 13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen?
14 En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking;

Hier worden de mensen vermeld die uit de grote verdrukking zijn gekomen, de laatste 3,5 jaar. Dus om de vraag wie deze mensen zijn te beantwoorden, moeten we naar vers 16 en 17. Het antwoordt is een citaat uit Jes.49:10!

Opb.7: (NBG-51) 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, **17** want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Waarom hebben ze tranen in hun ogen? In Babylon ween je! ‘Alle tranen van hun ogen wissen’ betekent ‘geen ballingschap meer’. Ballingschap is de tijd van wenen en het einde van ballingschap is de tijd van zingen.

In vers 6 zien we het onderwerp.

Jes.49: (NBG-51) 6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.
9 om tot de gevangenen te zeggen: Gaat uit! tot hen die in de duisternis zijn: Komt te voorschijn! Aan de wegen zullen zij weiden, op alle kale heuvels zal hun weide zijn;

De stammen weer oprichten = de 12 stammen van Israël bijeenbrengen.

Wie zijn de gevangenen? De bannelingen van Israël. Ze gaan uit van hun gevangenis; de ballingschap. Dus dat is het onderwerp.

Nu vers 10 dat Openbaring aanhaalt.

Jes.49: (NBG-51) 10 zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch zonnesteek zal hen treffen, want hun Ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen.

Wie zijn degenen die uit de grote verdrukking komen? De bannelingen van Israël.

Nu gaan we kijken naar de tekens voor de terugkeer naar het Land. Ik zal je 3 tekenen geven. Als deze dingen gebeuren moet je niet gaan bidden; dan kan je gaan.

1. De geboorte van de staat Zion – Jes.66 – wat tijdens de verdrukking gebeurt als een opstand tegen de PLO-staat. Dat is ook Opb.12 waarin sprake is van een vrouw met 12 sterren in een kroon op haar hoofd. Die 12 sterren zijn Zion of de 12 stammen van Israël. Zij is in barensnood, net zoals in Jes.66.
2. De nederlaag van Gog en Magog. Gog en Magog gaan tot de bergen van Israël doordringen – Eze.38:8 en 39:2. Eens dat Gog en Magog op de bergen van Israël verslagen zijn, wordt de ballingschap ten einde verklaard. **Eze.39: (SV) 25** Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal ik Jakobs gevangenen terugbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, ...
Waarom dat woord “nu”? De nederlaag van Gog en Magog. Nu zal ik een keer brengen in de gevangenschap van Jacob; de 12 stammen naar het land Israël terugbrengen. **Eze.39: (SV) 29** En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE. Merk op dat de terugkeer van de 12 stammen verbonden is met het uitstorten van de Geest; de grootste uitstorting van de Geest die de wereld ooit gekend heeft! Bij het samenbrengen van de 12 stammen zal die veel groter zijn dan op Pinksteren! Tegelijkertijd zal er duisternis over het land zijn en donkerheid over de mensen.
3. Een militaire nucleaire aanval op de VS, op VS-bodem. **Jes.13: (SV) 1** De last van Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft. **6** Huilt gij, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Het gaat hier over Babylon in de dag des Heren. Vers 19 – Babylon, het sierraad der koninkrijken. Dus als we in de eindtijd leven; wie wordt in de wereld aanzien als het sierraad der koninkrijken? De VS; de codenaam voor de VS is

Babylon. En in de dag des Heren, zegt **Jes.13: (SV) 17** *Ziet, Ik zal de Meden tegen hen verwekken, die het zilver niet zullen achten, en aan het goud zullen zij geen lust hebben. 18 Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren, en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht van de buik; hun oog zal de kinderen niet sparen.* Wie zijn de Meden? De Iraniërs. Iran zal in de dag des Heren tegenover het sierraad der koninkrijken komen te staan. Realiseren jullie je dat momenteel Iran in conflict is met de VS? We gaan nu naar Jer.50:9.

Jer.50: (SV) 9 *Want ziet, Ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken, en tegen Babel opbrengen; die zullen zich tegen haar toerusten; ...* Weten jullie wie momenteel tegen de VS gekant zijn? Rusland, China, Noord-Korea, Iran, **Venezuela, Het Mexicaanse drugskartel**, Islam in de VS, ... veel vijanden. **Jer.51: (NBG-51) 11** *Scherpt de pijlen, vat de schilden! De HERE heeft de geest der koningen van Medië opgewekt, want tegen Babel is zijn plan om het te verdelgen; want dit is de wraak des HEREN, de wraak voor zijn tempel.* Medië is Iran en zijn plan is tegen Babel om het te verdelgen. De volgende zinsnede geeft de timing aan want het betreft de wraak des Heren. **Jes.34: (SV) 8** *Want het zal zijn de dag van de wraak des HEEREN, een jaar der vergeldingen, om Sions twistzaak.* De twistzaak van Zion is de verdeling van het land. **Jer.51: (NBG-51) 50** *Gij die aan het zwaard ontkomen zijt (d.w.z. de oorlog in Babylon), gaat voort, staat niet stil, gedenkt uit de verte de HERE en laat Jeruzalem (Zion) u in de gedachte komen!*

Hier zijn dus 3 tekenen voor u. Wanneer zullen we dus naar het land terugkeren? Tijdens de worsteling van Jacob, wat de verdrukking is.

Jer.30: (SV) 3 *Want zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis van Mijn volk, Israël en Juda, wenden zal, zegt de HEERE; en Ik zal hen terugbrengen in het land, dat Ik hun vaders gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten.*

Het onderwerp is Israël en Juda, alle 12 stammen die naar het land terugkeren.

Jer.30: (SV) 7 *O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.*

Welke dag is groot en kent zijns gelijke niet? De dag dat Israël en Juda naar het land terugkeren. Er zal een proces zijn van terugkeer naar het land. Persoonlijk geloof ik dat de meerderheid van degenen die naar het land terugkeren dat in de laatste 3,5 jaar zal doen, geleid door de wolk overdag en de vuurkolom in de nacht en de 144.000. De meerderheid! Maar misschien gaat een deel reeds vóór die laatste 3,5 jaar.

Nu, het laatste waar we het over gaan hebben is naar “waar” we zullen terugkeren. Er zijn 6 plaatsen:

1. De bergen van Israël. **Eze.37: (NBG-51) 22.** *En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, ...* T.b.v. deze opsomming ga ik de bergen van Israël als de Westbank aanduiden, maar eigenlijk hoort daar ook Jeruzalem bij. Jeruzalem wordt omgeven door bergen en is op bergen gelegen.
2. Jeruzalem; hiervoor bestaan veel Schriftplaatsen. We lazen net **Jer.51:50.**
3. Bashan en Giliad. **Micha 7:14b** *Laat hen weiden in Basan en in Gilead, als in de dagen van ouds.* Bashan en Giliad zijn west-Jordanië en zuid-Syrië.
4. Libanon; **Zach.10:10b** *Ik zal hen brengen naar het land Gilead en de Libanon; doch dit zal voor hen niet toereikend zijn.*
5. Negev of zuidelijke woestijn van Israël; m.n. de Serpharden. **Obadja 1: (SV) 20b** *en de gevankelijk weggevoerden van Jeruzalem, hetgeen in Sefárad is, zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten.*
6. Edom, Amon en Moab; **Dan. 11: (SV) 41b** *doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen van de kinderen Ammons.*

Nogmaals; dit is west-Jordanië, ten zuiden van de Rietzee, waarbij ik geloof dat ook een deel van Saoedi-Arabië bij hoort. Dus als we denken aan terugkeren naar Israël, zijn we geneigd aan de huidige staat te denken. Maar de bergen van Israël worden betwist; Oost-Jeruzalem wordt betwist, en Israël heeft west-Jordanië en zuid-Syrië nog niet, het heeft Libanon nog niet, en evenmin Edom, Oman en Moab.

Nog iets merkwaardigs:

Zach.13: (SV) 8 *En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en de geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven*

Twee derden sterven! Eén derde overleeft!

Zach.13: (SV) 9 *En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.*

“Mijn Naam aanroepen” betekent in Yeshua geloven.

Zo ziet de terugkeer uit. Mathematisch gezien, opdat er 2/3 van Israël sterft, moet er een verwoesting aan de kust van Israël plaatsvinden. We spreken van Tel Aviv, Haifa en de kuststreek tot Gaza. Waar zijn de raketten momenteel op gericht? Jeruzalem? Neen, ze willen Tel Aviv aanvallen. We moeten dus veel verwoesting verwachten in de kuststreek van Israël t.g.v. oorlog, maar dan zal 1/3 Yeshua aanroepen, in Hem geloven. Maar hoe gaat Israël op de “bergen” (west-Jordanië, zuid-Syrië, Libanon, ...) komen? Er moet dan een oorlog zijn en Israël moet in die oorlog overwinnen. Het is goed mogelijk dat we momenteel zien hoe 2/3 van de mensen gaan sterven - Syrië, Libanon, Hezbollah, Hamas, Turkije, Iran die nu oorlog zoeken met Israël en raketten naar Israël willen afvuren, tegen tel Aviv. Het is goed mogelijk dat er 2/3 in het land omkomen; maar Israël antwoordt met raketten. Jes.17:1 zegt dat Damascus zal ophouden een stad te zijn. En Gog en Magog zullen worden verslagen op de bergen van Israël. En God zegt dat Hij Jeruzalem zal beschermen. In Jes.16 staat dat Moab de kinderen van Israël zal beschermen. Dus via oorlog en oorlogsoverwinning worden deze landen Israëliësch gebied.

Maar er is dan een probleem. Wie gaat er daar wonen? Er zijn niet genoeg Joden! Efraïm, de 10 stammen zullen uitgenodigd worden om die plaatsen te bewonen. En de Messiah zal hen terugbrengen door de uitstorting van Zijn geest, de wolk- en vuurkolom, de 144.000, grote tekenen en wonderen - die een onderscheid zullen maken tussen wie Hem dienen en wie Hem niet dienen. Door militaire nederlagen zal de trots van Israël gebroken worden. Ze zullen zich realiseren dat Allah niet voor hen vecht en vele Arabieren zullen hun hart aan Yeshua geven en er zal vrede in het land zijn.

Ook al zullen we een tijd van grote verdrukking en grote duisternis kennen voor het volk van de God van Israël, voor hen die op Yeshua vertrouwen, is het een tijd van grote hoop, een tijd van zingen van het Lied van Mozes en van het Lam.

N.v.d.R.: Aan het eind van de conferentie blijft de vraag van hoe de “opname” hierin een plaats heeft, onbeantwoord.