

Mozes en Aaron, de Profeet en Yeshua

I. Lees Exodus 7:1-2—Welke instelling is Adonai aan het oprichten? Doorheen Genesis sprak Adonai hoofdzakelijk tot en door de vaders, nu staat Hij op het punt te beginnen spreken door de tussenpersoon van de profeet. Lees Deuteronomium 18:18-19—Hoe is deze passage verbonden met Exodus 7 en hoe onderwijzen beide passages ons over de Messias? Kan je aan een gedeelte uit de Geschriften van het Nieuwe Verbond (GNV) denken dat rechtstreeks verbonden is met de profetie van Deut. 18? Kan je aan een passage uit de Geschriften van het Nieuwe Verbond denken die thematisch zowel met de passage in Exodus als die in Deuteronomium verbonden is, die onderwijst dat de rol van profeet op een dag zijn hoogtepunt zal bereiken in een bijzondere profeet, de Messias?

De Naam YHWH en de Messias

II. We hebben geleerd dat Adonai op het punt staat Zichzelf bekend te maken met zijn (eigen) naam **YHWH**. Alle Hebreeuwse letters kregen hun vorm vanuit het model van voorwerpen die in de natuur gevonden worden.

A. De letter yod, y, in de Naam, komt van het beeld voor een **hand**.

B. De letter hey, h, komt van het beeld voor een **raam**.

C. De letter vav, w, komt van het beeld voor een **nagel of haak**.

Als we weten dat de naam YHWH de naam is die Adonai zal gebruiken om Zichzelf bekend te maken als Israëls verlosser en als we weten dat Yeshua de ultieme manifestatie is van Adonai's verlossing, welke thematische connecties kunnen we dan maken met betrekking tot het werk van de Messias en de naam **YHWH** ?

III. We hebben al gezien dat de plagen oordelen waren over de goden van Egypte. Wie waren in werkelijkheid de goden van Egypte? Het waren demonen. Van parashat Shemot weten we al dat Mozes een type van de Messias is; wat leert deze parashat ons dan over het werk van de Messias?

A. Naarmate Adonai **Zichzelf bekend** begint te **maken** als **YHVH**, zien we een nieuwe dimensie opengaan in de Torah. Het thema van geestelijke oorlogvoering! We zouden dit moeten verwachten omdat het thema van geestelijke oorlogvoering duidelijk zichtbaar is in Genesis 2:4-3:24 waar Adonai de naam YHWH gebruikt. Vanaf het ogenblik dat Mozes gezonden wordt om Israël uit Egypte te halen, zien we een wonderbaarlijk machtsvertoon tussen twee koninkrijken die nu in een conflictsituatie zijn, **het koninkrijk van het licht tegenover het koninkrijk van de duisternis**. Hoe is dit thematisch verbonden met het leven van de Messias?

Messias en de Vijf Ik Zal

IV. In sectie II van *De Parshiot Onderzoeken*, hebben we de vijf beloften gezien die aan Mozes gedaan werden met betrekking tot de manier waarop Adonai de kinderen van Israël zou bevrijden. **Vier van deze vijf Ik zal worden in het Pesach Maal opgenomen. Elke Ik**

zal uitspraak is vertegenwoordigd bij het drinken uit een beker tijdens het Pesach Maal.

Bijvoorbeeld:

A. Ik zal je van onder de last van de Egyptenaren uit brengen (Exodus 7:14 - 13:16). Dit is de eerste beker die gedronken wordt tijdens het Pesach Maal en wordt **de Beker van Heiliging** genoemd.

B. Ik zal jullie uit hun slavernij redden (Exodus 13:17 - 14:14). Dit is de tweede beker die gedronken wordt tijdens het Pesach Maal en wordt de **Beker van Plagen/Gramschap** genoemd.

C. Ik zal jullie met een uitgestrekte arm en met grote oordelen verlossen (Exodus 14:15 - 18:27). Dit is de derde beker die gedronken wordt tijdens het Pesach Maal en wordt **de Beker van Verlossing** genoemd.

D. Ik zal jullie als Mijn volk nemen (Exodus 19:1 - Leviticus). Dit is de vierde beker die gedronken wordt tijdens het Pesach Maal en wordt de **Beker van Lofprijs** genoemd.

Hoewel alle vier bekers spreken over het werk van de Messias, laten we naar de derde beker kijken, de Beker van Verlossing. Tijdens het Pesach Maal worden de eerste twee bekers voor de eigenlijke maaltijd gedronken en de laatste twee bekers worden gedronken na de maaltijd. Wat leert de derde Beker van Vrijkoping ons over onze redding?

Het leert ons dat de derde *Ik zal* van Exodus 6:6-8 zijn ultieme vervulling kende in de Messias. Vrijkopen is het procedé van betalen voor iets. Je betaalt een prijs om iets in te lossen dat het eigendom van een ander is. Door de derde beker te identificeren met Zijn bloed, verklaarde Yeshua duidelijk dat de prijs voor de vrijkoping van Israël (en de hele wereld) Zijn bloed was! Hij was de prijs van de verlossing. Zijn leven was de losprijs voor onze zielen. Daarom zien we dat de verlossing van het volk Israël uit Egyptische gebondenheid/slavernij een Torah Beeld was van de mensheid die verlost wordt van slavernij in zonde! Als je wil begrijpen waar je verlossing over gaat, kijk dan gewoonweg naar het verhaal over de verlossing van Israël. Net zoals Israël totaal zonder hoop en zonder kracht was om zichzelf te verlossen van hun Egyptische gevangennemers, op dezelfde manier is de mensheid zonder hoop en zonder kracht om zichzelf te bevrijden van slavernij in zonde. Er was een mirakel van Adonai nodig om Israël van haar gevangennemers te bevrijden. Er was niets dat zij kon doen. Op dezelfde manier is het mirakel van de wedergeboorte nodig om de mens te bevrijden van zijn gevangennemers, zonde en hasatan. Adonai's beeldende lessen zijn perfect!

De Verschijningen van El Shaddai/YHVH als een Beeld van de Eerste en de Tweede Komst

V. Ik weet dat je misschien denkt dat er geen enkele manier is om deze twee onderwerpen te verbinden. Let echter op de volgende thematische parallellen:

A. Betekenis van de naam Elohim/El Shaddai—Toen Adonai **verscheen** onder de naam El Shaddai, en aan de Patriarchen de beloften maakte van vruchtbaarheid en veelheid, **maakte Hij Zichzelf bekend** zoals Hij zich vertoonde in Genesis 1:1 – 2:3! De nadruk van dat gedeelte uit de Schrift was dat Adonai de schepping gemaakt had en in de schepping de kracht gelegd had om zich voort te planten (vruchtbaar zijn en zich vermenigvuldigen). Dit proces vindt blijkbaar plaats zonder goddelijke tussenkomst! Op dezelfde manier, sinds de

inhuldiging van het Nieuwe Verbond, is Adonai hoofdzakelijk achter de schermen aan het werk geweest om het Koninkrijk Gods te doen groeien. Deze snelle groei in het Koninkrijk vindt plaats terwijl de meesten in de wereld zich hier helemaal niet bewust van zijn. Denk aan de miljoenen mensen die in het koninkrijk binnengekomen zijn door de bediening van Yeshua tijdens **de laatste 2000 jaar! Waarlijk, de huidige nadruk op het koninkrijk is de manifestatie van El Shaddai**, naarmate het onverdorven zaad van het woord van God nieuwe geboorten teweeg brengt in het Koninkrijk Gods.

B. Betekenis van de naam YHVH—Toen Adonai **verscheen** onder de naam YHVH en het land aan de Patriarchen beloofde, maakte **Hij Zichzelf bekend** zoals Hij zich vertoonde in Genesis 2:4-3:24! De nadruk van dat gedeelte uit de Schrift was dat Adonai intiem verwickeld was in de zaken van de mensheid op de aarde. Op dezelfde manier, is dit het aspect van Zijn naam dat Yeshua **bekend zal maken** aan iedereen bij de tweede komst! Adonai staat op het punt de tweede belofte gemaakt onder de naam YHVH te vervullen, die het ons terugbrengen naar het land inhoudt —het Duizendjarig Koninkrijk! Voor Hij ons naar het Duizendjarig Koninkrijk brengt echter, moet Hij ons uit deze wereld nemen net zoals Hij de Israëlieten uit Egypte gebracht heeft (onze samenkomst met Hem bij de tweede komst) , ons verlossen (ons onze nieuwe verheerlijkte lichamen geven, wat het verlossingsproces vervolledigt), en oordeel vellen over hasatan en de wereld (verdrukking oordelen en de Dag des Heren). We wachten nu op Yeshua, die Zichzelf zal vertonen, niet als het lam Gods maar als de leeuw van de stam Juda. **De periode van de verdrukking zal net zoals de periode van de Exodus zijn.** Er zal intense oorlogvoering zijn terwijl de twee getuigen en de heiligen de strijd aanbinden met het koninkrijk der duisternis op een niveau gelijk aan de confrontaties tussen Mozes en Aaron en de goden van Egypte. Door de thematische connecties hierboven vermeld, kunnen we zien dat de Torah in de fundering voorziet hoe Yeshua Zichzelf zal vertonen bij Zijn twee komsten. Nadat Hij de eerste keer verscheen als het lam Gods om een aanvang te maken met het bovennatuurlijke, maar verborgen groeiaspect in Zijn koninkrijk, staat Hij op het punt te **verschijnen** als YHVH, die **Zichzelf bekend maakt** door persoonlijk naar de aarde te komen om Zijn volk te verlossen met bovennatuurlijke tekenen en wonderen. Hij staat op het punt Zichzelf bekend te maken als YHVH die de volkeren zal oordelen. Hij staat op het punt **Zichzelf bekend** te maken als YHVH die Zijn volk op bovennatuurlijke wijze in het Duizendjarig Koninkrijk kan brengen!

Shabbat Shalom!

Tony Robinson

<http://www.restorationoftorah.org/>

Ned Vertaling S.Van Goethem