



Yitro “Jetro”

Exodus 18:1–20:23

Jesaja 6:1–7:6; 9:5–6

Marcus 7–8

SH'MA

Er werd doorheen de jaren veel gezegd over de Tien Geboden . Er werden massa's boeken en predikingen aan deze woorden gewijd. Ze werden op borden in tuinen geplaatst en ze werden in regeringsgebouwen gegrift. Politiekers, voorgangers, zakenmensen ... de lijst gaat steeds verder - nemen stukjes en beetjes van Exodus 20 om te gebruiken in predikingen, redevoeringen en zelfs voor reclameslogans. Weinig mensen in Amerika en Europa hebben niet minstens één keer in hun leven de woorden gehoord die aan de Hebreëen gegeven werden op de Berg Sinai.

Als zoveel mensen de woorden hoorden, waarom glijd de wereld dan af als op een geoliede glijbaan? Omdat de meesten de woorden hoorden, maar en niet naar luisterden.

Een Hebreeuws woord waarmee de meesten van ons vertrouwd zijn is het woord *Shema*. De meeste Engelse vertalingen brengen het als “hoor”, maar hoor is slechts een klein deel van de volle betekenis van dit woord. In de Hebreeuwse taal betekent het woord *Shema* te horen, te horen met verstand, en te handelen naar wat je hoort. In het Hebreeuwse denken, in tegenstelling met het Griekse denken, luister je niet naar iets tenzij je handelt naar wat je gehoord hebt. In het Griekse denken, kan je iets horen, een boek over het onderwerp schrijven, er oorverdovend over prediken, het uittesten en dan onveranderd op dezelfde weg doorgaan zonder iets te doen. De gebruikelijke opvatting is dat je het hebt gehoord en het onderwerp kent. Dit is volkomen tegengesteld aan de Hebreeuwse manier van denken waarin we verlangen te wandelen.

God horen spreken zonder te gehoorzamen is een menselijke trek die teruggaat tot Adam zelf. Adam en Eva hoorden wat rechtmatig was met hun oren, maar niet met hun harten. De Hebreëen in de woestijn waren niet anders. In feite, door de eeuwen heen en tot op dit ogenblik, hebben mensen voor het grootste gedeelte het voorbeeld van Adam gevolgd.

Met zo een groot aantal mensen die niet horen, die ons voorafgingen en die vandaag rondom ons leven, zouden we ons moeten afvragen of wij werkelijk zo anders zijn dan zij? Horen wij met onze oren, en

leggen wij verklaringen af met onze mond, maar zonder ernaar te handelen? Als dat zo is, noemt de Schrift ons hypocrieten. Als we werkelijk ons leven dag na dag onderzoeken, alleen in het licht van de Tien Geboden, horen of doen we dan werkelijk *Shema*?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we toestaan dat de Schrift in ons leven spreekt. Laat ons eerst kijken naar het vierde gebod, dat ene over Sabbat. HaShem zegt door Mozes dat we niet mogen werken op Sabbat. Doe jij dat? Ik ben me er van bewust dat in onze moderne, Babylonische cultuur veel mensen gedwongen zijn om op Sabbat te werken. Als dat voor jou zo is, heb je dan gebeden tot God dat Hij een baan voor jou wil vrijzetten die je toelaat Sabbat te eren? Of ga je er gewoon vanuit dat Hij er begrip voor opbrengt? Ben jij er de oorzaak van dat iemand anders op Sabbat moet werken, door naar de supermarkt te gaan of benzine te tanken, terwijl je dit ook op een andere dag had kunnen doen? Misschien komt het jou niet zo gelegen om op een andere dag te winkelen, maar sinds wanneer was 'wat ons schikt' de wijze waarop we geroepen zijn te leven?

En wat met het laatste gebod? In Amerika is dit een lastige. Wij worden voortdurend overspoeld met de Amerikaanse droom van meer, meer en meer. Een vriend of een familielid koopt een nieuwe auto, een nieuw huis, een nieuw kleed, een nieuw stuk gereedschap en onmiddellijk moeten wij ons haasten om "op gelijke voet te blijven met de Jonessen." Dit is niets meer dan hebzucht die reikt tot op het punt dat we alles moeten hebben wat zij hebben, dus we halen het .

Ieder van ons zou langzaam gebod per gebod moeten nagaan en zeer gemeend de Geest van HaShem vragen om onze harten te doorzoeken. Vraag hem om duidelijk te maken of we de woorden gewoon horen, of dat het woord *Shema* waarlijk het verlangen van ons hart is.

De Hebreëen deden voor grootste deel geen *Shema*. De mensen in de dagen van Jesaja deden geen *Shema*. De meeste mensen die letterlijk in de ogen van Yeshua keken deden geen *Shema*. De Schrift stelt dat in de Laatste Dagen er een overblijfsel van mensen zullen zijn die niet tevreden zijn met enkel te horen, maar hun verlangen zal zijn om *Shema* te doen. Simpel gezegd, hun gehoor zal bevestigd worden door daden. Zij zullen een geloof hebben dat zal gedemonstreerd worden door hun daden van Thoragehoorzaamheid. Zijn wij een deel van dat overblijfsel?

Overweeg dat HaShem Zelf niet slechts sprak over de verlossing van de mensheid, maar Hij bevestigde Zijn woorden met daden. Dus, met alles wat Hij voor ons deed, verdient Hij dan ook onze daden niet en niet slechts onze woorden?

Mike Clayton
www.joinedtohashem.org

Ned.vert. S.Van Goethem