

Messias in Yithro

I. In het eerste deel van onze studie, hebben we de gebeurtenissen besproken die op de berg plaatsvonden toen de Torah gegeven werd. **De Torah vertelde dat dikke wolken, donder, bliksem, een ongewoon luid aangehouden shofar geblaas, vuur en vulkanische activiteit het geven van de Torah vergezelden.**

A. Kunnen we denken aan een gebeurtenis in de Nieuwe Verbondgeschriften die thematisch verbonden is met het geven van de Torah? We zien dus dat er een thematische connectie is tussen de fysieke gebeurtenissen rondom Shavuot en het geven van de Torah.

B. Wat werd in Exodus 19 aan Israël gegeven? Wat werd aan Israël gegeven op het Feest van Shavuot in Handelingen 2?

C. Wat zal Adonai volgens Jeremia doen bij het geven van het Nieuwe Verbond? Waar werden de geboden van de Torah geschreven in Exodus 19? Ten slotte, hoe zullen volgens II Korinthe 3:3 Adonai's geboden op onze harten geschreven worden? Inderdaad, **door de Geest.**

D. Het geven van de Torah in Exodus 19 en het geven van de Heilige Geest in Handelingen 2 hebben sterke thematische connecties. Beide gebeurtenissen vonden plaats in verband met het instellen van een verbond tussen Adonai en Israël. Beide werden vergezeld door gelijkaardige bovennatuurlijke fenomenen. Beide betroffen het geven van Adonai's Torah—een op twee stenen tafelen, de andere op de tafels van het hart. **Eén werd geschreven met de vinger van God, de andere door de Geest van God.** Ten slotte zijn deze twee gebeurtenissen gelijkaardig op een andere diepgaande wijze. Bij het geven van de Torah kwam Adonai op de Berg Sinai. Zijn glorie kwam wonen **te midden** van de Israëlieten. Op Shavuot van Handelingen 2 kwam Zijn glorie wonen **in** de Israëlieten. Zoals je kan zien, is de Torah niet alleen geschiedenis. Het is profetisch met betrekking op toekomstige gebeurtenissen. We zouden er goed aan doen om haar leiding te zoeken voor vandaag.

E. Even terzijde, een Joodse legende beweert dat toen Adonai de Tien Woorden sprak, Hij dat deed in de 70 bekende talen van de wereld. Dit is niet opgetekend in de Schrift; we weten echter dat vele tradities mondeling overgeleverd werden. Kan je een thematische connectie zien tussen die legende en het verslag van Shavuot in Handelingen 2 dat die legende geloofwaardigheid kan verlenen?

Mozes de Bemiddelaar, een Schaduw van de Messias

I. Zoals we leerden in het boek B'reishit (Genesis), telkens we 1) beelden zien van verrijzenis, 2) beelden van hernieuwd leven als een gevolg van bevrijding van een dreigende dood en 3) beelden van overwinning en leven als een gevolg van dood, weten we dat de Torah op het punt staat ons onderwijs te geven over de Messias. Ik noem deze de thema's van **De Verrijzenis en het Leven**, en ze worden bijzonder versterkt als ze op een of andere manier verbonden worden met het getal drie. **De Verrijzenis en het Leven** in de Torah:

A. De eerste **LEVENDE** dingen (planten, gras, enz.) werden op dag **DRIE** geschapen!

B. Het Torah beeld van de **VERRIJZENIS** van de Messias kan je vinden in de Heilige Dagen. De Heilige Dag die een schaduw is van de **VERRIJZENIS** van Yeshua is de **DERDE** Heilige Dag, de Dag van het Omer Wuif Offer!

C. Jona die zich in de buik van een grote vis bevond had dood moeten zijn. Maar op de **DERDE** dag kwam hij **LEVEND** naar buiten! Adonai heeft een groot gevoel voor humor want elders vermeldt Hij dat, "dood verzvolgen is in de overwinning" (Jesaja

25:8 en I Korinthe 15:54).

D. De akeida (binding van Izaak) gevonden in Genesis 22—Abraham werd verondersteld Izaak als een volledig brandoffer te offeren. Hoewel Adonai hem ervan weerhield om Izaak effectief te offeren op de **DERDE** dag, de manier waarop de Torah het verhaal vertelt wijst er op dat Izaak stierf en **VERREES**. Dat is de reden waarom Hebreëen 11:17-19 zegt dat Abraham Izaak figuurlijk terugkreeg uit de dood door **VERRIJZENIS**!

II. We weten dat Mozes' leven de Messias zal voorafschaduwten om de volgende redenen. Lees Exodus 2:1-10, het verhaal van Mozes' geboorte.

A. Wat was Farao's decreet betreffende de geboorte van mannelijke baby's?

B. Wat had met Mozes moeten gebeuren?

C. Hoe lang verborg Mozes' moeder hem?

D. Wat deed de dochter van Farao door Mozes uit de Nijl te nemen?

E. Zo zien we dat de Torah een beeld heeft geschetst van een kind, Mozes, dat verondersteld was te sterven. Zijn moeder verborg hem gedurende **DRIE** maanden, daarna gehoorzaamde ze Farao's gebod door hem in het water te werpen (in de mand). Maar Farao's doodvonnis werd vernietigd toen zijn dochter Mozes uit de rivier nam en hem **LEVEN** gegeven werd!

F. Wat vertelt dit verhaal ons? Door dit verhaal probeert de Torah ons te onderwijzen dat Mozes' leven een beeld van de Messias zal zijn!

III. Mozes' Rol als Bemiddelaar, een Schaduw van het Werk van Messias—We hebben gezien dat Mozes als een bemiddelaar fungeerde tussen Adonai en Israël. Hoe leert dit ons iets over de Messias?

A. Mozes' rol als een bemiddelaar tussen Adonai en Israël leert ons dat de mens Adonai alleen kan benaderen door Zijn Zoon, Yeshua. I Timotheüs 2:5.

B. Mozes' rol als een bemiddelaar van het verbond bij Sinai leert ons dat Yeshua de bemiddelaar zal zijn van een nieuw verbond. Hebreëen 9:15 .

C. Toen de Tien Woorden gesproken werden, sprak Adonai ze tot Mozes, die ze dan aan Israël overbracht. Hoe is dit thematisch verbonden met het werk van de Messias—Hebreëen 1:1-2? Zie ook Joh. 12:49 en Deuteronomium 18:16-19.

D. Om de Israëlieten aan te moedigen te geloven dat Mozes Adonai's woorden sprak, liet Hij het volk toe de woorden te horen zoals ze tot Mozes gesproken werden. Welke thematische parallel kan je maken met de boodschap van Yeshua?

E. Kan je aan bepaalde woorden denken die Yeshua sprak om mijn bewering te bevestigen dat Mozes' rol als een bemiddelaar ons leerde dat niemand Adonai kan benaderen tenzij vanuit een bemiddelaar?

Mozes, Yethro & de Messias

I. Deze tweede sectie zal thematische connecties onthullen tussen Jesaja 9:5-6 en het verhaal van Jetro's omgang met Mozes. Lees Exodus 18:1-23.

A. Als je het eerste deel leest, verzen 1-12, let in het bijzonder op de herhaling van bepaalde woorden. Denk eraan, één van de manieren waarop de Torah haar boodschap onderwijst is door de ogenschijnlijk "zinloze" herhaling van bepaalde woorden en/of uitdrukkingen. Welk woord lijkt telkens opnieuw en opnieuw en opnieuw gebruikt te worden? Wat is de boodschap die de Torah ons wanhopig probeert over te brengen door het herhaaldelijk gebruik van *de uitdrukking de schoonvader van Mozes*? Welke relatie wordt hier benadrukt?

B. Lees nu verzen 13-22—Wat doet Yethro voor Mozes? Wat zegt Yethro in vers 23 dat het eindresultaat zal zijn als Mozes zijn raad volgt?

C. Laten we nu naar de Haftarah gaan. Ik kon de connectie tussen de Torah en Haftarah porties niet zien tot mijn vrouw het verschil aanwees tussen de meeste Engelse vertalingen en de traditionele Joodse vertaling. Hier is de traditionele Joodse vertaling van Jesaja 9:5-6 uit de Stone Edition van de Chumash (vijf boeken van Mozes).

5Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de autoriteit zal op zijn schouders rusten; Hij **Die Wonderbare Raadsman** is, Machtige God, Eeuwige Vader zal hem de naam geven: **“Prins van Vrede”**. 6Aan hem die groot zal zijn in autoriteit, **en vrede zonder grenzen zal hebben over zijn koninkrijk**, om het op te richten en te onderhouden **door gerechtigheid en rechtvaardigheid**, van nu tot in eeuwigheid—de ijver van YHVH, Meester der legioenen, zal dit volbrengen.

D. Welke thematische connectie bestaat er tussen Jetro's acties in Exodus 18:13-22 en vers vijf van de Haftarah portie (hint: kijk naar de titels voor YHVH)?

E. Welke instelling hielp Jetro Mozes op te richten? Wat was de doelstelling van het instellen van het systeem van rechters en leiders? Welke thematische connectie bestaat er tussen de doelstelling van het systeem van rechters en vers zes van de Haftarah portie?

F. Ten slotte, wat zei Yethro dat zou gebeuren als Mozes zijn raad zou opvolgen? Hoe is dit doel thematisch verbonden met de Haftarah portie?

II. We hebben al gezien dat Mozes' leven een beeld zal zijn van het werk van de Messias. De Torah passage in Exodus betreffende de relatie tussen Mozes en zijn schoonvader Yethro (Vader/Zoon) is hoe de Torah onderwijst dat de Messias zijn wijsheid en raad van de Vader zal krijgen. Daarenboven is het dezelfde wijsheid en raad die tot eeuwigdurende vrede zullen leiden.

A. Hoe weten we dat de wijzen van Israëel, die de Torah Haftarah porties kozen, Messiaanse betekenis zagen in de passage in Exodus 18:1-23? Baruch HaShem YHVH!!!

Wie Zal Opgaan en Afdalen?

I. Hiervoor hebben we het feit becommentarieerd dat Mozes druk bezig is de berg te beklimmen en af te dalen. Gezien Mozes een schaduw van de Messias is, kunnen we vermoeden dat die activiteit licht zal werpen op het werk van de Messias.

A. Is er een ander Schriftgedeelte in de Tanakh dat thematisch verbonden is met Mozes' drukke bezigheid om beklimmen en afdalen? Ja.

4 Wie is ten hemel opgeklommen, en neergedaald? Wie heeft de wind in Zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? **Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam, en hoe is de Naam van Zijn Zoon**, zo gij het weet?(Spreuken 30:4, nadruk van de auteur)

1. Ken je een Vader en een Zoon van wie gevraagd zou kunnen worden wie 1) is opgeklommen en afgedaald en 2) stelde de einden der aarde vast?

Ongetwijfeld ken je Hem.

2. Daarenboven, wie was het die eerst afdaalde (Joh. 6:51) uit de hemel als een profeet om de woorden van het Nieuwe Verbond te spreken? Ongetwijfeld ken je Hem

3. Wie was het die, na ons vrijgekocht te hebben met Zijn bloed, opnieuw naar

de hemel *opklom* (Efesiërs 4:8) om Hoge Priester van onze belijdenis te worden? Ongetwijfeld ken je Hem.

4. En op wie wachten we dat hij opnieuw *afdaalt* (Openbaring 19:11-16) om te regeren als Koning der Koningen en Heer der Heren? Ongetwijfeld ken je Hem.

En niemand is *opgevaren* in de hemel, dan Die uit de hemel *neergekomen* is, *namelijk* de Zoon des mensen, Die in de hemel is. (Joh. 3:13, nadruk van de auteur).

Hoewel Mozes het woord Messias nooit uitspreekt, was hij, zonder twijfel, de grootste profeet van de Messias. Johannes 5:46—Want als je Mozes geloofde, zou je Mij geloven; want HIJ HEEFT OVER MIJ GESCHREVEN.

Shabbat Shalom!

Tony Robinson

<http://www.restorationoftorah.org/>

Ned Vertaling S. Van Goethem