

Yitro 17-4

Yitro

Exodus 19:1-6

By Ketriel Blad

'You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagles' wings and brought you to myself. (Ex. 19:4 NIV)

'Je hebt zelf gezien wat Ik aan Egypte deed, en hoe Ik u op adelaars vleugels droeg en u bij mezelf bracht. (Exodus 19:4 NIV)

Wat is het allerbelangrijkste in het leven?

The Eternal took the sons of Israel out of Egypt with one purpose only, that they were close to Him. This is the most important thing for human beings, to be close to the Eternal. What did the Eternal make those powerful signs and miracles in Egypt for? To bring the people to Himself. What did He divide the Reed Sea and take the people to the desert for? To bring the people to Himself. What did He teach the people all the laws for a sanctified and right behaviour for? To bring the people to Himself. What did He establish Israel as a nation for? To have a people that was close to Him.

Intimacy with the Eternal is the most important thing in life. It doesn't matter if you have money, friends, prosperity and happiness in this world, if you haven't developed intimacy with the Eternal, all the rest is as good as nothing.

Men were created not only to live *for* the Eternal but also to live *with* the Eternal. If you are not living close to Him and you haven't experienced His presence within you in a concrete manner, you must seek Him with all your heart, being willing to sacrifice everything you have just to achieve the most important thing in life – intimacy with the Eternal.

Set aside at least an hour a day for prayer, praise, worship and study of the Scriptures. In this way you'll develop intimacy with the Eternal.

De Eeuwige haalde de zonen van Israël uit Egypte met slechts één doel, om dicht bij Hem te zijn. Dit is het belangrijkste voor de mens, dicht bij de Eeuwige zijn. Waarvoor heeft de Eeuwige die machtige tekenen en wonderen in Egypte gedaan? Om het volk tot Hemzelf te brengen. Waarom heeft hij de Rietzee verdeeld en het volk naar de woestijn gebracht? Om het volk naar Hemzelf te brengen. Waarom heeft hij het volk al de wetten voor een geheiligd en juist gedrag geleerd? Om het volk naar Hemzelf te brengen. Waarom heeft Hij Israël als natie gevestigd? Om een volk te hebben dat dicht bij Hem was.

Intimiteit met de Eeuwige is het allerbelangrijkste in het leven. Het maakt niet uit of je geld, vrienden, voorspoed en geluk in deze wereld hebt; als u geen intimiteit hebt ontwikkeld met de Eeuwige, is al de rest zo goed als niets.

Mensen zijn niet alleen gemaakt om *voor* de Eeuwige te leven, maar ook om *met* de Eeuwige te leven. Als je niet dicht bij Hem leeft en Zijn aanwezigheid in jou nog niet op een concrete manier ervaren hebt, moet je Hem zoeken met heel uw hart, bereid zijn om alles op te offeren wat je hebt, alleen maar om het allerbelangrijkste in het leven te bereiken - intimiteit met de Eeuwige.

Maak ten minste één uur per dag vrij voor gebed, lofprijzing, aanbidding en studie van de Schrift. Op deze manier zul je intimiteit met de Eeuwige ontwikkelen.

May all go well,
Ketriel