



### **Yitro "Jethro"**

Exodus 18:1–20:23

Jesaja 6:1–7:6; 9:5–6

1 Samuel 4-6

#### Woorden van leven

Deze week komen we aan het onderdeel van de Schrift bekend als de Tien Geboden. Over geen enkel onderdeel is zoveel gesproken of geschreven als over deze woorden. Weten we, ondanks al de commentaren werkelijk waarover deze woorden eigenlijk gaan?

Laten we, om de woorden te begrijpen eerst naar de achtergrond kijken. De Hebreëen zijn best wel door een wervelwind van een jaar gegaan. Deze God, die ze zich enkel herinnerden van verhalen uit een ver verleden, heeft nu er nu serieus werk van gemaakt Zichzelf door vele tekens en wonderen aan hen te herintroduceren. Terwijl tekens en wonderen iets goeds zijn, hebben ze de Hebreëen niet geholpen om te begrijpen wie deze God is, of wat Hij feitelijk van hen verwacht. Op dit moment is Hij een goede wonderdoener, maar er is niet veel relatie tussen hen en Hem opgebouwd. Dus, hoe gaat Hij tewerk om dat proces van herintroductie te beginnen? Dat doet Hij door hen te vertellen dat Hij sommige dingen graag heeft en dat Hij sommige dingen niet graag heeft.

In de woorden van de Tien Geboden wordt aan de Hebreëen gezegd hoe ze Elohim horen te behandelen en hoe ze elkaar horen te behandelen. Dit zijn woorden die vandaag nog weerklinken, net zo echt als toen ze honderden jaren geleden voor het eerst uitgesproken werden.

Het probleem dat de meeste mensen door de jaren met het interpreteren van deze woorden gehad hebben, is dat ze dachten dat de Tien Woorden een einddoel op zichzelf waren. Mensen dachten dat als ze zich gewoon deze Tien Geboden hielden, dan al de rest in de Torah niet meer ter zake deed. De reden voor zulke redenering is dat ze het doel van deze woorden niet begrijpen.

De Tien Geboden zijn geen einde, maar gewoon een begin van één van de moeilijkste taken die de Almachtige ooit op Zich nam, namelijk het uitleggen van Zijn hart aan de mensheid. Denk over die opgave even na. Wat een zware opgave is het om aan een sterfelijk mens uit te leggen wie Hij als YHWH is?

Verder naar deze gedachte kijkend, dat de Tien Geboden geen einddoel maar een begin zijn, kijk naar het vierde gebod. Staat alles wat we over Shabbat moeten weten in deze vier verzen van de Schrift? Ik denk het niet. Deze woorden zijn een inleiding tot ons begrijpen hoe die dag in acht te nemen. Als we dit jaar verder gaan met het lezen van de Schrift zullen we dit vers in de rest van de Torah, zowel als in de Profeten, de Geschriften, de woorden van Yeshua en zelfs in de woorden van de discipelen aangevuld zien. HaShem ontvouwde de wonderen van Shabbat aan de mens, naarmate we ze konden vatten, aan elke generatie en beetje meer lerend over Shabbat en op hun beurt meer lerend over het hart van onze Vader en Zijn wil voor ons.

We kunnen zelfs naar de Tien Geboden kijken als naar het hart van de Schrift en al de rest is als vlees op dat hart plaatsen. Net zoals door het fysieke hart het levensbloed door elk orgaan van het lichaam wordt gepompt, zo reiken door het hart van Torah de levengevende voedingsstoffen tot in onze geest, onze handen, onze voeten en elke andere vezel van ons wezen. Als de Tien Geboden leven door ons wezen pompen, als dan onze handen zich beginnen uitstrekken om te willen aanraken wat onrein is, zich terugtrekken omdat het leven van het hart er doorvloeit. Wanneer onze ogen beginnen kijken naar dingen die we beter niet zouden bekijken, zullen ze zich afkeren omwille van het leven dat erdoor gepompt wordt vanuit het hart van de Tien Geboden.

Er zijn buiten de Tien Geboden iets meer dan 600 geboden in de Tenach. Wel zijn er ook meer dan 1000 geboden in het gedeelte waar we naar verwijzen als het Vernieuwde Verbond. Neem wat tijd als je kan, of maak er zelfs met je familie een spelletje van om de geboden in de Schrift te vinden en ze terug aan de Tien te relateren. Ik moet nog steeds het eerste gebod in de bladzijden van de Schrift vinden, dat ik niet terug kan relateren aan één van de Tien Geboden, terug naar het hart.

Laat me je een klein voorbeeld geven. We kennen allemaal het gebod om kosher te eten. Met welk van de Tien staat dit in verband? Geef je het op? Wat denk je van nummer twee? Daar spreekt het over geen afgoden in ons leven hebben, noch onze eigen wensen voor ons leven boven Zijn wensen te plaatsen. Ik vraag me af hoe anders het leven vandaag zou zijn als Adam en Eva dit principe hadden begrepen?

Nog één laatste opdracht. Sluit je Bijbel. Kan je de Tien Geboden van buiten opzeggen? Had je ze in de juiste volgorde? Nam het je langer in beslag ze te bedenken dan zou mogen? Nu, hoeveel ken je er niet alleen, maar leef je ook na? Ik denk dat ik deze week daar zal stoppen!

Mike Clayton [www.joinedtohashem.org](http://www.joinedtohashem.org)

Ned.vert.S. Van Goethem

