

Shalom dear friends,

The story was about a seven year old Jewish boy from Poland. In the community where he lived, groups of 50 Jews at a time were taken away, shot and thrown into mass graves. The entire community was exterminated until there was only this little boy, his brother, and his father left. They did not want to leave their home, their special place with their little garden. So they went back. All three were shot. The brother was killed. The dying father fell on the young son, his blood pouring over him. But the little boy survived and escaped. For some time he was hunted down like an animal, but it was the Father's plan for him to live.

Four years ago this now elderly Jewish man, living in Israel, made contact with German believers living in Israel. Could they possibly help him? What to do? The man did not answer a note sent to him, so a visit was made. One German man and two daughters knocked on his door. They found him watching Holocaust movies, somehow still living in a bit of this horror. He went on to tell the family his story. But two young, German girls crying and feeling so much of his pain became a great comfort to him. Isn't it funny how our heavenly Father works. The Jewish man has now passed away, but the girls made sure that every Feast, this man had something special.

This is part of our commission. Comfort, comfort my people. There is still a lot of pain in this country. It is hard to really know what it must be like to be a people who have been hated by so many for thousands of years for no reason other than they are the descendants of a chosen people. And yet, so many of us want to join them as their brothers and sisters. There could be a price to pay for this. And yet, nothing is stronger than family. Baruch HaShem, His plan for restoring this family will come to pass!

Shabbat Shalom!
Ardelle

Shalom lieve vrienden,

Het verhaal ging over een zeven jaar oude Joodse jongen uit Polen. In de gemeenschap waar hij woonde, werden groepen van 50 Joden per keer weggehaald, doodgeschoten en in massagraven gegooid. De hele gemeenschap werd uitgeroeid, totdat er nog maar deze kleine jongen, zijn broer en zijn vader overbleven. Ze wilden hun huis niet verlaten, hun bijzondere plek met hun kleine tuin. Dus gingen ze terug. Alle drie werden doodgeschoten. De broer werd gedood. De stervende vader viel op de jonge zoon, zijn bloed vloeyde over hem heen. Maar het jongetje overleefde en ontsnapte. Gedurende een tijd werd hij opgejaagd als een dier, maar het was het plan van de Vader dat hij zou leven.

Vier jaar geleden kwam deze nu bejaarde joodse man, die in Israël woont, in contact met in Israël levende Duitse gelovigen. Konden ze hem misschien helpen? Wat konden ze doen? De man had niet gereageerd op een briefje naar hem gestuurd; dus werd hem een bezoek gebracht. Een Duitse man met twee dochters klopte op zijn deur. Ze vonden hem kijkend naar Holocaust films, op een of andere manier nog steeds wat deze horror belevend. Hij ging verder met de familie zijn verhaal te vertellen. Maar twee jonge, Duitse meisjes die huilden en zo veel met zijn pijn meevoelden werden een grote troost voor hem. Is het niet grappig hoe onze hemelse Vader werkt. De joodse man is inmiddels overleden, maar de meisjes zorgden ervoor dat deze man bij ieder feest iets speciaals had.

Dit is onderdeel van onze opdracht. Troost, troost mijn volk. Er is nog steeds veel pijn in dit land. Het is moeilijk om echt te weten hoe het moet zijn om een volk te zijn dat door zoveel gehaat werd gedurende duizenden jaren om geen andere reden dan dat zij de afstammelingen zijn van een uitverkoren volk. En toch, zo velen van ons willen bij hen aansluiten als hun broeders en zusters. Het kan dat er een prijs voor betaald moet worden. En toch, niets is sterker dan de familie. Baruch HaShem, Zijn plan voor het herstel van deze familie zal gebeuren!

Shabbat Shalom!
Ardelle