



Mishpatim “Oordelen”

Exodus 21:1–24:18

Jeremia 34:8–22; 33:25–26

Marcus 9

VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN

Heb je al opgemerkt dat niemand meer iets verkeerd doet? Een politiker is gesnapt met gemarkeerd geld in zijn vriezer, maar hij heeft natuurlijk niets verkeerd gedaan. Een drugdealer is gesnapt met drugs in zijn bezit, maar die zijn natuurlijk niet van hem. Een man is gesnapt via video terwijl hij een klein kind ontvoerde, maar pleit onschuldig. Eén van je kinderen breekt een lamp in de woonkamer en schuift de schuld op een buitenaards wezen dat opeens in een ruimteschip uit het niets verscheen.

Geen verantwoordelijkheid nemen voor onze daden gaat helemaal terug tot aan de hof met Adam en Eva. Toen HaShem naar de hof kwam nadat Adam en Eva van het verboden fruit hadden gegeten, vroeg Hij Adam wat hij had gedaan. God stelde hem echt deze vraag niet om informatie te krijgen, maar om te zien of Adam verantwoordelijkheid zou opnemen voor zijn eigen daad. Je kent het verhaal. Adam schoof de schuld op Eva. Eva schoof de schuld op de slang. Uiteindelijk had de slang geen been om op te staan! Zo zie je, verantwoordelijkheid afschuiven is zo oud als Adam en het is helemaal zijn schuld dat we de dingen doen die we doen. Woops! Daar gaan we weer, de schuld op iemand anders schuiven inplaats van onze eigen daden op onszelf te nemen.

Ja, we komen allemaal in deze wereld met het besmette bloed van Adam dat door onze aderen vloeit. Maar ik dacht dat de boodschap van Yeshua was dat we dat besmette bloed konden laten reinigen door Zijn dood en opstanding. Als dat waar is, en ik geloof dat het zo is, waarom aanvaarden zij die zeggen dat ze dit werk hebben ontvangen dan nog altijd geen verantwoordelijkheid? Misschien is het door het gebrek aan Thoraonderwijs en oprechte uitleg aan de mensen wat dit nieuwe leven - dat we moeten aannemen - inhoud. Misschien gaat de boodschap die we vandaag krijgen er alleen om hoe mensen klaar te stomen voor de “Hemel” maar komt ze er niet aan toe hen voor te bereiden voor de aarde. Misschien is de boodschap “Aanvaard deze gratis brandverzekering en leef dan maar zoals je wilt.”

Thora leert ons over een nieuwe manier van leven in Messias, Yeshua. Het leert ons verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden en te stoppen met de schuld voor de dingen die we zeggen en doen op Adam, Eva, Satan, onze moeder, vader of wie dan ook te schuiven. Het leert ons discipline, die helder doorschijnt in een donkere wereld als we het alleen maar toelaten ons leven te veranderen.

In Marcus 9:42-49 leert Yeshua de mensen een les die verbonden is met de Thoraportie van deze week. Hij onderwijst niet dat we letterlijk handen of voeten moeten afhakken of ogen moeten uitsteken. Dat zou

indruisen tegen de Thora-instructie jezelf niet te verminken. Onthoud bij het lezen van Yeshua's woorden dat als Hij ooit iets onderwees tegen de Thora Hij de Messias niet kan zijn. Dus wat zegt Hij hier? De sleutel kan je vinden in vers 49. Hier spreekt Yeshua over zout. Zout was aanwezig bij elk offer. Hij verbond onze zondige daden en wat met deze daden gedaan moest worden aan de manifestaties van het offeren op het altaar, een gebeurtenis die Zijn discipelen dikwijls hadden gezien. Yeshua onderwees in parabellen, daarbij gebruik makend van gebeurtenissen waarmee het volk vertrouwd was.

In het oude Israël moesten de offerdieren op een specifieke manier gedood worden, zodat die de onmiddellijke dood tot gevolg had. Wat Yeshua aan Zijn discipelen en aan ons probeerde duidelijk te maken is dat met zonde onmiddellijk moet afgerekend worden. We moeten verantwoordelijkheid voor onze daden aanvaarden en onmiddellijk actie nemen tegen die zonde, omdat de gevolgen van dit niet te doen zeer wrang zijn.

Degenen van ons die dit wonderbare leven in Torah leren, moeten dit principe van Thora begrijpen, dit principe van verantwoordelijkheid nemen voor onze daden. We moeten de uitvluchten die we gebruiken om dingen in het leven te doen die in tegenspraak zijn met Zijn Woord, opzij zetten.

We moeten leren snelle, onmiddellijke en soms radicale middelen te gebruiken om onszelf te ontdoen van de zonde die zo gemakkelijk onze vooruitgang hindert. (Hebreeën 12:1).

Waarschijnlijk zouden we, als we zouden leren afrekenen met de zonde in ons leven op een meer verantwoordelijke en radicale manier, meer van de beloften van Thora in ons leven zien. En we zouden getuigen van het licht van Thora dat uit onze levens vloeit.

Mike Clayton www.joinedtohashem.org
Ned.vert.S.Van Goethem