

Messias in Tetzaveh

## **Messias, de Priester-Koning?**

I. In vorige lessen hebben we al gezien dat het plan/doel van de Torah de openbaring van Yeshua de Messias is. Daarom zouden we in staat moeten zijn duidelijke thematische connecties te vinden tussen de Torah en Zijn leven. In deze sectie zullen we stukken van de Torah portie thematisch verbinden met het werk van de Messias.

A. Lees Exodus 28:1-43. Wat is het algemeen onderwerp van deze verzen? Kan je denken aan een profeet die sprak over de “gewaden” van een priester? Lees Zacharia 6:9-15. Hoe is Zacharia 6:9-12 verbonden met de Torah porties Terumah-Tetzaveh? Wat is er bijzonder aan het “gewaad” gemaakt van de offergave voor de priester? Dit is ongewoon omdat we weten dat Koningschap en Priesterschap gescheiden waren. Koningen moesten van de stam Juda komen en priesters moesten van Levi komen.

B. Wie zegt Zacharia dat de Tempel zal bouwen? We hebben vorige week gezien dat Messias Yeshua de Tempel zal bouwen, in feite is Hij nu bezig er één te bouwen met levende stenen. Bovendien, we hebben al gezien dat de Messias een profeet, priester en koning zal zijn. Bijgevolg zouden we onmiddellijk moeten herkennen dat dit een profetie over de Messias is! Hij is degene die Priesterschap en Koningschap zal combineren!

C. Aangezien de Torah ons leert dat priesters van Levi moeten komen en koningen van Juda, hoe kan er een rechtmatige Priester/Koning zijn volgens de Torah? Wordt dit “conflict” ergens anders in de Schrift vermeld—zie Hebrëeën 7:13-15? De schrijver van Hebrëeën merkt dit “conflict” op. Hij vertelt ons dat de oplossing is dat het priesterschap van Messias gevormd zal zijn volgens de orde van Melchizedek, niet het Levitische priesterschap—lees Psalm 110:4.

D. Lees Hebrëeën 5:1-5. Wat is het doel van de thematische connecties die de schrijver maakt tussen de Hogepriester en Yeshua? Maakt de schrijver nog andere zinspelingen om ons te onderwijzen dat het Levitische priesterschap een beeld was van het priesterschap van de Messias?

E. We weten dat de Messias eerst als een profeet kwam. Momenteel vervult Hij de rol van Hogepriester. Ten slotte zal Hij komen als een overwinnende Koning. Deze volgorde is voor ons thematisch uitgebeeld in de Torah door Israëls grote leiders. Mozes' leven was een profetie van Yeshua als profeet. Nu leert Aaron en zijn ambt als Hogepriester ons over Yeshua de Hogepriester. Ten slotte, Jozua, wiens naam afgeleide is van Yeshua, zal ons onderwijzen over Yeshua's rol als Koning! De volgorde van deze thema's is onweerlegbaar!

Samengevat zien we dat de Torah en het boek Hebrëeën duidelijk onderwijzen dat het Levitische priesterschap, in het bijzonder het ambt van Hogepriester een beeld of schaduw was van het werk van de Messias, de Hogepriester in de orde van Melchizedek.

## **De Betekenis van het Reukofferaltaar**

I. We hebben hiervoor ontdekt dat het Reukofferaltaar heel belangrijk was. De wierook was in staat om leven te vrijwaren en de Israëlieten te beschermen.

Bovendien, was deze bediening van bescherming toevertrouwd aan de Hogepriester door zijn bediening van het Reukofferaltaar. Laten we naar een aantal passages in de Nieuwe Verbondsgeschriften kijken die ons duidelijk aantonen hoe de wierook van het Reukofferaltaar in staat was Israël te beschermen.

“En toen het die boekrol nam, vielen de vier dieren en de vier en twintig oudsten neder voor het Lam, en zij hadden elk ene harp en **gouden schalen vol reukwerk, welke de gebeden der heiligen zijn.**” (Openbaring 5:8, benadrukking van de auteur)

“3 Nu kwam een andere engel en ging aan het altaar staan, **met een gouden wierookschaal, en hem werd veel wierook gegeven om dien voor de gebeden van alle heiligen op het gouden wierookaltaar dat voor den troon stond te leggen.** 4 En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand van de engel voor God.” (Openbaring 8:3-4, benadrukking van de auteur)

A. Lees Openbaring 8:3-4. Gedenkend dat Adonai Mozes zei om nauwkeurig de Mishkan te bouwen volgens het model dat hij op de berg zag, wat leren deze verzen ons over de bron van dat model? Merk op dat het gouden Reukofferaltaar in de hemel thematisch equivalent is aan het Reukofferaltaar in Exodus! Let op zijn positie in de hemelse tabernakel. Het is dezelfde als in de Mishkan, vóór de Ark waar Adonai op de troon zetelde! De aardse Mishkan was een beeld van de hemelse Mishkan.

B. Wat leren deze verzen ons betreffende Aärons bediening bij het Reukofferaltaar?

C. Waarvan is de wierook een symbool?

Samengevat zien we nu dat de wierook de bediening van voorbede voorstelde. Laten we nu zien hoe deze bediening van voorbede, uitgebeeld door de wierook van het Gouden Reukofferaltaar door Yeshua vervuld wordt. In een andere les zullen we zien hoe de bediening van het Reukofferaltaar ook een beeld van het werk van Zijn lichaam is. Bovendien, zullen we zien dat deze bediening van voorbede door Zijn lichaam geprofeteerd werd in de levens van de Vaders in het boek Genesis!

## **Yeshua Onze Hoge Priester/Middelaar**

I. Eén van de voornaamste oogmerken van het boek Hebreeën was te tonen hoe Yeshua nu onze Hogepriester is, die ten behoeve van ons bemiddelt. Om Yeshua's bemiddelingsbediening naar waarde te schatten, moeten we ons twee dingen herinneren die we in Secties I en II geleerd hebben.

1) Opdat wij tot Adonai zouden kunnen naderen en voor Hem verschijnen, hebben we bescherming nodig.

2) We hebben slechts beperkte toegang tot Hem omwille van Zijn Heiligheid.

A. Onmiskkenbaar hebben we deze twee punten tegen om ooit in staat te zijn tot Hem te naderen. Nu, lees Hebreeën 9:1-9 en verbindt het met wat we thematisch geleerd hebben.

Nu had ook wel het eerste (verbond) bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. 2 Want er was een tabernakel ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden; deze werd het heilige genoemd; 3 en achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het Allerheiligste, 4 met een **gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds**, (thematische connectie tussen het Reukaltaar en de Ark !) rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aäron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds; 5 daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. 6 Dit was dan aldus ingericht, en **de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent**, (beperkte toegang) 7 maar in **de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar**, (Beperkte toegang) niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. 8 **Daarmede gaf de heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag**, (Beperkte toegang) **zolang de eerste tent nog bestond**. 9 Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die (God daarmede) dient, voor zijn besef te volmaken (Hebreeën 9:1-9, benadrukking van de auteur)

Is de nadruk van deze Schriftpassage niet thematisch verbonden met wat we in Secties I en II geleerd hebben? Vers acht stelt uitdrukkelijk dat de dienst van de Mishkan opgezet werd om ons te leren dat toegang tot Adonai's aanwezigheid beperkt was! Dit is precies wat we uit de Torah portie geleerd hebben door thematische analyse! Hoe dan ook, heeft Yeshua's bloed de weg voor de mens geopend om letterlijk in de aardse Mishkan te komen? Neen! In de aanwezigheid van Adonai zelf in de **hemelse Mishkan**, zonder dat Hij Zijn hand tegen ons verheft! Dat is de kracht van Yeshua's bloed en intercessie! Nu kan je beter begrijpen waarom het voorhangsel van de Tempel scheurde toen Yeshua de prijs betaalde. Hij betaalde de prijs voor ons, opdat wij door het voorhangsel toegang zouden hebben tot Adonai in eigen persoon zonder te moeten sterven na in aanwezigheid van Zijn eeuwige Heiligheid gekomen te zijn.

B. Door de dood van Yeshua hebben we de vrijmoedigheid om tot Adonai te naderen, in de Hemel.

**19 Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben [geen vrees voor de dood meer omwille van Zijn Heiligheid], om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 Op een nieuwe en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel [toegang verlenend tot en het Wierook Altaar verbindend met de Ark/Troon], dat is, door Zijn vlees; 21 En daar wij hebben een grote Priester [Zijn voorbede is voor ons beschikbaar] over het huis Gods; 22 Zo laat ons toegaan [toegang staat ter beschikking zonder dood] met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. 23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw); (Hebreeën 10:19-23, benadrukking van de auteur)**

**Dit vers vermeldt duidelijk Yeshua als onze Hogepriester. Wat is Zijn hoofdrol als Hogepriester?**

24 Maar Deze, omdat Hij in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap.  
25 Waarom Hij ook volkomen kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo **Hij altijd leeft om voor hen te bidden**. 26 Want zulk een Hogepriester betaamde ons, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden. (Hebreeën 7:24-26)

Deze passage leert ons dat één van Yeshua's voornaamste functies als onze Hogepriester erin bestaat voor ons voorbede te doen! Dit is de bediening van het Reukofferaltaar! Het zijn Zijn gebeden en bloed die ons beschermen en ons leven bewaart!

C. Ten slotte, benadrukt Hebreeën dat deze nieuwe ongebonden toegang reikt tot aan de troon in de hemel zelf.

14 Daar wij dan een grote Hogepriester hebben, **Die door de hemelen doorgedaan is**, namelijk Yeshua, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, zoals wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 16 **Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon** der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. (Hebreeën 4:14-16, benadrukking van de auteur)

Samengevat hebben we gezien dat een aspect van de beschermingsbediening weergegeven door de wierook geofferd op het Reukofferaltaar profetisch was voor de bediening van Yeshua als onze Hogepriester Die ten onze behoefte voorbede doet. Deze bediening van intercessie door Yeshua wordt ook in Hebreeën 9:24 onderwezen. Bovendien, zijn de hindernissen en belemmeringen met deze bediening in de aardse Mishkan geassocieerd, uitgeschakeld door de dood, verrijzenis en Hoge Priesterschap van Yeshua!

**Shabbat Shalom!**

Tony Robinson

<http://www.restorationoftorah.org/>

Ned Vertaling S.Van Goethem