

# Tetsaveh <sup>20-5</sup>

## Gij zult bevelen

### Exodus 29:19-37

By Ketril Blad

...and you shall kill the ram and take part of its blood and put it on the tip of the right ear of Aaron and on the tips of the right ears of his sons, and on the thumbs of their right hands and on the great toes of their right feet, and throw the rest of the blood against the sides of the altar. (Ex. 29:20 ESV)

... en gij zult de ram doden en een deel van het bloed nemen en op het puntje van het rechter oor van Aäron doen en op de puntjes van de rechter oren van zijn zonen, en op de duimen van hun rechter handen en op de grote tenen van hun rechter voeten, en gooi de rest van het bloed tegen de zijanten van het altaar. (Exodus 29:20 ESV)

### *Waarom bloed aan het oor?*

The first thing a man has to do in order to fulfill his purpose in life is to listen. Israel's faith statement is: "Listen, Israel, the Eternal is our Elokim, the Eternal is One." The word "listen" – in Hebrew *shema*, שמע – also means obey, take heed. This is basic and one of the first things that a man needs to learn in life, to listen and to obey.

Now, when the priests were set in their ministry they had to be stained with the blood of a sacrificed animal. The blood is atonement for sin.

What was the first part of the bodies of the ministers of the Eternal that blood had to touch? The ear. The ears are the means to listen. The hand represents men's actions. The foot represents his walking, his behaviour. The most important of these three is the ear because it was the first to be atoned in the priests.

This teaches us some things. Listening and obeying are the first to be affected in men's life. Therefore, it is the first that has to be cleansed. Sin is to not take heed to the Eternal's commandments. In other words, sin's essence is to not listen. Adam and Chava didn't listen with obedience the commandment to not eat from the forbidden fruit. The essence of sin is to not listen. That's why the first thing to be atoned was the ear.

This also teaches us that to be able to be close to the Eternal one has to have a clean and tuned ear. We have to take care the way we hear, as our Rabbi said: "Pay attention to what you hear... Take care then how you hear" (Mark 4:24a; Luke 8:18a ESV)

Het eerste wat een mens moet doen om tot zijn doel in het leven te komen is te luisteren. De geloofsverklaring van Israël is: "Hoor, Israël, de Eeuwige is onze Elokim, de Eeuwige is Eén." Het woord "luisteren" - in het Hebreeuws *shema*, שמע - betekent ook gehoorzamen, in acht nemen. Dit is de basis en één van de eerste dingen die een mens nodig heeft om in het leven te leren, luisteren en gehoorzamen.

Nu, toen de priesters, hun bediening kregen, moesten zij worden gemerkt met het bloed van een geofferd dier. Het bloed is boetedoening voor de zonde.

Wat was het eerste deel van de lichamen van de dienaars van de Eeuwige dat met bloed in contact moest komen? Het oor. De oren zijn de middelen om te luisteren. De hand staat voor de acties van mensen. De voet staat zijn wandel, zijn gedrag. De belangrijkste van deze drie is het oor, want het was het eerste dat bij de priesters moest worden verzoend.

Dit leert ons een aantal dingen. Luisteren en gehoorzamen worden in een mensenleven als eerste getroffen. Daarom is dit het eerste dat moet worden gereinigd. Zonde is niet naar de geboden van Eeuwige luisteren. Met andere woorden, het wezen van zonde is niet luisteren. Adam en Chava (Eva) luisterden niet met gehoorzaamheid naar het gebod om niet van de verboden vrucht te eten. De essentie van de zonde is niet luisteren. Daarom moest het oor als eerste ding worden verzoend.

Dit leert ons ook dat om dicht bij de Eeuwige te kunnen zijn, men een schoon en afgestemd oor moet hebben. We moeten aandacht hebben voor de manier waarop we horen, zoals onze Rabbi zei: "Let op wat je hoort ... Pas dan op hoe je hoort" (Marcus 4:24a; Lukas 8:18a ESV)

How do we take care of the ears? We'll point two things out: First, we have to take a lot of care against words spoken in the world. One who listens to false words, evil speaking, false rumours, evil language, dirty jokes, music made by sinners etc., can't be a faithful servant of the Eternal. We need to be cleansed from all this to be priests before the Eternal.

Second, we have to be very careful when studying the Scriptures and listen to what the Spirit says. It's easy to interpret the Scriptures in a personal way and deviate from what they really mean. It's very easy to mix the voice of the Spirit with personal feelings and ideas. Private interpretation leads to many mistakes, as it is written in 2 Peter 1:20-21: "...knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit." (ESV)

Even if human mind's logic is a very useful tool and can reach certain level of understanding of what's written, it's not enough to fully and completely understand what the Scriptures teach. The Scriptures are spiritual and only a person full of the Spirit will be able to understand them correctly. Human mind will never be able to reach full understanding of the written revelation because it has to be understood by revelation from the Spirit of the Eternal given to the human spirit. Human's spirit is unlimited and has the ability of understanding everything, but human mind is limited and will never be able to understand everything (cf. 1 Cor. 2:6-16).

May the Eternal allow the suffering Messiah's blood to cleanse our ears to be delivered from the world's bad influences and to be tuned to the voice of His Spirit who speaks to us through the Scriptures.

Hoe kunnen we voor de oren zorgen? We wijzen op twee dingen: ten eerste moeten we fel oppassen voor de in de wereld gesproken woorden. Iemand die naar foute woorden luistert, kwaad spreken, valse geruchten, vuile taal, vuile moppen, door zondaars, gemaakte muziek enz., kan geen trouwe dienaar van de Eeuwige zijn. We moeten van dit alles worden gereinigd om priesters vóór de Eeuwige te zijn. Ten tweede moeten we zeer voorzichtig zijn bij het bestuderen van de Schriften en luisteren naar wat de Geest zegt. Het is gemakkelijk om de Schrift op een persoonlijke manier te interpreteren en af te wijken van wat ze echt betekenen. Het is heel gemakkelijk om de stem van de Geest met persoonlijke gevoelens en ideeën te vermengen. Eigen interpretatie leidt tot veel fouten, want in 2 Pet. 1:20-21 is geschreven: "... dit in de eerste plaats wetende, dat geen profetie van de Schrift uit iemands eigen interpretatie voortkomt. Want geen profetie werd ooit door de wil van de mens geproduceerd, maar mensen spraken van God zoals zij door de Heilige Geest werden meegevoerd." (ESV)

Zelfs al is de menselijke logica een zeer nuttig instrument dat tot op zekere hoogte kan begrijpen wat er geschreven is, is dat onvoldoende om geheel en volledig te begrijpen wat de Schrift leert. De Schriften zijn geestelijk en enkel iemand die vol van de Geest is in staat om ze correct te begrijpen. Het menselijke verstand zal nooit in staat zijn om volledig inzicht te krijgen in de geschreven openbaring, omdat het begrepen moet worden door de openbaring van de Geest van de Eeuwige aan de menselijke geest. De menselijke geest is onbegrensd en heeft het vermogen alles te begrijpen, maar het menselijk verstand is beperkt en zal nooit in staat zijn om alles te begrijpen. (vgl. 1 Kor. 2:6-16).

Moge de Eeuwige toestaan het lijdende bloed van de Messias onze oren te reinigen om te worden verlost van de slechte invloeden van de wereld en afgestemd op de stem van Zijn Geest die tot ons spreekt via de Schrift.

Many blessings,  
Ketriël