

Messias in Ki Tissa

Bezaleel, Salomon en Yeshua

I. Lees Exodus 31:1-5. Wat is Betsaleels opdracht? Tot welke stam behoort hij? Welke andere Schriftverzen verbinden dit vers thematisch met andere verzen die te maken hebben met het bouwen van Tempels?

A. In Genesis 28:22 staat dat Jacob zweert het Huis van God te bouwen (synoniem met Tempel).

B. In I Kronieken 22, leren we dat Salomon, de zoon van David, van de stam van Judah de Tempel zal bouwen. Dit is thematisch verbonden met de Torah portie, waar Betsaleel (die van de stam van Judah is) de Mishkan zal bouwen.

C. Exodus 31:3 informeert ons dat Adonai Betsaleel vulde met de Geest van wijsheid, inzicht en kennis om de Mishkan (een schaduw van de Tempel) te bouwen. Jesaja 11:1-5 spreekt van het Messiaanse tijdperk wanneer de Messias zal gevuld zijn met de gehele Geest van God om te heersen in het Messiaanse koninkrijk.

De aanstelling van Betsaleel leert ons over het werk van de Messias, die 1) van de stam van Judah is en 2) gevuld zal worden met Geest om de Tempel/Huis van God te bouwen.

Het Teken van de Messias & Mozes' Bemiddeling

I. Zoals we leerden in het boek Bereishit (Genesis), telkens als we 1) beelden zien van heropstanding, 2) beelden van vernieuwd leven als gevolg van een bevrijding van dreigende dood en 3) beelden van overwinning en leven als gevolg van dood, weten we dat de Torah op het punt staat ons een les te geven met betrekking tot de Messias. Ik noem deze thema's **De Verrijzenis en het leven**, en zij worden vooral versterkt als ze op een of andere manier gekoppeld zijn aan het getal drie. Lees Exodus 32:1-34:10. Besteed bijzondere aandacht aan de volgende passages; 32:11-14; 32:30-34; 34:8.

A. Wat is Mozes aan het doen in de hierboven aangeduide passages?

B. Zonder Mozes' bemiddeling, wat was er verondersteld te gebeuren met Am Israël na de zonde met het gouden kalf?

C. Tel als je wil, het aantal keren dat Mozes Adonai benadert om te bemiddelen ten behoeve van Am Israël.

D. Wat is het eindresultaat van Mozes' voorbede?

E. Wat leert ons dit? Deze verzen leren ons dat Mozes een type en schaduw is van de Messias. We weten dit omdat de Torah ons leert dat het thema van bevrijding van dood, gekoppeld aan het getal drie een teken is van Messiaanse betekenis. In Parashat Beshalach, heb ik gesteld dat het gevecht met Amalek een voorloper (voorafschaduw) was van de verovering van Kanaän. Ik stelde dat omdat 1) het gevecht met Amalek het begin kenmerkte van een nieuwe fase in Israëls reis naar het Beloofde Land, 2) Amalek een vertegenwoordiger was van de volken die Israel zal moeten verdringen en 3) Jozua dit gevecht vocht en hij zal degene zijn die de verovering zal leiden. Gebaseerd op deze gebeurtenissen stelde ik dat we mogen verwachten dat de bediening van Mozes op dit punt ook zou verschuiven. Hoe geeft het verhaal over de oorlog met Amalek een hint dat Mozes' bediening onder Israel op het punt staat van focus verschuiven? Het verhaal van Mozes' bemiddeling in de nasleep van de zonde van het gouden kalf is waar hij zijn bediening van bemiddelaar begint op te nemen. Zie je nu een thematische connectie tussen de overgang van

Mozes' rol als een profeet naar een bemiddelaar en de bediening van Yeshua?
Werkelijk, Mozes' leven is een beeld van het leven van Yeshua onze Messias!

Een Verbond—Zonde—en een Vernieuwd Verbond

I. We hebben gezien dat na het aangaan van een verbond met Adonai, Am Israël het verbond brak. Dan, omwille van de genade van Adonai, vernieuwt Hij dit verbond. Is dit een alleenstaand incident, of heeft het een profetische betekenis? Aangezien we weten dat de Torah leert dat de gebeurtenissen in het leven van de Vaders (en Am Israël) profetische schaduwen zijn in het leven van hun nakomelingen, zou ik willen suggereren dat de episode van de zonde met het gouden kalf een schaduw was van de noodzaak voor het Nieuwe Verbond!

A. We hebben gezien dat Am Israël het eerste verbond op de Berg Sinai brak. Na de bemiddeling van Mozes, wordt een ander verbond gesneden. Echter, het tweede verbond is gebaseerd op een andere set kenmerken van Adonai dan het eerste. Het tweede verbond is gekarakteriseerd door genade en een overvloed aan goedertierenheid en trouw (Exodus 34:6)! Kan je denken aan een Schriftgedeelte van de Tenach dat spreekt over de noodzaak van een ander verbond dan het Mozaïsche verbond op de berg Sinai? Inderdaad, Jeremia profeteerde dat het Mozaïsche verbond zou vernieuwd worden.

B. Zullen de wetten en de geboden van Jeremia's "Nieuwe Verbond" anders zijn dan deze die gegeven werden op de Berg Sinai? Wat is het voornaamste verschil tussen het Mozaïsche verbond en het Nieuwe Verbond waarvan Jeremia profeteerde?

C. Samengevat, Adonai moest twee verbonden maken met Israël. Het eerste verbond was gebaseerd op Zijn kenmerken van oordeel. Nadat Am Israël dat verbond verbrak, sneed Hij een Nieuw Verbond met hen, gebaseerd op Zijn kenmerken van genade, barmhartigheid en vergeving.! Dit is een schaduw van twee grote verbonden; 1) het Mozaïsche verbond op Sinai en 2) het Nieuwe Verbond gevestigd door Yeshua! Lees nu Johannes 1:16-17:

16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs **genade op genade**; 17 want de wet is door Mozes gegeven, **de genade en de waarheid** zijn door Jezus Christus gekomen.

Lijken de woorden genade en waarheid bekend? Ja, Inderdaad. Zij zijn de hele basis voor het verbond dat gemaakt is in Exodus 34! Er zijn vandaag velen die zullen zeggen dat er geen genade was in de Torah. Dat is niet waar. Genade en trouw zijn duidelijk kenbaar gemaakt in het Mozaïsche verbond. Was dat niet zo geweest, dan zou Am Israël vernietigd zijn! Laat nooit iemand je vertellen dat genade en waarheid er niet waren tot Yeshua kwam. Het verschil is dat Yeshua de bron van genade en waarheid is, in het Oude Verbond en in het Nieuwe Verbond. Met andere woorden, de kenmerken van Exodus 34 vinden hun volste uitdrukking door Yeshua. Bijgevolg, genade en waarheid waren niet vreemd aan het Oude Verbond, maar hun volste uitdrukking is door Yeshua, het doel van de Torah.

Mozes Verzekerde Genade en Barmhartigheid – Yeshua Verzekert Genade en Barmhartigheid

I. Lees Hebrëen 3:2-5 met speciale nadruk op vers vijf. We hebben voorheen gesteld dat Mozes drie keer voorbede deed voor Am Israël, de Torah gaf ons een

teken van de Messias (Het Thema van de Verrijzenis en het Leven), opdat we zouden verstaan dat de handelingen van Mozes een schaduw waren van de handelingen van Messias Yeshua. Hoe strookt Hebrëen 3:5 met deze interpretatie? A. We hebben ook gesteld dat het twee keer bezegelen van het Mozaïsche verbond een beeld was van de noodzaak voor het Nieuwe Verbond. De tweede bezegeling van het Mozaïsche verbond was *enkel mogelijk* door de **bemiddeling** van Mozes, die het verbond kon verzekeren, gebaseerd op Adonai's overvloed aan **genade, barmhartigheid en trouw**. Gebaseerd op die analyse zei ik dat Mozes' handelingen profetisch waren van de bediening van Yeshua in het Nieuwe Verbond. B. Mozes' handelingen zijn een perfect beeld van het werk van de Messias in het nieuwe (vernieuwde) verbond! Kijk naar Hebrëen 4:14-16:

14 Daar wij nu een **grote hogepriester hebben**, die de hemelen is doorgedaan, Yeshua de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der **genade**, opdat wij **barmhartigheid** ontvangen en **genade** vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. (klemtonen van de auteur)

Merk op dat in het Nieuwe Verbond Yeshua's bediening er een is van bemiddeling (een grote Hogepriester). Was Mozes niet aan het dienen als een priester door zijn bemiddeling? Ten tweede, bemerk dat Yeshua's bemiddeling de sleutel is tot het ontsluiten van de genade en barmhartigheid van Adonai! De thematische connecties zijn zeer duidelijk. Net zoals Mozes genade en barmhartigheid van Adonai verzekerde door zijn bemiddeling voor een Nieuw Verbond met Am Israël, zo ook, ontvangen wij door Yeshua's bemiddeling genade en barmhartigheid van Adonai als deel van het Vernieuwde Verbond!

Matan Torah en Shavuot (De Dag van Pinksteren)

I. In deze laatste sectie zou ik nog gauw een les willen geven over **één** van de doelen van de Torah. In Romeinen 6-8 stelt Paulus dat een van de voornaamste functies van de Torah is, zonde doen toenemen in de goddelozen. Thematisch verbonden aan dit concept is de les die Paulus naar voor brengt dat de Torah of het Oude Verbond een bediening van dood was (II Korinthiërs 3). Velen hebben Paulus stellingen over de Torah vervormd. Antinomiaanse geesten hebben Paulus' ware boodschap over de functie van de Torah verdraaid. Deze functie van de Torah als een bediening van dood tegenover de bediening van de Geest in het Nieuwe Verbond gesteld. Als je mij toelaat een midrachische les te geven, denk ik dat je zult zien hoe de Torah een bediening van dood was.

Hoeveel mensen werden gedood bij het geven van de Torah als gevolg van de zonde met het gouden kalf? Hoeveel mensen werden gered op de dag van Shavuot (Dag van Pinksteren) van Handelingen 2? Dezen onder u die vertrouwd zijn geworden thematische analyse zouden onmiddellijk moeten beseffen dat dit geen toeval is. Bovendien, wisten jullie dat de Torah ook gegeven was op Shavuot? Ja, zo was het. Dus, we hebben een beeld van twee Shavuots. Op de eerste Shavuot stierven drieduizend mensen. Op de Shavuot van Handelingen 2 werd aan drieduizend mensen leven gegeven. Laat mij nu de betekenis van deze

gebeurtenissen uitleggen.

We weten dat wanneer Adonai de Israëlieten bevrijdde uit Egypte, dat dit een type was van onze bevrijding van zonde. Mozes zei sta stil en zie **verlossing** (Het Hebreeuwse woord voor verlossing is **Yeshuat** waarvan Yeshua komt) van YHWH (Ex 14:13). Dus was het Yeshua die hen vrijkocht bij de Rode Zee. Toen de Torah gegeven was, verviel het volk in afgoderij door het maken van een gouden kalf en te zeggen "Dit zijn uw goden, O Israël, die u uitgeleid hebben uit het land Egypte" (Ex 32:8b). Wezen ze bijgevolg niet hun verlossing, (Yeshua) af, die plaatsvond bij de Rode Zee? Wat gebeurde er toen de Torah bij Sinai gegeven werd? Drieduizend mensen stierven bij het geven van de Torah (de bediening van dood, oordeel, de letter die dood, enz.). Merk wel op dat de 3000 **zondaars** waren die Adonai's verlossing (Yeshua) hadden afgewezen, verklarend dat een kalf hen had gered. Fast forward naar de dag van Shavuot. Hoeveel mensen werden gered? 3.000. Wie waren zij? Drieduizend **zondaars** die, zoals Petrus zei, de Messias hadden gedood, d.w.z. ze hadden Adonai's verlossing (Yeshua) afgewezen zoals hun vaders hadden gedaan. Maar wat gebeurde met hen? Zij werden gered. Deze twee scenario's zijn een perfecte illustratie van de bediening van oordeel aan het werk tegen zondaars wanneer ze tot de Torah komen en een perfecte illustratie van de bediening van leven door de Geest die leven kan brengen aan dezelfde zondaars die de Torah veroordeelt. Dat is waarom de Geest werd gegeven op Shavuot, om ons te leren dat de Torah niet bedoeld was om alleen te werken. Het is altijd Adonai's intentie geweest dat de Torah en de Geest zouden samenwerken. Maar de Geest kon niet uitgestort worden vooraleer het werk van de Messias beëindigd was.

Shabbat Shalom !

Tony Robinson

<http://www.restorationoftorah.org/>

Ned Vertaling S.Van Goethem