

Messias in Vayakhel (En Hij liet samenkomen)
Bezaleël, Solomon en Yeshua

I. In Parashat Ki Tissa zagen we dat **Bezaleël een schaduw was van de Messias**, in de zin dat de Messias de Tempel van Adonai zou bouwen net zoals Bezaleël de Mishkan bouwde. Herinner je dat, net zoals Bezaleël van de stam van Judah was, zo is ook Messias Yeshua dat. Bovendien leert het verhaal van Bezaleël ons dat de Messias met de Geest van God zal vervuld zijn. Laten we nu meer thematische connecties tussen Yeshua en Bezaleël onderzoeken.

A. Hoe is de relatie tussen David en Salomon een voorafschaduw van de relatie tussen Mozes en Bezaleël? Wat zegt dit profetisch over de relatie tussen Adonai en Yeshua?

B. Bezaleël's naam betekent in het Hebreeuws in de schaduw van God. Hoe is zijn naam thematisch verbonden aan zijn taak?

Belang van de Ark

I. In Parashat Terumah zagen we hoe de Torah leert dat de Ark het belangrijkste element in de Mishkan was! Het was de plaats waar Adonai zou verblijven. Laten we zien hoe deze sidra hetzelfde onderwijst, gewoonweg door het gebruik van herhaling.

A. Welke uitdrukking wordt in Exodus 36:14-38:9 letterlijk keer op keer op keer herhaald? Naar wie refereert de Schrift als "hij"?

B. Merk op dat de Torah over bijna elk artikel in de Mishkan zegt "hij maakte" het. Lees nu Exodus 37:1. Hoe is dit vers thematisch verschillend van alle andere plaatsen waar staat, "hij maakte"? Wat is de thematische betekenis van dit verschil? En nogmaals leert het ons dat de Ark het belangrijkste element in de Mishkan is. Het specifiek gebruiken van Bezaleël's naam was om te garanderen dat we zouden weten dat de persoon, verantwoordelijk voor het bouwen van het allerbelangrijkste deel van de Mishkan iemand was die geroepen was en gezalfd met de Geest van Wijsheid. Dit is de roeping van Yeshua de Messias die de Tempel van God zal bouwen met levende stenen.

De Mishkan; Eén Patroon voor Alle Tijden

I. Laten we kijken naar het belang van de Mishkan. We hebben gezien dat de levens van de Vaderen profetische schaduwen waren van toekomstige gebeurtenissen in de levens van hun nakomelingen. Gebruik makend van thematische analyse, laten we zien hoe één Schriftvers/belofte vele lagen van toepassing kan hebben. Als je meer vertrouwd raakt met het profetische van Torah, zal je beginnen begrijpen dat er talrijke lagen van wijsheid en inzicht zijn in elke passage. Niettemin, blijft de fundering voor alle toepassingen van de Schrift in de Torah. Laten we kijken naar de belofte die Adonai aan Am Yisra'el gaf toen Hij met hen in een verbond trad op de Berg.

- En laat hen Mij een heiligdom [Mishkan], maken, dat Ik te midden van hen wone. (Exodus 25:8).
- En Ik zal te midden der kinderen Israëls wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. (Exodus 29:45).

Wat is de thematische connectie tussen de Mishkan en Adonai's tegenwoordigheid? In Exodus 29:45 zien we dat het resultaat van Zijn wonen onder Am Yisra'el is, dat zij

Zijn volk zullen zijn en Hij zal hun God zijn. Was deze belofte beperkt tot de aardse Mishkan? Neen. Dit is duidelijk ook van toepassing op Salomons tempel. Zijn er nog andere toepassingen voor dit vers? Ja. Volgens II Korintiërs 6:16, heeft de belofte van Exodus 25:8 en 29:45 ook betrekking op de Heilige Geest die in de tabernakels van onze lichamen verblijft! Zijn er nog meer toepassingen voor dit vers? Ja, klinkt Openbaring 21:3 bekend?

3 En ik hoorde een luide stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. (Openbaring 21:3).

Thematisch kunnen we zien dat deze ene belofte betrekking heeft op Adonai die onder Zijn volk woont, 1) in de aardse Mishkan, 2) in de Tempel, 3) in onze lichamen en 4) in de eeuwige staat! Zoals we kunnen zien heeft deze ene belofte talrijke vervullingen en manifestaties. Maar wat was de origine/ fundering van dit bloeiende inzicht? De Torah.

II. De les van de Mishkan is vandaag even relevant als ze was in Mozes' tijd. **In II Korintiërs 6, onderwees Paulus dat ons lichaam de Mishkan/Tempel is.** Laten we de ontwikkeling volgen van dit idee, dat een mens een tabernakel kan zijn.

A. Hoe leert de uitdrukking *Huis van Israël* ons over de Mishkan?

B. Hoe impliceert Psalm 141:2 dat bepaalde aspecten van de dienst in de Mishkan kunnen uitgevoerd worden binnen de context van een menselijke tabernakel?

C. Lees de volgende Schriftgedeelten. Hoe verbinden ze thematisch de Mishkan met ons lichaam?

1. Romeinen 12:1-2.

2. Filippenzen 2:17.

3. Filippenzen 4:18.

4. Hebreëën 1 13:15.

D. Wat leren de volgende verzen ons over onze lichamen als een aardse Mishkan?

1. II Korintiërs 5:1-2.

2. I Petrus 2:5.

E. Wat is de thematische connectie tussen de uitdrukking Huis van Israël en het concept dat onderwezen wordt in Efeziërs 2:19-22?

III. Thematisch leert de Torah ons dat, wanneer we beelden zien van 1) leven uit de dood, 2) verrijzenis en 3) redding van dreigende dood, we op het punt staan een beeld te zien van de persoon en/of het werk van de Messias! Dit thema wordt vooral versterkt als het gekoppeld is aan het getal drie! Ik noem deze thema's De Verrijzenis en het Leven. Bij voorbeeld:

A. De eerste **LEVENDE** dingen (planten, gras, enz.) werden geschapen op dag **DRIE!** B. Het Torah beeld van de **HEROPSTANDING** van de Messias vindt men terug in de Heilige Dagen. De Heilige Dag die een schaduw van Yeshua's **HEROPSTANDING** is de **DERDE** Heilige Dag, de Dag van het Omer Wuifoffer! C. Jonas, die in de buik van een grote vis was, had dood moeten zijn. Maar op de **DERDE** dag kwam hij **LEVEND** tevoorschijn!

D. De Akeida (binding van Izaak) is te vinden in Genesis 22—Abraham was verondersteld Izaak te offeren als een volledig brandoffer. Ook al verhinderde Adonai hem op de **DERDE** dag van het feitelijke offeren van Izaak, de manier waarop de Torah het verhaal vertelt zinspeelt erop dat Izaak stierf en werd **OPGEWEKT**. Dat is waarom Hebreëën 11:17-19 zegt dat Abraham Izaak bij wijze van spreken

terugkreeg uit de dood door hem **WEER OP TE WEKKEN!**

E. Laten we nu zien hoe Yeshua deze visie bevestigt in Johannes 2:18-22 als Hij ons onderwijst over de relatie van Zijn lichaam en een Mishkan/Tempel.

19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af (dood) en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen (**verrijzenis**). 20 De Joden dan zeiden: Zesenvestig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? 21 **Maar Hij sprak van de tempel zijns lichaams.** 22 **Toen Hij dan opgewekt was uit de doden**, herinnerden zijn discipelen zich, dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Jezus gesproken had. (John 2:19-22, nadruk van de auteur).

Zoals we duidelijk kunnen zien, het patroon van de Mishkan is even relevant in ons Vernieuwde Verbondsgeloof als het was in het boek Exodus. Zij die onderwijzen dat de Torah is afgeschaft zitten er totaal naast. Zoals we kunnen zien, zelfs het ritueel van de Mishkan dienst is relevant als we de functie uitvoeren van priester van het Vernieuwde Verbond in de Tabernakel/Mishkan van ons lichaam! Het patroon van de Exodus van Israël uit Egypte, is vandaag voor ons hetzelfde patroon.

1. Net zoals Israël gered werd van Egyptische slavernij, zo ook werden wij gered van slavernij aan zonde.
2. Net zoals aan Israël de Torah gegeven werd op stenen tafelen, zo ook is de Torah ons gegeven, door de Geest op onze harten geschreven.
3. Net zoals Israël aan het werk ging om de Mishkan te bouwen, zodat ze als een heilig volk en een koninklijk priesterschap konden functioneren, opdat ze de glorie van de ene en enige ware God konden tonen, zo ook moeten wij bezig zijn met het bouwen van de Mishkan binnen onze lichamen, zijn voorzieningen ordenend en zijn diensten instellend, zodat wij getuigen kunnen zijn van de ene enige ware God. Het patroon is gemakkelijk te zien.

Het Belang van de Mishkan/Tabernakel

I. Ik wil je tonen hoe belangrijk het thema van een Huis voor God is—een plaats waar Hij kan verblijven met de mensheid. Natuurlijk moeten we teruggaan naar Genesis. Herinner je dat Adam en Chava (Eva) wandelden in de Tuin van Eden met Adonai. Zij hadden een voortdurende, onafgebroken relatie en toegang tot Zijn aanwezigheid. Na hun zonde was die toegang verbroken en scheiding vond plaats. De hele rest van de Bijbel gaat over de stappen die Adonai nam om die gebroken relatie tussen Hemzelf en de mensheid te herstellen. Ik zou willen beweren dat de Schrift ons thematisch onderwijst dat de Mishkan/Tabernakel het voornaamste middel is dat Adonai koos om ons te leren over het herstellen en het onderhouden van een relatie met Hem! Het onderwijs van de Mishkan is fundamenteel en dat is waarom de Torah het beklemtoont.

De Schrift leert ons dat in het begin Adonai met de mens verbleef, tot de zonde in de wereld kwam (Genesis 1-3). Adonai trachtte de mensheid aan te moedigen Hem te zoeken voor herstel, de mensheid mislukte er echter voortdurend in naar Hem uit te reiken (Kaïn, de generatie van de zondvloed en de toren van Babel, Genesis 4-11). Beseffend dat de mensheid—als geheel—geen herstel met Adonai wilde zoeken, koos Hij Abraham en Zijn afstammelingen uit om een model volk te zijn, zodat zij een

getuigenis konden zijn van de ene en enige ware God, die tot berouw en geloof in Adonai zouden leiden (Genesis 12). Laten we verder het thema van de Mishkan/Tabernakel volgen.

A. We hebben al gezien dat de altaren gebouwd door de Vaderen profetische schaduwen waren van de Mishkan/Tabernakel en de Tempel(Beit HaMikdash). Het waren de plaatsen waar de mensheid (Abraham en zijn nakomelingen) konden naderen tot een Heilig God. De voornaamste activiteiten met deze altaren geassocieerd, waren olah offers (brandoffers) door mensen en Adonai's onthulling aan de mens van Zijn natuur, doelen en plannen. Dit is waar de Vaderen tot Adonai naderden. Herinner je dat we reeds leerden dat het olah offer een beeld is van de aanbidder die zichzelf offert in volkomen gehoorzaamheid en onderwerping aan de geboden van Adonai. Bijgevolg kunnen we zeggen dat de voornaamste activiteiten geassocieerd met deze altaren waren 1) mensen die zichzelf offeren in volkomen gehoorzaamheid en onderwerping aan de geboden van Adonai, en 2) Adonai's onthulling aan de mens van Zijn natuur, doelen en plannen.

B. Het patroon van de Mishkan is ook een beeld van de troon van God in de hemel! Lees Hebrëen 8:5 en 9:23. Waarom was het belangrijk dat Mozes de Mishkan precies zo bouwde als Adonai het geboden had?

C. Het boek Shemot (Exodus) leert ons dat Am Yisra'el werd gekozen om een modelvolk te zijn. Een volk waaronder Adonai zou verblijven via de aardse Mishkan Exodus 25:8; 29:45-46. De voornaamste activiteiten geassocieerd met de aardse Mishkan waren mensen die zichzelf in volledige gehoorzaamheid en onderwerping aan Adonai offerden, en Adonai's onthulling aan de mens van Zijn natuur, doelen en plannen (Exodus 25:8, 22). Dit is waar Am Yisra'el tot Adonai naderde.

D. De evangeliën leren ons dat Yeshua een aardse Mishkan/tent/tabernakel/lichaam op Zich nam en onder ons verbleef, de glorie van Adonai manifesterend. De voornaamste activiteiten geassocieerd met hen die tot Yeshua kwamen (die de glorie van Adonai in een aards Tabernakel was) waren 1) mensen die zichzelf in volledige gehoorzaamheid en onderwerping aan Zijn geboden offerden (dezelfde geboden van Adonai gevonden in de Torah), en 2) Adonai's onthulling aan de mens van Zijn natuur, doelen en plannen door Yeshua (Johannes 1:18; 6:46 en 14:9). Dit is waar Yeshua's discipelen naderden tot Adonai.

E. De brieven leren ons dat wij de Tempel van de Heilige Geest zijn (II Korintiërs 6:16). Met andere woorden, onze lichamen, zoals dat van Yeshua, zijn levende Mishkans/tabernakels/tenten waarin Adonai Zichzelf aan de wereld door ons manifesteert (II Korintiërs 4:7). Als wij de Vader's glorie tonen aan de ongeredde wereld, worden zij gered door onze getuigenis. De voornaamste activiteiten geassocieerd met hen die anderen tot berouw leiden impliceren 1) mensen die zichzelf offeren in volledige gehoorzaamheid en onderwerping aan de geboden van Adonai en 2) Adonai's onthulling aan de mens van Zijn natuur, doelen en plannen door onze getuigenis. Wanneer we mensen leiden in het zondaarsgebed, helpen wij als aardse tabernakels van de Heilige Geest, mensen nader tot Adonai te komen.

F. Het boek Openbaring leert ons dat in het millennium en in de Eeuwige staat Adonai opnieuw met de mensheid zal verblijven als in de tuin! In onze vervolmaakte staat zullen we gewoon Adonai's voortdurende eeuwige openbaring van Hemzelf genieten. Zonde zal niet langer een barrière zijn tot een heilig God.

Al deze voorbeelden gebruiken de les van de Mishkan als hun basis! Van Genesis tot Openbaring impliceert Adonai's omgang met mensen, het tot Hem naderen door berouw en offer. Het is slechts dan dat onze heilige God Zichzelf kan bekendmaken

(door de activiteiten in de Mishkan) aan Zijn schepping.

Shabbat Shalom !

Tony Robinson

<http://www.restorationoftorah.org/>

Ned Vertaling S.Van Goethem