



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Afgeschapt of vervuld

Mattheüs 5:17-18

¹⁷ Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. ¹⁸ Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Wat betekent “afschaffen”? En wat betekent “vervullen”? Merk op dat Jezus zei dat Hij het ene kwam doen en NIET het andere. Ze kunnen dus niet hetzelfde betekenen. Toch leren de kerkleiders ons dat ze hetzelfde resultaat hebben. Denk hier even over na. Volgens het Van Dale woordenboek, betekent “afschaffen”: “zich niet meer bedienen van; doen ophouden”. En wat wordt ons verteld dat “vervullen” betekent? De definitie die de leiders ons geven is hetzelfde: “doen ophouden”.

Het Griekse woord voor vervullen is “pleroo”. Het is hetzelfde woord dat in Mattheüs 3:15 staat wanneer Jezus gedoopt wordt door Johannes:

Mattheüs 3:15

¹⁵ Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen (pleroo). Toen liet hij het Hem toe.

Als je de uitleg van de kerk voor “vervullen” volgt, zou Mattheüs 5:17-18 nu betekenen dat we ons geen zorgen moeten maken over gerechtigheid omdat Christus dit bij Zijn doop vervulde. Dat klinkt absurd, vind je niet?

Het volgende dat Jezus verklaart in Mattheüs 5 is dat niet het kleinste lettertekentje voorbij zal gaan van de Wet totdat “het alles geschied is”. “Alles is geschied” is een rechtstreekse verwijzing naar de vervulling van alle profetieën. Dit is GEEN verwijzing naar het kruis waar Jezus uitriep “het is volbracht”, want er waren en er zijn nog profetieën die nog vervuld moe(s)ten worden. Pinksteren was bijvoorbeeld iets dat NA het kruis vervuld werd. Mattheüs 5:18 is een verwijzing naar Openbaring 21:5-6.

Openbaring 21:5-6

⁵ En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf,

want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. ⁶ En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

Op het moment dat de hemel en de aarde vernieuwd zullen zijn, is alle profetie vervuld. Het zou je dus niet moeten verwonderen dat Jezus zei: “totdat de hemel en de aarde voorbijgaan...” in de context dat de Wet en de Profeten vervuld zijn. Volgens Petrus wachten we hier nog steeds op:

2 Petrus 3:13

¹³ Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

De meeste mensen zullen het ermee eens zijn dat dit nog steeds dezelfde hemel is en dezelfde aarde is waar Jesjoea/Jezus op liep toen Hij de uitspraken van Mattheüs 5 deed. Het is interessant hoe de kerk - die zo gefascineerd is door profetie - zich vastklampt aan het nieuws om te zien hoe profetie ontvouwd wordt, maar tegelijkertijd heel gemakkelijk de Wet terzijde schuift – waarvan de Heer Zelf zei dat die NIET voorbij zou gaan totdat ALLE profetie vervuld is (Mattheüs 5:18).

Laten we even kijken naar andere passages waar dit woord gebruikt wordt:

Romeinen 15:13

¹³ De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Dus betekent dit dat we alle blijdschap en vrede nu afschaffen of doen ophouden? Ik denk het niet.

Kolossenzen 1:25

²⁵ ... die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God te vervullen,...

Waarom zegt de kerk ons dat dit woord betekent “afschaffen” of “doen ophouden” in Mattheüs 5? Dit slaat nergens op. We vinden de verleden tijd van het woord ‘pleroo’ ook terug in Jakobus 2:23:

Jakobus 2:23

²³ En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

Het betekent niet afschaffen of doen ophouden. Het betekent eenvoudigweg het tot bloei brengen in iemands leven. Dus we moeten de Wet uitleven met Christus als ons voorbeeld. Denk eraan dat gehoorzaamheid aan de Wet NIET onze redding is. Het is de vrucht, het bewijs van onze redding.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Sjalom! Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@receive-and-go.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/Receive.Go

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.receive-and-go.com

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)