

Bereidt de weg voor de Eeuwige, maakt recht Zijn paden

(Jesaja 40:3, Marcus 1:3)

Volgens de Bijbel hielden de volgelingen van Yeshua (Yeshua is de originele Hebreeuwse naam voor Jezus) de Sabbat en de Tora (= de wet, de vijf boeken van Mozes). Toen de Messias kwam, was het eerste wat Hij over de Tora zei, het volgende:

*'Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; **doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.** Want Ik zeg u : Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan'* (Matteüs 5:17-20).

De Messias Yeshua wist dat sommige mensen Zijn woorden verkeerd zouden begrijpen en er van uit zouden gaan dat de Tora (oftewel de wet, de 5 boeken van Mozes), zomede niet meer van kracht zou zijn. Daarom waarschuwt Hij ervoor om dat vooral niet te denken! Maar waarom gaan dan zovele christenen ervan uit dat de Tora niet meer van kracht is? Het antwoord hierop is simpelweg: Onwetendheid !

In de tijd van de apostelen bestond er nog geen Nieuw Testament. Men wist dat het Fundament het Oude Testament was. Vandaag de dag bestudeert men het Nieuwe Testament en vergeet dat men zonder de basis (het Oude Testament, en dus ook de boeken van Mozes: de Tora) dit Nieuwe Testament niet kan begrijpen. Dit gebrek aan kennis kan de gelovigen te gronde richten:

'Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis' (Hosea 4:6)

De apostel Paulus zegt zelfs dat diegenen die het Oude Testament niet kennen ook niet zullen begrijpen wat hij bedoelt:

'ik spreek immers tot wie de wet kennen' schreef hij in Romeinen 7:1.

Paulus zegt hiermee duidelijk dat men de Tora (dit wordt in de Bijbel vertaald met: de wet) eerst moet kennen alvorens te begrijpen wat hij bedoelt.

Wanneer we met christenen over de wet van Mozes spreken, dan ontbreekt het hun vaak aan kennis om te begrijpen waar we het over hebben.

Daartegenover staan vele christenen die wel vertrouwd zijn met de Bijbel maar ze hebben verkeerd onderwijs gehad. Door dit foutieve onderwijs lezen ze de Bijbel verkeerd en geven dit foutieve onderwijs weer door aan anderen.

De Messias Yeshua zegt hierover:

'Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod G'ds en houdt u aan de overlevering van mensen'
(Marcus 7:7,8)

Natuurlijk kunnen dit goede aardige mensen zijn. Maar het verschil met degenen die het Oude Testament niet kennen ligt bij hen daarin dat zij de Bijbel wel redelijk goed kennen en er een goed gesprek over kunnen voeren. Het enige probleem is echter dat ze opgegroeid zijn met een anti-Tora opvoeding. Daardoor gaan zij ervan uit dat de volgelingen van Yeshua zich niet meer aan de geboden uit het Oude Testament hoeven te houden. En ze hebben genoeg bewijsteksten waarmee ze hun anti-Tora-houding kunnen onderbouwen:

'De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door de Messias Yeshua gekomen' (Johannes 1:17) zeggen ze of:

'De Messias is het einde van de wet' (Romeinen 10:4).

Dit zijn enkele van de vele 'bewijsteksten die zij hiervoor gebruiken. Deze gelovigen kennen de Bijbel redelijk goed maar in feite werkt dit in hun eigen nadeel. Want elke tekst over de wet wordt gelijk negatief opgevat. Zij gaan ervan uit dat diegenen die zich uit liefde voor G'd aan de Tora willen houden hun tijd verspillen. Sommige gaan er zelfs vanuit dat het houden van de wet de 'vijand van de genade' is.

In ieder geval valt op dat zij alles met betrekking tot de Tora negatief uitleggen. Ook Matteüs 5 moet negatief worden uitgelegd. Namelijk zó, dat Yeshua de wet heeft afgeschaft omdat Hij die vervuld zou hebben.

hoewel Yeshua juist zegt dat we dat NIET moeten denken! (Matteüs 5:17)

Eén van de eerste dingen die Yeshua zei, was dat we niet moesten denken dat Hij de wet had afgeschaft!

De Messias Yeshua sprak altijd met ontzag over de wet. En zomede moge het duidelijk zijn dat wij Hem daarin mogen volgen. Maar hoe komen we zover dat wij Hem daarin ook daadwerkelijk zullen volgen? Het antwoord daarop is: Kennis !

Wanneer u er de gewoonte van maakt om **dagelijks** de **gehele** Bijbel vanuit een **Pro-Tora-Houding** te bestuderen, dan bouwt u uw kennis op !

De Messias Yeshua zegt over diegenen die de gehele Schrift kennen:

'Daarom is iedere schriftgeleerde, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der hemelen, gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt' (Matteüs 13:52) (02)

Welke Bijbelteksten worden dan bijvoorbeeld, vanuit een Anti-Tora-houding, verkeerd begrepen? Hier volgen een aantal voorbeelden met bijbehorende uitleg:

1. *'De Messias is het einde van de wet'* (Romeinen 10:4)

- Het Griekse woord voor 'einde' is: telos, dat doeleinde betekent. Met andere woorden: het doel (einde) van de wet is Yeshua kennen en dienen.

2. *'Niet onder de wet'* (Romeinen 3:19-22)

- Paulus zegt dat we niet rechtvaardig voor de Eeuwige zijn wanneer we ons aan de wet houden. En iets verderop legt Paulus de gelovigen uit dat de Tora (wet) goed is:

'Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed' (Romeinen 7:12).

3. *'De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door de Messias Yeshua gekomen'* (Johannes 1:17)

- De wet en de genade staan hier niet tegenover elkaar. Wie in deze uitleg tegenover elkaar staan zijn Mozes (wet) en Yeshua (genade). En om dit te bevestigen zegt Johannes in het boek Openbaring:

'Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden G'ds en het geloof in Yeshua bewaren' (Openbaring 14:12).

4. En de profeet Micha zegt duidelijk dat de wet zal gaan gelden vanuit Sion:

'En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis van de Eeuwige vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen, en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de G'd Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Eeuwige uit Jeruzalem' (Micha 4:1,2)

Hier zullen de aanhangers van de bedelingenleer zich overigens niet erg op hun gemak voelen, want zij geloven dat de Tora (de wet) is afgeschaft. Maar deze Tora zal vanuit Sion voor alle volken gaan gelden!

5. *'Om de overtredingen te doen blijken is de wet erbij gevoegd, totdat het Zaad zou komen'* (Galaten 3:19)

- Niemand kan van zichzelf beweren dat hij zonder zonden is. En de Eeuwige laat ons door de wet zien wat overtredingen in Zijn ogen zijn. Door de Tora krijgen we dit inzicht en mogen we de Eeuwige eeuwig dankbaar zijn voor de genade die we krijgen, door de Messias Yeshua, voor de fouten die wij maken.

6. *'Deze (immers) stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd'* (Romeinen 14:5)

- Paulus heeft het hier over bepaalde dagen die sommige mensen belangrijker vinden dan andere dagen. We moet een verschil maken tussen wat wij belangrijk vinden en wat belangrijk is voor de Eeuwige! Wat de Eeuwige belangrijk vindt staat bijvoorbeeld in Leviticus 11 (wat we wel en niet mogen eten). En Zijn feestdagen worden beschreven in Leviticus 23. Over de zondag als rustdag wordt nergens in de gehele Bijbel gesproken! Dit is een uitvinding van mensen.

7. *'En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht'* (Handelingen 20:7)

- In de King James Bijbel staat het woord 'dag' cursief gedrukt. Waarom? Wel omdat dit er in de oorspronkelijke teksten helemaal niet staat. In de interlineaire Bijbel staat boven de 'oorspronkelijke' Griekse woorden: *'Op één van de Sabbatten...'* Hoewel de Griekse versie het woord 'Sabbatten' heeft, werd dit in vele Bijbels met 'de eerste dag' vertaald (Zie de Interlinear Bible, Jay P. Green, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan 49506, USA 1979. (zie ook Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland/Württembergische Bibelanstalt, Stuttgart, Duitsland, waarin alleen de originele tekst met het woord 'Sabbatten' voorkomt)

8. *'Ik kwam in vervoering des geestes op de dag van de Eeuwige, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea'* (Openbaring 1:10,11)

- Dit is de enige plaats in het Nieuwe Testament waar 'de dag van de Eeuwige' staat. Vele christenen gaan ervan uit dat de zondag hiermee bedoeld wordt. Maar als we naar het Oude Testament kijken, dan wordt hiermee de oordeelsdag bedoeld (Zie Joël 1:15, Joël 2:1,11,31 (2:31 is in sommige vertalingen 3:4), Joël 3:14 (in sommige vertalingen 4:14), Sefanja 1:7,14-16.)

Johannes bevond zich dus, in geestvervoering, op de 'dag des oordeels'

9. *'Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of Sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van de Messias is'* (Koloss. 2:16,17)

- Ook dit werd niet juist vertaald. In de originele teksten staat er het woordje 'slechts' niet eens. In de originele tekst staat er vanaf vers 17: *'Dingen die een schaduw zijn van wat er moest komen, namelijk het lichaam de Messias'*

Paulus bedoelt hiermee dat de voedselwetten en de door de Eeuwige ingestelde feestdagen slechts een schaduw zijn van de komst van de Messias. En hij bemoedigt de gelovigen deze dagen te blijven vieren (laat dan niemand u hierin veroordelen!).

10. *'Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot G'd bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke Sabbat in de synagogen wordt voorgelezen'* (Handelingen 15:19-21)

- Jakobus legt op de vergadering te Jeruzalem uit dat je met niet-Joden die tot het geloof in Yeshua zijn gekomen geduldig moet omgaan. Je moet ze dus niet gelijk de hele Tora op de nek leggen:

'Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen (niet-Joden) tot G'd bekeren, niet verder moet lastigvallen' (Handelingen 15:19).

En iets verderop lezen we dat hij de niet-Joden het volgende opdraagt:

'dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed'(vers 20).

Vele houden daar op te lezen. Maar Jakobus laat het daar niet bij... Wanneer je verder leest dan zegt Jakobus op de gemeentevergadering te Jeruzalem dat zij zich ook aan de Sabbat moeten houden. En op de Sabbat leren deze nieuwe gelovigen stukje voor stukje de Tora kennen:

'Immers Mozes heeft van oudsher in ieder stad, die hem prediken, daar hij elke Sabbat in de synagogen wordt voorgelezen' (Handelingen 15:21).

Jakobus zegt hier dat de nieuwe gelovigen vanzelf tot de conclusie zullen komen dat zij zich aan de Tora dienen te houden omdat zij die elke **Sabbat** in de Synagoge voorgelezen krijgen!

En niemand zal eraan twijfelen dat we ook niet de Naam van G'd ijdel mogen gebruiken, niet mogen doden, echtbreken, stelen, liegen of onze ouders mogen onteren...

*'Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij G'd, **maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden'*** (Romeinen 2:13)

*'Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; **wij bevestigen juist de wet'*** (romeinen 3:31)

*'Is de wet dan in strijd met de beloften van G'd? **Volstrekt niet!***' (Galaten 3:21)

De Tora geeft niet eeuwig leven, dat doet de genade van de Eeuwige, door het offer van de Messias. De wet is er voor mensen die deze genade hebben leren kennen en de Eeuwige willen behagen.

De vraag is dus hoe Christenen de woorden van het Nieuwe Testament kunnen begrijpen, wanneer zij de basis (het Oude Testament) niet, of slechts gedeeltelijk, hebben bestudeerd?

Want Paulus spreekt immers tot diegenen die de wet kennen! (Romeinen 7:1).

Petrus zegt hierover:

'Daarin (in de brieven van Paulus) is één en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige Schriften' (2 Petrus 3:16).

Wat zegt Petrus? Inderdaad... diegenen die het Oude Testament niet goed genoeg kennen (de onkundige) verdraaien de woorden van Paulus tot hun eigen verderf.

Als we zien dat de Messias yeshua (Matteüs 5:17-19), Paulus (Romeinen 3:31), Jakobus (Jakobus 1:25) en Johannes (Openbaring 14:12) er allemaal letterlijk voor pleiten dat we ons aan de Tora dienen te houden dan zou het toch vreemd zijn om een nieuwe leer te volgen die zegt dat we ons er nu niet meer aan hoeven te houden.

In Handelingen 5:32 staat dat G'd de Heilige Geest geeft *'aan hen die Hem gehoorzamen'*. Wanneer dat klopt dan mogen wij ons de vraag stellen in welke geest zoveel mensen zijn gedoopt? Want de Heilige Geest wordt gegeven aan diegenen die de Eeuwige gehoorzamen en dat betekent dat diegenen die dat niet doen ook niet in de Heilige Geest gedoopt kunnen zijn.

Er zijn een hele hoop goede mensen maar de meeste van hen houden zich aan de geboden die door andere mensen zijn uitgevonden. Maar blijkbaar is het geen enkel probleem om de geboden van G'd te overtreden, zoals bijvoorbeeld het houden van de Sabbat als rustdag (Exodus 20:8-11) of het niet eten van onreine dieren (Leviticus 11).

'Heel Uw woord is de waarheid, al Uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig' (Psalm 119:160)

Uit de bovengenoemde psalm kunnen we duidelijk aflezen dat de Eeuwige altijd dezelfde is en dat de wetten die Hij ons voorschrijft voor altijd blijven bestaan !

Het is opmerkelijk dat mensen zo snel de leringen van andere mensen overnemen en blijkbaar geen waarde hechten aan de geboden van onze Vader in de hemel!

De christenen zijn ervan overtuigd dat het Nieuwe Testament alleen maar uit genade bestaat en dat het Oude Testament alleen maar wettisch zou zijn. Maar de Messias Yeshua kwam niet naar de aarde om een nieuwe godsdienst te brengen maar om de 'oude' te bevestigen.

Yeshua heeft zijn volgelingen nooit gevraagd om een nieuwe godsdienst met nieuwe regels op te stellen. Integendeel, Zijn boodschap was:

Bekeert u en geloof het evangelie!

Toen de rijke jongeling vroeg hoe hij het eeuwige leven kon krijgen, antwoordde de Messias Yeshua:

Je moet je aan de geboden houden! (Marcus 10:17-20).

Matteüs 5:17

De Messias Yeshua is niet gekomen om G'ds Woord te ontbinden (vernietigen), maar om te vervullen (= de juiste uitleg geven aan).

