

Galaten 3:12

Gal.3:12 Furthermore, legalism is not based on trusting and being faithful, but on [a misuse of] the text that says, "Anyone who does these things will attain life through them." (CJB)

JNTC - **12** Legalism is the exact opposite of trust. Verse 11 assumes this, but v. 12 proves it. The proof is that legalism uses a wrong hermeneutic. That is, instead of "letting the Torah " as a whole "speak for itself" (2:19) and thus guide behavior, legalism selects one verse, takes it out of context, and elevates it above the rest of the Torah , so that it replaces the Torah as the ultimate authority, it becomes "a canon within the canon." The verse is indeed part of the Torah and therefore has God's authority behind it, but only provided that it is understood along with and in relation to the rest of the Torah . By being removed from the modifying effects of the rest of the Torah , it becomes the basis for a heresy, the heresy called legalism. (The heresies based on Scripture verses taken out of context are beyond number, and the misery they cause is beyond measure.) The heresy of legalism, when applied to the Torah , says that anyone who does these things , that is, anyone who mechanically follows the rules for Shabbat , kashrut , etc., will attain life through them, will be saved, will enter the Kingdom of God, will obtain eternal life. No need to trust God, just obey the rules! The problem with this simplistic ladder to Heaven is that legalism conveniently ignores the "rule" that trust must underlie all rule-following which God finds acceptable (see Section (3) of 2:16c) . But trust necessarily converts mere rule-following into something altogether different, in fact, into its opposite, genuine faithfulness to God. Therefore, "legalistic obedience to Torah commands" (that is, "works of law") is actually disobedience to the Torah !

Gal.3: 12 Bovendien is wetticisme niet gebaseerd op vertrouwen en trouw zijn, maar op [een verkeerd gebruik van] de tekst die zegt: "Iedereen die deze dingen doet, zal daardoor het leven bereiken." (CJB)

JNTC - **12** Wetticisme is precies het tegenovergestelde van vertrouwen. Vers 11 gaat veronderstelt dit, maar vers 12 bewijst het. Het bewijs is dat wetticisme een verkeerde hermeneutiek (=uitlegkunde) gebruikt. D.w.z., in plaats van "de Thora" als een geheel "voor zichzelf laten spreken" (2:19) en zo het gedrag sturen, kiest wetticisme één vers, haalt het uit zijn context, en verheft die boven de rest van de Thora, zodat die de Thora als de ultieme autoriteit vervangt; het wordt "een canon binnen de canon." Het vers is inderdaad een deel van de Thora en heeft daarom Gods gezag, maar alleen op voorwaarde dat het wordt begrepen, samen met en in relatie tot de rest van de Thora. Door de verwijdering van de veranderende effecten van de rest van de Thora, wordt het de basis voor een ketterij, de ketterij die wetticisme noemt. (De ketterijen gebaseerd op Schriftverzen die uit hun context zijn gehaald zijn niet te tellen, en de ellende die ze veroorzaken is niet te meten.) De ketterij van het wetticisme, bij toepassing op de Thora, zegt dat iedereen die deze dingen doet, d.w.z. iedereen die mechanisch de regels voor de Sjabbat, kasjroet, enz. volgt, zal daardoor het leven bereiken, zal worden gered, zal het Koninkrijk van God binnengaan, zal het eeuwige leven krijgen. Niet nodig God te vertrouwen, enkel de regels uitvoeren! Het probleem met deze simplistische ladder naar de hemel is dat wetticisme gemakshalve voorbijgaat aan de "regel" dat vertrouwen moet ten grondslag liggen aan alle regel-naleving, die God aanvaardbaar vindt (zie Sectie (3) van 2:16 c). Maar vertrouwen zet noodzakelijkerwijs enkele regel-naleving om in iets helemaal anders, in feite, in het tegenovergestelde, echte trouw aan God. Daarom is "wettische gehoorzaamheid aan Thora commando's" (d.w.z. "werken der wet") eigenlijk on- gehoorzaamheid aan de Thora!

The false doctrine of legalism which Sha'ul is fighting is one which he himself once believed, and it must be presumed that he was not alone. While it is unfair, indeed antisemitic, to condemn all of first-century non-Messianic Judaism as legalistic, there can be no doubt that the legalistic heresy was a major way of relating to the Torah . Furthermore it remains a heresy sometimes seen within non-Messianic Judaism today. But it is not only a Jewish heresy; it is also a Christian heresy, and in fact it can be found in all religions, and in non-religions too, that is, among atheists, agnostics, and apathetics. The heresy says: "If I do this, this and this" (some self-determined agenda), "then God will accept me, he will applaud my deeds and be obligated to reward me for them. Whether I trust him, am faithful to him or even believe he exists is of no importance." Or, to state the same heresy, the same false hope, in secular language that avoids God-talk, "If I do such-and-such, everything will be all right." Psychologists and sociologists have a name for this approach to life: "magical thinking."

Legalism - that is, legalistic obedience to Torah commands - is disobedience to the Torah. One could be obeying every single mitzvah (except, by assumption, the mitzvah of trust), but if these things are being done without heartfelt trust in the God who is there, the only God there is, the God who sent his Son Yeshua to be the atonement for sin (v. 1) , then all this outward "obedience" is hateful to God (Isaiah 1:14) , and the person doing it, the legalist, "lives under a curse," because he is not "doing everything written in the Scroll of the Torah " (v. 10) . He is not "doing" the trust which should motivate all doing (compare MJ 11:6) . This leads to v. 13.

De valse leer van wetticisme, die Sha'ul (Paulus) bevecht is er een die hij zelf ooit geloofde, en we moeten aannemen dat hij niet alleen was. Hoewel het oneerlijk is, inderdaad antisemitisch, om al het Messiaanse jodendom van de eerste eeuw als legalistisch te veroordelen, kan er geen twijfel over bestaan dat de legalistische ketterij een belangrijke manier was om met de Thora om te gaan. Bovendien blijft het een ketterij die soms gezien wordt binnen het niet-Messiaanse jodendom vandaag. Maar het is niet alleen een Joodse ketterij, het is ook een christelijke ketterij, en in feite kan ze in alle religies worden gevonden, en ook in niet-religies, nl. onder atheïsten, agnosten en apathischen. De ketterij zegt: "Als ik dit doe, dit en dit" (een soort zelfbepaalde agenda), "dan zal God mij accepteren, hij zal mijn daden toejuichen en verplicht zijn om me daarvoor te belonen. Of ik hem vertrouw, trouw aan hem ben of zelfs geloof dat hij bestaat, is van geen belang." Of, om dezelfde ketterij, dezelfde valse hoop, in seculiere taal uit te drukken die niet van God spreekt, "Als ik zo-en-zo doe, komt alles wel goed." Psychologen en sociologen hebben een naam voor deze benadering van het leven: "magisch denken."

Wetticisme – d.w.z. legalistische gehoorzaamheid aan Torah geboden - is ongehoorzaamheid aan de Thora. Men kan elke mitswa gehoorzamen (behalve, door de aanname, de mitswa van vertrouwen), maar als deze dingen worden gedaan zonder oprecht te vertrouwen in de God die er is, de enige God die er is, de God die zijn Zoon Yeshua heeft gezonden om de verzoening voor de zonde te zijn (v. 1), dan is al deze uiterlijke "gehoorzaamheid" hatelijk voor God (Jesaja 1:14), en de persoon die het doet, de legalist, "leeft onder een vloek," omdat hij niet "alles doet wat er in de Thorarol is geschreven"(v. 10). Hij "doet" het vertrouwen niet, dat alle doen moet motiveren (vergelijk Hebr.11:6). Dit leidt tot v. 13.