



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

- **Veel gestelde vragen** -

Galaten 3:10-13 – Is Gods Wet een vloek of hebben we onszelf vervloekt?

Velen besluiten na het lezen van Galaten 3:10-13 dat Gods Wet een vloek is en dat ieder die Gods Wet volgt onder die vloek is. Maar beweert Paulus dat werkelijk? Wat is het verband tussen een vloek en Gods Wet, en wat plaatst ons daar volgens de Bijbel onder? Waarom zijn we vervloekt? Zijn we vervloekt omdat we Gods Wet volgen of omdat we Gods Wet niet volgen (zonde)? Als onze Verlosser de vloek van de Wet wegneemt, neemt Hij dan de volledige Wet weg (ook de zegeningen) of enkel de vloek van Gods Wet? Om Paulus goed te begrijpen, moeten we in staat zijn deze vragen te beantwoorden.

Galaten 3:10

Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de Wet, om dat te doen.

Galaten 3:13

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de Wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,...

De brief van Paulus aan de Galaten is waarschijnlijk de brief die de meeste verwarring heeft veroorzaakt omtrent de Wet van God. Vanaf het moment dat iemand ontdekt dat de volledige Bijbel waar is en dat niets uit Gods Woord afgeschaft is, duurt het niet lang tot hij te horen krijgt: “lees Galaten maar eens opnieuw”. Dit komt omdat velen ten onrechte geloven dat de brief aan de Galaten tegen gehoorzaamheid aan Gods Wet onderwijst.

In werkelijkheid corrigeert Paulus de valse leer die stelt dat iemand gered kan worden door het houden van Gods Wet (wetticisme). Daarom onderwijst Paulus door de brief heen het juiste en eenvoudige Bijbelse verloop van “redding door geloof uit genade”, waarmee hij deze valse leer weerlegt. Nergens onderwijst Paulus ongehoorzaamheid aan Gods Wet, wel waarschuwt hij tegen de valse leer van “redding door het houden van Gods Wet”. Iemand die Paulus’ brief leest, heeft

onderscheidingsvermogen nodig om het verschil te zien tussen wetticisme en gehoorzaamheid en om in staat te zijn verkeerde leerstellige conclusies te ontmaskeren. Wetticisme met gehoorzaamheid verwarren is de oorzaak van alle interpretatiefouten in de brief aan de Galaten.

Een korte inleiding over Paulus' geschriften:

Van alle schrijvers in de Bijbel krijgen we alleen over Paulus de duidelijke waarschuwing dat zijn teksten “moeilijk te begrijpen zijn” (2 Petrus 3:15-17). Volgens Petrus moeten de lezers van Paulus' brieven standvastig en kundig zijn (Gods Woord kennen), anders is het mogelijk dat de geschriften van Paulus verdraaid worden waardoor men met de dwaling van normloze mensen (die Gods geboden ongeldig verklaren) meegesleept kan worden. Dus telkens wanneer Paulus onderwijst over de Wet –wat heel vaak voorkomt– zouden we heel voorzichtig moeten zijn om er zeker van te zijn dat we precies begrijpen wat Paulus ons wil uitleggen en niet de fout maken van “normloze mensen”. We moeten ervoor zorgen dat we Paulus' brieven lezen met een stevig Bijbels fundament en dat we dit doen vanuit een Hebreeuws perspectief in de juiste context van de eerste eeuw.

Waarom zijn Paulus' brieven zo “moeilijk te begrijpen” als het gaat over de Wet?

Paulus maakt niet altijd duidelijk over welke wet hij het heeft. We moeten altijd rekening houden met de context van het geschrevene waardoor we een aanwijzing krijgen over welke wet het gaat. Als we er altijd vanuit gaan dat Paulus in zijn brieven verwijst naar Gods Wet, dan zullen we bouwen aan een verkeerde (afschaffing van de Wet) theologie, waarmee we de “dwaling van normloze mensen” maken. Om deze fout te vermijden moeten we, wanneer we Paulus' brieven bestuderen, een extra inspanning doen om informatie over de belangrijke context in te winnen.

Wat we regelmatig ontdekken is dat er hier en daar een vers uit Paulus' brieven uit de context wordt getrokken om zo een valse leer of theologie te ondersteunen. Als het 2000 jaar geleden niet makkelijk was om te bepalen over welke wet Paulus het heeft in de Galatenbrief (zoals Petrus ons waarschuwt), is het niet moeilijk te begrijpen hoe de zeer slechte methode van het aanhalen van op zichzelf staande verzen uit de brieven van Paulus, kan leiden tot grote verwarring.

Velen zijn zich er niet van bewust dat Paulus naar verschillende wetten verwijst, en dat is natuurlijk de oorzaak van het probleem. Het blijkt dat Paulus duidelijk VOOR de “Wet van God” is in zijn teksten (vb. Rom. 3:31, 1 Tim. 1:8), maar ook uiting geeft van AVERSIE tegen de “wet van zonde (en dood)” en TEGEN de “geboden van mensen”. (vb. Col. 2, Rom. 6:14, 8:1-3, Gal. 2:4, 4:3). Als we bij een op zichzelf staand vers niet vaststellen naar welke specifieke wet of geboden Paulus verwijst in zijn teksten, dan kan dit vers ten onrechte worden geciteerd ter ondersteuning van een bepaalde theologie. Daardoor kan de theologie die we onderschrijven lijken op een doctrine of leerstelling waarvoor Petrus ons heeft gewaarschuwd (2 Petrus 3:15-17). Dus is het goed om de verschillende “wetten” eens van dichtbij te bekijken.

Een korte inleiding op Paulus' gebruik van het woord “wet”:

Zoals we al aanhaalden, maken velen de onfortuinlijke fout te veronderstellen dat het woord “wet” in Paulus' brieven altijd verwijst naar de Wet van God. In feite vermeldt Paulus verschillende wetten. We moeten het vermogen hebben om de verschillen tussen deze wetten te herkennen voordat we zijn brieven lezen, en dan vooral voordat we de brief aan de Galaten lezen. Als we de precieze wet, waar Paulus over of tegen onderwijst, niet nauwkeurig kunnen herkennen, zal Paulus inderdaad “moeilijk te begrijpen” zijn. Het kan zelfs zijn dat we niet doorhebben dat we onszelf of anderen hebben verward.

1) “Wet van zonde (en dood)” versus de “Wet van God”

Voorbeeld 1: Rom. 7:22-26

Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de Wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de Wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde.

Voorbeeld 2: Rom. 8:2

Want de Wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

- De Wet van de Geest van het leven die in Jesjoea (Jezus) was, is dezelfde als de Wet van God (Geestelijk verstand) (Rom. 8:5-10). De Geest onderwijst ons Zijn Waarheid

(Joh. 14:17,26) (Joh. 8:31-32) (Joh. 16:13) (1 Joh. 2:27) en Gods Wet is de Waarheid (Psalm 119:142) (Mal. 2:6) (Rom. 2:20) (Gal. 5:7) (Psalm 43:2-4) (Joh. 8:31-32). De Geest kan niet gescheiden worden van Gods Wet omdat het door de Geest is dat we Gods Wet moeten houden (Ez. 36:26-27) (Jer. 31:31-33) dus God heeft nog steeds één Wet (licht) voor Zijn volk om gehoorzaam aan te zijn, waardoor we worden gezegend (Lev. 19:34) (Lev. 24:22) (Num. 9:14) (Num. 15:16) (Num. 15:29) (Jes. 60:3) (Mat. 5:14) (Ef. 2:10-13) (Hand. 13:47) (Rom. 11:16-27) (Jer. 31:31-34) (Ez. 36:26-27) (Ez. 37) (1 Joh. 2:10)

(1 Joh. 1:7). De “Wet van God” is “leven” (Job 33:30) (Psalm 36:10) (Spr. 6:23)

(Openb. 22:14) en Gods Wet is nog steeds Waarheid en Instructies in gerechtigheid

(Rom. 3:31, 7:12,21) (1 Tim. 1:8) (2 Tim. 3:16-17).

- De “wet van zonde” leidt ons allen in de dood (Rom. 5:12), daarom noemt Paulus dit ook de “wet van de zonde en van de dood” (Rom. 8:2).
- De “Wet van God” wordt ook aangeduid als “geboden van God” (1 Kor. 7:19). Paulus is enthousiast over de “Wet van God” en dient deze (Rom. 7:22-26).
- Het gevecht tussen de “wet van de zonde” en de “Wet van God” vindt voortdurend plaats in iedere gelovige. Ons doel is te komen tot Geestelijk verstand dat de “Wet van God” dient en die tegen de vleselijke “wet van de zonde” is.
- Het is de “wet van de zonde” die ons in gevangenschap en gebondenheid brengt, niet de “Wet van God”. De “Wet van God” wordt in de Bijbel gedefinieerd als vrijheid

(Psalm 119:45) (Jak. 1:25, 2:12). De “wet van de zonde” wordt omschreven als gebondenheid. Dus ongehoorzaamheid (zonde) is gebondenheid en gehoorzaamheid is vrijheid. “Geboden van mensen” en “grondbeginselen van de wereld” worden volgens Paulus ook beschouwd als gebondenheid (Gal. 2:4, 4:3) en dit is ook iets anders dan de “Wet van God”.

2) “Mondelinge wet” en “Geboden van mensen”

In de eerste eeuw was het overgrote deel van het Joodse leiderschap aanhanger van iets wat de “mondellingewet” genoemd wordt (Talmoed). Paulus heeft het over deze doctrine als hij spreekt van “werken der wet” of “geboden van mensen”. Jesjoea (Jezus) verwees ook naar de “mondellingewet” toen Hij sprak over de “tradities van de ouden” die de “Wet van God” schenden (Markus 7, Mat. 23). Er is veel te zeggen over de “mondellingewet”. De “mondellingewet” bestond uit doctrines, onderwijs en geboden van mensen die de overgrote meerderheid van de Joodse leiders van de eerste eeuw boven de geboden van God hadden verheven. In sommige gevallen sprak de “mondellingewet” de geboden van God tegen. Deze belangrijke kwestie van de eerste eeuw is ook het punt en het doel van Jesjoea's (Jezus') onderwijs in Mat. 5, Zijn berisping in Markus 7 en vele van de twistpunten die Hij had met het Joodse leiderschap gedurende Zijn bediening. Het is belangrijk om er bewust van te zijn dat er een duidelijk verschil is tussen de “geboden van mensen” en de “geboden van God”. In de brief aan de Galaten refereert Paulus aan een dergelijke doctrine; de grondbeginselen van de wereld en de geboden van mensen als zijnde gebondenheid (Gal. 2:4, 4:3).

Nu we een beknopt begrip hebben over de verschillende wetten waar Paulus naar verwijst, moeten we de drie belangrijke kwesties begrijpen die Paulus behandelt in zijn brief aan de Galaten.

Een kort overzicht van de debatten in Galatië (de context):

In de brief van Paulus aan de Galaten zijn er drie belangrijke kwesties die Paulus corrigeert:

1) De Galaten worden ten onrechte onderwezen om Gods Wet te houden om hun redding te bewerkstelligen.

Valse leraren (“Besnijdenis gezelschap” – Gal. 2:7-12, 5:12 en “Werken van de wet” – Gal. 2:16, 3:2, 3:5, 3:10) begonnen hun doctrine (“mondellingewet”) te promoten die stelde dat het nodig was dat heidenen op een bepaalde manier besneden werden. Deze valse leraren onderwezen ook dat alle geboden van God in combinatie met de geboden van mensen nagekomen moesten worden voordat iemand gerechtvaardigd of gered kon worden.

Gal. 2:16

[Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de Wet, maar door het geloof in Jezus Christus, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de Wet. Immers, uit werken van de Wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.](#)

Dit thema wordt op meerdere plaatsen in de Galatenbrief besproken (vb. Gal. 2:21, 3:2, 3:5, 3:11, 5:4).

“Werken der Wet”

Het Qumran document 4QMMT (4Q394-5) geeft ons enig inzicht in een Joodse sekte van de eerste eeuw die “Werken der Wet” genoemd werd. De Joodse sekte “Werken der Wet” stelde in hun doctrine veel zaken die tegengesteld waren aan Gods Wet en dacht ook dat heidenen niet gered konden worden. Eigenlijk leefden ze Gods Wet niet uit geloof, maar ze leefden hun eigen verzonden wet die een verdraaiing was van Gods Wet (een soortgelijke praktijk vinden we bij de zes sekten van de Farizeeën). Hun doctrine had vele gelijkenissen met die van het “Besnijdenis gezelschap”. Dit zou de reden kunnen zijn dat er in Galaten 6:13 staat dat deze groep, die vermoedelijk onderwijst dat men Gods Wet moet houden tot behoud, zelf de “Wet van God niet in acht neemt”.

“Besnijdenis gezelschap”

De Joodse sekte van het “Besnijdenis gezelschap” verschijnt in Hand. 10:45, 11:2, 15, Gal. 2:7-12, 5:12, Ef. 2:11, Titus 1:10.

2) De Galaten begonnen hun focus te leggen op het behagen van mensen (geboden van mensen) in plaats van God te behagen (geboden van God).

De doctrines van “Werken der Wet” en die van het “Besnijdenis gezelschap” hadden als gevolg dat de Galaten meer bezig waren met het behagen van mensen (door geboden en doctrines van mensen te volgen) dan met het behagen van God (door de geboden van God te volgen).

Gal. 1:10

Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

Dit thema wordt op meerdere plaatsen in de Galatenbrief besproken (vb. Gal. 1:10, 1:11, 2:3, 4:3, 4:9, 6:12-13).

Gods geboden zijn ontworpen om God lief te hebben (1 Joh. 5:2-3). Geboden van mensen trekken iemands aandacht naar de mens en ontkennen het doel van Gods geboden (Markus 7).

3) De Galaten namen ook nog steeds deel aan cultische aanbiddingspraktijken en –feestdagen ter ere van hun zonnegod.

Het is bekend dat bekeerde heidenen in Galatië terugvielen in hun cultische, heidense tempeldiensten die ze vroeger praktiseerden. Dit is de reden dat Jakobus eerst het corrigeren van deze heidense praktijk beklemtoont. Hij deed dit bijvoorbeeld in Handelingen 15:20, voordat er van de heidenen verwacht kon worden dat ze de rest van de “Wet van God” zouden leren in de synagogen iedere sabbat (15:21). Paulus behandelt dit probleem meer gedetailleerd in Galaten 4, aangezien dit in relatie staat tot het gebonden zijn aan de “grondbeginselen van de wereld” (zonnegod aanbedding) en het “terugkeren” naar hun oude goden, het dienen van deze goden en het oprichten van kalendermodellen.

Als resultaat van al deze bovengenoemde problemen, onderwees Paulus de Galaten dat de Wet niemand kan rechtvaardigen in Gods heilsplan. Daarom focust Paulus op geloof en genade om de verschillende (voornamelijk de drie genoemde) valse leringen tegen te gaan die Galatië doordrongen en beïnvloedden. Omdat Paulus onderwijst dat niemand gerechtvaardigd kan worden door werken van de Wet (wetticisme), maken velen de fout te denken dat Paulus tegen Gods Wet onderwees. Wetticisme (verkeerd) en gehoorzaamheid (juist) zijn twee totaal verschillende begrippen. Wat we zien is dat Paulus eenvoudigweg aan de Galaten het proces van redding onderwijst (eenvoudigweg het verwijderen van de vloek van de Wet).

Nu zouden we dus de noodzakelijke basis moeten hebben om de vaak verkeerd begrepen verzen te bestuderen.

De verzen die worden bekritiseerd: Galaten 3:10-13

Gal. 3:10

Want allen die uit de werken van de Wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de Wet, om dat te doen.

Gal. 3:11

En dat door de Wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Gal. 3:12

Maar voor de Wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.

Gal. 3:13

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de Wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

Dus: is Gods Wet een vloek of zijn wij vervloekt omdat we Gods Wet breken? We moeten lezen en toepassen wat Paulus hier zegt. Laten we even teruggaan naar het begin en kijken wat God zegt over de bedoeling van Zijn Wet:

Deutr. 11:26

Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor:

Deutr. 11:27

de zegen, als u luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, die ik u heden gebied;

Deutr. 11:28

de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de HEERE, uw God, en van de weg die ik u heden gebied, afwijkt om achter andere goden aan te gaan, die u niet gekend hebt.

Gods Wet brengt zegeningen en vervloekingen voort: (Deutr. 11:26-27) (Psalm 112:1) (Psalm 119:1-2) (Psalm 128:1) (Spr. 8:32) (Jes. 56:2) (Mat. 5:6,10) (Lukas 11:28) (Jak. 1:25) (1 Petrus 3:14) (Openb. 22:14).

Daarin vindt het begrip “de vloek van de Wet” zijn oorsprong. Paulus vindt niets nieuws uit, noch noemt hij de “Wet van God” een vloek. De vloek is duidelijk niet Gods Wet. De “vloek” is duidelijk het resultaat van het breken van de Wet. Hebben we allen Gods Wet gebroken? Ja! Dus moeten we allemaal de “vloek van de Wet” aanpakken. Als we de vloek van de Wet, waar we allemaal onder zijn, nooit onder handen nemen, zullen we door de tweede dood gaan bij het oordeel voor de Grote Witte Troon.

1 Joh. 3:4

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.

Gods Wet kan slechts drie dingen doen: zegenen, vervloeken en zonde definiëren.

De vloek van de Wet is de tweede dood. Omwille van onze zonde (het breken van Gods Wet) verdienen we allen de dood (Rom. 5:12). Maar op het moment dat we geloof hebben in het volbrachte werk aan het kruis, komen we binnen in Zijn genade en zijn we niet langer onder de “wet van zonde en dood (vloek)” (Rom. 8:1-3).

Jesjoea (Jezus) stierf aan het kruis om onze zonde weg te nemen [dus onze vloek (dood) weg te nemen]; niet Gods Wet.

Dit is eigenlijk allemaal basis-onderwijs over redding, of niet? Dit is niets nieuws. We weten allemaal dat Jesjoea (Jezus) aan het kruis stierf voor onze zonden, waarmee Hij in genade de vloek van de tweede dood die we allemaal verdienden omwille van onze zonden, wegnam.

Waarom is het dan nodig dat Paulus zoiets eenvoudigs moet onderwijzen dat eigenlijk basiskennis is? Vers 3:11 maakt het duidelijk.

Gal. 3:11

En dat door de Wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

De Galaten probeerden gerechtvaardigd te worden door de Wet van God. Het is duidelijk dat iemand die probeert gerechtvaardigd te worden door Gods Wet, opnieuw onderwezen moet worden in het proces van verlossing (door geloof uit genade). Paulus stelt duidelijk dat we Gods Wet doen uit geloof (vers 12), niet om gerechtvaardigd te worden.

Ieder die probeert gerechtvaardigd te worden door Gods Wet, in plaats van gerechtvaardigd te worden door het geloof in Gods genade, is nog steeds onder de “vloek van de Wet” (wet van zonde en dood). De enige manier om niet onder de “vloek van de Wet” (wet van zonde en dood) te zijn, is door Gods genade, door het volbrachte werk aan het kruis, te aanvaarden.

Resumerend: de Wet heeft een drievoudige werking: ze definieert zonde (gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid), vervloekt ons en zegent ons.

Vanaf het moment dat de Wet zonde voor ons definieert, realiseren we ons dat we onder de vloek van de Wet zijn (wet van zonde en dood). Dan beseffen we dat we een Redder nodig hebben om die vloek te verwijderen (tweede dood). Op dat moment wordt ons redding aangeboden uit genade om de vloek van de Wet, door ons geloof, te verwijderen. Als de Galaten geloven dat het houden van de Wet hen redding brengt, dan zullen ze niet realiseren dat ze een Redder nodig hebben om hen te verlossen. Dit is precies wat Galaten 3:22-25 ons onderwijst en wat daarnaast het volgende vaak aangehaalde, voor verwarring zorgende punt is in Galaten (de Wet als “leermeester”).

Nu de vloek is afgeschaft nadat ons geloof werd vastgesteld, hoe staan we dan ten opzichte van de “Wet van God”?

We hebben nog steeds de “Wet van God” die zonde definieert (ongehoorzaamheid) en zegent (gehoorzaamheid), terwijl de vloek (Deutr. 11:26) nu verdwenen is. Dit is waarom de Schrift zo’n klemtoon legt op de zegeningen van de “Wet van God” voor de gehoorzame gelovige. (Psalm 112:1)

(Psalm 119:1-2) (Psalm 128:1) (Spr. 8:32) (Jes. 56:2) (Mat. 5:6,10) (Lukas 11:28) (Jak. 1:25) (1 Petrus 3:14) (Openb. 22:14).

Het is de ongelovige die nog steeds onder de vloek van de Wet is (tweede dood) (wet van zonde en dood). Het Geestelijke verstand volgt de "Wet van God" (vrijheid van zonde) en ontvangt dus alle zegeningen in gehoorzaamheid aan Gods Wet.

Gods Wet is duidelijk geen vloek, maar we vervloeken onszelf door de Wet van God niet te gehoorzamen (wet van zonde en dood). Dat is de reden waarom we een Verlosser nodig hebben. De Verlosser kwam niet om Gods Wet af te schaffen, maar om de vloek weg te nemen die we verdienen omdat we Gods Wet niet gehoorzaamden.

Stel jezelf de moeilijke vragen. Spreek erover met anderen. Bestudeer het Woord. Toets je geloof. Daag jezelf uit. Onderzoek alles.

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)