



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Hemel en aarde en de Wet van God

Er zijn tenminste twee redenen waarom Jezus (zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea) zei dat niet een jota of tittel van Gods Wet kan veranderen totdat de hemel en de aarde voorbij zullen gaan. Heb je daar ooit over nagedacht?

Mattheus 5:17

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota of een tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Overdenk het volgende,

Deuteronomium 30:11

Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.

Deuteronomium 30:16

Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen.

Deuteronomium 30:19

Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht.

En

Openbaring 21:1

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren

voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

Openbaring 21:5

En Hij Die op de troon zit, zei: ~Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: "Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar". En Hij zei tegen mij: "Het is geschied."

Jesjoea is niet gekomen om de Wet en de profeten af te schaffen. Maar om de hele Wet en alle profeten te vervullen. Er zal geen jota of titel van de Wet verloren gaan totdat er aan tenminste twee criteria is voldaan:

1. De hemel en de aarde moeten voorbij gaan (dat is nog niet gebeurd)
2. De hele Wet en alle profeten moeten vervuld worden (dat is nog niet gebeurd).

Sommigen zullen zeggen dat Jesjoea aan het kruis heel duidelijk: "Het is volbracht" zei. Dus nu kunnen er jota's en tittels uit Gods Wet worden verwijderd.

Johannes 19:30

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

WAT was volbracht? Waren de volledige Wet en alle profeten vervuld? Zijn de hemel en de aarde voorbij gegaan, of was het gewoon het reddingsplan (het kruis), dat was volbracht? Bevat het kruis, als reddingsplan de volledige Wet en profeten? Zorgde het kruis ervoor dat de hemel en de aarde voorbij gingen?

Alhoewel het antwoord op die vragen eenvoudig zou moeten zijn, gaan we toch de Schriften uitpluizen om te bewijzen dat de hemel en aarde nog niet voorbij zijn gegaan.

2 Petrus 3:13

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont."

Het voorbij gaan van de hemel en aarde zou figuurlijk zijn bedoeld, wij vinden het echter logisch dat het om een letterlijke gebeurtenis gaat. Petrus zegt immers dat de hemel en aarde nog niet zijn voorbij gegaan. We zien nog steeds uit naar die profetische gebeurtenis. Het moment waarop alles van deze hemel en aarde voorbij zullen gaan, en dat alle profetieën zullen worden vervuld is exact hetzelfde moment. Het zou ons dan ook niet moeten verbazen dat Jesjoea deze criteria benoemd in één adem waarin ook naar de Wet wordt verwezen. Dat de hemel en aarde voorbij zullen gaan STEMT OVEREEN met het feit dat alle profetieën zullen worden vervuld. Zo eenvoudig is het.

Zij die de bijbel kennen weten dat de laatst genoemde profetie, is dat de hemel en aarde voorbij zullen gaan, en alle dingen nieuw zullen zijn.

Openbaring 21:1, 5

¹ En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. ⁽⁵⁾En Hij Die op de troon zit, zei: ~Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: "Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en

betrouwbaar”. En Hij zei tegen mij: “Het is geschied.”

Op dat moment zegt Jesjoea: "Het is geschied" precies zoals Jesjoea in Mattheus 5 verklaarde dat de Wet en de profeten er zullen zijn tot deze laatste gebeurtenis. De volledige Wet en profeten zijn volbracht op dat moment.

Merk ook op dat zowel in Openbaring 21 als in Jesaja 65 er wordt gesproken over de EERSTE hemelen en de EERSTE aarde die voorbij zullen gaan. Ongeacht of je gelooft dat het hier om een letterlijke of om een figuurlijke betekenis gaat, is dit het moment waaraan Jesjoea refereert in Mattheus 5 en het is nog niet gebeurd. Dit is het enige moment waarop de hemel en aarde voorbij zullen gaan waaraan Jesjoea kan refereren, omdat de eerste hemel en de eerste aarde maar één keer voorbij kunnen gaan.

De eerste hemel en de eerste aarde zijn er nog steeds, TOTDAT ze voorbij zullen gaan volgens Openbaring 21, en de dingen die er waren zullen niet meer worden herinnerd. Het is dan ook duidelijk dat het voortijdig verwijderen van jota's en tittels uit de Wet voorbarig zou zijn, en ingaat tegen Gods plan.

'Maar Jezus heeft de hele Wet voor mij gedaan.'

In een ultieme poging om vast te houden aan de doctrine dat de Wet is afgeschaft zullen sommigen zeggen: 'Maar Jezus heeft de hele Wet in mijn plaats gedaan, daarom hoef ik me er niet meer aan te houden.'

Dit is natuurlijk een waarheid als een koe, maar ten aanzien van het punt van discussie hebben we het over twee verschillende zaken. Om dit te illustreren moeten we deze mensen hun zin laten afmaken..... maar Jezus heeft de hele Wet volbracht, zodat ik dat niet meer hoef te doen... Maar waarom?

Ze zouden als volgt moeten antwoorden: "We hoeven Gods Wet niet meer te houden voor... onze Verlossing. Jesjoea hield zich nauwgezet aan de hele Wet zodat wij Gods Wet niet meer hoeven te houden als voorwaarde voor onze redding. Er is niemand die Gods Wet ooit heeft kunnen houden voor Verlossing. Alle gelovigen van oudsher werden gered door genade uit geloof.... Dat is de enige manier.

Degenen die leefden voor het kruis keken uit naar het middel van de redding de genade van het kruis, en degenen erna kijken erop terug. Er is geen verschil in de manier waarop we worden gered.

Dat gezegd hebbende. Het is waar; we hoeven Gods Wet niet te houden echter alleen in de context van onze redding! Maar in Mattheus 5 leerde onze Messias gehoorzaamheid die een gevolg is van onze redding. Dat weten we omdat Jesjoea het heeft over de beloning van gelovigen gebaseerd op het feit of ze al dan niet jota's en tittels uit Gods Wet halen in hun onderwijs.

Er zijn dan ook consequenties voor het al dan niet verwijderen van jota' en tittels uit Gods Wet. Als een gelovige onderwijst dat er MINDER geboden zijn, zal hij de MINSTE zijn in het koninkrijk.

Als een gelovige onderwijst dat AL Gods geboden van kracht zijn, zal hij GROOT zijn in het koninkrijk.

Het gaat hier niet om consequenties ten aanzien van je redding. Het gaat hier om het al dan niet toekennen van beloningen aan degenen die al deel hebben aan het reddingsplan. Gebaseerd op de mate waarin wij gehoorzaam zijn en dit onderwijzen.

Het zou niet moeilijk moeten zijn om dit te begrijpen; Iedereen begrijpt dat Gods Wet overtreden 'zonde'

is. Gelovigen die meer zondigen, overtreden Gods Wet en leren anderen om datzelfde te doen, zullen de minste zijn in het koninkrijk, als onderdeel van hun eeuwige beloningen.

Degenen die minder zondigen, en anderen leren om te gehoorzamen aan Gods Wet, zullen groot zijn in het koninkrijk. Beloningen zijn gebaseerd op onze gehoorzaamheid aan het volbrengen van de Grote Opdracht in Mattheus 28:19; We moeten discipelen maken en hen leren om te gehoorzamen aan alles wat Jesjoea heeft geleerd.

We weten zeker dat Jesjoea de Wet die is opgeschreven door Mozes leerde, want anders zou hij een valse profeet zijn geweest (op grond van Deuteronomium 13)

Er is dan ook maar één logische conclusie, die aansluit bij Mattheus 5; We moeten aan alle volken leren om alles uit Gods Wet te onderhouden zoals is opgeschreven door Mozes.

Als we zeggen dat we ons niet aan Gods Wet hoeven te houden omdat Jezus die Wet al voor ons heeft gehouden, slaat dat absoluut nergens op.

Jesjoea liet zich dopen. Zeggen we dan dat we ons niet meer hoeven te laten dopen omdat Hij al voor ons is gedoopt?

Jesjoea pleegde geen overspel. Kunnen wij nu zeggen dat we overspel mogen plegen omdat Hij zich van overspel heeft onthouden?

Absoluut niet! We zijn hiervoor bedekt door genade in de context dat we gered zijn! Maar dat betekent niet dat we de geboden overboord moeten gooien vanwege die genade. Welk geloof in het Woord zouden we eigenlijk hebben, als we niet zelf het diepe verlangen hebben om te leven naar hetzelfde woord waarvan we zeggen dat we het geloven?

Romeinen 6:1

Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet!

Gehoorzaamheid is niet het in stand houden van onze redding maar eenvoudig het bewijs ervan. Het is een uiterlijke vorm van wat we van binnen geloven, namelijk het Woord van God. We moeten God's wet dan ook niet houden om daardoor gered te worden, maar Hij vraagt ons om Zijn Wet te houden, vanuit het verlangen niet te zondigen. We zouden het uit liefde voor Hem en elkaar moeten doen.

Johannes 5:2

Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.

En dit is belangrijk....

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn GEBODEN IN ACHT NEMEN.

Dat klinkt toch aannemelijk, of niet? Als we echt in Zijn genade voor ons geloven -en dat is eigenlijk Zijn liefde voor ons- hoe zouden we Hem dan niet uit liefde iets willen geven door ons te houden aan Zijn geboden? Vanaf het begin is het onderhouden van Gods Wet altijd bedoeld als liefdebetoon aan God.

Bijvoorbeeld in **Deuteronomium 11:1**

Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen.

We moeten goed begrijpen dat we God lief moeten hebben op de manier waarop Hij aangeeft geliefd te willen worden. Het is niet aan ons of aan iemand anders om te bepalen hoe Hij geliefd wil worden. Dat zou in geen enkel succesvol huwelijk werken....

We zeggen niet tegen onze partner hoe wij hem/haar lief gaan hebben. De ander vertelt ons hoe ze geliefd willen worden.

We hebben dus vastgesteld dat er geen jota of tittel van de wet kan worden weggedaan totdat de hele Wet en alle profeten vervuld zijn. We begrijpen dan dat het allemaal is vervuld als Jesjoea het zegt.

Als Hij zegt: dat het is volbracht gaat dat om het moment waarop de hemel en de aarde voorbij gaan en er duidelijk geen profetie overblijft die nog vervuld moet worden.

Maar waarom? Is er een reden waarom God moet wachten totdat de hemel en aarde voorbij zijn gegaan, voordat het ook maar mogelijk is om een jota of tittel uit de Wet te verwijderen?

Er blijkt een reden voor te zijn, een hele goede reden zelfs.

Wat is de relatie tussen de hemel en de aarde en Gods Wet? De hemel en de aarde zijn er getuige van dat Gods Wet aan ons is gegeven.

Deuteronomium 30:11, 16, 19

¹¹ Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. ¹⁶ Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. ¹⁹ Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht.

Wat maakt dat dan uit? Het maakt wat uit omdat twee of drie getuigen een kwestie bevestigen. (Deut.19:15; Matt.18:16 en 2 Cor.13:1) Elke kwestie moet worden bevestigd op grond van het getuigenis van twee of drie getuigen. Dit kan maar één ding betekenen, en dat is ook de reden dat Jesjoea de dingen onderwees zoals Hij deed.

Het voorbijgaan van de hemel en de aarde is niet alleen de laatste profetische gebeurtenis voordat de Wet en de Profeten zijn vervuld. De hemel en de aarde zijn de getuigen die de Wet van God bevestigen, totdat de hemel en aarde voorbij zijn gegaan.

Net zoals Jesjoea zegt in **Mattheus 5:17**

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van de kleinste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de kleinste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Is dat niet prachtig? Je hoeft alleen maar omhoog of naar beneden te kijken om het bewijs te zien dat het nodig is dat Gods Wet zelfs niet een klein beetje is veranderd. Elke gelovige die iets onderwijst dat daar tegenin gaat zal hoogstens de kleinste worden genoemd in het Koninkrijk.

Jesjoea gaat verder: *"Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen |maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen."*

Weet je nog wat Paulus zei over het bevestigen van de Wet?

Romeinen 3:13

Doen wij dan door het geloof de Wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de Wet.

Je dacht misschien vroeger dat Paulus tegen Gods Wet onderwees? Velen hebben dat gedacht, zelfs al in de eerste eeuw. Weet u nog hoe vaak Paulus er wel niet van is beschuldigd dat hij tegen de Wet zou prediken? Hoe reageerde Paulus eigenlijk op deze beschuldigingen?

Handelingen 24:14

Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaders dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat.

Het is ironisch dat we Paulus nog steeds beschuldigen dat hij tégen Gods Wet zoals die door Mozes werd opgeschreven onderwijst. Paulus is waarschijnlijk de meest verkeerd begrepen persoon in de geschiedenis. Door het ongelukkige patroon van waaruit Paulus redeneert en schrijft voelde Petrus zich genoodzaakt om te waarschuwen voor de geschriften van Paulus en zijn onderwijs ten aanzien van Gods Wet.

2 Petrus 3:15-17

...zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid...

Begrijp dit goed: wetteloosheid is gewoonweg zonde, het is het overtreden van Gods Wet.

1 Johannes 3:4

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid want de zonde is de wetteloosheid.

Het lijkt er dus op dat we een keuze hebben. We kunnen de woorden van Paulus voor of tegen de Wet gebruiken. Maar volgens Petrus is er maar één correcte manier om de moeilijke brieven van Paulus te lezen. En dat is zeker niet de manier waarop de meesten van ons het hebben geleerd.

Dit betekent, tenminste als Petrus gelijk heeft, dat we de moeilijke woorden van Paulus niet moeten gebruiken om tégen Gods Wet te onderwijzen, terwijl in de tussentijd de positieve bewoordingen van Paulus ten aanzien van de Wet voor het gemak worden vergeten. Hierdoor wordt Paulus afgeschilderd

als een onstabiele schizofrene man.

Petrus waarschuwt ons tegen zulk onstabiel onderwijs in de waarschuwing voor Paulus' woorden. We moeten het moeilijkere onderwijs van Paulus gaan uitpluizen ondanks onze vroegere of zelfs huidige afwijkende doctrine, die jota's en tittels uit Gods Wet wil verwijderen.

Het IS mogelijk! En als je niet onwetend bent over het eerste deel van de bijbel is Paulus zelfs veel makkelijker te begrijpen. Dat klinkt misschien als een boutte stelling maar Bijbelscholen besteden tegenwoordig veel minder tijd aan het Oude Testament wat in de eerste eeuw als 'De Schriften' gold, en veel meer tijd aan het Nieuwe Testament. En net zoals met elk willekeurig boek, is dat niet de beste manier.

Net als de Bereanen moeten we alle doctrines toetsen aan Gods Woord en in de eerste eeuw hadden de Bereanen alleen het Oude Testament. Dus als jij een ware Bereaan wil zijn, moet je dezelfde manier hanteren als zij, toets elk woord van Paulus aan de Wet en de Profeten.

Er bestaat al veel studiemateriaal dat je kan helpen om de moeilijke woorden (schrijfstijl) van Paulus beter te begrijpen. Paulus kan worden begrepen met behulp van het hele woord van God. Maar bij elke poging om Mattheus 5 buiten werking te stellen zal men alleen maar tegenstellingen vinden, en sommigen vinden dat prima.. De meesten echter niet.

Beslis voor jezelf. Want op het einde ben jij alleen als je voor de rechterstoel zal staan, waar zal worden besloten hoe je wordt beloond in het eeuwige leven. Als je dus over de aarde loopt, en ziet dat de sterren aan de hemel staan, laat dat je dan herinneren dat dezelfde Wet van God, waarvan de bijbel zegt dat het de Weg, de Waarheid, het Leven, het Licht, Perfect en Vrijheid is, nog steeds geldt ook voor ons vandaag.

In feit wordt Christus onze Messias -het Woord van God dat vleesgeworden is- niet voor niets met dezelfde termen aangesproken. Bedenk dat Gods Wet, waar Jesjoea in wandelde, het complete Woord van God was. En vergeet niet dat Hij ons voorbeeld is.

Als we het boek Handelingen lezen moeten we ons ook realiseren dat alle apostelen, dus ook Paulus, dezelfde Wet van God volgden die Jesjoea had gevolgd zelfs ná het kruis...

Dit zou ons helemaal niet moeten verbazen want het Nieuwe Verbond, houdt volgens Jeremia 31 in, dat de volledige Wet van God in onze harten wordt geschreven waardoor we het verlangen zullen hebben om daar naar te leven, en niet om die af te schaffen.

Dus, met de woorden van Jesjoea in ons achterhoofd, de waarschuwing van Petrus voor Paulus, de Schriftuurlijke weg om doctrines te onderzoeken en het doel van het Nieuwe Verbond.

Waarom bedenken we allerlei verzachtende manieren om onze liefde aan God te laten zien? Laten we van Hem houden op de manier die Hij heeft bedoeld. Je zult merken dat gehoorzaamheid en het liefhebben van God zegen geven, precies zoals Hij dat heeft beloofd.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)