



ECS

MINISTRIES

The Word to the World

ONTMOETINGEN MET DE MEESTER

Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© Info/Contact
Postbus 54234
3008 JE Rotterdam – NL
www.bijbelcursussen.nl

Emmaus Correspondence School, Dubuque, USA.

(Dutch 'Men Who Met The Master')

INSTRUCTIE VOOR STUDENTEN

Het is allemaal al zo lang geleden gebeurd. Daarom is het moeilijk ons voor te stellen dat Jezus werkelijk op aarde geleefd heeft in een echt lichaam van vlees en bloed, net als u en ik. Realiseert u zich ook dat de mensen die Hij ontmoette, echte mensen waren met dezelfde ambities, gevoelens, zorgen, tekortkomingen en goede eigenschappen als u en ik. Omdat Hij God is, gemanifesteerd in het vlees, heeft een ontmoeting met Hem voor ieder mens beslissende consequenties, ten voordele of ten nadele, zowel voor nu als voor de eeuwigheid.

Voor deze studie selecteren we zes mensen, die persoonlijk contact gehad hebben met de Heer Jezus. Alle zes waren ze betrokken bij gebeurtenissen rondom Zijn dood. Wat deden deze zes mensen met de gouden kansen die zij kregen? Sommigen verscholen zich of reageerden afwijzend, anderen beleden Hem vrijmoedig. Wat zij deden en zeiden is voor ons genoteerd in de Bijbel, opdat ook wij het ter harte nemen en er kostbare lessen uit trekken.

Ook u ontmoet op uw levensweg de Heer Jezus. Dat u deze cursus ter hand genomen hebt, betekent dat u vlak voor een grootse ontmoeting staat. Steek van wal en durf het aan. Bestudeer de korte verslagen van zes mensen, die echt bestaan en geleefd hebben. Drie van hen zijn voor eeuwig gezegend doordat zij de Heer Jezus aangenomen hebben, de andere drie bejammeren al bijna 20 eeuwen lang hun verkeerde reactie op de ontmoeting met Hem. Als u deze cursus bestudeert moet ook u zich steeds afvragen: *“Wat zegt God hiermee tot mij?”*

De lessen, die u gaat bestuderen, bepalen u bij:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. De stervende misdadiger | 4. De man die zijn geweten vermoordde |
| 2. De man die Christus kruisigde | 5. Judas, de verrader |
| 3. Pilatus, de zwakkeling | 6. De man die opnieuw geboren werd |

DE STUDIE, DE TOETS EN DE BEOORDELING

Begin met God te vragen of Hij uw hart wil openen voor de waarheden, die Hij u uit Zijn Woord wil leren. Neem een les tenminste tweemaal door, eerst voor een algemene indruk en daarna rustig en zorgvuldig, waarbij u alle Schriftverwijzingen opzoekt en naleest.

Na het bestuderen van een les gaat u naar het toetsboekje. Een toets gaat alleen over de stof, die u in de betreffende les bestudeerd hebt. U bent niet aan één bepaalde Bijbelvertaling gebonden, maar voor de docent is het prettig als u opgeeft welke vertaling u gebruikt.

'Wat zegt u?'-vragen tellen niet mee ter beoordeling. U bent vrij ze wel of niet te beantwoorden, maar u helpt de cursusleider om u beter te leren kennen en eventuele onduidelijkheden in de les te verbeteren. U mag ook zelf vragen stellen over de les of een ander onderwerp.

1. DE STERVENDE MISDADIGER

LUK. 23:32-43; MATTH. 27:44

Rond negen uur in de ochtend nagelden ze een voor ons onbekende naamloze Joodse misdadiger op een kruis. Ze spijkerden het plankje met de beschuldiging boven zijn hoofd en lieten hem daar hangen tot hij gestorven zou zijn. Maar nog vóór de dag om was, werd hij gered. Hij was de eerste bekeerling na het werk op Golgotha.

Diezelfde middag tussen vijf en zes uur kwamen Romeinse soldaten, die zijn benen braken. Nu hing het gehele gewicht van zijn hevig gemarteld lichaam alleen aan zijn armen, waardoor hij niet kon ademen en ook zijn hart het begaf. Hij ging de eeuwigheid binnen en was bij God.

God vergaf de zonden van deze voor ons niet nader bekende man op precies dezelfde wijze als Hij iedere andere zondaar vergeeft. De man werd niet gered omdat hij steeds naar de kerk was gegaan. De kerk bestond toen nog niet eens. Ook werd hij niet gered omdat hij altijd trouw in de Bijbel las, veel goede werken had gedaan of zijn hele leven moreel onberispelijk was geweest. Hij werd ook niet gered omdat hij gedoopt was. Gered werd hij uitsluitend omdat hij zich tot de Heer Jezus Christus had bekeerd. Wie was deze man?

I. HIJ WAS STERVEND

Als we deze Joodse man aan het kruis voor het eerst zien, is hij al bijna gestorven. Elk bloedverlies verzwakte zijn lichaam verder. Door de martelende pijnen van de kruisiging moest hij hevig zweten, waardoor hij nog meer vocht en levenskracht verloor.

Hoe dichterbij de dood kwam, hoe meer hij zich bewust werd dat hij een zondaar was en terecht tot de doodstraf was veroordeeld. Hij zegt dan tegen de andere misdadiger: *“Terecht ontvangen wij vergelding naar wat wij gedaan hebben.”* Zijn zonden stonden te lezen op het vonnis boven zijn hoofd op het kruis, waaraan hij hing te sterven.

Maar hoe is het met zijn zonden, waarvan andere mensen niet afwisten? Zijn geheime zonden? Dingen, die hij had moeten doen, maar niet gedaan heeft? (Jak. 4:17). De zonde jaagt ons op tot de dood erop volgt. De wet bekrachtigt dat zonde zonde is. *“De prikkel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.”* (1 Cor. 15:56).

Hij was een stervend mens, maar wij zijn ook allemaal op weg naar de dood. Die onplezierige gedachte duwen we liefst weg uit onze gedachten. Daarvoor steken we, zoals een struisvogel doet bij dreigend gevaar, onze kop in het zand. De dood is zo beklemmend dat we weigeren er rekening mee te houden of er over na te denken. Maar het feit blijft: we zullen allen sterven.

We sterven allemaal, om de eenvoudige reden dat wij allemaal zondaren zijn. We denken er liever niet graag aan, maar niets is zo zeker als de dood. *“Het loon van de zonde is de dood.”* (Rom. 6:23). Daar verandert niets aan; ontkennen niet, negeren ook niet.

De stervende misdadiger op het kruis was zijn hele leven een zondaar geweest, maar nu hij de dood onder ogen moest zien moest hij ook zijn zonde onder ogen zien. Hij begon de prikkel

van de zonde te voelen.

II. HIJ WIST WAAROP HET AAN KOMT

Het kan niet anders dan dat er voor deze veroordeelde man gebeden moet zijn. Als niemand het deed kunnen we er zeker van zijn dat de Heer Jezus Christus het gedaan heeft.

Kijk hoe deze eenzame arme man daar lijdt op het kruis, waanzinnig van dorst en angst, het kruis en de Heer Jezus vervloekend. Jaren eerder had de Heiland de mensen geleerd: *“Hebt uw vijanden lief, zegent wie u vervloeken, doet wel die u haten, bidt voor wie u vernederen en vervolgen.”* Hij bracht altijd in praktijk wat Hij predikte. Toen de Romeinse soldaten Hem aan het kruis nagelden bad Hij Zijn hemelse Vader om hen dit te vergeven. We kunnen er absoluut zeker van zijn dat hoe meer de stervende misdadiger Hem lasterde, des te meer de Heiland voor hem bad. En spoedig hield het spotten op en verscheen er een geheel andere blik in de ogen van deze ter dood veroordeelde misdadiger.

Hij begon te *kijken* naar Jezus. Hij keek op naar de Zoon van God en zag een gekneusd, bont en blauw geslagen gezicht. Hij zag een edel gezicht wat gestempeld was door heiligheid en vrede. Hij sloeg zijn ogen verder op en zag de afschuwelijke doornenkroon diep ingedrukt in het bloedende hoofd van de Heer. Hij tilde zijn hoofd nog iets verder op en las het opschrift op het plankje boven Zijn hoofd, wat de Romeinen hadden aangebracht: *“Dit is Jezus, de Nazarener, de Koning der Joden.”* En hoe beter hij keek, hoe rustiger hij ervan werd.

Misschien herinnerde hij zich flarden van de profetie uit Jesaja 53, die hij in zijn kinderjaren gehoord had: *“Om onze overtredingen werd Hij verwond ... om onze ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld ... de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem ... door Zijn striemen worden wij genezen ... Als Hij Zichzelf tot schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen zien ...”*.

Ging dit over de Man aan het middelste kruis? Profeteerde Jesaja over de dood van de Messias? De stervende crimineel had als kind in de synagoge ook gehoord dat Mozes een koperen slang op een staak moest opheffen, opdat ieder die hiernaar keek, in leven zou blijven. Hij had ervan geleerd dat alle door giftige slangen gebeten Israëlieten in leven bleven, wanneer ze naar de koperen slang opzagen. ... Als hij eens zó naar Jezus zou opzien? ... En hij begon naar Jezus te kijken totdat hij Hem zag in een nieuw en wondermooi licht.

Toen begon hij naar Jezus te *luisteren*. Hij had gehoord hoe de Heiland gebeden had: *“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”* Hij hoorde wat de voorbijgangers tegen elkaar zeiden over Jezus: *“Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden.”* Ook hoorde hij wat zij tegen de Heer zeiden: *“Als U de Zoon van God bent, kom dan af van het kruis en wij zullen in U geloven.”*

Hij *geloofde* het evangelie wat hij hoorde verkondigen door de vijanden van Christus! Hij geloofde dat de Heer Jezus de langverwachte *Messias* was van Israël. *“Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ontvangen hebt?”* zei hij tegen de andere veroordeelde misdadiger. Hij geloofde, dat de Heer Jezus onschuldig was. Hij zei tot de andere misdadiger: *“Wij ontvangen vergelding naar wat we gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.”* Hij geloofde, dat de Heer Jezus hem kon en wilde redden van de ondergang en riep: *‘Gedenk mij.’* Hij geloofde dat

Jezus Koning was, want hij bad: "Gedenk mij, wanneer U in Uw koninkrijk komt." Hij geloofde dat het Koninkrijk van Christus groot en zeer veel omvattend was en veel verder reikt dan de dood. Hij geloofde dat hij daarbij kon horen. Zo werd deze naamloze misdadiger volkomen gered. Zijn gebed zal de stervende Heiland als muziek in de oren geklonken hebben!

Hij kreeg in zijn leven niet veel kansen om tot Christus te komen, zoals velen van ons. Hij kon niet behaaglijk thuis in zijn studeerkamer het evangelie bestuderen. Hij had geen vrienden, die voor hem baden. Hij las nooit iets uit het evangelie. Rillend van koorts en pijn keek en luisterde hij naar de Heiland en geloofde met zijn hele ziel. Toen hij geconfronteerd werd met de laatste realiteit van het aardse leven, de dood, wendde hij zich tot de Heer Jezus en werd gered.

III. HIJ WERD GERED

"Ieder, die de Naam van de Heer aanroept, zal behouden worden." (Rom. 10:13) "Denk aan mij, Heer", riep de arme man. De Heer hoorde en redde hem; daar, op hetzelfde ogenblik. Hij had niets anders dan zijn eenvoudig geloof in Christus, daarom werd hij gered. Op precies dezelfde wijze redt God u, als u uw nood inziet en Hem in geloof aanroept.

De Heer had beloofd de misdadiger te redden: "Voorwaar, Ik zeg u, vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn". Zie 1 Joh. 1:7 "Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden."

Mijn zonden - wat een zegen te bedenken,
niet een deel maar zij alle - zijn genageld
op Zijn kruis, mijn schuld heeft Hij gedragen.
Prijs de Heer, mijn ziel, ere zij Zijn Naam.

Spoedig daarna stierf zijn Redder. Het Licht van de Wereld was niet meer op aarde. Voor de stervende misdadiger is de Heer voor eeuwig zijn Licht. Hij wist zich geborgen bij Zijn Heiland.

Deze crimineel was het eerste bewijs van de overwinning van Christus' verzoeningsdood. Tussen vijf en zes uur die middag maakten wrede Romeinse soldaten op ruwe wijze een einde aan de doodsstrijd van de misdadiger. Vanaf dat moment is hij voor altijd samen met de Heer. Twee met spijkers doorboorde handen strekken zich uit naar twee met spijkers doorboorde handen. De door alle engelen aanbeden Heer leidt de vergeven misdadiger binnen in het paradijs. In de hele hemel wordt de blijde klank van de stem van de Grote Herder van de schapen gehoord: "Verblijdt u met mij, want Ik heb Mijn schaap gevonden, dat verloren was!"

Maar bedenk, dat er met Christus twee misdadigers gekruisigd werden. Eén werd gered. Hij is het bewijs dat er hoop is voor allen. Eén bleef verloren. Verlorenen gaan naar de hel, ver van de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. Niemand moet de beslissing om gered te worden uitstellen. We moeten zo snel mogelijk zekerheid verkrijgen over onze eeuwige bestemming. Christus ontmoeten op Golgotha is het kruispunt in uw leven. Welke weg gaat u na Golgotha? Wilt u de Naam van de Heer Jezus aanroepen en van uw zonden gered worden? Of keert u Hem de rug toe en verdwijnt u zo voor eeuwig uit Zijn tegenwoordigheid?

De keus is aan u.



***ONTMOETINGEN
MET DE MEESTER***

toetsboekje

Naam

Straat

Postcode en plaats

* Telefoon en/of e-mail adres

Algemeen

Lees nog eenmaal de les en de erin genoemde Bijbelteksten door. Beantwoord dan de toetsvragen zonder uw cursusboekje, Bijbel of eigen aantekeningen erbij te nemen. De toetsvragen gaan alleen over de betreffende les. Na de meerkeuzevragen volgt: “Wat zegt u?”

Het exacte gedeelte

De toets meet of u de les en Bijbelteksten goed hebt begrepen. Maak hem eerst in het klad. Vond u een vraag moeilijk of een antwoord lastig te formuleren? Lees dan het betreffende lesgedeelte deel nog eens door. Vul dan de toets in.

Het persoonlijke gedeelte

“Wat zegt u?-vragen” geven u de vrijheid uw persoonlijke mening en gevoelens weer te geven. Uw in vertrouwen gegeven antwoorden helpen ons om u beter te leren kennen en de effectiviteit van de cursus te evalueren.

De waardering en beoordeling

Het totaal aantal goede antwoorden wordt in een percentage uitgedrukt. Bij een eventueel verkeerd antwoord wijst de docent u op een Bijbeltekst of het deel van de les, waar u het juiste antwoord kunt vinden. Uw persoonlijke antwoorden en verdere opmerkingen blijven buiten de beoordeling van het exacte deel, maar worden wel zeer gewaardeerd. Na inzending van het compleet ingevulde toetsboekje ontvangt u een certificaat met het percentage goede antwoorden.

Groeps- en individuele studie

Deelnemers aan Bijbelstudiegroepen leveren hun toetsen in bij de groepsleider, die dit verder behandelt. Individuele studenten zenden het toetsboekje naar het in het boekje aangegeven adres. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Stuur na complete beantwoording dit toetsboekje ter gratis correctie naar:

Emmaus Nederland, Postbus 54234 3008 JE Rotterdam

Of mail uw antwoorden naar: info@bijbelcursussen.nl

Op uw vragen of opmerkingen gaan we graag in.

8. Toen hij op Christus als zijn Redder vertrouwde, verzekerde de Heer Jezus hem:
- a. "Heden zult u met Mij in het paradijs zijn."
 - b. "Deze pijn duurt niet lang."
 - c. "Ik draag dit kruis voor u."
 - d. "Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt."
9. Het enige, waar de stervende misdadiger uiteindelijk wat aan had, was:
- a. zijn vele geld b. zijn invloedrijke vrienden in hoge posities
 - c. zijn goede reputatie d. zijn geloof in de Heer Jezus Christus
10. De geschiedenis van de twee mannen, die met Christus werden gekruisigd, leert:
- a. alle twee werden gered
 - b. een werd gered, de ander bleef verloren
 - c. alleen goede mensen worden gered
 - d. straks wordt iedereen gered

Wat zegt u?

Wat is de belangrijkste les voor u persoonlijk uit de ervaringen van de stervende misdadiger?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....