

Ik geloof in de komst van de Messias

ds. Joseph Ben Zvi

Er is een oorlog gaande tussen de Staat Israël en de Palestijnen, die aan honderden mensen het leven heeft gekost. In dezelfde tijd is het anti-semitisme en de vijandigheid tegen de Joden in het beschaafde Europa opgevlamd.

Hoe kijk ik als Messiasbelijdende Jood naar de huidige situatie?

Als mens ben ik net als alle andere mensen zeer bezorgd. Maar op hetzelfde moment moet ik als gelovige niet alleen alle leden van mijn eigen volk, maar ook mijn burens, de Palestijnen, onvoorwaardelijk lief hebben. Dit kan alleen in Jezus= kracht. Zo kunnen we in onze gemeente ook voor de Palestijnen bidden.

Dit betekent echter niet dat we compromissen moeten sluiten ten aanzien van het geloof, ideologie of daden van de vijanden. De echte reden van de oorlog in Israël is niet een kwestie van land. Maar de vraag of de Joodse natie een recht heeft om te bestaan. Overeenkomstig de Bijbel behoort de hele wereld, ook het land Israël, aan God. In Genesis 12 heeft God aan Abraham en zijn nakomelingen, dus aan de Joodse natie, het land beloofd. Aan geen enkele andere natie is een dergelijke belofte gegeven. Het conflict hier is dus een conflict van religies.

Is het moeilijk om als een Messiasbelijdende Jood in deze tijd in Israël in Jezus te geloven?

Ja, maar het is ook een voorrecht. Als Messiasbelijdende Joden hebben we de grote opdracht om Gods boodschap te brengen aan het volk Israël en ook aan de christelijke kerken. Ik geloof dat de Messias Jezus gekomen is en ik geloof Zijn wederkomst. God houdt Zijn belofte aan het volk Israël en aan alle naties van de wereld. We leven op dit ogenblik in een moeilijke tijd, maar ik geloof dat er betere tijden komen.

Er is een nieuwe houding tegenover God onder het volk Israël. Mensen zijn begonnen om diepe vragen te stellen: Wie zijn we? Wat is onze relatie tot God? Wat is onze relatie tot andere mensen? Maar de Arabische landen willen spreken over het land en politici proberen om ons te laten afwijken van onze relatie tot God naar andere richtingen.

Op veel momenten heb ik het gevoel dat de leiders van Israël geestelijk blind zijn. Het is in deze moeilijke tijden immers gemakkelijk om de levensrichting te verliezen. Maar door de Bijbel wil God ons de goede richting wijzen. God blijft trouw aan Zijn verbond met Israël en wij geloven dat er niets bij toeval gebeurt. Zelfs een moeilijke situatie heeft een verborgen zegen. God wil ons niet vernietigen, maar ons redden.

Wat betekent dit voor de Christelijke Kerk?

De situatie in Israël is ook moeilijk voor de Christenen wereldwijd en men weet niet hoe men het heeft. Wanneer ik luister naar de mensen in verschillende delen van de wereld die over deze situatie spreken, verbaas ik me er over hoe zij in hun manier van redeneren afdrijven van Gods Woord. De Westerse cultuur, inclusief vele kerken, is decadent geworden. Als Christenen moeten we ons geloof opnieuw belijden en ons in onze zeden en moraal niet aanpassen aan de wereld.

We moeten ons herinneren dat de Kerk niet slechts bestaat in muren, maar dat zij de gemeenschap is die in haar leeft. De gemeente is een levend lichaam, waarvan Jezus Zelf de hoeksteen is. De Kerk moet in de eerste plaats er op toezien dat zij een levende relatie heeft met Jezus, de ware bron van het leven.

Net als in de tijd van de Reformatie, moet de kerk ook in onze dagen wakker worden. Zoals God Israël niet in de steek heeft gelaten, zo zal Hij de Kerk niet in de steek laten. Ik geloof dat het Gods wil is, dat de Kerk zichzelf ook deze vragen zal stellen: Wie zijn wij? Voor Wie staan wij? De beloften die aan Israël gegeven zijn en het werk van onze Zaligmaker zijn de verbinding tussen de Kerk en Israël.

Hoe denken Joden in Israël over de Christenen?

Hierin zijn verschillende aspecten aan te geven. Een eerste gedachte is: ADezelfde Christenen die ons vervolgden in de loop van de geschiedenis, zijn ook vandaag tegen ons.@ Daarbij merken ook de Joden op dat vele Christenen zelf niet meer in de Bijbel geloven. Vervolgens is er bij opmerkelijke Joden aandacht voor het feit dat de morele waarden zowel van de kerken als van Christenen afgezwakt zijn. Toch groeit er bij vele Joden hebben het besef dat er in de kerken kleine groepen mensen bestaan, die steun aan Israël tonen in hun daden en gebed. Dit bemoedigt hen zeer!

Is er een oplossing voor de problemen van Israël?

Ik geloof dat er een oplossing is. Dat is de reden waarom ik leef in Israël. Ik geloof dat God een eeuwig plan heeft. Gods klok geeft altijd de goede tijd aan. Jezus is het antwoord dat God gaf. Er zal vrede komen in Jezus en door Hem zal God de blindheid van mensen verwijderen. Echte vrede begint in het hart. Mensen moeten hun ogen opheffen tot God aan Wie alles toebehoort. Naar mijn gevoel tonen deze moeilijke tijden Gods liefde en bemoeienis. Ik denk dat de situatie zelfs moeilijker zal worden, maar ik zie ook licht aan het einde van de tunnel. Ik geloof dat de wederkomst van Jezus dichtbij is. God Zelf zal de harten van mensen helen.

Jeruzalem is Gods stad, beide in fysieke en geestelijke zin. God heeft Zijn Naam op haar gezet. Daarom heb ik hoop voor de toekomst en in Jezus kan ik mij verblijden, zelfs in deze moeilijke situatie.

13.05.2002 Jeruzalem