

Jezus Christus, de verborgen schat in het Oude Testament

Onze hemelse Vader is intens blij met ons. Een (goede) aardse vader heeft alles over voor zijn kinderen. Hoeveel te meer onze hemelse Vader! God is trots op ons en kan dat ook (weer) zijn doordat Jezus de scheiding die vanwege de zonde was ontstaan heeft weggenomen.

Om die reden is God de Vader bovenal trots op wat Jezus aan het kruis heeft gedaan; Hij bracht een volmaakt offer, dat Hem volledig tevreden stelde. Toch is Gods liefde voor Zijn Zoon uiteindelijk niet eens gebaseerd op het werk dat Hij volbracht, maar op wie Hij is:

Lucas 3:22

Toen daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus neer, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.'

De Here Jezus hoorde deze woorden voordat Hij aan Zijn werk op aarde begon. Hij had in het licht van wat Hij daarna zou gaan doen 'nog niets gepresteerd'. En toch noemt de Vader Hem: 'Mijn geliefde Zoon'. De Vader vindt vreugde in Jezus Zelf. Sterker nog, Hij deelt los van Zijn werk al Zijn heerlijkheid met Hem:

Petrus 1:17

Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen de stem van de hoogwaardige heerlijkheid tegen Hem zei: 'Dit is mijn geliefde Zoon; in Hem vind Ik vreugde.'

Nadat Hij Zijn werk had volbracht, was dat aanleiding voor God om Hem met nog meer eer en heerlijkheid te overladen. De gehoorzaamheid van de Here Jezus leidde ertoe dat voor iedereen zichtbaar werd dat Jezus volledig God is en dat Hij zelfs dezelfde naam als God de Vader heeft:

Filippenzen 2:7-11

Christus nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood; de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer', tot eer van God, de Vader.

Jezus ontving de naam die elke naam te boven gaat. Welke naam is dat? De naam waarmee God, de HERE, Zich in het Oude Testament had geopenbaard. In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst wordt deze naam van God zo geschreven: יהוה : Omgezet naar onze taal: **JHWH**, ook wel geschreven als: JAHWEH of JEHOWAH.

Deze naam betekent: „Ik ben die er zal zijn.“ Zo openbaart de HERE Zich bijvoorbeeld aan Mozes, als Hij hem roept om het volk Israël uit Egypte te gaan bevrijden. Mozes is bang dat de mensen niet naar Hem zullen luisteren en dat Hij niet in staat is om die opdracht uit te voeren. Maar God stelt hem gerust:

Exodus 3:4

Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER ZIJN" heeft mij naar u toe gestuurd'.

Hoe weten we dat Jezus deze naam ontving? Dat blijkt uit Zijn Openbaring aan Johannes, waar de Here Jezus Zich als volgt bekendmaakt:

Openbaring 1:8

'Ik ben de alfa en de omega', zegt God, de Heer, 'Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'

Uit de oorspronkelijke tekst blijkt dat Jezus dezelfde titels gebruikt als die God in het Oude Testament gebruikte om Zich bekend te maken. Bovendien noemt Hij Zich hier 'de Almachtige', een Goddelijke titel; Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Toch blijkt er nog een verrassing in deze tekst te zitten. Jezus zegt namelijk ook dat Hij 'de alfa en de omega' is. In het Nederlands: 'de eerste en de laatste'. Onze bijbelvertalers hebben die Griekse woorden (het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven) niet vertaald, om hun kracht te benadrukken.

Toch zijn ook dat niet de oorspronkelijke woorden die Jezus gebruikte. Het bijbelboek 'Openbaring' is (nadat Johannes deze Openbaring had ontvangen) in het Grieks *opgeschreven*, omdat Grieks (net als Engels tegenwoordig) de meest gangbare taal was.

Jezus heeft echter (als Jood tot een andere Jood) ze zonder twijfel in het *Hebreeuws* gesproken. Alhoewel veel Joden in die tijd ook Grieks of Aramees spraken, werd door godsdienstige Joden strikt Hebreeuws gesproken. Dat lijkt 'peanuts', maar er gaat een ontdekking achter schuil:

Onze Bijbel:	Nederlands:	Grieks:	Hebreeuws:
Alfa	Eerste	A/α	א (alef)
Omega	Laatste	Ω/ω	ת (taw)

Als onze Bijbel het over 'alfa en omega' (eerste en laatste) heeft, is dat dus een vertaling van de twee letters die in de grondtekst staan: de A/α (alpha) en de Ω/ω (omega). Dit zijn de *eerste* en de *laatste* letter van het Griekse Alfabet. Maar die zijn dus door Johannes (die zijn openbaring later heeft opgeschreven) zelf vanuit het Hebreeuws vertaald. Jezus gebruikt oorspronkelijk 'de eerste en de laatste' (letter) uit het Hebreeuwse Alfabet. En dat zijn: א (alef) en ת (taw). Samen: **א ת**

Waarom is dit zo interessant? Omdat je deze unieke combinatie van letters ook in het Oude Testament tegenkomt. De Hebreeuwse vertalers hebben nooit geweten wat ze met die lettercombinatie aanmoesten en hebben ze daarom als 'onbekend' aangeduid.

Nu wij vanuit deze OPENBARING van Jezus Christus weten dat deze lettercombinatie ('de eerste en de laatste') op Jezus wijst, doen we een paar prachtige ontdekkingen in het Oude Testament! Kijk maar eens mee naar de allereerste zin in de Bijbel:

Genesis 1:1

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst staat hier (lees van rechts naar links):

Genesis 1:1

תִּשְׂאֵרֵב אֵרַב מִהֵלָא תָּא מִיְמֵשָׁה תְּאוּ אָרָא
God schiep In het begin
arde en hemel

Zo'n beetje alle woorden in het Oude Testament zijn vertaald, maar met dit ene woordje hebben de Joodse rabijnen nooit raad geweten. Dankzij de Openbaring van onze Heer Jezus mogen wij nu weten dat hier eigenlijk staat:

Genesis 1:1

In het begin schiep God, Jezus Christus, de hemel en de aarde.

God houdt dus zoveel van Zijn Zoon Jezus, dat Hij Hem op allerlei plaatsen in het Oude Testament 'verborgen' heeft. Wij mogen Hem overal in ontdekken, zodat we een nog completer beeld van Zijn heerlijkheid krijgen.

Hier wordt bevestigd dat Jezus één is met God de Vader en dat door Hem alles is geschapen, zoals Johannes ook al schrijft in zijn evangelie:

Johannes 1:1-17

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. (...) Het Woord is mens geworden (...) Jezus Christus...

Nog een voorbeeld. In Deuteronomium 11 lezen we hoe God aan Zijn volk richtlijnen geeft om Hem te dienen. Als je zulke gedeelten uit het Oude Testament leest, kun je daardoor best even in verwarring komen. Hoe moet je zulke teksten in onze tijd lezen? Niet alles geldt toch meer zoals het toen gold? Klopt, wij mogen het Oude Testament door de 'bril' van het volbrachte werk van Jezus lezen:

Deuteronomium 11:18-21

Maar u zult deze Mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; u zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U zult ze onderwijzen aan uw kinderen en daarover spreken, wanneer u in uw huis zit en wanneer u onderweg bent, wanneer u uitrust en wanneer u opstaat; u zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten, opdat u en uw kinderen in het land, waarvan de HERE uw vaders gezworen heeft, dat Hij het hun zou geven, zó lang leeft, als de hemel boven de aarde staat.

Ook in de grondtekst van dit vers staat Jezus (✠) verborgen, zodat wij er onze winst mee kunnen doen. Eigenlijk staat er namelijk dit:

Deuteronomium 11:18-21

Maar u zult door Jezus Christus Mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; u zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U zult uw kinderen Jezus Christus onderwijzen en daarover spreken, wanneer u in uw huis zit en wanneer u onderweg bent, wanneer u uitrust en wanneer u opstaat; u zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten, opdat u en uw kinderen in het land, waarvan de HERE uw vaders gezworen heeft, dat Hij het hun zou geven, zó lang leeft, als de hemel boven de aarde staat.

Toen de Joden deze woorden van God aan Mozes lazen, hebben ze nooit begrepen dat het hier uiteindelijk om het werk van Gods Zoon ging. Maar omdat wij Hem kennen en omdat Zijn Geest in ons ons leidt in de volle waarheid (ook die van het Oude Testament!) hebben wij het voorrecht dat we dit mogen ontdekken!

Doordat wij weten dat Jezus aan de voorwaarden om deze beloften (een lang en gezegend leven in het beloofde land) te ontvangen voor ons heeft voldaan, mogen wij weten dat God ons *onafhankelijk van onze werken* zegent met Zijn leven!

Deuteronomium 8:18

Maar u zult aan de HERE, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om rijkdom te verwerven en Zijn verbond te bevestigen dat Hij uw vaders gezworen heeft, zoals dit heden het geval is.

Dat is het leven dat gebaseerd is op het verbond dat God met Abraham heeft gesloten en waar wij ook deel van uitmaken op grond van ons geloof in de Here Jezus. Abraham geloofde en werd daardoor rechtvaardig en als gevolg daarvan: gezegend, ook toen hij fouten maakte.

Voor ons geldt ook dat wij fouten maken en op grond daarvan eigen 'verbondsbrekers' genoemd zouden moeten worden. Maar omdat Jezus ons deel van het verbond heeft gehouden en ons naar God toe als Hogepriester van dat nieuwe verbond vertegenwoordigt, blijven wij altijd delen in Zijn heerlijkheid. Kijk maar wat hier eigenlijk staat:

Deuteronomium 8:18

Maar u zult aan de HERE, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om rijkdom te verwerven en Jezus Christus Zijn verbond te laten bevestigen dat Hij uw vaders gezworen heeft, zoals dit heden het geval is.

Hebreeën 8:6

Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.

Door het offer van Jezus hebben wij dus niet alleen deel aan hetzelfde verbond als waar het volk van God in het Oude Testament deel aan had, maar aan een BETER verbond, met betere beloften. Toen gold: God zegent je alleen als jij Hem gehoorzaamt of bij ongehoorzaamheid trouw je offers brengt. Nu geldt: God zegent je altijd als je in Jezus bent. Wanneer ben je in Jezus? Als je in Hem GELOOFT. Beter!

In het Oude Testament heeft God Zich al wel geregeld aangekondigd. Jesaja schrijft bijvoorbeeld:

Jesaja 6:1

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en Zijn zomen vulden de tempel.

Ook hier is weer de naam van Jezus (אֲנִי) verborgen:

Jesaja 6:1

*In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik **Jezus Christus**, de Here, zitten op een hoge en verheven troon en Zijn zomen vulden de tempel.*

Jesaja ziet de heerlijkheid van Jezus en beseft dat hij onrein is en eigenlijk niet voor Hem kan verschijnen. Vandaar dat hij zegt:

Jesaja 6:5

Toen zei ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is en mijn ogen hebben de Koning, de HERE der heerscharen, gezien.

Dit zei hij op basis van het beeld dat Hij van God had. Hij was bang omdat er nog geen sprake was van de nabijheid die wij nu mogen ervaren, omdat Jezus nog niet was gekomen om voor de zonden te betalen. Maar God gunde Jesaja niettemin alvast een ontmoeting met Jezus en liet hem zien hoe genadig en vol vergeving Hij is:

Jesaja 6:6+7

Maar één van de engelen vloog naar mij toe met een gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmee aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.

Omdat Jesaja deze ontmoeting met Jezus had, zou hij in de latere hoofdstukken (bijvoorbeeld 53-55) zo vol passie en rijkdom over het (toen nog aanstaande) offer van de Here Jezus kunnen schrijven. Een offer waar God ook al veel eerder naartoe verwees.

Bijvoorbeeld nadat er als gevolg van zonde onder het volk 'melaatsheid' (lepra) was gekomen, waardoor zelfs de stenen in de huizen werden verontreinigd. Om zo'n plaag te stoppen moest dan het volgende gebeuren:

Leviticus 14:40

Dan zal de priester gebieden om de stenen waarop de plaag zit eruit te halen om ze buiten de stad op een onreine plaats te werpen.

Ook hier is Jezus weer aanwezig:

Leviticus 14:40

*Dan zal de priester gebieden om de stenen waarop de plaag zit eruit te halen om ze met **Jezus Christus** buiten de stad op een onreine plaats te werpen.*

In het Nieuwe Testament wordt deze tekst verduidelijkt:

Hebreeën 13:10-12

Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer wordt door de hogepriester het heiligdom binnengedragen, de kadavers van de offerdieren worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden.

Voordat Jezus kwam, moesten er steeds weer offers gebracht worden om zonde en ziekte uit te bannen, maar omdat Hij onze ziekten of Zich nam en omdat Hij onze zonden droeg, mogen wij weten dat wij in Hem geheiligd zijn. Zijn ene offer was genoeg voor al onze tekortkomingen!

Wij zijn enorm bevoorrecht dat wij dit mogen weten en dat wij (heidenen) Jezus als onze Heer mogen kennen. Maar ook de Joden die Hem nog niet aanvaardden zullen Hem uiteindelijk zien en in Hem geloven:

Zacharia 12:10

Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest van de genade en van de gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

Het ligt nogal voor de hand dat het hier over Jezus gaat. En dat staat er dus ook:

Zacharia 12:10

*Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest van de genade en van de gebeden; zij zullen hem aanschouwen, **Jezus Christus**, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.*

God is altijd al zo vol van Zijn Zoon geweest, dat Hij Hem overal in 'verborgen' heeft. Omdat wij Hem kennen, helpt Zijn Geest ons Hem overal te ontdekken. Wist je bijvoorbeeld dat God zelfs aan het kruis onderstreepte dat Jezus werkelijk de almachtige HEER (JHWH) is? Johannes schrijft:

Johannes 19:19-22

Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op 'Jezus uit Nazaret, koning van de Joden'. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: 'U moet niet "koning van de Joden" schrijven, maar "Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden".' 'Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,' was het antwoord van Pilatus.

Waarom waren de hogepriester van de Joden nu zo boos vanwege deze tekst? Dat blijkt als we de Hebreeuwse regel (staat hier onderaan) beter gaan bekijken:



In het klassieke Hebreeuws uit die tijd luidt de vertaling (onderste rijtje, maar dan omgezet in 'westerse' letters):

Jezus: Yeshua	Y eshua
Van Nazareth: HaNazarei	H aNazarei
Koning: Wemelekh	W emelekh
Van de Joden: HaYhudim	H aYhudim

Conclusie: de Joodse Hogepriesters, die Jezus niet als Heer wilden erkennen, zagen boven het hoofd van Jezus de naam van hun God (JHWH) staan. God heeft het laatste woord; ook aan het kruis. De hogepriesters en de duivel waren razend, maar God liet duidelijk zien: Jezus is de eerste en de laatste, de Alef Tav, JHWH, de HEER.

En zo sluit Jezus de Bijbel ook af. Waar Hij Zich al in de allereerste zin van de Bijbel als Schepper van alle dingen (in eenheid met God de Vader en de Heilige Geest) laat zien, zegt Hij in de laatste verzen van de Bijbel:

Openbaring 22:13

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

De meeste Joden wilden dat aanvankelijk niet geloven. Paulus, aanvankelijk de grootste Jezus-hater, eerst ook niet. Maar toen Hij Jezus zag in Zijn vergevende liefde (net als Jesaja) keerde hij 180 graden om. Zo kon hij later schrijven:

Romeinen 11:36

Want uit Hem (Jezus) en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid!

Alles draait om Jezus. Alles komt door Hem tot stand. In Hem zijn wij, leven wij en bewegen wij. Hoe dat kan? Omdat Zijn offer ons volmaaktheid heeft gebracht (zo ziet God ons door Zijn Zoon). Johannes schrijft:

1 Johannes 4:17

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden: hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

Zoals Jezus op dit moment IS, zo zijn wij in deze wereld (nu al dus!). Hoe is Jezus NU? Hij zit aan Gods rechterhand; volmaakt, verheerlijkt, in alles rijk gezegend, hoog verheven en volledig geliefd door de Vader.

Voor ons geldt nu al precies hetzelfde. Omdat wij in Hem zijn, zegt God:

*Je bent Mijn geliefde zoon;
in jou vind ik vreugde!*

*Je bent Mijn geliefde dochter;
in jou vind ik vreugde!*

Als God naar ons kijkt, wordt Hij intens blij. Vroeger zou die blijdschap continue belemmerd worden vanwege onze zondige natuur. Maar Jezus met Zijn volmaakte offer alle belemmeringen heeft weggenomen, kan Hij ons liefhebben met een eeuwige liefde, zonder enige belemmering!

Daarmee is werkelijkheid geworden wat de profeet Sefanja al voor de komst van Jezus profeteerde en waar de mensen zich toen nog niets bij konden voorstellen. Maar wij wel:

Sefanja 3:17

De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in Zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.

Jezus heeft jou verlost, waardoor God de Vader Zich met vreugde over jou kan verblijden. Hij is er stil van als Hij jou ziet. Hij juicht en jubelt over jouw leven! En dat juichen is gebaseerd op het volmaakte offer van de volmaakte Hogepriester die aan Zijn rechterhand zit: Jezus. Hij is trots op jou en wil voor jou alleen het allerbeste: Zijn eigen leven!