

The Red Heifer

Jim Staley
(Mishnah-tekst in bijlage)

Introduction

The new testament is the old testament revealed; the old testament is the new testament concealed. Clean & unclean; in Hebrew "*tahor*" (clear and open manifestation of God) & "*tame*". We are used to think dirty and not dirty; useful and not useful. An unclean spirit is obviously an evil spirit, because we have no other word. But that is different from unclean. You can have an unclean sermon; but that has nothing to do with an evil spirit. A dirty dish is not useful to eat of it.

A clear and open manifestation of God = the Temple doors are open for business and for Yahwe to manifest himself. It is clear when you are clean; when you are clean; it is clear. You can see clear in the opportunity to minister. *Tame* = closed doors; hidden and closed manifestation of the Creator.

Clean & unclean; it's not "life & death" (Greek mindset). It's "life and the removal of life". In a Hebrew mindset, there is never ever a stress on death. In a Hebrew mindset is always stressed life. We don't emphasize death, as Hebrews, but emphasize life. When you repent from a sin; you're not turning your back on sin but you're turning your face back towards Yahweh. The enemy is the god of this world, but we speak positive, towards the life; not towards the enemy. Which is more unclean? A dead dog, dead pig, dead human being or a dead cow? It's a dead human being! Why? Because the human being has the greatest opportunity for life. So when the life is removed from a human being, it creates what? A vacuum for death! So there is more death inside a human being that dies because it has a greater capacity for life.

The reason why Yeshua came, was to rise human beings from the death.

All of us have sinned and fall short ..., According to the Torah, when you have death in your life, you are unclean at the highest level. This problem has to be solved.

The greater void

Lev.12:2-5 - Understanding the concept of clean and unclean - not good and bad, not life and death. A woman has the capability of holding life

De Rode Vaars

Inleiding

Het nieuwe testament = het geopenbaarde OT; het oude testament = het verborgen NT.

Rein & onrein in het Hebreeuws "*tahor*" (duidelijke en open manifestatie van God) & "*tame*". We zijn gewend om aan vuil en niet vuil te denken; nuttig en niet nuttig. Een onreine geest is natuurlijk een boze geest, want we hebben geen ander woord. Maar dat is iets anders als onrein. U kunt een onreine (ontoe-gankelijke) preek hebben, maar dat heeft niets te maken met een boze geest. Een vuil bord is niet bruikbaar om uit te eten.

Een duidelijke en open manifestatie van God = de Tempeldeuren die open zijn voor zaken en voor Jahwe om zich te manifesteren. Het is duidelijk als je schoon bent, als je schoon bent is het duidelijk. Je kunt goed zien in de gelegenheid om te dienen. *Tame* = gesloten deuren; verborgen en gesloten manifestatie van de Schepper .

Rein & onrein; dat is niet "leven & dood" (Grieks denken). Het is "leven en het wegnemen van leven". In het Hebreeuws denken is er nooit een nadruk op dood. In het Hebreeuws denken ligt steeds de nadruk op leven. Als Hebreeën benadrukken we de dood niet, maar benadrukken we het leven. Als gij u van een zonde bekeert; draait ge uw rug niet naar de zonde, maar draait ge uw gezicht naar Jahweh. De vijand is de god van deze wereld, maar wij spreken positief, gericht naar het leven, niet naar de vijand. Wat is het meest onrein? Een dode hond, dood varken, dode mens of een dode koe? Het is een dode mens! Waarom? Omdat de mens de grootste kans voor het leven heeft. Dus als het leven uit een menselijk wezen wordt verwijderd, creëert het wat? Een vacuüm voor de dood! Er is dus meer dood in een mens die sterft omdat hij een grotere capaciteit voor het leven heeft.

De reden waarom Yeshua kwam, was om mensen uit de dood te doen opstaan.

Ieder van ons heeft gezondigd en schiet tekort ..., , als je dood in je leven hebt, bent u volgens de Thora onrein op het hoogste niveau. Dit probleem moet worden opgelost.

Het grotere gemis

Lev.12 :2-5 - Het concept begrijpen van rein en onrein - niet goed en slecht, niet leven en dood. Een vrouw heeft de mogelijkheid van leven in haarzelf

within her. Who has the greater capacity of life: a male or a female? A female, because she has not only the capacity to carry her own life, but also to carry the life inside her ... to have twice as much life! A woman that has a baby-girl inside her, she is taking out from her a woman that has the capability of having a child inside of her. So, from the clean and unclean view; the greater void is a female child; twice the void. Therefore twice the uncleanness.

The red heifer

Numers 19:2 "This is the regulation from the Torah which Adonai has commanded. Tell the people of Isra'el to bring you a young red female cow without fault or defect and which has never borne a yoke." (CJB)

What does it mean? (according to Mishna)
If the rabbi's found 2 single white hairs on the heifer, it would disqualify that heifer. Even the hoofs had to be red. I could not have any defect. If there was ever placed a yoke on this heifer, it was disqualified. If you should lay a blanket on it; it should disqualify the heifer because it is carrying something. If a witness should lean on the red heifer; it would disqualify the red heifer. The only thing you are allowed, is to put a rope around it to lead it, if it is for the benefit of the life for the heifer or to bring it to a place for its best interest.



Mountains of Jerusalem

Nr. 2 is mount Moria, the Temple mount. Right from it is the Kidron valley. Nr. 1 is the mount of Olives (a mountain range). On the left you have mount Sion. Mount Sion is throughout the Bible synonymous with all Jerusalem.

op te houden. Wie heeft meer levenscapaciteit: een man of een vrouw? Een vrouw, want ze heeft niet alleen het vermogen om haar eigen leven te dragen, maar ook om het leven in haar te dragen... twee keer zoveel leven! Een vrouw die een meisjesbaby in haar heeft, haalt uit haar een vrouw die de mogelijkheid heeft van een kind in haar te hebben. Dus, vanuit de rein en onrein zienswijze, is het grotere gemis een vrouwelijk kind, dubbel gemis. Daarom dubbele onreinheid.

De rode vaars

Numeri 19:2 "Dit is de regulering van de Torah die Adonai heeft bevolen. Vertel de kinderen Israels om u een jonge rode vrouwelijke koe brengen, zonder fout of gebrek en die nooit een juk heeft gedragen." (CJB)

Wat betekent dit? (volgens de Misjna)

Als de rabbi's 2 aparte witte haren op de vaars vonden, werd die vaars afgekeurd. Zelfs de hoeven moest rood zijn. Ze mocht geen enkel gebrek hebben. Als er ooit een juk op deze vaars werd geplaatst, werd ze afgekeurd. Als je er een deken op zou leggen, maakte dit dat de vaars afgekeurd werd omdat het iets draagt. Indien een getuige op de rode vaars zou leunen, maakte dit dat de vaars afgekeurd werd. Het enige wat mocht, is een touw om haar heen doen om haar te leiden, als het ten behoeve van het leven van de vaars is of om ze voor haar belang naar een plaats te brengen.

Bergen van Jeruzalem

Nr. 2 is de berg Moria, de Tempelberg. Rechts daarvan is de Kidronvallei. Nr. 1 is de Olijfberg (een bergketen). Links heb je de berg Sion. De berg Sion is in de Bijbel synoniem met gans Jeruzalem.



The enemy's of Israel sacrifice on the high places. That are the very tops of the mountains. You see where the yellow is (fig.); that is the very top.
 Never in Israel you'll a Temple or synagogue placed on top of a hill. Guess where the Greek gods are found?

De vijanden van Israël offeren op de hoogten. Dat is helemaal bovenaan van op de bergen. Het gele ruitje dat u ziet (fig.) is de huidige Rotskoepel, dat is het hoogste punt.
 Nooit zul je in Israel een tempel of synagoge op de top van een heuvel vinden. Raad eens waar de Griekse goden worden gevonden?

(NvdR: Aanvaardt God andere goden naast Hem? Aanvaardt God de bouw van een nieuwe tempel terwijl de Rotskoepel zou mogen blijven?)

In Nehemia's days they started to rebuild with the Sheep gate (Neh.3:1). Then verse 32: It ends with the Sheep gate. This should mean something for those who believe the Messiah is the lamb of Yahweh. The beginning starts with Him, and the end ends with Him. Prophetic interesting is what is mentioned the second time; the gate just before the sheep gate; that is prophetic the last gate to open. It is called the inspection gate.

In Nehemia 's dagen begon men het herbouwen met de Schaapspoort (Neh.3:1). Dan vers 32: Het herbouwen eindigt ook met de Schaapspoort. Dit moet iets betekenen voor diegenen die geloven dat de Messias het lam van Jahweh is. Het begin begint met Hem en het einde eindigt met Hem. Profetisch interessant is wat de tweede keer wordt genoemd; de poort vlak voor de Schaapspoort; dat is profetisch de laatste te openen poort. Ze heet inspectiepoort.



Every story that is found in the Tenach is designed to show what? Reveal sin; invite you in Egypt to lead them out. For 40 years, what happened? They went through all the gates and were inspected before they cross the Jordan. And they fell short... could not go into the final sheep gate, the promised land (second coming of Messiah). Right before the very end, we will be inspected!

The Inspection gate

The inspection gate is the gate they counted. What happens when the Son comes back? There will be a census. He will divide the sheep and the goats.

De inspectiepoort is de poort ze geteld. Wat gebeurt er als de Zoon terugkomt? Er zal een telling zijn. Hij zal de schapen en de bokken verdelen.



Lev.1:11 - He is to slaughter it on the north side of the altar before Adonai; and the sons of Aharon, the cohanim, are to splash its blood against all sides of the altar.

There was a bridge (line to green triangle, mount of Olives) over the Kidron valley. Why would they build a bridge from the *mipqad* gate to the mount of Olives? To sacrifice the red heifer. According to the Torah, you could not touch anything dead or you would be unclean. The mount of Olives and the Kidron valley is full of tombs; it's a cemetery. You are not allowed to cross over a grave or you would become ceremonial unclean,

Elk verhaal dat in de Tenach wordt gevonden moet iets tonen; wat? Zonde openbaren; u in Egypte uitnodigen om uit te leiden. Wat gebeurde in die 40 jaar? Ze gingen via alle poorten en werden geïnspecteerd voordat ze de Jordaan overstaken. En ze schoten tekort... konden de laatste Schaapspoort, het beloofde land niet ingaan (tweede komst van de Messias). Vlak voor het einde, zullen we worden gekeurd!

De Inspectiepoort



This another edition of Nehemia's Jerusalem/ Temple. The Mipqad gate is located north (see *)

Op deze schets van Nehemia's Jeruzalem/ Temple ligt de Mipqad poort ten noorden (zie *)

Lev.1 : 11 - Hij moet ze slachten aan de noordkant van het altaar vóór Adonai; en de zonen van Aharon, de cohanim, moeten haar bloed tegen alle kanten van het altaar spatten.

Er was een brug (zie de lijn naar de groene driehoek, Olijfberg) over de Kidronvallei. Waarom zouden ze een brug vanaf de *mipqad* poort naar de Olijfberg bouwen? Om de rode vaars te offeren. Volgens de Torah kon je niets dat dood was aanraken of je zou onrein zijn. De Olijfberg en de Kidronvallei zijn bezaaid met graven, het is een kerkhof. Je mag niet over een graf lopen of je wordt ceremonieel onrein, omdat je met de dood

because you come in contact with death. And Yahweh is all about restoring people back to the garden which is life. So they could walk over, without touching the death.



Eze. 43:21 - You are also to take the bull which is the sin offering and have it burned up at the designated place [on the grounds] of the house, outside the sanctuary.

Not many things had to be burned outside the wall of Jerusalem. Things that dealt with death – leprosy e.g.. The appointed place is *Mipqad* in Hebrew. It was the *Mipqad* or appointed gate that was used by the high priest and the priest that would follow him, to take the heifer after a last inspection, over the Kidron valley to the mount of Olives.

Ex. 38:25-26 - The silver given by the community weighed 100 talents 1,775 shekels [6,650 pounds], using the sanctuary shekel. This was a *beka* per person, that is, half a shekel [one-fifth of an ounce], using the sanctuary shekel, for everyone twenty years old or older counted in the census, 603,550 men.

Counted = *Paquad* (Hebr.)
Person = *Golgolet* (Hebr.), Strong #1538

By the first century, this place was called Golgotha. Golgotha is not a mount or rock that looks like a skull. It's not a pole with a skull on it. It is the idea of counting your skull. The *Mipqad* gate is the census gate

in contact komt. En de HEERE heeft alles te maken met mensen terug naar de “hof” brengen, die leven is. Op deze manier konden ze lopen zonder de dood aan te raken.

Eze. 43:21 - Je bent ook naar de stier die het zond-offer en het hebben verbrand op de aangewezen plaats [op de grond] van het huis , buiten het heiligdom te nemen .

Weinig dingen moesten buiten Jeruzalems muur worden verbrand: dingen die te maken hadden met de dood - lepra bijvoorbeeld. De aangewezen plaats is *Mipqad* in het Hebreeuws . Het was de *Mipqad* of aangewezen poort die door de hogepriester en de priesters die hem volgden werd gebruikt om de vaars, na een laatste inspectie, over de Kidronvallei naar de Olijfberg mee te nemen.

Ex . 38:25-26 - Het zilveren door de gemeenschap gegeven woog 100 talenten 1.775 shekels [6650 pond], naar de heiligdomsikkel . Dit was een *beka* per persoon, dat is een halve sikkel [een vijfde van een ons], naar de heiligdomsikkel, voor iedereen die twintig jaar oud of ouder was bij de volkstelling, 603.550 mannen.

Geteld = *Paquad* (Hebr.)
Persoon = *Golgolet* (Hebr.) , Strong # 1538

In de eerste eeuw werd deze plaats Golgotha genoemd. Golgotha is geen berg of rots die op een schedel lijkt. Het is niet een paal met een schedel erop. Het betreft de idee van het schedels tellen. De *Mipqad* poort is de volkstellingpoort.

Num.19:4 - El`azar the *cohen* is to take some of its blood with his finger and sprinkle this blood toward the front of the tent of meeting seven times.

Here's what happened. They would take the red heifer, cross the valley, to a clean place (a newly hewed rock). Rock was not porous; clay was porous.

The heifer was strapped down, head directly looking to the Temple. Then they open up the doors of the Temple. They would slaughter the animal and light on fire. In the process of burning, they would take hyssop, cedar wood and wrap it in scarlet wool and throw it on top of the fire.

This is bizarre.

With the right hand, they would cut the throat, with the left hand they would grasp the blood, with his right hand index finger dip in the blood and sprinkle 7 times towards the doors of the Sanctuary. Because mount of Olives is about 200 feet over mount Moria, the Temple was very easily seen.

Heb.9:13-14 - For if sprinkling ceremonially unclean persons with the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer restores their outward purity; 14 then how much more the blood of the Messiah, who, through the eternal Spirit, offered himself to God as a sacrifice without blemish, will purify our conscience from works that lead to death, so that we can serve the living God!

The dying heifer is about the Messiah. The cleansing ceremonial of cleansing all Israel that are in fact dead men. And Yeshua was doing the same thing; one for all.

But Yeshua is taking the place of not just the red heifer. He dies, when? At the feast of Passover! During the feast of unleavened bread. He is born in a manger, that's in a Levitical barn where they raise the Azazel goat for Yom Kippur. So, He is connected with the Yom Kippur sacrifice for the sins of all Israel. His death is connected with the firstborn of the Passover, rectifying the death, the sin of Adam.

Num.19 : 4 - El`azar de *cohen* moet wat van haar bloed nemen met zijn vinger en dit bloed naar de voorkant van de tent der samenkomst zevenmaal sprengen.

Hier volgt wat er gebeurde. Zij zouden de rode vaars nemen, de vallei oversteken, naar een rechte plaats (een pas uitgehakte rots). Rotssteen was niet poreus; klei wel.

De vaars werd vastgebonden, met de kop kijkend naar de Tempel. Dan openen ze de deuren van de Tempel. Ze slachten het dier en steken het in brand. Tijdens het proces van het verbranden zouden ze dan hyssop, cederhout nemen en het in scharlaken wol wikkelen en het boven op het vuur werpen.

Dit is bizar .

Met de rechterhand zouden men de keel doorsnijden, met de linkerhand zou men het bloed grijpen, met de wijsvinger van zijn rechterhand in het bloed dippen en 7 keer in de richting van de deuren van het Heiligdom sprengen. Vermits de Olijfberg ongeveer 200 meter hoger is dan de berg Moria kon men gemakkelijk de Tempel zien.

Heb.9:13-14 - Want als besprengen van ceremoniële onreine personen met het bloed van bokken en stieren en de as van een vaars hun uiterlijke zuiverheid herstelt, 14 hoeveel te meer zal het bloed van de Messias , die, door de eeuwige Geest, zichzelf als offer zonder smet aan God aanbood, ons geweten zuiveren van werken die tot de dood leiden, zodat wij de levende God kunnen dienen!

De stervende vaars betreft de Messias. De reinigingsceremonie betreft het reinigen van gans Israël dat in feite dode mensen zijn. En Yeshua deed hetzelfde, eens en voor altijd.

Maar Yeshua neemt niet alleen de plaats in van de rode vaars. Hij sterft, wanneer? Op het Pascha feest! Tijdens het feest van ongezuurde broden. Hij is geboren in een kribbe, dat is in een Levitische schuur, waarin ze de bok voor Azazel voor Jom Kippoer grootbrachten. Zo is hij verbonden met het Yom Kippuroffer voor de zonden van gans Israel. Zijn dood is verbonden met de eerstgeborene van het Pascha, de dood herstellend, de zonde van Adam.

(NvdR: Bestaan er historische bewijzen van een Levitische kribbe/schuur of slaat de verbeelding een beetje door?)

1 Cor 15:21 - For since death came through a man, also the resurrection of the dead has come through a man. 22 For just as in connection with Adam all die, so in connection with the Messiah all will be made alive.

He couldn't have done it on any other feast date, because Passover is the redemption of the firstborn. Do you see a pattern here?

There is one left sacrifice that is critical; and that's the red heifer sacrifice. Not only are to be redeemed the firstborn; not only are we to be redeemed from sin, but we have to make us clean, putting on the white robes to stand before Yahweh when Yeshua comes back. You cannot be a priest that is set free from the law of death, that is sanctified as firstborn and not having on a white robe. You can only get a white robe on ... when? When you get a *mikweh* through the pool of Siloam and coming at the other side you are considered ceremonial clean. And you are now qualified to wear the white robe. Being "clean" from death is everything.

He didn't die just to redeem the firstborn. He didn't die just for your sins. He died as the red heifer sacrifice so that you can have the right to put on the white robe. You cannot put it on with just the Passover sacrifice. You cannot put it on just because of the Yom Kippur sacrifice. You must be mikwehd that happens through water.

As soon as it's all done, they burn it to the ground, beat it with hammers, with stones... till all is ashes. Then they will take these ashes and will put it in a clean place. And after three days, they would take the ashes and mix it with water.

Let's make some connections here

- The red heifer was watched until it's 3rd year – Yeshua was watched for the 3 years of his ministry.
Why would you do that? They would make sure that this was a qualified red heifer. Yeshua couldn't have less than a 3 year ministry.
The night before Yeshua died, they brought Him before the high priest. Guess where that was, where He had to go through before He went to calvary? Through the *nipqad* gate (counting). The time that was the last time to check it out.

1 Kor 15:21 - Want terwijl de dood door een man kwam, is ook de opstanding der doden door een man gekomen. 22 Want evenals allen sterven in verband met Adam, zo zullen allen levend gemaakt worden in verband met de Messias.

Hij kon het niet op een andere feestdag gedaan hebben, want Pascha is de verlossing van de eerstgeborene. Zie je hier een patroon? Er is nog één offer dat doorslaggevend is, en dat is het offer van de rode vaars. Niet alleen moeten de eerstgeborenen verlost worden; niet alleen moeten wij van de zonde verlost worden, maar we moeten ons schoon maken, de witte gewaden aandoen om voor het aangezicht des HEEREN te staan wanneer Yeshua terugkomt. U kunt geen priester zijn die vrij is van de wet van de dood, die geheiligd is als eerstgeborene en geen wit gewaad aan hebben. U kunt alleen een wit gewaad om krijgen ... wanneer? Als je een *mikweh* krijgt door het badwater Siloam en aan de andere kant gekomen wordt u ceremoniële rein beschouwd. En nu bent u gekwalificeerd om het witte gewaad te dragen .

"Rein" zijn van de dood is alles.

Hij stierf niet alleen om de eerstgeborene te verlossen. Hij stierf niet alleen voor uw zonden. Hij stierf als het rode vaars offer zodat u het recht kunt hebben om het witte kleed aan te doen. Je kunt het niet aandoen met alleen maar het Pascha offer. Je kunt het niet aandoen alleen vanwege het Yom Kippuroffer. Je moet mikwehd dat gebeurt door het water .

Zodra dat alles gebeurd is, branden ze de vaars tot aan de grond, slaan erop met hammers, met stenen ... totdat alles as is. Dan zullen zij deze as nemen en in een schone plaats doen. En na drie dagen, dan zou men de as nemen en met water mengen.

Laten we hier wat verbanden leggen

- De rode vaars werd gadeslagen tot het 3 jaar – Yeshua werd gadeslagen gedurende de 3 jaren van zijn bediening .
Waarom was dat nodig? Zij wilden er zeker van zijn dat dit een goedgekeurde rode vaars was. Yeshua kon niet minder dan 3 jaar werkzaam zijn.
De nacht voordat Yeshua stierf, bracht men Hem voor de hogepriester. Raadt eens waar dat was, waar hij doorheen moest voordat hij naar calvarië ging? Via de *nipqad* poort (telling). De tijd van de ultieme controle.

One thing that would disqualify Yeshua as red heifer: if you put any yoke on that red heifer ... ones it is qualified, it is disqualified from the moment a yoke is put on it. Can you remember this little guy, named Simon? Guess where he started carrying the cross? Right at the gate! There it's where He fell. In the spiritual realm Yahweh caused His Son to fall.

Mat 27:32 (ASV) And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to go *with them*, that he might bear his cross.

- The heifer must be acquired through money from the temple treasury – The location of Yeshua was paid for from the temple treasury to Judas (30 pieces of silver).
- It must be without blemish (defect/sin) – Yeshua was without blemish (defect/sin)
- Why wouldn't it be a white heifer then? Sin is connected to red first, and then black (death). Sin is connected to red or crimson. Yeshua was without sin. Why it's not an albino cow? Red is connected to sin ... blemished.
This is the paradox the rabbi's cannot figure out: Red represents sin and death while white represents truth and life. Why is it that the very sacrifice that cleanses all of Israel disqualifies and makes the priest that officiating this unclean? The very sacrifice that makes people clean makes those that started clean, unclean. How can that happen? Why had the red heifer to be red? It is taking on all of the sins of Israel, all uncleanness of Israel. It cannot be white. White is purity and perfection. You don't burn something that's perfect. But nevertheless it's perfect. Do you see the paradox? It's a perfect heifer, but it's red! In nomenclature according to the Scriptures, red is connected to sin. So technically it's burning the sin outside the camp.
- The red heifer is handed over to the High Priest before sacrifice for examination – Yeshua was handed over to Caiaphas. Why did He has to go to that in the middle of the night? That's exactly what was required for the red heifer to be qualified.

Eén ding dat Yeshua zou afkeuren als rode vaars: vanaf dat je een juk op die rode vaars legt ... eens als ze goedgekeurd is, wordt ze afgekeurd van het moment dat er een juk opgelegd wordt. Kunt u zich deze kleine kerel herinneren, Simon genaamd? Raad eens vanaf waar hij het kruis begon te dragen? Precies bij de poort! Daar is het waar Hij viel. In de geestelijke wereld deed Jahweh Zijn Zoon vallen .

(NvdR: Waar staat dat Yeshua onderweg naar de kruisiging viel?)

Mat 27:32 (SV) En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; dezen dwongen zij, dat hij Zijn kruis droeg.

- De vaars moet met geld uit de tempelschat worden verworven - De locatie waar Yeshua was, werd aan Judas uit de tempelschatkist betaald (30 zilverstukken) .
- Zij moet zonder gebrek (defect/zonde) zijn - Yeshua was zonder gebrek (defect/zonde)
- Waarom mocht het geen een witte vaars zijn? Zonde wordt eerst met rood verbonden, en dan zwart (dood). Zonde wordt verbonden met rood of karmozijn. Yeshua was zonder zonde. Waarom is het geen albino vaars? Rood is verbonden met zonde ... bezoedeld.
Dit is de paradox waar de rabbijn niet aan uit kunnen: Rood staat voor zonde en dood, terwijl wit voor waarheid en leven staat. Waarom diskwalificeert hét offer, dat heel Israël reinigt, en maakt het de priester die hierbij dient onrein? Hét offer, dat mensen rein maakt, maakt degenen die rein begonnen, onrein. Hoe kan dat gebeuren? Waarom moest de rode vaars rood zijn? Zij neemt alle zonden van Israël op, alle onreinheid van Israël. Zij kan niet wit zijn. Wit is zuiverheid en perfectie. Je verbrandt niet iets dat perfect is. Maar toch is dit perfect. Merk je de paradox? Het is een perfecte vaars, maar ze is rood! In nomenclatuur overeenkomstig de Schriften, is rood verbonden met de zonde. Dus technisch gezien komt het neer op de zonde buiten het kamp verbranden.
- De rode vaars wordt voor onderzoek aan de Hogepriester overhandigd voordat ze geofferd wordt - Yeshua werd overhandigd aan Kajafas. Waarom moest Hij in het midden van de nacht daar naartoe? Dat is precies wat voor de rode vaars nodig was om gekwalificeerd te worden.

- They would lead the heifer outside the city gate to the mount of Olives to be sacrificed – Yeshua was led out of the same gate to the same location to be sacrificed.
- No priestly qualifications to burn the heifer – The Romans had no priestly qualifications to crucify the Messiah. It did not have to be a priest; only a clean person. If the Torah had required to be a priest, it would disqualify Him as a red heifer sacrifice, because the Romans killed Him. Every detail has come through; don't tell me there's no God.
- Had to sprinkle the blood toward the Temple 7 times . Why 7 and not 6? Once for each day of the week and each millennium of creation. Each generation in those 7000 years would have an unclean lifestyle
- Ze zouden de vaars buiten de stadspoort leiden naar de Olijfberg om te worden opgeofferd - Yeshua werd vanuit dezelfde poort naar dezelfde locatie geleid om offers te zijn.
- Om de vaars te verbranden waren geen priesterlijke kwalificaties vereist - De Romeinen hadden geen priesterlijke kwalificaties om de Messias te kruisigen. Het moest geen priester zijn, alleen een rein iemand. Als de Thora een priester had vereist, zou dit Hem als een rode vaarsoffer afkeuren, want de Romeinen doodden Hem. Elk detail is vervuld; zeg nu niet dat er geen God is.
- Het bloed moest 7 keer naar de tempel gesprenkeld. Waarom 7 en niet 6? Eenmaal voor elke dag van de week en elk millennium van de schepping. Elke generatie in die 7000 jaar zou een onreine levensstijl hebben.

(NvdR: ... en de Romeinen dan? Net moest het een rein iemand zijn om de executie uit te voeren!? Bij het sterven herkenden ze God en waren "open " – zie inleiding?

- The curtain must be opened during the sacrifice for the sacrifice to be valid – The curtain was ripped from top to bottom allowing Caiaphas to see into the Temple, thus validating the sacrifice of Yeshua. If the doors were closed; it couldn't be the red heifer sacrifice. The doors had to be open. In the Tabernacle of the wilderness, there were two curtains: one in the front of the tent of meeting, and one at the Holy of holies to separate it from the holy place. In the second Temple time, it was a real building structure: you had the Temple doors and you had the curtain that split the holy place from the Holy of holies. This curtain was rapt from top to bottom by an earthquake. Did you know the stone that was on top holding this curtain was 30 tons. Thirty tons falling to the ground ... because the High Priest had to look in the Holy of holies for to be a valid sacrifice. Why would the High Priest or any priest or anybody remotely, watching up Him there on the cross, turn their head and look into the Holy of holies when the doors were shut – it's a completely different scene over there. If there was a major noise, a major earthquake, the doors fly open, a huge 30 tons rock falls to the floor, wraps that massive curtain in half and everyone would look right in the Temple, not knowing they are validating the red heifer sacrifice.
- Het gordijn moet tijdens het offer geopend worden opdat het offer geldig zou zijn - Het gordijn werd gescheurd van boven naar beneden waardoor Kajafas in de tempel kon zien, en dus het offer van Yeshua goedkeuren. Als de deuren gesloten waren, kon dit niet het rode vaars offer zijn. De deuren moesten open zijn. In de Tabernakel van de wildernis, waren er twee gordijnen: één aan de voorkant van de tent der samenkomst, en één bij het Heilige der heiligen om dit te scheiden van de heilige plaats. Ten tijde van de tweede Tempel was het een stevige constructie: je had de Tempeldeuren en je had het gordijn dat het heilige van het Heilige der heiligen afscheidde. Dit gordijn werd door een aardbeving van boven naar beneden gescheurd. Wist je dat de steen die bovenaan zat om dit gordijn vast te houden 30 ton woog. Dertig ton valt op de grond ... omdat de Hogepriester in het Heilige der heiligen moest kijken opdat het een geldige offer zou zijn. Waarom zou de hogepriester of eender welke priester of iemand op afstand, Hem daar aan het kruis ziende, z'n hoofd draaien en in het Heilige der Heiligen kijken toen de deuren gesloten waren – het is een compleet andere scene daar. Als er een geweldig geluid was, een grote aardbeving, de deuren open vliegen, een enorme steen van 30 ton valt op de grond, scheurt dat zware gordijn doormidden, dan zou iedereen recht in de Tempel kijken, niet wetend dat ze het offer van de rode vaars goedkeuren.

Why would they have to look into the Holy of holies? The word “before” in Hebrew is the word “face”. “Before the Lord” is looking directly into His face. Why is that so important? The Son of the living God is on a stake with a cedar beam, most likely on an almond tree, the tree of life, and his face is looking directly into the eyes of His Father. And His Father turns His head. That was going on. You cannot turn your head unless you look in someone’s eyes. The Scripture says: You have turned your back on Me (Jer.2:27?). He must turn His head because of the crimson red that He is become. Why not a blue heifer? Because of all the ancient sources, He was full of blood.

- It is not until the ashes of the heifer are combined with living water that it brings forth new life – immersion (baptism) is the combination of the death of Messiah with the living water. They will take the ashes and put the ashes in a jar. And guess how many days does they have to sit and wait? Three days! Three days would the ashes have to put in a clean place. Then they would take the ashes and put it inside living clean water. And it was on that moment on the third day that they would sprinkle it on the people. It was on the third day and on the seventh day they were declared clean. When you are immersed into the death of Yeshua the Messiah, you are connecting the death of Yeshua with the living water. He’s the red heifer sacrifice; until you are ‘mikwed’ – like John said: I came to baptize with water, but He will baptize you in what? And ... ‘fire’. Why would John say that? What fire is he talking about? What fire the Hebrews talk about? The red heifer sacrifice is burned! Fire and water! What are the three elements of the earth? Fire, water and air. Did you know that all three work together? You cannot have fire without air. You put fire out with water. The spiritual world, good and evil, all work within that. You have the fire which is connected to the red heifer, the living water which is connected to the word, and you have the air which is in Hebrew ‘ruach’ which is connected to the spirit. You have all three: death of Messiah, the living water of the Word and you must be baptized in His spirit.

Waarom moesten ze naar het Heilige der heiligen kijken? Het woord "vóór" in het Hebreeuws is het woord "aangezicht". “Voor de Heer” is direct in Zijn gezicht kijken. Waarom is dat zo belangrijk? De Zoon van de levende God is op een staak met een cederen balk, hoogstwaarschijnlijk op een amandelboom, de boom van het leven, en zijn gezicht kijkt direct in de ogen van Zijn Vader. En Zijn Vader wende zijn hoofd af. Dat gebeurde er. Je kunt niet je hoofd afwenden, tenzij je in iemands ogen kijkt. De Schrift zegt: Je hebt je rug naar Mij gekeerd (Jer.2:27?). Hij moet zijn hoofd afwenden vanwege het karmozijnrood dat Hij geworden is. Waarom geen blauwe vaars? Omdat Hij volgens alle oude bronnen onder het bloed zat.

- Het pas als de as van de vaars met levend water wordt gecombineerd dat die nieuw leven voortbrengt – onderdompeling (doop) is de combinatie van de dood van de Messias met het levende water. Zij zullen de as nemen en in een kruik doen. En raad eens hoeveel dagen ze daarbij moesten zitten en wachten? Drie dagen! Drie dagen moest de as op een reine plaats gezet. Dan zouden ze de as nemen en in levend rein water doen. En het was op dat moment, op de derde dag, dat ze het op de mensen zou sprenkelen. Het was op de derde dag en op de zevende dag dat ze rein werden verklaard. Wanneer je wordt ondergedompeld in de dood van Yeshua de Messias, bent u de dood van Yeshua met het levende water aan het verbinden. Hij is de rode vaarsoffer, totdat je 'gemikwed' bent – zoals Johannes zei: Ik kwam dopen met water, maar Hij zal u dopen in wat? En ... 'vuur'. Waarom zou Johannes dat zeggen? Over welk vuur heeft hij het? Over welk vuur praten de Hebreëen? Het rode vaarsoffer wordt verbrand! Vuur en water! Wat zijn de drie elementen van de aarde? Vuur, water en lucht. Wist je dat alle drie samenwerken? Je kunt geen vuur hebben zonder lucht. Je blust vuur uit met water. De geestelijke wereld, goed en kwaad, werkt daarbinnen. Je hebt het vuur dat met de rode vaars in verbinding staat, het levende water dat in verbinding staat met het woord, en je hebt de lucht die in het Hebreeuws 'ruach' is, die met de geest in verbinding staat. Je hebt ze alle drie: de dood van de Messias, het levend water van het Woord en je moet in Zijn Geest gedoopt worden.

- The cohen (priest) took a piece of cedar wood, hyssop, and crimson wool, and cast them into the fire of the sacrifice – Yeshua was crucified with a cedar beam, was given sour wine on hyssop and was forced to wear a crimson robe. How did they make crimson wool? What was wool made out of? Of a lamb? They would take it and dip it in red dye. The crimson robe that is on Yeshua is prophetic of Yeshua, the Lamb of God, covered with blood of himself, wearing Lamb. The spiritual is connected to the physical, the physical is a picture of the spiritual. Whatever is happening in your life right now in the physical world, there is a spiritual message. It doesn't matter what's happening; there's a spiritual message. Yeshua is wearing a robe that is crimson, wool dipped in red dye. He is the Lamb of God that takes on the sins of the world, and He is crucified on the mount of Olives, just north and directly east, looking into the Holy of holies, satisfying every single Scripture, according to the Scripture to be the red heifer sacrifice.
- The ashes were then gathered and taken to a clean place in newly hewn stone – Yeshua was placed in a newly hewn stone of Joseph of Arimathea, a brand new tomb. You know that the red heifer ashes would put in a mini tomb (a stone shelf).
- The ashes would remain in the clean place until the third day. Then they could be used for cleansing – Yeshua rose on the third day and was mixed with the Spirit on Shavuot in earthly vessels. And so, when the Torah command in Numbers 19 to mix the ashes with clean water and sprinkle it on the people on the third and seventh day to become clean, what is that saying to us? It's saying: you cannot be clean until the third day. And the third day is the gospel. The gospel of Yeshua the Messiah, Jesus the Christ, is the death, burial and resurrection of the red heifer sacrifice, the Yom Kippur sacrifice, the Passover Lamb, all wrapped into one and you must be sprinkled by that gospel: the good news of the red heifer sacrifice. When you are sprinkled on the third day, you accepted the death, burial and resurrection of the Messiah and you are walking in His ways, all of His ways. On the seventh day you will be mikwed again but this time it will be directly by Him.
- De cohen (priester) nam een stuk cederhout, hysop en karmozijn wol, en wierp dat in het vuur van het offer – Yeshua werd gekruisigd met een cederen balk, werd zure wijn op hysop gegeven en werd gedwongen om een vuurrode gewaad te dragen. Hoe maakte men karmozijn wol? Waar was wol van afkomstig? Van een lam? Ze namen het en dompelden het in de rode kleurstof. Het karmozijnrode gewaad dat Yeshua droeg, wijst profetisch naar Yeshua als het Lam van God, het Lam bedekt met zijn eigen bloed. Het geestelijke is verbonden met het fysieke, het fysieke is een beeld van het geestelijke. Wat er ook gebeurt in je leven op dit moment in de fysieke wereld; daar is een spirituele boodschap bij. Het maakt niet uit wat er gebeurt; er is een spirituele boodschap. Yeshua draagt een gewaad dat karmozijnrood is, wol in rode kleurstof gedrenkt. Hij is het Lam van God, dat de zonden van de wereld op neemt, en Hij wordt op de Olijfberg gekruisigd, even ten noorden en direct ten oosten, kijkend in het Heilige der heiligen, elk Schriftgedeelte vervullend, om het rode vaarsoffer te zijn volgens de Schrift.
- De as werd vervolgens verzameld en naar een reine plaats in nieuw gehouwen steen gebracht – Yeshua werd in een nieuw gehouwen steen van Jozef van Arimathea gelegd, een gloednieuw graf. Je weet dat de as van de rode vaars in een mini graf (een rotslaag) werd gezet.
- De as zou in de reine plaats blijven tot de derde dag. Dan kon ze worden gebruikt voor de reiniging – Yeshua stond op de derde dag op en werd op Shavuot met de Geest in aardse vaten gemengd. En dus, wanneer de Torah in Numeri 19 gebied om de as met rein water te mengen en over de mensen sprenkelen op de derde en de zevende dag om rein te worden, wat zegt dat tegen ons? Het zegt: je kunt pas de derde dag rein worden. En de derde dag is het evangelie. Het evangelie van Yeshua de Messias, Jezus de Christus, is de dood, begrafenis en opstanding van het rode vaarsoffer, het Yom Kippur offer, het Paschalam, allemaal samen en je moet door dat evangelie worden besprenkeld: het goede nieuws van het rode vaarsoffer. Wanneer je op de derde dag besprenkeld wordt, aanvaardt je de dood, begrafenis en opstanding van de Messias en wandelt je in Zijn wegen, in al Zijn wegen. Op de zevende dag wordt je weer gemikwed, maar deze keer zal rechtstreeks door Hem zijn.

Have you ever wondered why He comes back on the mount of Olives? Why does He come back on the mount of Olives? He will split the mount of Olives in two. The place where He died is the place of the census. That is the entrance into the city. It's through that gate. What did Yeshua say? I am the way! To where? To My Father. No one goes to the Father except through Me. Where is the Father if you are a first century Hebrew? He is not up in the sky. The Father is in the Holy of holies. Everyone knows He has there a throne. And it just happens to be; there is a gate, very, very narrow. That runs across a valley with all the death underneath it. And the counting of the census starts here. No one crosses the valley unless you pass Him first. It's so amazing. They passed by Him the first time when He was dying – some spit in His face – the second time that He comes, He will be the one doing the census.

- Sprinkling was to happen on the 3rd and the 7th day – The first red heifer was in the 3rd millennium and Yeshua is coming back at the beginning of the 7th. There have been 7 red heifers sacrificed. And what means 8 in Hebrew? New beginnings! Yeshua will come back at the beginning of millennium number 7.

The great mystery.

How can the very ceremony of the red heifer that is designed to make one clean, make those officiating it unclean at the same time? Gal 3:10 tells us the answer:

Gal 3:10 For as many as are of the works of the law are under the curse: for it is written, Cursed *is* every one that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them.

If you rely on the Torah only to be saved, you are under a curse. Why? You break the Torah; you are under a curse. If you do not everything perfect that is written in the Torah, you are under a curse. Yeshua didn't come to get rid of the law, but to get rid of the curse. Yeshua became the curse for us. The red heifer starts up perfect, unblemished, and it ends up totally unclean. That's why anybody touches that red heifer becomes unclean; every priest, every High Priest and even the children with some of them were grown to be the one that scoop up the ashes of the red heifer. This is the great paradox; in orthodox Judaism they say is the greatest

Heb je je ooit afgevraagd waarom Hij op de Olijfberg terugkomt? Waarom komt Hij terug op de Olijfberg? Hij zal de Olijfberg in tweeën splitsen. De plaats waar hij stierf is de plaats van de telling. Dat is de ingang naar de stad. Het is via die poort. Wat zei Yeshua? Ik ben de weg! Naar waar? Naar Mijn Vader. Niemand gaat naar de Vader dan door Mij. Waar is de Vader, bij geval je een eerste eeuw Hebreeër bent? Hij is niet boven in de hemel. De Vader is in het Heilige der heiligen. Iedereen weet dat Hij daar een troon heeft. En toevallig is er daar een poort, zeer, zeer smal. Die loopt over een vallei met alle dood beneden. En het tellen van de telling begint hier. Niemand steekt de vallei over, tenzij u eerst Hem passeert. Het is zo geweldig. Ze passeerden bij Hem de eerste keer, toen hij stervende was – sommigen spuugden in Zijn gezicht – de tweede keer dat Hij komt, zal Hij degene zijn die de telling doet.

- Spreuken moest op de 3^{de} en de 7^{de} dag gebeuren – De eerste rode vaars was in het 3^{de} millennium en Yeshua komt terug bij het begin van het 7^{de}. Er zijn 7 rode vaarsen geofferd. En wat betekent 8 in het Hebreeuws? Een nieuw begin! Yeshua zal terugkomen bij het begin van millennium nummer 7.

Het grote mysterie.

Hoe kan die ceremonie van de rode vaars die bedoeld is om iemand rein te maken, tegelijk degenen die dienstdoen onrein maken? Gal 3:10 geeft ons het antwoord:

Gal 3:10 Want zovelen als er uit de werken der wet onder de vloek zijn; want het staat geschreven: Vervloekt *is* een iegelijk, die niet verder gaat in al hetgeen dat in het boek der wet staat om dat te doen.

Als je alleen op de Thora vertrouwt om gered te worden, ben je onder een vloek. Waarom? Je breekt de Thora; je bent onder een vloek. Als je niet alles perfect doet, wat in de Thora is geschreven, ben je onder een vloek. Yeshua kwam niet om zich van de wet te ontdoen, maar om zich te ontdoen van de vloek. Yeshua werd voor ons de vloek. De rode vaars begint perfect, gaaf, en eindigt helemaal onrein. Dat is de reden waarom iemand die rode vaars aanraakt onrein wordt; iedere priester, elke Hogepriester en zelfs de kinderen waarvan een aantal van hen werden opgeleid tot degenen die de as van de rode vaars opscheppen. Dit is de grote paradox; in het orthodoxe Jodendom noemt men dit

mystery in all of the Scriptures. They say: Salomon understood all things, but this Salomon could not figure out. What is it that could make every else clean, but the ones that officiating, the High Priest, became unclean. Yeshua in the same way: perfect, unblemished, absolutely sinless, became unclean (!) and He became the High Priest the same day. It's amazing! And He had to go three days. Why did He had to go three days? Because three days was the number that it took before the sacrifice would go from unclean to clean. He couldn't rise on the second day. He wouldn't be ready; He would still be unclean. And guess what He shows up with on the third day? A white robe! Because He has been mikwed in the word of Yahweh. He had fulfilled every word. So, when it says: wash in the water of the word, it doesn't mean just read the Bible. It means that every prophecy concerning Yeshua the Messiah came through, He is washed in the water of the Word. If you don't believe you are a Hebrew, and you don't understand Romans 11 and Efeze 2, I encourage you to watch an identity crises to what you really are, because all of the prophecies in the Old Testament about His people are about you! You are Israel! You are grafted in; the olive tree in Jeremia 11 is Israel. If you don't know that, you're not been washed properly in the water of the Word.

Heb 9:13 For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh: 14 How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God?

Even the rabbi Sha'ul (Paul), if he is the writer of the book of Hebrews, understood that Yeshua was the red heifer. Can you imagine to be a first century Jew, growing up knowing the Torah? Paul had all 39 books memorized, word for word – he had to, to be a student of Gamliël. And he says he was the best student. Can you imagine the connections he was making? No wonder he was so passionate about what he did. Do you have passion for what you do? Have you passion for truth?

het grootste mysterie in heel de Schrift. Zij zeggen: Salomon begreep alles, maar hier kon Salomon niet aan uit. Wat is het dat ieder ander kon rein maken, maar de dienstdoende, de Hogepriester, werd onrein. Evenzo Yeshua: perfect, gaaf, absoluut zondeloos, werd onrein (!) en Hij werd op dezelfde dag de Hogepriester. Het is verbazingwekkend! En Hij moest drie dagen weggaan. Waarom moest Hij drie dagen weggaan? Omdat drie dagen het getal was dat het duurde voordat het offer van onrein naar rein zou overgaan. Hij kon niet op de tweede dag opstaan. Hij zou niet klaar zijn; Hij zou nog steeds onrein zijn. En raad eens waarmee Hij op de derde dag verschijnt? Een wit gewaad! Want Hij is gemikwed in het woord des HEEREN. Hij had elk woord vervuld. Dus, wanneer er staat geschreven: wassen in het water van het woord, betekent het niet alleen maar de Bijbel lezen. Het betekent dat elke profetie over Yeshua de Messias vervuld werd, Hij is gewassen in het water van het Woord. Als je niet gelooft dat je een Hebreër bent, en Romeinen 11 en Efeze 2 niet begrijpt, moedig ik je aan een identiteitscrises te verwachten over wat je werkelijk bent, omdat alle profetieën over Zijn volk in het Oude Testament over jou gaan! Jij bent Israel! Jij bent geënt, de olijfboom in Jeremia 11 is Israël. Als je dat niet weet, ben je niet goed gewassen in het water van het Woord .

Hebreeën 9:13 Want indien het bloed van stieren en bokken, en de as der vaars, op de onreinen gesprenkeld, hen heiligt tot het zuiveren van het vlees: 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God offerde, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Zelfs de rabbi Sa'ul (Paulus), als hij de schrijver van het boek Hebreëen is, begreep dat Yeshua de rode vaars was. Kun jij je voorstellen een eerste eeuwse Jood te zijn, opgroeiend in het kennen van de Thora? Paulus kende alle 39 boeken uit z'n hoofd, woord voor woord – hij moest dat, om een student van Gamaliël te zijn. En hij zegt dat hij de beste leerling was. Kunt u zich de verbanden voorstellen die hij legde? Geen wonder dat hij zo gepassioneerd was over wat hij deed. Heb jij passie voor wat je doet? Heb jij passie voor de waarheid?

Everything happens on the mount of Olives

Zec 14:4 And his feet shall stand in that day upon the mount of Olives, which *is* before Jerusalem on the east, and the mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, *and there shall be* a very great valley; and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south.

16 And it shall come to pass, *that* every one that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the LORD of hosts, and to keep the feast of tabernacles (Succoth). **17** And it shall be, *that* whoso will not come up of *all* the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the LORD of hosts, even upon them shall be no rain.

Folks, we have 7 feast days, that we are supposed to honor. We don't know exactly how to honor Him. But how do we know to honor anybody or anything? By trying to honor. You do your best to honor Him according to what the Scriptures say. Succoth is coming up. Some of you will not take it serious. The way that I read my Bible is that at some day, at some point, at some time it's gone to be as it was in the days of Noah. And they were protected when they were succothing if you will. They were already out of the city when the lights got turned off. Some day it could be very possible that something might happen in this world and Yahweh protects those that are already honoring Him.

Why is the Red Heifer so important for us today?

Do you realize that a third Temple is coming?

- Yeshua doesn't come back until the Third temple is desecrated by the Anti-Christ during the daily sacrifice. The daily sacrifice must be stopped by the Anti-Christ.
- According to the Torah, you cannot have a temple without the red heifer sacrificed first. Temple service cannot start until the ashes of a red heifer are sprinkled to make the priests ceremonially clean to officiate the daily sacrifice.

Alles vindt op de Olijfberg plaats

Zach 14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem *ligt* op het oosten, en de Olijfberg zal in middendoor splijten naar het oosten en naar het westen, *en er zal* een zeer groot dal *zijn*, en de helft van de berg zal naar het noorden wijken, en de helft ervan naar het zuiden.

16 En het zal geschieden *dat* ieder die overgebleven is van al de volken die tegen Jeruzalem optrokken, zelfs van jaar tot jaar zullen opgaan om de Koning, de HERE der heerscharen, te aanbidden en om het loofhuttenfeest (Sukkot) te vieren. **17** En het zal geschieden *dat*, wie van alle families van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem, om de Koning, de HERE der heerscharen, te aanbidden, op hen zelfs zal geen regen vallen.

Mensen, we hebben 7 feestdagen, die we geacht worden te honoreren. We weten niet precies hoe we Hem kunnen eren. Maar wanneer weten we of we iets of iemand eren? Door te proberen te eren. Je doet je best om Hem te eren volgens wat de Schrift zegt. Sukkot komt eraan. Sommigen van jullie zullen het niet serieus nemen. De manier waarop ik mijn Bijbel lees is dat op een dag, op een gegeven moment, het gaat zijn zoals het was in de dagen van Noach. En zij werden beschermd toen ze aan het 'sukkotten' waren als je wil. Ze waren reeds uit de stad toen de lichten uitgingen. Op een dag zou het heel goed mogelijk zijn dat er in deze wereld iets gebeurt en Jahweh beschermt degenen die Hem reeds eren.

Waarom is de rode vaars voor ons vandaag zo belangrijk?

Realiseert u zich dat een derde Tempel eraan komt ?

- Yeshua komt niet terug tot de derde tempel wordt ontwijfd door de Anti-Christ tijdens het dagelijks offer. Het dagelijks offer moet worden gestopt door de Anti-Christ.
- Volgens de Torah, kan je geen tempel hebben zonder dat eerst de rode vaars geofferd is. Tempeldienst kan niet starten totdat de as van een rode vaars worden gesprenkeld om de priesters ceremonieel te reinigen om het dagelijks offer te brengen.

Rabbi Chaim Richman says there is a kosher red heifer now, even more than one (2010), but they are not disclosing the location – good idea. If that's the case and they announced this, one year ago, doesn't that mean the red heifer is probably close to three years old. It has to be three years old. If they just said: it's born today, I shouldn't be so excited. They can even call it a kosher heifer that qualifies to be a red heifers sacrifice until it's older. But now it's near the age of being validated, they have come out. So, if this is a validated kosher red heifer and it is nearing the process of three years old, and all the utensils are already build for the temple and ready for the sacrificial system of the third temple, then everything is in place. The only thing needed is permission for them to start making the sacrifices.

Today how this relates for you? First of all we need to read our Bibles. We need to understand how the front of the book relates to the back of the book, because the Messiah is written everywhere. Today we've talked about one single chapter in the Tenach.

If you are feeling unclean, then you need to get mikwed; that means you need to go back to the beginning. Where was the beginning? The red heifer sacrifice: death, burial and resurrection of our Messiah and you need to go right with Him, you need His blood floating through your veins. Because, where is life? Life is in the blood. If you feel you are encompassed by death, then you do not have enough blood of the Messiah running through your veins. You need more of His ruach breathing in your longs.

Let us remember that not only is Yeshua the Messiah been resurrected, coming back; He desires to resurrect in each one of us, in our situation, in our uncleanness. He is trying to get ready His bride; clean His bride up at the point of the census right now. Those that pass the census go forward; those not are left behind. Be one that prospers in His Word and is worthy to be called in these last days ministries.

Rabbi Chaim Richman zegt dat er nu een koosjere rode vaars is, zelfs meer dan één (2010), maar ze onthullen niet waar – goed idee. Als dat waar is, en ze kondigden dit een jaar geleden aan, betekent dat niet dat de rode vaars waarschijnlijk dichtbij drie jaar oud is. Ze moet drie jaar oud te zijn. Als ze zeiden: ze is vandaag geboren, dan zou ik niet zo gespannen zijn. Ze kunnen haar zelfs een koosjere vaars noemen die als rode vaarsoffer voldoet totdat ze ouder is. Maar nu ze in de buurt van de leeftijd is om goedgekeurd te worden, zijn ze ermee naar buiten gekomen. Dus, als dit een goedgekeurde koosjere rode vaars is en het proces van drie jaar oud is bijna, en alle gerei is al gemaakt voor de tempel en klaar voor het offersysteem van de derde tempel, dan is alles er. Het enige wat nodig is, is toestemming voor hen om te beginnen met offers te brengen.

Wat betekent dit vandaag voor u? Allereerst moeten we onze Bijbel lezen. We moeten begrijpen hoe de voorkant van het boek betrekking heeft op de achterkant van het boek, omdat de Messias overal beschreven wordt. Vandaag hebben we over één enkel hoofdstuk in de Tenach gesproken. Als u zich onrein voelt, moet je gemikwed; d.w.z. dat het dan nodig is om terug te gaan naar het begin. Waar was het begin? Het rode vaarsoffer: dood, begrafenissen en opstanding van onze Messias en je moet goed met Hem wandelen; Zijn bloed moet door je aderen stromen. Want; waar is het leven? Het leven is in het bloed. Als je voelt dat je bent omringd door dood, dan heb je niet genoeg bloed van de Messias dat door je aderen stroomt. Je moet meer van Zijn roeach (geest) in je longen inademen. Laten we niet vergeten dat Yeshua niet alleen de opgestane Messias is, die terugkomt; Hij verlangt in ieder van ons te herleven, in onze situatie, in onze onreinheid. Hij probeert Zijn bruid klaar te krijgen; Zijn bruid te reinigen tegen het moment van de telling, nu. Degenen die de telling doorkomen gaan verder, de anderen worden achtergelaten. Wees iemand die vrucht draagt in Zijn Woord en waard is in de dienst van deze laatste dagen genoemd te worden.

Passion for Truth Ministries



PARAH ('THE RED HEIFER')

1. 1. R. Eliezer says: The heifer [whose neck is to be broken, Deut.21:1v] must be [not more than] one year old; and the [Red] Heifer [not more than] two years old. But the Sages say: The heifer may be two years old and the Red Heifer three years old or four. R. Meir says: Even five years old. An older heifer is valid, but they may not suffer it to wait so long lest any hair in it turns black, and that it may not [otherwise, by bearing the yoke or suffering a blemish, Num.19:2] become invalid. R. Joshua said: I have never heard that any [was valid] save a 'three-year-old' (*sheloshith*). They said to him, Why dost thou use the term *sheloshith*? He said to them, Thus have I heard it but without explanation. Ben Azzai said, I will explain it: When thou sayest *shelishith* it means 'the third' in number in relation to others; but when thou sayest *sheloshith* it means something that is three years old. In like manner have they spoken of a 'four-year-old' (*reba'i*) vineyard. They said to him, Why dost thou use the term *reba'i*? He said to them, Thus have I heard it without explanation. Ben Azzai said, I will explain it: When thou sayest *rebi'i* it means 'the fourth' in number in relation to others; but when thou sayest *reba'i* it means something that is four years old. In like manner they have said: If a man ate in a house afflicted with leprosy [he becomes unclean if he stayed time enough to eat] a half-loaf, [the size] of which is three to the *kab*. They said to him, 'Say, rather, eighteen to the *seah*' (there are six *kabs* to the *seah*). He said to them, Thus have I heard it but without explanation. Ben Azzai said, I will explain it: When thou sayest 'three to the *kab*' it means that it had not been liable to Dough-offering; but when thou sayest 'eighteen to the *seah*' it means that the Dough-offering that was taken from it has lessened the loaf [somewhat].

2. R. Jose the Galilean says: Bulls must be [not more than] two years old, for it is written, *And 'a second [year]' bulloch of the herd shalt thou take for a Sin-offering.* (Num.8:8) But the sages say: They may even be three years old. R. Meir says: Even if they are four years old or five they are valid; but they do not offer them that are old out of reverence [towards the Altar].

3. Lambs must be [not more than] one year old, and rams [not more than] two years old; and always the year is reckoned from day to day (i.e. a

PARAH ('DE RODE VAARS')

1. 1. R. Eliezer zegt: De vaars [wiens nek gebroken moet worden, Deut.21:1v] moet [niet meer dan] een jaar oud zijn, en de [Rode] Vaars [niet meer dan] twee jaar oud. Maar de wijzen zeggen: De vaars kan twee jaar en de Rode Vaars drie jaar of vier oud zijn. R. Meir zegt: Zelfs vijf jaar oud. Een oudere vaars is geldig, maar men mag niet verdragen zo lang te wachten uit vrees dat een haar zwart wordt, en dat het niet [anders, door het juk dragen of een vlek, Num.19:2] ongeldig wordt. R. Jozua zei : Ik heb nog nooit gehoord dat een [geldig was] behalve een 'driejarige' (*sheloshith*). Zij zeiden tot hem: Waarom gebruikt gij de term *sheloshith*? Hij zei tot hen: Zo heb ik het gehoord, maar zonder uitleg. Ben Azzai zei; ik zal het uitleggen: Wanneer gij *shelishith* zegt, betekent het 'de derde' in getal ten opzichte van anderen, maar wanneer gij *sheloshith* zegt, betekent het iets dat drie jaar oud is. Op gelijke wijze hebben zij gesproken van een 'vier-jaar-oude' (*reba'i*) wijngaard. Zij zeiden tot hem: Waarom gebruikt gij de term *reba'i*? Hij zei tot hen: Zo heb ik het gehoord zonder uitleg. Ben Azzai zei; ik zal het uitleggen: Wanneer gij zegt *rebi'i* betekent het 'de vierde' ten opzichte van anderen, maar wanneer gij zegt *reba'i* betekent het iets dat vier jaar oud is. Op gelijke wijze hebben zij gezegd: Als iemand in een melaats huis at [wordt hij onrein als hij lang genoeg bleef om] een half brood [te eten, waarvan de grootte] drie op de *kab* is. Zij zeiden tot hem: 'Zeg, liever, achttien op de *seah*' (er zijn zes *kabs* in de *seah*). Hij zei tot hen: Zo heb ik het gehoord, maar zonder uitleg. Ben Azzai zei; ik zal het uitleggen: Wanneer gij zegt: 'drie van de *kab*' betekent dit dat zij niet geschikt voor het Deeg-offer was geweest; maar wanneer gij zegt 'achttien tot het *seah*' betekent dit dat het Deeg-offer dat eruit werd genomen het brood [enigszins] verminderd heeft.

2. R. Jose de Galilese zegt; Ossen moeten [niet meer dan] twee jaar oud zijn, want er staat geschreven:*En een bulloch van het' tweede [jaar]' van de kudde zult gij ten zondoffer nemen* (Num.8:8) Maar de wijzen zeggen: Ze kunnen zelfs drie jaar oud zijn. R. Meir zegt: Zelfs als ze vier of vijf jaar zijn, zijn ze geldig, maar zij offeren niet die oud zijn, uit eerbied [voor het altaar].

3. Lammeren moeten [niet meer dan] één jaar oud zijn, en rammen [niet meer dan] twee jaar oud; en altijd wordt het jaar van dag tot dag gerekend (d.w.z.

full calendar year). What is thirteen months old is not valid whether as a ram or as a lamb. R. Tarfon calls such a one a *pallax*; Ben Azzai calls it a *noked*; R. Ishmael calls it a *parakhadeigma*. If a man offered it he must bring for it the Drink-offerings of a ram, but it is not accounted to his credit as his prescribed animal-offering (whether his offering should have a 'he-lamb' or a 'ram'). If it was thirteen months old and a day it counts as a ram.

4. The Sin-offerings of the congregation (Lev.4:14) and their Whole-offerings (whether lambs or he-goats), The Sin-offerings of an individual, the Guilt-offering of a Nazirite (Num.6:14) and the Guilt-offering of a leper (Lev.14:12) are valid from the time that they are thirty days old and upwards, and even on the thirtieth day. And if they were offered on the eighth day they are valid. Vow-offerings and freewill-offerings, Firstlings (Ex.22:30) and Tithe [of Cattle] (Lev.17:32) and the Passover-offering are valid from the eighth day onwards, and even on the eighth day.

2. 1. R. Eliezer says: If the [Red] Heifer for the Sin-offering was with young it is valid. But the Sages declare it invalid. R. Eliezer says: It may not be bought from gentiles. But the Sages declare such a one valid; and not only this, but any of the offerings of the congregation and of the individual may be brought from within the Land [of Israel] or from outside of it, from new produce or from old, save only the *Omer* and the Two Loaves (of Pentecost, Lev.23:17), which may be brought only from new produce and from within the Land [of Israel].

2. If the horns and hoofs of the Heifer were black they may be chopped off. [If there was a blemish] in the eye-socket or the teeth or the tongue they do not render the heifer invalid. If it was dwarflike it is still valid. If there was a wen on it and this was cut off, R. Judah declares it invalid. R. Simeon says: If it grew no red hair at the place whence it was removed it is invalid.

3. If it was born from the side or was *the hire [of a harlot] or the price [of a dog]* it is invalid. R. Eliezer declares it valid, for it is written, *Thou shalt not bring the hire of a harlot or the price of a dog into the house of the Lord thy God* (Deut.23:18); whereas the Heifer was not brought into the Temple. Any blemish that renders animal-offerings invalid renders the Heifer Invalid (Num.19:2, 'wherein is no blemish'). If a man had ridden thereon or leaned thereon or if aught had been hung on its tail or if any had crossed a river by its help or doubled its leading-rope on its back or set his cloak

een volledig kalenderjaar). Wat dertien maanden oud is, is niet geldig noch als ram noch als lam. R. Tarfon noemt zo een, een *pallax*; Ben Azzai noemt het een *noked*; R. Ishmael noemt het een *parakhadeigma*. Als iemand het aanbood, moet hij ervoor de Drank-gave van een ram brengen, maar het wordt hem niet ten goede toegekend als zijn voorgeschreven dieroffer (zij het dat zijn gave een 'lam' of een 'ram' betrof). Als het dertien maanden oud en een dag was telt als een ram.

4. De zondeoffers van de gemeente (Lev.4:14) en hun brandoffers (van lammeren of bokken), de zondeoffers van een individu, het schuld offer van een Nazireeër (Num.6:14) en het schuldoffer van een melaatse (Lev.14:12) zijn geldig vanaf het moment dat ze dertig dagen oud en daarboven, en zelfs op de dertigste dag. En als ze op de achtste dag werden aangeboden, zijn ze geldig. Gelofteoffers en vrijwillige offeren, Eerstelingen (Ex.22:30) en de tienden [van Vee] (Lev.17:32) en het Paschaoffer zijn geldig vanaf de achtste dag, en zelfs op de achtste dag.

2. 1. R. Eliëzer zegt: Als de [Rode] Vaars voor het zondeoffer met een jong was, is ze geldig. Maar de Wijzen verklaren ze ongeldig. R. Eliëzer zegt: Ze kan niet van niet-Joden worden gekocht. Maar de Wijzen verklaren zulk een geldig, en niet alleen dit, maar elk van de offers van de gemeente en van het individu kan vanuit het land [Israël] worden gebracht of van daarbuiten, van nieuwe opbrengsten of van oude, behalve alleen de *Omer* en de twee broden (van Pinksteren, Lev.23:17), die alleen uit nieuwe opbrengsten en vanuit het Land [van Israël] kunnen worden gebracht.

2. Indien de horens en hoeven van de Vaars zwart waren mogen ze worden afgehakt. [Als er een vlek was] in de oogkas of op de tanden of de tong, maken die de vaars niet ongeldig. Als het een dwergvorm was, is ze nog steeds geldig. Als er een uitwas was en deze werd afgesneden verklaart R. Judah het ongeldig. R. Simeon zegt: Als er geen rood haar op de plaats groeit waar 't werd verwijderd, is ze ongeldig.

3. Indien het vanaf de zijkant was geboren of *de huur [van een hoer] was of de prijs [van een hond]* is ze ongeldig. R. Eliezer verklaart ze geldig, want er staat geschreven: *Gij zult de beloning van een hoer of de prijs van een mannelijke prostituee niet in het huis van de Here, uw God brengen* (Deut.23:18); vermits de Vaars niet in de tempel werd gebracht. Elke vlek die dieroffers ongeldig maakt, maakt de Vaars ongeldig (Num.19:2, 'waarin geen gebrek is'). Als iemand daarop had gereden of erop geleund of er iets aan z'n staart had gehangen op met haar hulp een rivier was overgestoken of haar leidtouw op haar rug

on it, it is invalid (Num.19:2, and upon which never came yoke'). But if he had fastened it by its leading-rope or made sandals for it lest it slip or spread his cloak over it because of flies, it remains valid. This is the general rule: if aught was done for the sake of the Heifer it remains valid; but if for the sake of any other, the Heifer becomes invalid.

4. If a bird alighted on it, it remains valid. If a male beast mounted it, it becomes invalid. R. Judah says: If it was made to mount, it becomes invalid; but if it acted of itself, it remains valid.

5. If it had two black or white hairs [growing] from within a single hole it is invalid. R. Judah says: Or even from within a single hollow. If they grew from within two hollows that were adjacent, it is invalid. R. Akiba says: Even though there were four or even five but they were dispersed, they may be plucked out. R. Eliezer says: Or even fifty. R. Joshua b. Bathyra says: Even though it has but one on its head and one on its tail, it is invalid. If there were two hairs with their roots black but their tips red, or their roots red but their tips black, all is according to what is the more manifest. So R. Meir. But the Sages say: According to the root.

3. 1. Seven days before the burning of the Heifer the priest that was to burn the Heifer was taken apart from his house to a chamber that was opposite the north-eastern corner of the Temple-building; and it was called the House of Stone. And throughout the seven days they sprinkled him [with water] from [the ashes of] all the Sin-offerings that were there. R. Jose says: They sprinkled him only on the third and seventh days. R. Hanina the Prefect of the Priests says: They sprinkled the priest that was to burn the Heifer on each of the seven days, but the priest that was set apart for the Day of Atonement they sprinkled only on the third and seventh days.

2. There were courtyards in Jerusalem built over the rock (for fear of danger of uncleanness from unknown graves below), and beneath them the rock was hollowed for fear of any grave down in the depths; and they used to bring women while they were pregnant and there they bore their children and reared them. And they brought oxen with doors laid upon their backs, and on these the children sat bearing in their hands cups of stone. When they reached Siloam they alighted and filled the cups with water and got up again and sat upon the boards. R. Jose says: The child used to let down his cup and fill it without alighting.

verdubbeld of zijn mantel erop gelegd, is het ongeldig (Num.19:2, en waarop geen juk gekomen is'). Maar als hij haar met haar leidtouw had vastgemaakt of sandalen ervoor gemaakt tegen het uitglijden of zijn mantel erover gespreid het tegen vliegen, blijft ze geldig. Dit is de algemene regel: als iets werd gedaan in het belang van de Vaars blijft ze geldig, maar in alle andere gevallen, wordt de Vaars ongeldig.

4. Als een vogel erop landde, blijft ze geldig. Als een mannelijke beest erop klom, wordt ze ongeldig. R. Juda zegt: als ze bereid werd om te bestijgen, wordt ze ongeldig; maar als ze uit zichzelf handelde, blijft ze geldig.

5. Als het twee zwarte of witte haren had [groeïend] vanuit één opening, is ze ongeldig. R. Juda zegt: Of zelfs vanuit één enkele laagte. Als ze groeïden uit twee aangrenzende laagtes, is ze ongeldig. R. Akiba zegt: Zelfs al waren het er vier of zelfs vijf, maar ze waren verspreid, kunnen zij worden uitgerukt. R. Eliëzer zegt: Of zelfs vijftig. R. Joshua b. Bathyra zegt: Ook al heeft ze maar één op haar kop en één op haar staart, is ze ongeldig. Als er twee haren met hun wortels zwart zijn, maar hun toppen rood, of hun wortels rood maar hun toppen zwart, alles is afhankelijk van wat het meest manifest is. Zo ook R. Meir. Maar de wijzen zeggen: Volgens de wortel.

3. 1. Zeven dagen voor de verbranding van de Vaars werd de priester die de Vaars moest verbranden van zijn huis afgezonderd in een kamer die tegenover de noordoostelijke hoek van het Tempelgebouw was, en dat het Huis van Steen werd genoemd. En gedurende de zeven dagen besprenkelden ze hem [met water] van [de as van] al de Zondoffers die daar waren. R. Jose zegt: Zij besprenkelde hem alleen maar op de derde en zevende dag. R. Hanina, de Prefect van de priesters zegt: Zij besprenkelden de priester die de Vaars moest verbranden op elk van de zeven dagen, maar de priester die afgezonderd was voor de Grote Verzoendag besprenkelden ze alleen op de derde en zevende dag.

2. Er waren in Jeruzalem binnenplaatsen over de rots gebouwd (bang voor mogelijke onreinheid door onbekende graven daaronder), en daaronder was de rots uitgehold uit angst voor een graf in de diepte beneden; en ze hadden de gewoonte om er zwangere vrouwen te brengen die daar hun kinderen baarden en groot brachten. En zij brachten ossen met deuren op hun rug gelegd, en daarop zaten de kinderen met in hun handen stenen bekertjes. Als ze bij Siloam kwamen, stegen ze af en vulden de bekertjes met water en bestegen de planken weer en zaten erop. R. Jose zegt: Het kind kon z'n beker neerlaten en vullen zonder afstappen.

3. When they came to the Temple Mount they alighted. Beneath both the Temple Mount and the courts of the Temple was a hollowed space for fear of any grave down in the depths. At the entrance (between the Rampart and the Court of the Women) of the Temple Court was set ready a jar of the [ashes of the] Sin-offering (reserved from the ashes of previously burnt Red Heifers). They brought a male from among the sheep, tied a rope between its horns, and tied a stick and wound it about (text is doubtful) with the [other] end of the rope, and threw it into the jar. The sheep was smitten so that it started backward [and spilled the ashes], so avoiding the risk of rendering them unclean by taking them out by hand, and the child took of the ashes and mixed (lit. sanctified), enough to be visible on the water. R. Jose says: Give not the Sadducees occasion to cavil! but, rather, one [of the children] took [the ashes directly] from the jar and mixed them.

4. They might not bring another [heifer for a] Sin-offering by virtue of [the purifications made for] the [first] Sin-offering, or another child by virtue of [the purifications made for] his fellow. Even the children needed to be sprinkled. So R. Jose the Galilean. R. Akiba says: They needed not to be sprinkled.

5. If they did not find the ashes from the seven [earlier] Sin-offerings, they could use them from six, or from five, or from four, or from three, or from two, or from one. Who had prepared them? Moses prepared the first, Ezra prepared the second, and five were prepared after Ezra. So R. Meir. But the Sages say: Seven since Ezra. And who prepared them? Simeon the Just and Johanan the High Priest prepared two each, and Eliehoenai (Cf. Ezra 8:4) the son of Hakkof (variant: *ha-Kayyaf*, cf. the name Caiaphas) and Hanamel the Egyptian and Ishmael the son of Piabi (variant Fabi) prepare one each.

6. They made a causeway from the Temple Mount to the Mount of Olives, an arched way built over an arched way, with an arch directly above each pier [of the arch below], for fear of any grave in the depths below. By it the priest that was to burn the Heifer, and the Heifer, and all that aided him went forth to the Mount of Olives.

7. If the Heifer refused to go forth they may not send out with her a black heifer lest any say, 'They slaughtered a black heifer'; nor another red heifer, lest any say, 'They slaughtered two'. R. Jose says: It was not for this reason, but because it is written, *And he shall bring her forth (Num. 19:3)*; by herself. And the elders of

3. Toen zij bij de Tempelberg kwamen stegen ze af. Onder zowel de Tempelberg als de hoven van de tempel was een holle ruimte uit angst voor eventuele graven, beneden in de diepte. Bij de ingang van de Tempel voorhof (tussen de Omwalling en de Voorhof van de Vrouwen) werd een potje klaar gezet met de [as van de] Zondeoffers (bewaard van eerdere verbrandde Rode Vaarsen). Ze bracht een mannelijk schaap, bonden een touw tussen zijn horens, en bonden er een stok aan en draaiden die daar rond (de tekst is onzeker) met het [andere] einde van het touw, en wierpen het in de pot. Het schaap werd geslagen zodat het achteruit sprong [en de as gemorst werd], om zo het risico te vermijden zich te verontreinigen door die met de hand eruit te halen, en het kind nam van de as en mengde (lett. heiligde), genoeg om op het water zichtbaar te zijn. R. Jose zegt: Geef de Sadduceeën geen gelegenheid te vitten! maar een [van de kinderen] nam daarom [de as rechtstreeks] uit de pot en mengde ze.

4. Ze kunnen geen andere [vaars voor een] Zondoffer brengen op grond van [de zuiveringen gedaan voor] het [eerste] Zondoffer, of een ander kind op grond van [de zuiveringen gedaan voor] zijn vriendje. Zelfs de kinderen moest worden gesprenkeld. Aldus R. Jose de Galileeër. R. Akiba zegt: Ze moesten niet besprenkeld worden.

5. Als ze de as van de zeven [eerdere] Zondoffers niet vonden, konden ze die van zes of van vijf of van vier, of van drie of van twee of van één gebruiken. Wie had ze bereid? Mozes bereidde de eerste, Ezra bereidde de tweede, en vijf werden na Ezra bereid. Aldus R. Meir. Maar de wijzen zeggen: Zeven sinds Ezra. En wie bereide ze? Simeon de Rechtvaardige en Johanan, de Hogepriester bereidden elk twee, en Eliehoenai (zie. Ezra 8:4), de zoon van Hakkof (variant: *ha-Kayyaf*, vgl. de naam Kajafas) en Hanamel de Egyptenaar en Ismaël, de zoon van Piabi (variant Fabi) bereiden ieder één.

6. Ze maakten een verhoogde weg van de Tempelberg naar de Olijfberg, een weg met bogen over een weg met bogen gebouwd, met een boog boven iedere peiler [van de boog daaronder], uit angst voor een graf in de onderliggende diepten. Daarover gingen de priester die de Vaars moest verbranden, en de Vaars, en allen, die Hem hielpen naar de Olijfberg.

7. Als de Vaars weigerde te gaan, mogen ze niet met haar een zwarte vaars sturen opdat niet iemand kon zeggen: 'Ze slachtten een zwarte vaars', noch een andere rode vaars, opdat niet iemand kon zeggen: 'Ze slachtten er twee'. R. Jose zegt: Het was niet daarom, maar omdat er staat: *En hij zal haar brengen (Num. 19:3)*; d.m.v. haarzelf. En het was gebruikelijk

Israel used to go forth before them on foot to the Mount of Olives. There was a place of immersion there; and they had [first] rendered unclean the priest that should burn the Heifer, because of the Sadducees: that they should not be able to say, 'It must be performed only by them on whom the sun has set' (i.e. he must be wholly clean).

8. They laid their hands upon him and said, 'My lord the High Priest, immerse thyself this once'. He went down and immersed himself and came up and dried himself. Wood was set in order there:

cedarwood and pine and spruce and pieces of smooth fig-tree wood; and they built up [the pile] in the fashion of a tower and opened [as it were] windows in it; and its fore side was to the west.

9. They bound the Heifer with a rope of bast (a material not susceptible to uncleanness) and set it on the pile [lying] with its head to the south and its face to the west. The priest stood to the east with his face to the west. He slaughtered with his right hand and received the blood with his left. R. Judah says: He used to receive the blood on his right hand, put it on his left hand and sprinkle with his right. He dipped his hand and sprinkled the blood seven times towards the Holy of Holies, dipping anew for each sprinkling. When he made an end of sprinkling he wiped his hand on the Heifer's body. He came down and kindled the fire with small chips of wood. R. Akiba says: With branches of date palm.

10. When the Heifer burst he stood outside the pit. He took cedarwood, hyssop and scarlet wool and said to them, 'Is this cedarwood?' 'Is this cedarwood?' 'Is this hyssop?' 'Is this hyssop?' 'Is this scarlet wool?' 'Is this scarlet wool?' - asking three times for each; and they answered, 'Yea! Yea!' - three times for each.

11. He wrapped them together with the ends of the strip of wool and cast them inside the burning [Heifer]. When it was burnt up they beat the cinders with rods and sifted the ashes with sieves. R. Ishmael says: They used stone hammers and stoneware sieves. If a black cinder had ashes thereon it was beaten up small; otherwise it was suffered to remain; in either case if it was a bone it was beaten up small. The ashes were divided into three: one part was kept on the Rampart, one on the Mount of Olives, and one was divided among the Courses of the priests.

...

dat de oudsten van Israël te voet voorop liepen naar de Olijfberg. Er was daar een plaats voor onderdompeling; en zij hadden [eerst] de priester die de Vaars zou verbranden onrein gemaakt, vanwege de Sadduceeën: opdat ze niet konden zeggen: 'Het moet alleen worden gedaan door hen op wie de zon was ondergegaan' (d.w.z. hij moet geheel rein zijn).

8. Ze legden hun handen op hem en zeiden: 'Mijn heer de Hogepriester, dompel deze keer uzelf onder'.

Hij ging naar beneden en dompelde zich onder en kwam omhoog en droogde zichzelf af. Hout werd daar klaargezet: cederhout en dennen en sparren en stukken van glad vijgenboomhout, en zij bouwden [de stapel] op in vorm van een toren en openden erin [a.h.w.] ramen, en de voorkant was naar het westen.

9. Zij bonden de Vaars met een touw van bast (een materiaal dat ongevoelig is voor onreinheid) en plaatste ze op de stapel [liggend] met de kop naar het zuiden en gezicht naar het westen. De priester stond in het oosten met zijn gezicht naar het westen. Hij slachtte met zijn rechterhand en ving het bloed op met zijn linker. R. Juda zegt: Hij gebruikte zijn rechterhand om het bloed op te vangen, deed het op zijn linkerhand en besprenkelde met zijn rechterhand. Hij doopte zijn hand en sprenkelde het bloed zeven keer in de richting van het Heilige der Heiligen, voor elke besprenkeling opnieuw indopend. Toen hij stopte met besprenkelen veegde hij zijn hand af op het lichaam van de Vaars. Hij kwam naar beneden stak het vuur aan met kleine spaandertjes hout. R. Akiba zegt: Met takken van dadelpalm.

10. Wanneer de Vaars barstte stond hij buiten de put. Hij nam cederhout, hysop en scharlaken wol en zei tegen hen: 'Is dit cederhout?' 'Is dit cederhout?' 'Is dit hysop?' 'Is dit hysop?' 'Is dit scharlakenrode wol?' 'Is dit scharlakenrode wol?' - voor elk drie keer vragend; en zij antwoordden, 'Ja! Ja!' - voor elk drie keer.

11. Hij wikkelde ze samen met de uiteinden van de strook wol en wierp ze in de brandende [Vaars]. Als het verbrand was sloeg men de sintels met stangen en zeefde men de as met zeven. R. Ishmael zegt: Ze gebruikten stenen hamers en stenen zeven. Als op een zwarte sintel aanwezig was, werd hij klein geslagen; anders werd hij zo gelaten; in elk geval werd het klein geslagen als het een bot was. De as werd in drie delen verdeeld: een deel werd op de omwalling bewaard, een op de Olijfberg, en een werd verdeeld onder de gangen van de priesters.

...

MIDDOTH

1.3 - There were five gates to the Temple Mount (i.e. in the wall surrounding the entire square of the Temple Area) ... the Eastern Gate on which was portrayed the Palace of Shushan (cf. Kel. 17.9). Through this the High Priest that burned the [Red] Heifer, and the heifer, and all that aided him went forth to the Mount of Olives.

2.4 - All the walls there were high, save only eastern wall, because the [High] Priest that burns the [Red] Heifer and stands on the top of the Mount of Olives should be able to look directly into the entrance of the Sanctuary when the blood is sprinkled (see Par.4.2).

MIDDOTH

1.3 - Er waren vijf poorten aan de Tempelberg (d.w.z. in de muur rond het hele plein van het Tempelgebied) ... de Oostpoort waarop het Paleis van Susan werd afgebeeld (vgl. Kel. 17.9). Door deze gingen de Hogepriester die de [Rode] Vaars verbrandde, en de vaars, en allen die Hem hielpen, uit naar de Olijfberg.

2.4 - Alle muren waren hoog, behalve alleen oostelijke muur, omdat de [Hoge] Priester die de [Rode] Vaars verbrandt en op de top van de Olijfberg staat rechtstreeks in de ingang van het Heiligdom moeten kunnen kijken als het bloed gesprenkeld wordt (zie Par.4.2).