

Sjema Israël

Deel 6

Israël en de kerk



Israël en de kerk

“Geen religie is een eiland,” zei Abraham Heschel, deze uitspraak past specifiek in de context van Israël en de kerk. Noch Israël noch de kerk kan zich onafhankelijk verklaren van de ander. Ironisch genoeg smeedde dat geen hechte band, maar produceerde dat verwerping en haat. De kerk ging zich ingraven en construeerde haar eigen identiteit tegenover het Judaïsme; daartegenover als reactie ging ook het Judaïsme verder zonder de kerk. Het is niet alleen een theologische discussie. Vooroordelen, vooringenomenheid, onwetendheid, moedwilligheid om de ander een slecht label te geven, hebben allen bijgedragen tot deze scheiding. Het is belangrijk om juist opbouwend te blijven denken, tevens om de ander op gelijkwaardige wijze te blijven benaderen. Christenen moeten meer gaan leren over de Joden, Joden zullen ook moeten ontdekken dat Christenen iets bij te dragen hebben. Zou het ooit kunnen, in onze tijd van dialoog, openheid en onverwachte gebeurtenissen, dat de twee vijanden vanuit het verleden wakker kunnen worden en kunnen toegeven dat ze de ander nodig hebben – niet alleen voor hun gezamenlijke vrede maar zelfs voor de verlossing van de gehele wereld? Men zal zich moeten bewegen buiten de grenzen van hun eigen instituut, ze zullen hun verantwoordelijkheid als getuigen van de Almachtige serieus moeten gaan nemen.

1. Heeft G-d het volk Israël verworpen?

Jeremia 31:2,3 “Zo zegt de Here: het volk der ontcomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn, Israël, op weg naar zijn rust. Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.”

Jesaja 54:7,8 “Een kort ogenblik heb Ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal Ik u tot Mij nemen; in een uitstorting van toorn heb Ik Mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm Ik Mij over u, zegt uw Losser, de Here.”

Romeinen 11:1 “Ik vraag dan: G-d heeft Zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.”

Koning Frederick II van Pruisen vroeg eens aan zijn Zwitserse arts Zimmermann: "Zeg eens dokter, kun je me één enkel bewijs geven voor het bestaan van G-d?" De arts antwoordde: "Majesteit, de Joden!"

2. Waarom heeft de kerk Israël nodig?

Romeinen 9:4,5 "Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften; hunner zijn de vaders en uit hen is, wat het vlees betreft, de Messias. Dank G-d die boven alles te prijzen is tot in eeuwigheid!"

Als de Joden zouden verdwijnen, zou de Thora eveneens verdwijnen (Rashi op psalm 83:6; Midrasj Tehiliem 185a). Abraham Heschel zei het volgende in 'Ask for a Wonder', p.111. "Is het werkelijk de wil van G-d dat er geen Judaïsme meer in de wereld zou zijn? Zou het werkelijk de triomf van de Almachtige zijn als de rollen van de Thora niet meer uit de Ark genomen zouden worden en in de synagogen voorgelezen zullen worden? Onze oude Hebreeuwse gebeden, waaraan Jesjoea zelf had deelgenomen, niet meer gereciteerd werden? De Sedermaaltijd met Pesach niet meer gevierd werd, de wetten van Mozes niet meer onderhouden werden? Zou het werkelijk een verheerlijking van G-d zijn als de wereld geen Joden meer had?"

3. Waarom heeft Israël de kerk nodig?

1 Korintiërs 15:24-28 "Wanneer de Messias het koningschap aan G-d de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al Zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd, die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan Hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft, opdat G-d zij alles in allen."

Jesjoea is de komende Messias, dat is de grootste bijdrage die het Christendom aan het Jodendom kan geven.

4. Wat moet de kerk leren van Israël?

Matteüs 23:2,3 "De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet."

Handelingen 15:19-21 "Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot G-d bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoerij, van het verstikte en van bloed. Immers Mozes (wordt gelezen) van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen."

5. Wat moet Israël van de kerk leren?

Johannes 14:10,11 "Geloof je niet, dat Ik in de vader ben en de vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit mijzelf niet; maar de Vader, die in mij blijft, doet Zijn werken. Geloof mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in mij is; of anders, geloof om de werken zelf."

6. Hoe reageerden de Joden op de boodschap van Jesjoea toen hij op aarde was?

Lucas 4:14,15 "En Jesjoea keerde in de kracht van geest terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen."

Matteüs 10:8 "Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet."

Flavius Josephus zegt het volgende over Jesjoea (Antiquities 18,3; p.379): "Daar was nu rond die tijd een wijs man, als hij wettelijk een man genoemd kan worden – een leraar die de waarheid met blijdschap uitdeelde. Hij trok vele Joden en eveneens vele heidenen."

7. Wie was verantwoordelijk voor de kruisiging van Jesjoea?

Matteüs 27:27,31 "Toen namen de soldaten van de stadhouder Jesjoea mee naar het gerechtsgebouw en riepen de gehele afdeling bij hem samen. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit en deden hem zijn klederen aan en zij leidden hem weg om hem te kruisigen."

Jesaja 53:5,6 "Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen."

De Romeinen hebben Jesjoea gedood, maar ook wij zelf hebben door onze ongerechtigheden schuld aan zijn dood.

8. Hoe reageerden de Joden op het getuigenis van de eerste Christenen?

Handelingen 4:4 "Maar velen van hen, die het woord gehoord hadden, werden gelovig, en het getal der mannen werd ongeveer vijfduizend." (zie ook 4:32; 11:19; 13:14,15; 14:1; 15:4; 17:4)

Handelingen 21:20 "En zij loofden G-d, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeders, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijverars voor de wet."

9. Waarom werd het moeilijk voor de Joden om het Christelijke getuigenis aan te nemen?

Spreuken 28:9 "Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel."

Martin Luther verklaarde het volgende: “Als ik zie hoe Christenen Joden behandelen, en ik zou zelf een Jood zijn, zou ik liever een varken wezen dan een Christen.” (D.A.Hagner, “The Jewish reclamation of Jesus”, p.50 [1984, Grand Rapids].

10. Wanneer begon kerkelijk antisemitisme?

Romeinen 11:18 “Beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gij draagt de wortel, maar de wortel u.”

Met de toename van heidenen in de gemeenschappen nam ook het anti Joodse gevoel steeds meer toe. Naarmate heidenen de overhand namen vergaten zij hun wortel!

11. Wat zijn de drie fases van antisemitisme in de geschiedenis?

1. 4^e eeuw. Antisemitisme nam hand in hand toe met de verwerping van de wet. De eerste beschuldigingen van moord op Jesjoea werden gehoord en de kerk nam steeds meer vorm aan als zijnde een instituut. In die tijd nam de scheiding van kerk en synagoge alleen maar toe.
2. 11^e eeuw. De tijd van de kruistochten uitte zich ook in geweld tegen de Joden. Velen werden vermoord. Jood zijn betekende vogelvrij verklaard zijn!
3. 19^e/20^e eeuw. Antisemitisme wordt een vorm van racisme, het maakt zelfs niet meer uit of je nu wel of niet belijgend Jood bent of een volledig verwereldlijkte Jood.

12. Wat zijn de psychologische kenmerken van antisemitisme?

Dit woord heeft te maken met onze beschaving, iedere bevolking woonachtig in het Middenoosten is van Semitische oorsprong. Echter het woord antisemitisme is specifiek van toepassing op het Jodendom. Inflexibel gedrag in allerlei vormen en gradaties vormen de basis voor dit moderne isme. Wanneer men het woord bekijkt maakt het geen enkele zin, net zoals de acties, woorden en handelingen gepaard gaande met dit woord. Het is onbegrijpelijk en ook Joodse mensen begrijpen het niet. Het is een portret waarin de Jood zichzelf niet herkend. Het is niet specifiek op bepaalde uiterlijkheden toepasbaar, op bepaalde bevolkingsgroepen of op het gebruik van een specifieke taal. Het is in alle varianten en diversiteiten enkel en alleen in gebruik en wordt het toegepast op het Jodendom, haar religie, haar beleven, haar overtuiging en het onder woorden brengen van haar waarden.

Het is van toepassing op een uniek Joods zijn en haar intelligentie die, hoewel geprezen en op velerlei wijzen nagevolgd, vergruisd wordt. Het is uniek Joods denken dat niet door Christendom overgenomen kan worden. Volgens Jan-Paul Satre is antisemitisme een poging om het gewone op te vijzelen om daarmee een middenklasse elite op te bouwen. Zij die intelligentie hebben is daarmee Joods! Volgens deze wijze van denken zijn de Joden té intelligent, en wordt dat ervaren als een onhebbelijke eigenschap. Antisemitisme is daarmee een uiting van jaloesheid op het kunnen van de Joden. Het werd echter vermengd met allerlei kwade en slechte invloeden, zo zou de Jood een kindermoordenaar zijn, een huwelijksbreker, rijk en corrupt en vooral uit zijn op allerlei materialisme. Fantasie van degenen die het waarschijnlijk zelf verlangden. Er waren namelijk zeer vele arme Joodse gezinnen en normale hardwerkende Joodse ouders die hun familie onderhielden. Natuurlijk zijn niet alle Joden goed, hardwerkend, oprecht en liefdevol, is er een verschil met de Christenen? Daar waar men bij Christenen, die slechte eigenschappen hebben, op het individu speelt ziet men het handelen van een Jood als een collectief gebeuren. Zo ontstaan allerlei kwalijke Joodse karakteristieken die volledig stompzinnig zijn. Wie dat gelooft heeft weinig onderscheidingsvermogens. Het plaatje werd altijd negatief voor de individuele Jood en het achterliggend collectief, daar waar het Christendom alleen geloofshelden en oprechten had en produceerde. Indien men al in handen viel van een oneerlijke Joodse handelaar was de volgende opmerking een normale uitspraak: “Hij is Jood – wat kun je van hem verwachten?” Ooit van een Jodenstreek gehoord?

Antisemitisme heeft enorm veel koppen en is een niet uit te roeien monster. Het kan zelfs liggen in ogenschijnlijk onschuldige theologie. Bijvoorbeeld, een boek als Daniël en de uitleg die Christenen er aan geven. Zij passen het dusdanig toe dat hun uitleg van de profetieën alleen maar hun Christelijke identiteit bevestigt, overal wordt Jesjoea in gelezen en is het volk dat beschreven wordt het Christelijk volk. De vervangingsleer is geheel in deze theologie aanwezig. Terwijl het boek Daniël het duidelijk over het Joodse volk heeft, de Tempel en het herstel van Israël.

13. Wat zijn de hoofdbestanddelen van theologisch antisemitisme?

Wanneer we spreken over theologisch antisemitisme, is dat hoofdzakelijk een Christelijk antisemitisme. De natuurlijke reactie van een oprecht Christen is dan: ‘Ik ben geen antisemiet en persoonlijk ook niet tegen Joden.’ Wanneer men oprecht hun theologie onder de loep gaat nemen en de geschiedenis daarbij in ogenschouw neemt, zal men ontdekken dat bepaalde uitspraken, theologische verklaringen enz. er toe geleid hebben dat Joden vervolgd, vervloekt en vermoord werden.

Joden, in het verleden en vandaag de dag, worden nog steeds als de schuldigen aangewezen voor de dood van G-d! Godmoordenaars is een woord dat in hoofdzaak gebruikt wordt voor Joden. Want 2000 jaar geleden hebben Joodse overheden deel gehad aan de moord op Jesjoea. (Matteüs 27:20). Christenen hebben daarmee hun liefdevolle uitspraken in de ene hand en beschuldigingen in de andere hand. Net zoals aan de ene zijde antisemitisme veroordeeld wordt en aan de andere zijde men antisemitisme ruimhartig voeding geeft, het theologisch onderbouwd. Bekende theologen zoals Kierkegaard hebben daarmee Joden op een theologische brandstapel gelegd. Deze theoloog maakte allerlei observaties zoals Judas was een verraderlijke Jood, Joden verwierpen Jesjoea en wilden hem zelfs stenigen met als climax dat het de Joden waren die uitriepen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ De Nazi’s gebruikten dit soort theologie om hun kwaadaardig handelen te rechtvaardigen. Het werd als propaganda gebruikt om

de haat tegen Joden aan te wakkeren. Kijk maar bij welke kerk ook in hun boeken, ontdek dat er vrijwel geen gemeenschap is die zich verschoont heeft van uitspraken als: 'De slecht omstandigheden van de Joden tegenwoordig, hoe erg en verschrikkelijk ook, zijn een duidelijke vervulling en bevestiging van de Bijbelse waarheid. Uiteindelijk waren zij degenen die Jesjoea aan het kruis brachten, de mensgeworden G-d. Ze zeiden zelfs: "Zijn bloed komen over ons en over ons nageslacht." ...Wat een morbide wijze van theologie bedrijven! Zelfs indien waar, rechtvaardigt dat concentratiekampen? Massamoorden? Het verbrijzelen van kinderen hun schedels op de stenen? De ergste vorm van antisemitisme is misschien wel de rechtvaardiging van het geweten. Waarbij de verdrukking, vervolging en uitroeiing van de Joden gezien wordt als G-ds wil. Wat kan de mens dan nog doen? Het is godsdienstige onverschilligheid ten aanzien van Joden en hun lot onder een Christelijke mantel van 'ik heb het niet geweten'. Wat moet u doen? Lees Jesaja 40:1,2.

14. Wat is de relatie tussen Israël en de kerk?

Openbaring 11:3-6 "En ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen."

Zowel Israël als de kerk zijn een getuige van de Almachtige, het wordt tijd dat beide dit gaan beseffen!

15. Hoe zal hun toekomst er uitzien volgens de Schriften?

Hosea 3:5 "Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Here, hun G-d, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Here en tot Zijn heil – in de dagen der toekomst."

Romeinen 11:24 "Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden."

E.G.White zegt in Prophets and Kings, p.298: "Hosea voorzag in zijn profetie hoe het Joodse volk de privilege kreeg om een onderdeel te zijn in de laatste periode van herstel van het volk van G-d tegen het einde van de aardse geschiedenis."

Twee getuigen

Waarom heeft de kerk Israël nodig en Israël de kerk?

Deuteronomium 17:6 "Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de ter dood veroordeelde ter dood gebracht worden; op de verklaring van één getuige zal hij niet ter dood gebracht worden." Twee getuigen zijn nodig om aan een verhaal kracht te verlenen of de tegenstander van G-d ten val te kunnen brengen. Moeten de twee getuigen elkaar dan overtuigen? Nee, zij staan voor de Rechter van de wereld en Hij zal op grond van hun onafhankelijke getuigenis het vonnis vellen. Ook in het evangelie van Johannes vinden we dit principe terug (Joh.8:17). Het is waar dat als twee getuigen hetzelfde zagen en dit in eigen woorden vertellen er een evenwichtig oordeel geveld kan worden. Het gaat nog verder, het getuigenis van de kerk maakt van het Jodendom een ware getuigen en andersom. Ze bevestigen elkaar en versterken elkaar, ze staan niet alleen! Beide getuigen van G-d als de Schepper, beide bevestigen de Exodus, beide geloven in opstanding, beide hebben dezelfde verwachting van een komende Messias. Beide zijn getuigen van G-d op aarde!

Daarom hebben de kerk en Israël elkaar nodig, ze geven de nog niet gelovige moed en kracht door eenzelfde getuigenis. Zij maken beide de Bijbel authentiek, ze vullen elkaar aan en kunnen tot een kracht zijn voor elkaar. We hebben ook beide getuigenissen nodig om een volledig beeld van de situatie te kunnen krijgen.

De kerk is ontstaan uit het Jodendom. De eerste Christenen waren allemaal Joden die allen ook ijveraars waren voor de wet. Jesjoea was een getrouwe Jood, hij gebruikte de Tenach en Midrasjiem, Mishna en allerlei actuele gedachten die leefden bij het Joodse volk uit die dagen. Hij onderwees Joodse leer, leefde getrouw naar de Joodse wetten. Zijn volgelingen waren allemaal Joden, alle leiders van de vroegchristelijke gemeenschappen waren Joden. Paulus geeft aan dat de wortel het Jodendom is (Romeinen 11), hij sprak niet over een andere boom die de olijfboom zou vervangen. De kerk moest naar de Schriften de boom Israël uitbreiden niet vervangen! De kerk heeft dus in elk aspect Israël nodig voor haar bestaan en identiteit. De huidige Christelijke kerken hebben vooral tegenwoordig Israël nodig vanwege wat zij heeft en de kerk niet!

De Hebreeuwse geschriften bekend onder de naam Tenach waren tot stand gekomen door het minutieuze werk van de schrijvers. Joodse gelovigen die door alle generaties heen de Joodse boeken bewaarden, overleverden en dupliceerden. De woorden opgeschreven van Mozes, David, Jesaja enz. worden nog steeds tot op de letter nauwkeurig gezongen in de originele taal. Door Israël hebben Christenen nog steeds de beschikking over de oude Hebreeuwse boeken. Tevens helpt het Hebreeuws denken om het Berit haChadassah (N.T.) te begrijpen en de gebeden die Jesjoea uitsprak te doorgronden. De wetten, tien geboden, voedselwetten, sjabbat enz. alles werd overgeleverd door de Joden en voorgeleefd voor de wereld als een getuigenis. De Christenen hebben Israël nodig om hun waarden, ethiek en geloofsinhoud te overdenken. Christenen benadrukken te veel genade en liefde met verwaarlozing van de kenmerken waar de Almachtige zijn genade en liefde aan schonk ter hand te nemen. G-d houdt van het opstandige kind maar spreekt tevens de rede van het kind aan om het te laten leren en ontwikkelen. Getrouwheid in de spelregels van het leven en de relatie met de Almachtige is nooit het sterke punt geweest van de Christelijke kerk. De kerk heeft daarbij Israël nodig om de waarden van de Here opnieuw te

ontdekken, er zijn vele parels verborgen in de woorden van G-d. Naïeve Christenen geloven dat de Geest wel zal vertellen wat nodig is zonder daarbij nauwkeurig acht te slaan op wat er staat geschreven in de openbaringen die onze G-d gaf aan Mozes en de profeten. Voor Bijbellezen is discipline nodig en ware liefde om in een hechte en diepere relatie te komen met de Almachtige. Het Jodendom heeft een schat aan informatie en beleving met enorm diepe gevoelens, vol beweging en creativiteit waar het Christendom nog heel veel van kan leren. Vreugdevol samen met G-d door het leven gaan, feesten vieren zoals G-d dat vraagt, de schoonheid van G-d ervaren in alle facetten zoals beschreven, gaat woorden te boven. De vakjesgeest van Christenen wordt verreweg overschreden in het Jodendom, ieder mens is uniek en mag vanuit zijn of haar unieke persoonlijkheid samen met de Almachtige door het leven gaan. Geloven is geen dogmatische inname van enkele stellingen maar een totale wijze van leven die het alledaagse en het bovennatuurlijke samenbrengt. Onze manier van kleden, eten en drinken, doen en laten, alles heeft te maken met onze relatie met G-d. Religie is een manier van leven en niet een ommekeer van de ziel. De Messias zou zeker sneller komen als Christenen zich meer open gingen stellen voor het Jodendom. Het hele concept van 'Messias' is al Joods! Christus betekent in het Grieks niets anders dan Messias (verlosser). De Messias kan zowel gebruikt worden voor een koning, priester, profeet, ja voor een ieder, gezalfd met een specifieke taak van G-d. De Messias van de toekomstige wereld is een door G-d gezondene, als een ideale heerser (als koning David) die volledige wereldvrede bewerkstelligd, totale redding van geheel Israël (alle stammen wederom terugbrengt!) en Israël als de centrale zetel van de wereld maakt. Kijk om u heen! Is dit al gekomen? Nee, om die reden is de Messias nog niet gekomen, ook al zijn er vele Messiassen in het verleden geweest met allerlei taken en functies voor het werk van de Almachtige. Joden verwerpen Jesjoea niet als een historische persoon en ontkennen ook niet dat hij als Messias gefunctioneerd kan hebben in het verleden, maar hij is niet 'De Messias' geweest! De ultieme Messias komt nog, in de nabije toekomst is de verwachting. Christenen hebben ook hierin Joden nodig om hun in herinnering te brengen dat de verlossing nog niet heeft plaatsgevonden. Het koninkrijk van G-d is nog niet aanwezig, het zou een historische alom erkende realiteit en ervaring van ieder levend schepsel op de gehele aarde moeten zijn. De Messias geeft hoop op een betere wereld en dat is niet de huidige wereld. Daarom wordt de Messias vanuit de Schrift en de Joodse traditie gezien als een ster. De ster die de laatste dag zal aankondigen - de ster van David, de ster die zichtbaar is in de Israëliëse vlag. Heeft het kruis van Jesjoea al een koninkrijk van G-d op aarde gebracht? Ligt de wolf al naast het lam in volledige vrede? Is de dood al overwonnen? Is er geen kwaad en ellende meer in onze wereld? Nee! Waarom niet? Omdat de Messias nog moet komen.

Interessant is om vast te stellen dat ook Israël de kerk nodig heeft. Juist de Christenen hebben tot in de verste uithoeken van de aarde het woord van G-d gebracht. De G-d van Israël is juist door de Christenen overal verkondigd. Zij hebben vertalingen gemaakt in alle talen der wereld. Afrikaners in de jungle, Indianen van het Amazonegebied, van de ene pool tot de andere zijn het vooral Christenen geweest die Bijbels hebben verspreid. Israël als G-ds uitverkoren volk is bij uitstek door de Christenen verspreid. Door Christenen werd het Jodendom in de geest van de wereld het centrale punt. Zonder Christenen zou het Jodendom een kleine beweging gebleven zijn. Voor de Joodse identiteit en haar bestaansrecht als volk en land waren Christelijke stemmen nodig. Door ware Christenen werden vele Joden gered en wie één mens red, redt een hele wereld!

Het Berit haChadassah, oftewel het Nieuwe Testament, werd door Joden verworpen, alhoewel het een verzameling boeken is door Joden geschreven die ouder zijn dan de Talmoed. Juist Joden zullen meer inzicht gaan krijgen in hun verleden en heden door ook deze boeken te gaan lezen. Het geeft niet alleen een beeld van het Judaïsme in de eerste eeuw maar kan hun geloof versterken en verrijken. Joden begrijpen juist deze boeken ook beter dan Christenen omdat heidense culturen de ware aard van de geschriften tot verwarrende vertellingen hebben gemaakt. Joden zullen ontdekken dat de Griekse geschriften Hebreeuwse gedachten waarborgen. Zelfs de Talmoed en de Midrasjiem worden door de kennis van de nieuwe geschriften beter begrepen. De Rabbi van Nazareth, zijn verhalen, onderwijzingen en zijn leven hebben hun weerklink in de oude Joodse boeken.

Christenen zullen ontdekken dat hun woorden zoals bijvoorbeeld 'genade' geen specifiek Christelijke boodschap is. Het is een Joods begrip. Joden zullen gaan begrijpen dat verlossing niet alleen door werken bereikt kan worden, maar dat G-d Zijn liefde geeft aan de mens wie gelooft, ongeacht afkomst, ras of achtergrond. De komende Messias is G-ds ingrijpen in de geschiedenis, om de mens te trekken tot Zijn eeuwig koninkrijk.

Zacharia 4:11-14 "Wat betekenen deze twee olijfbomen rechts en links van de kandelaar?...Wat betekenen de twee olijftakken?...Toen zeide Hij: Zij zijn de twee gezalfden die voor de Here der ganse aarde staan."

Bet Echad
Neercanneplaats 63
Rotterdam

Voorganger
P.Daniëls
paulusmary@hetnet.nl