

Shema Israel – Bijbel cursus, deel 1

De Bijbel

Het boek onder de verzamelnaam Bijbel is in meer dan een duizend talen vertaald, er zijn meer kopieën van dit boek verkocht dan van welk boek dan ook! Paradoxaal, het is het minst begrepen boek en de wijsheid daarin wordt al helemaal niet opgevolgd! Het is tevens vreemd dat juist met dit boek in de hand, heilig voor Joden en Christenen, hele oorlogen gevoerd zijn. Het ligt ten grondslag aan het Jodendom en Christendom, waarom dan toch die onderlinge haat? Ook Moslims zijn betrokken bij deze strijd en hebben hun aangepaste heilige boek gebaseerd op dezelfde geschriften.

De Bijbel is overal in elke taal verkrijgbaar en wordt steeds meer bevestigd vanuit de archeologie en andere wetenschappen. De stichting van de staat Israël en de ontdekking van de Dode Zeerollen bijvoorbeeld, hebben dieper onderzoek in de geschriften en achtergronden nieuw leven ingeblazen. De studie van de Bijbel is op elk niveau actueel, van de gewone lezer tot het academisch onderwijs. Meer dan ooit in het verleden kan dit boek bestudeerd en geverifieerd worden en worden de historische en hedendaagse waarheden ontdekt.

Vragen blijven altijd bestaan, zoals: Kan de Bijbel het menselijk hart veranderen? De Bijbel zou vrede, liefde, hoop moeten brengen maar voor het tegendeel wordt het feitelijk gebruikt. Men probeert er zelfs oorlog, moord en verwerping mee te rechtvaardigen! Daaruit volgt dat het niet genoeg is om enkel de Bijbel te bestuderen en te kennen. Onze geesten, harten en levens moeten deze heilige woorden opnemen en dynamisch gaan gebruiken. Zoals Mendel de Kotzk schreef: Een student kwam naar zijn leraar en zei, “Ik weet nu alles over Tora.” De meester knikte goedkeurend en zei, “Goed, maar wat heb je nu werkelijk geleerd van de Tora?”

1. Waar komt het woord ‘De Bijbel’ vandaan?

Het woord Bijbel is afgeleid van het Griekse ‘ta-biblia’(de boeken), de vertaling van het Hebreeuwse ‘ha-sefarim’(de boeken). Dit komt voor het eerst voor in Daniël 9:2. In de Rabbijnse literatuur vinden we ook ‘De Schriften’ (Megila 1:8; Gittin 4:6; Kelim 15:6, enz.). Ook in de apocriefe boeken de wijsheid van Jezus ben Sirach en de brief van Aristeas komt ‘Schriften’ voor. Wat wordt er elke keer nu exact mee bedoeld?

2. Wie heeft de boeken geschreven?

Er zijn verschillende schrijvers, soms worden ze genoemd in de boeken maar soms ook niet. De exacte woorden komen uit de kokers van deze verschillende schrijvers maar let wel: men schreef door G-d gedreven! Er zijn gevallen waarbij men gedictieerd werd b.v. Mozes schreef alles op wat G-d hem had verteld, Exodus 24:4.

“En Mozes schreef al de woorden des Heren op.” Zie ook Exodus 34:27; Jeremia 36:2.

3. Wat voor bewijs hebben we dat de Bijbel belangrijk is?

- Bevestiging vanuit archeologie en geschiedenis
- Vanuit andere oude geschriften en historische tradities
- Israël is zelf een bewijs, zij bewaken en bewaren de Schriften zeer nauwkeurig!
- Hoe het boek door alle tijden heen onveranderd bleef (oude zowel als nieuwe verbond)
- De impact die dit boek heeft op menselijke culturen, beschaving, normen, ethiek, wetenschap, literatuur, kunst, enz.
- De macht die Het Boek uitoefent op degenen die het serieus lezen
- Literaire en filosofische hoogstandjes van de bijbel maken Het Boek tot de eerste bestseller van de mensheid.

4. Wat is de bron van de Bijbel?

Het is bijzonder dat de eenheid die de Bijbel uitademt, ondanks de grote diversiteit van haar schrijvers (in onderwijs, tijd, cultuur, enz.), getuigt van dezelfde bovenmenselijke inspiratie. Nehemia 9:30

“Vele jaren was Gij lankmoedig over hen en vermaande hen door Uw geest, door de dienst van Uw profeten, maar zij gaven daaraan geen gehoor. Toen hebt Gij hen in de macht van de volken der landen gegeven.” Zie ook: Zacharia 7:12.

5. Welk ethisch bewijs is er dat de Bijbelschrijvers de waarheid spreken?

De Bijbel verbloemd niets over de schrijvers van de Bijbel. Ze maakt ze niet mooier of schildert ze niet af als grote helden. Het waren gewone mensen met al hun fouten en gebreken, soms hele erge gebreken! B.v. 2 Samuël 12:9

“Waarom hebt gij het woord des Heren veracht, en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? De Hethiet Uria hebt gij door het zwaard verslagen; zijn vrouw hebt gij u tot vrouw genomen, hemzelf hebt gij door het zwaard der Ammonieten gedood.” Zie ook: 2 Samuël 11:1-12:9.

6. Spreekt de Bijbel zelf wel de waarheid?

De profeten spraken woorden van de Almachtige die de mensen vaak niet wilden horen. Zou je iets schrijven in een boek wat de mensen toch niet willen accepteren? Alleen als het de werkelijke waarheid is! B.v. Jeremia 28:8

“De profeten die er voor mij en voor u van ouds geweest zijn, die hebben over machtige landen en grote koninkrijken geprofeteerd van oorlog, rampspoed en pest.”

7. Welk historisch bewijs is er dat de bijbelse profeten geïnspireerd waren door G-d?

Het beste bewijs is dat als de profeet al lang niet meer leeft zijn voorzeggingen tot in de details kloppen en uitkomen. Van wie anders dan de Almachtige kan dit komen?

Ezechiël 26:3-5

“Daarom zo zegt de Here Here: zie, Ik zal u, Tyrus! Vele volken stuw Ik tegen u op, zoals de zee haar golven opstuwt. Die zullen de muren van Tyrus vernielen en zijn torens omverhalen; ook het puin zal Ik eruit wegvegen en het maken tot een kale rots. Een droogplaats voor netten zal het worden midden in de zee, want Ik heb het gesproken, luidt het woord van de Here Here. Het zal de volken ten buit worden.” Zie ook: 2 Kronieken 36:21; Jeremia 25:9-12.

8. Waarom ging men de mondelinge overlevering (Tora be-alpe) opschrijven tot geschriften (Tora biktav)?

De mondelinge overleveringen bleven zelfs naast de geschreven overleveringen bestaan en uiteindelijk werden alle mondelinge tradities ook opgeschreven van generatie tot generatie, dit werden de Rabbijnse tradities. Sommige van deze tradities zijn dus vele generaties ouder dan de tijd waarin het geschreven werd. Waarom deed men dit? Joden werden vervolgd en men ging een muur bouwen rondom de Tora. (Abot 1:1) De mondelinge leer was bedoeld om de wijsheden van de wetten te eerbiedigen, zodat overtredingen vrijwel uitgesloten werden. Deze tradities waren nooit bedoeld om de Schriften te vervangen maar eerder te verduidelijken en verdiepen. De rabbijnen gebruiken zelf de volgende metafoor: de mondelinge traditie is voor de heilige Schriften wat een hek is om het land. Het hek is niet het land!

9. Hoe gingen de Talmoedische Rabbijnen met verschillen om?

Talmoed is de collectie van oude geschriften verzameld van de verschillende rabbijnen in het Babylonisch gebied. Met spreekt ook wel over de Babylonische Talmoed en de Jerusalemse Talmoed. De Babylonische Talmoed was de meest uitgebreide en werd toonaangevend, het werd gevormd uit een Mishna tekst waarop een uitleg werd gegeven. De uitleg bestaat uit Gemara, Tosefta, Midrasjim, enz. De Bijbelse geschriften werden “heilige Schriften” genoemd, de Talmoedische uitleg niet! (Shabbath 16:1; Yad 3:2; enz.)

De rabbijnen beschouwen Tora als het belangrijkste document (de vijf boeken van Mozes), dit waren de heilige Schriften. De profetenboeken en de latere geschriften vormden samen met de Tora de Tenach (Tora, Nevi'im, Chetuvim). Deze collectie kreeg gedurende de Rabbijnse tijd de aanduiding ‘heilige Schriften’. Joden die Jesjoea belijden voegden daar het (N.T.) Berit Hachadassah aan toe.

10. Hoe onderscheid je menselijke woorden van Goddelijke woorden?

Jeremia 28:9

“Als het woord van die profeet komt, zal van die profeet erkend worden, dat de Here hem in werkelijkheid gezonden heeft.” Zie ook: Deuteronomium 18:22

11. Hoe verhouden zich de Nieuw Testamentische geschriften tot de Hebreeuwse geschriften?

De oudste aanduiding gebruikt door de Joden van Alexandrië was 'graphe' (geschriften) een algemene omschrijving voor boek (Peah.8:9; Taan.3:8; Avot 3:7; Yad.3:5; enz.)

De eerste generatie van Christenen hebben nooit de Apostolische Geschriften boven de Hebreeuwse Geschriften gezet. Termen als Oude en Nieuwe Testament kwamen zeker niet bij hen voor. De kerkvader Eusebius van Caesarea heeft in de vierde eeuw deze woorden geïntroduceerd. Zijn bedoeling was duidelijk om de nieuwtestamentische geschriften boven de oudere Joodse boeken te zetten. (Ecclesiastical History, VI, 25). Om onderscheid te kunnen maken tussen de twee 'Schriften' is het beter om Oude en Nieuwe Verbondsboek te gebruiken of nog beter: Tenach en Berit Hachadassah.

Jezus zelf gebruikte de Schriften om over zichzelf te spreken. Hij begon bij Mozes en daarna al de profeten, Lucas 24:27

"En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in de Schriften op hem betrekking had." Zie ook: Johannes 5:39; 1 Korintiërs 15:3, enz.)

12. Wat is het gebruik van de Tenach door het Nieuwe Verbondsboek?

Matteüs 5:17-19

"Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van Tora, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen." Zie ook: Matteüs 23:2-3

Het Griekse woord voor vervullen (plerosai) betekent 'uitvoeren tot in de details' niet vervangen.

13. Wat is de boodschap van alle geschriften?

Genesis 1:1 begint met 'G-d die de hemel en de aarde creëerde.' De laatste geschriften van de Tenach getuigen wederom van goddelijk ingrijpen, Maleachi 4:5

"Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt."

De woorden uit het Berit Hachadassah bevestigen dit patroon, vergelijk Johannes 1:1 met Openbaring 22:20. Het bijbelse woord strekt zich dus uit van schepping tot herschepping. De centrale boodschap van de Schriften is daarmee, geloof in hoe de schepping door de Almachtige gemaakt is, dat alles in Zijn handen is en dat Hij een nieuwe schepping tot stand zal brengen.

14. Wat is het doel van de Schriften?

Psalm 119:105

"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."

De woorden 'Tora'(wet) en 'or'(licht) zijn beide verbonden met elkaar en komen in deze Psalmtekst tot hun recht. Opdat de mens licht krijgt op zijn wandel en hulp bij de wijze waarop de mens het beste kan leven.

15. Hoe moeten we de Schriften bestuderen?

De profeet Daniël kreeg niet alleen boodschappen van de Almachtige maar ook hij bestudeerde de Schriften. Zo wist hij dat Jeruzalem voor 70 jaar verwoest zou blijven (Daniël 9:2; Jeremia 25:11; 29:10; 2 Kronieken 36:21).

- Vraag om G-ds geest
- Gebed (Daniël 9:3-23)
- Oprechtheid (Daniël 8:27)
- Gebruik je verstand en wees toegewijd

Verkeerd gebruik van de Bijbel heeft geleid tot Auschwitz, men rechtvaardigde dit omdat zogenaamd de Joden Jesjoea gekruisigd hadden. Ze hebben niet alleen slecht de Schriften gelezen maar het boek gebruikt om onheilige gedachten vorm te geven.

Lees de Bijbel met Israël niet tegen Israël !

Conclusie:

De Bijbel is een boek met vele verschillende boeken, tevens het Boek der boeken. Zelfs de meest ontwikkelde tegenspraken op dit bijzondere boek, werden stil wanneer de archeologische feiten op tafel werden gelegd. Zo zou het proto-Sinaitisch alfabet niet in zo'n vroeg stadium van de geschiedenis als de tijd van Mozes hebben kunnen bestaan. Toen vonden ze in Rash Shamra een hele bibliotheek met een vroeg spijkerschrift dat alfabetisch was. (tegenwoordig Ugaritisch genoemd). Tevens was men het niet eens met een wereldwijde zondvloed. Antropologen werden stil toen zij ontdekten dat letterlijk over de gehele aarde bij alle oude beschavingen zondvloedverhalen gevonden werden.

Plaatsen als Ai, Megiddo, Jericho, Chazor, Shiloh, Beth-Shemesh, Lachish en vele andere steden werden teruggevonden en zijn tegenwoordig opgegraven.

De helden van de Bijbel werden tevens als normale personen afgeschilderd met fouten en gebreken. De eerste man Adam zondigde; Abraham loog; Jakob bedroog zijn eigen broer om maar helemaal te zwijgen over de broers van Jozef. De Bijbel verteld alles zoals het was zonder het mooier te maken dan het is.

De vele boeken vormen één boek ondanks de vele verschillen, een opmerkelijk fenomeen. Het boek heeft vele stijlvarianten en je vind er kunststukjes van de taal in naast eenvoudig steenkolen-Hebreeuws. De aanzienlijkste tot de laagste personen beschreven in de boeken worden aangemaand om recht en gerechtigheid te doen. Of je nu koning was of inwoner van een stad of klein dorpje. Daar waar je fout gaat is de aanmoediging om terug te keren tot G-d (teshuvah). In de gehele Bijbel is G-ds geest terug te vinden, of Hij nu vermeld wordt of niet (b.v. boek Ester komt de naam van G-d niet voor). G-d is overal en door de gehele geschiedenis aanwezig en actief. Is het verwonderlijk dat een volk die slechts één G-d dient en zo'n hoog moraal heeft de aandacht trok en nog steeds trekt van alle volkeren. De ethiek van Israël was anders dan die der volkeren.

De Bijbel is een boek dat nog steeds vele mensen bereikt en hun aandacht terugbrengt tot de Here. Zo bewijzen medici dat het vegetarisch dieet het best eten voor de mens is (Genesis 1:29), dat een vrolijk hart net zo veel effect heeft als het beste medicijn (Spreuken 17:30).

De Bijbel stijgt met kop en schouders uit boven welk boek dan ook. Het blijft daar niet bij want de Bijbel voorzegt ons wat de toekomst zal zijn! Vanuit onze eeuw kunnen we terugkijken en zien dat de profetieën accuraat zijn! De Schriften getuigen! De val van Babylon (Jeremia 51:8), verwoesting van Nineve (Nahum 3:1-7), verovering van Tyrus (Jesaja 23), enz. Allemaal gebeurtenissen die niemand had kunnen voorspellen, wonderlijk genoeg wel gebeurd zijn.

Het gaat nog verder, het is het enige boek ter wereld die de gehele geschiedenis van de opeenvolging van wereldrijken zoals Babylon, Perzië, Griekenland en Rome heeft voorzegt! (Daniël 2 en 7). Vele eeuwen voordat die rijken zich aandienden! Zelfs indien dit mogelijk was ging de profetie nog een stap verder door er data aan te verbinden! Het Jodendom is daarmee de enige religie die dit soort aanwijzingen heeft gekregen van de Almachtige! De patriarch Abraham kreeg een tijdspanne voorspelt tot de Exodus die op het jaar nauwkeurig klopte. De terugkeer uit Babylon werd op de juiste datum vooraf gegeven en tevens de grote verwoesting van de tempel (zowel de eerst als de tweede Tempel) en de terugkeer van het volk en herbouw van de tempels! Alles geschiede in detail zoals beschreven in de Bijbel!

Antisemitische uitlatingen van vooral Christelijke zijde hebben voor een totale schriftverduistering gezorgd. Zij die tegen de Schriften ingingen zouden nooit deze vingerwijzingen van de Almachtige kunnen vinden. De latere geschriften die het Berit Hachadassah vormden geven nog meer aanwijzingen, ook het Jodendom moet niet hun hart verharden maar deze boeken gaan lezen. Het zijn tenslotte Joodse geschriften en ook daarin zijn duidelijk aanwijzingen van de Almachtige te vinden over wat er staat te gebeuren in de komende wereldgeschiedenis.

Het getuigt alleen al van goddelijke inspiratie dat deze oude geschriften, zowel de Tenach als het Berit Hachadassah, de eeuwen hebben getrotseerd en tot in onze dagen zowel Joden als heidenen bereiken. Dat iedereen het Woord van de Almachtige mag horen en verstaan.

Let wel: elk argument dat kan aangedragen worden ter verdediging van de Schriften, miraculeuze genezingen, wonderen, hoge ethiek, spirituele hoogstandjes en profetieën hebben geen enkele invloed als de mens ze niet wil geloven. Zowel Jood als Christen, gelovige en ongelovige moet zelf het Woord lezen om te kunnen begrijpen en te beoordelen. Alleen hij of zij die zoekt zal werkelijk vinden!