

Sjema Yisraël

Deel 12

De Dood



Lechayim (voor het leven)

De dood komt als een verrassing en slaat toe zonder tegenstand. Ondanks de verschrikkingen die dood met zich meebrengt is het in een ander daglicht komen te staan sinds Auschwitz. Dood kan soms een verlossing zijn. Ondanks de aanwezigheid van deze grote vijand is het des te meer noodzakelijk dat je geniet van het leven, lechayim! (toost en troost!). Door de dood is het leven iets dat volledig en intens genoten moet worden. Prediker 9:10 zegt het als volgt: “Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.” Ieder mens houdt zich bezig met de vraag: Wat zal er na de dood gebeuren? Waar gaan we heen? Waarheen zijn onze voorouders, vrienden en geliefden heengegaan? Hoe zit het met de botten van overledenen, is er wel iets na de dood? Gaat de geest of de ziel naar hogere sferen? Naar de hemel of iets anders? Is er een opstanding van doden, zo ja, wanneer? Voor de Bijbel is het antwoord zowel tragisch als bemoedigend: Alles sterft na het leven. Toch zijn er uitzonderingen! Vervolgens is er een opstanding. Hoe? Er is een overwinning over de dood, dus lechayim! De Bijbel spreekt over een duidelijke hoop en verwachting, waarbij de focus ligt op G-d. De Eeuwige Levende zal ook ons leven geven!

1. Waarom sterft de mens?

Genesis 2:17 “Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.”

Ezechiël 18:30-32 “Daarom zal Ik u richten, huis Israëls, ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van de Here Here. Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, en vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israëls? Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here Here; daarom bekeert u, opdat gij leeft.”

Job 24:19 “Droogte en hitte roven het sneeuwwater weg, zo het dodenrijk hen die zondigen.”

Jeremia 31:30 “Ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven.”

Shabbath 55a “Er is geen dood zonder zonde.”

Avot 4:22 “Degenen die geboren worden zullen noodzakelijkerwijs sterven. Met kracht werd je geschapen, met kracht werd je geboren, met kracht zal je leven, met kracht zal je sterven.”

2. Wat gebeurt er met de mens die sterft?

Psalm 146:4 “Gaaf zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.”

Prediker 3:19-22 “Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen. En allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, alle gaat naar één plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde? Zo heb ik ingezien, dat er niets beters is dan dat de mens zich verheugt in zijn werken, want dat is zijn deel: wie zal hem ertoe brengen zich te verlustigen in wat na hem zijn zal?”

Prediker 12:7 “En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot G-d, die hem geschonken heeft.”

Kohelet Rabbah 5,14 “De mens treedt de wereld binnen met gesloten handen, alsof hij zegt, “De wereld is van mij.” Hij verlaat de wereld met open handen, zeggende, “Ik neem niets met me mee.”

3. Hoe wordt de toestand van de doden beschreven in het Woord?

Daniël 12:2 “Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.”

Job 10:20-22 “Zijn de dagen mijns levens niet weinige? Laat van mij af, opdat ik een weinig vreugde mag beleven, voordat ik heenga, zonder terug te keren, naar het land van donkerheid en diepe duisternis, het stikdonkere land, waar diepe duisternis en wanorde heersen en waar het licht gelijk is aan de duisternis.”

Erubin 64 “De dochters van Rabbi Chisda zeiden tot hem: ‘Vader, waarom ga je niet liggen om wat te rusten?’ Hij antwoordde: ‘Spoedig, erg snel, zullen de dagen komen dat ik een lange slaap zal nemen. Nu is het de tijd om mijn kennis van de Thora te vermeerderen.’”

4. Weten de doden iets van wat ze achterlaten?

Prediker 9:5 “De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten.”

5. Hebben de doden nog deel aan het rijk der levenden?

Psalm 6:6 “Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?”

Psalm 48:15 “Waarlijk, zo is G-d, onze G-d, voor eeuwig en altoos; tot de dood toe zal Hij ons leiden.”

Psalm 115:17 “Niet de doden zullen de Here loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald.”

6. Kun je de dood ontwijken?

Spreuken 14:27 “De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.

Spreuken 14:32 “In zijn rampspoed wordt de goddeloze geveld, maar de rechtvaardige vindt zelfs in zijn dood een schuilplaats.”

Prediker 6:6 “Al leefde hij ook tweemaal duizend jaar, maar genoot het goede niet – gaat niet alles naar één plaats?”

Prediker 7:17 “Wees niet te zeer goddeloos en wees geen dwaas; waarom zoudt gij sterven vóór uw tijd?”

Prediker 9:12 “Want ook de mens kent zijn tijd niet...”

7. Waar komt de onsterfelijkheid van de ziel vandaan?

De Jewish Encyclopedia geeft een verslag over de onsterfelijkheid van de ziel dat dit geen Joodse oorsprong heeft. Er zijn geen Bijbelse bewijzen en eveneens heeft het niet zijn oorsprong bij Joodse denkers. De oorsprong ligt bij Plato, de Griekse wijsgeer, met zijn verhandeling over de ziel.

Openbaring 6:9-11 “En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het Woord van G-d en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”

Het bloed van de mens is uitgestort bij het altaar van G-d, het bloed roept! (Genesis 4:10)

8. Wie is de enige die onsterfelijkheid heeft?

Deuteronomium 32:39-40 “Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen G-d, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit Mijn macht. Voorwaar, Ik hef mijn hand ten hemel en zeg: Zowaar Ik in eeuwigheid leef.”

Psalm 90:2 “Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld had voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij G-d.”

1 Timoteüs 6:15,16 “De zalige en enige Heerser, de Koning der koningen en de Here der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht!”

9. Kunnen levenden de doden raadplegen?

Jesaja 8:19,20 “En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn G-d vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”

Deuteronomium 18:10-12 “Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaars, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doen raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw G-d, hen voor u weg.”

10. Wat is de Bijbelse visie op dood?

1 Samuël 2:6 “De Here doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.”

Deuteronomium 31:16 “De Here zeide tot Mozes: Zie, gij gaat bij uw vaders te ruste.” (slapen staat er letterlijk)

Daniël 12:2 “Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.”

1 Korintiërs 15:42 “Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid.”

Pesachim 68 “Van het vers, uit Deuteronomium 32:39, mogen we leren dat er een opstanding is.”

Amida (ochtendgebed): “U, o G-d, zal de doden laten opstaan; U heeft de kracht om te redden.”

Kaddish (gebed voor de doden): “Mag G-ds grote Naam verheven zijn en geheiligd in geheel de wereld welke vernieuwd zal worden, waar G-d de doden zal laten opstaan en opwekken ten eeuwige leven.”

11. Hoe zal de opstanding plaatsvinden?

Ezechiël 37:6-10 “Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen zoals zij bij elkander behoorden; ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here Here: Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zoals Hij mij

bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.”

1 Korintiërs 15:35-40 “Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. Maar G-d geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. Er zijn hemelse en aarde lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse.”

Ketuboth 111b “Rabbi Chiya ben Joseph verklaarde: De rechtvaardigen zullen wanneer het tijd is opstaan als het gras (Psalm 72:16). Net zoals een korrel graan begraven wordt in de grond en uitspruit, zo zullen de rechtvaardigen die begraven zijn opgewekt worden.”

Hosea 6:2 "Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten."

12. Wat zal er met het kwaad gebeuren en haar bedrivers?

Maleachi 4:1,3 “Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de Here der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der heerscharen.”

Openbaring 20:9,10 “En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen end e geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.”

Openbaring 20:14,15 “En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”

13. zullen de afvalligen voor eeuwig branden in die komende hel van vuur?

Psalm 92:8 “Wanneer de goddelozen uitspruiten als het groene kruid en alle bedrivers van ongerechtigheid bloeien – zij zullen voor immer verdelgd worden.”

Jeremia 7:32-33 “Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer gezegd zal worden: Tofet en dal Ben-Hinnom, maar: Moorddal; en men zal in Tofet begraven bij gebrek aan plaats, ja, de lijken van dit volk zullen het gevogelte des hemel en het gedierte der aarde tot voedsel strekken, zonder dat iemand ze verjaagt.”

Jesaja 34:8-10 “Want de Here houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgeding. Zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en zijn land wordt tot brandend pek, dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt zijn rook op, van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor.” (Edom!)

Judas 7 “Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.”

Rosh Hasjanah 17a “In de toekomst zal er geen Gehinnom meer zijn.” (eveneens in Nedarim 8b).

14. Is opstanding mogelijk? Zijn er voorbeelden?

Genesis 1:1,2 “In den beginnen schiep G-d de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en een sterke wind waaide over de wateren.”

2 Koningen 4:32-35 “Daarna kwam Elisa het huis binnen en zie, daar lag de jongen dood op zijn bed. Toen Elisa binnengegaan was, sloot hij de deur achter hen beiden en bad tot de Here... Toen niesde de jongen zevenmaal en opende zijn ogen.”

Johannes 11:43,44 “Hij riep met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los en laat hen heengaan.”

15. Zal de dood overwonnen worden?

Jesaja 25:8 “Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken.”

Hosea 13:14 “Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden.”

Passover Haggada “De Heilige, gezegend is Zijn Naam, zal de engel des dood slachten, zoals de os werd geslacht.”

Openbaring 21:4,5 “En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

1 Tessalonicenzen 4:13-18 “Maar wij willen u niet onkundig laten wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere

mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal G-d ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord des heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin G-ds, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.”

Leven en dood

De mens ontving de adem van G-d en werd een levend wezen, dit is een totaliteit. De mens, man en vrouw, werd op deze wijze geformeerd tot een weinig minder dan G-d. Het kan niet opgedeeld worden in fragmenten. De samenvoeging van verschillende componenten die aanwezig waren op aarde, zoals stof en lucht, vormen nog geen levend wezen. Het ingrijpen van de Almachtige door de mens te beademen maakte de mens een levende ziel. Alles is vervlochten tot één geheel. Het karakter, gedrag en de geestelijke gesteldheid van de mens zijn samengebonden met het lichaam. Intelligentie, gezondheid, schoonheid, en allerlei persoonlijke kenmerken die de mens uniek maken, zitten gebalanceerd verweven in lichaam en geest. Je kan niets hieruit wegnemen of afscheiden. Geestelijke ziekten hebben ook uitwerking op het gehele lichaam, en lichamelijke ziekten op het gedrag en de mentale gesteldheid van de mens. We zien dit al terug bij een kind dat valt en een wondje op het been heeft. Geef een kusje er op en de wond is genezen! Het ware leven heeft vanuit de Bijbel nog een andere dimensie er bij gekregen. De mens die zonder besef leeft is vrijwel gelijk aan de dieren, maar de mens die bewust leeft en respect heeft voor de Here heeft een bron van leven (Spreuken 9:10; 14:27; Psalm 111:10). De mens die naar G-d luistert en Zijn geboden bewaart zal werkelijk vrede vinden (Psalm 119:165). Liefde tot G-d en liefde voor je naaste zijn daarmee unieke Bijbelse principes (Leviticus 19:18). Het wonderlijke is dat een lang, gezond en harmonieus leven gegeven worden aan die mens die waarlijk de Bijbelse principes ter hand nemen. Leven is afhankelijk van G-d, eveneens het eeuwig leven!

De dood deed haar intrede in het leven door de ongehoorzaamheid aan G-d. Dit is niet wat de Almachtige gewild heeft. Met moeite verdreef de Here de mens van de boom des levens. Genesis 3:22 zegt het als volgt: “En de Here G-d zeide: Zie, de mens is geworden als Ons met de kennis

van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.” Omdat de mens geformeerd was uit het stof, keert bij het overlijden de mens terug tot bodemmaterie. Het leven is dus afhankelijk van G-d, de dood is het gevolg van de overtredingen van de mens. De mens vormt de grootste bedreiging voor hun leven! Zoals Job aangaf dat de zondaar als sneeuw voor de zon is (Job 24:19). Ieder mens sterft vanwege zijn of haar eigen zonde (Jeremia 31:30; Ezechiël 18:4). Zoiets als erfzonde bestaat niet in het Jodendom. Zonde, immoraliteit, kwaad, geweld, ongehoorzaamheid aan de geboden van G-d, hebben een destructief effect op het lichaam en de geest van de mens.

De dood is als een diepe slaap, de persoon ervaart niets, hoort niets en de tijd staat stil. Psalm 6:6 zegt: “Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?” of Psalm 115:17 “Niet de doden zullen de Here loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald.”

De Bijbel veroordeelt diegenen die zich bezig houden met de geesten van de doden en met allerlei vormen van necromantie. Psalm 106:28,29 “Toen zij zich aan de Baäl-Peor koppelden, en dodenoffers aten, en Hem tergden door hun daden. Brak een plaag onder hen uit.” De psalm legt uit dat men dan met boze geesten bezig is: “zij offerden hun zonen en hun dochters aan de boze geesten.” (106:37). Al in de Thora waarschuwde de Almachtige voor deze duistere praktijken.

Deuteronomium 18:9-14

“Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw G-d, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw G-d, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw G-d; want deze volken die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de Here, uw G-d, dit niet toegelaten.”

Jesaja 8:19 “En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn G-d vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen?” Mensen gaan allerlei drogredenen en illusies achterna, terwijl de enige basis voor ons bestaan in de Almachtige is. De meerderheid van de wereldbevolking kan niet aannemen wat de realiteit van ‘dood zijn’ is, een slaap! Reïncarnatie, onsterfelijkheid van de ziel, allerlei duistere praktijken en geloofsovertuigingen zijn duivelse praktijken om de mens

ten val te brengen. Kijk wat er met Saul gebeurde op het moment dat hij niet langer zijn vertrouwen stelde in De Here maar zijn toevlucht zocht bij een heks! (1 Samuël 28). Het leidde tot zijn dood! Het occulte heeft enorm veel gezichten, zij is wijd verspreid en komt in grote diversiteit in onze maatschappij aan de oppervlakte. Alle vormen van media zijn er mee doordrongen, dat moet de mensen hun ogen openen voor de wereld waarin wij leven! Maar de mensheid gelooft liever de leugen dan de waarheid onder ogen te zien! Terwijl de waarheid rust en hoop geeft zoekt men rusteloos naar de leegheid van de overledene. De afvalligheid van G-d voert de mens steeds verder naar de rand van de afgrond. Het raadplegen van mediums brengt angst, depressie en teleurstelling. In onze tijd is de tegenstander extra bezig om de mensheid de leugen te laten geloven zodat ze de ogen sluiten voor de waarheid dat G-d aan het terugkeren is! De leugen vanuit Genesis is nog steeds levend, gij zult geenszins sterven maar juist inzichten krijgen! We kennen goed en kwaad, streef naar waarheid en het zal u gegeven worden!

Verheerlijk de Almachtige, zoek G-d, prijs de Eeuwige Zijn Naam... in plaats daarvan verklaren zelfs theologen en wijsgeren op godsdienstig gebied 'G-d is dood'! De mens verheerlijkt zichzelf. Men wil zelf op de troon van G-d zitten en zoeken niet meer naar Zijn raad. Ze volgen niet meer Zijn wijsheid en Woord. We zijn erger geworden dan Sodom en Gomorra! Wanneer zullen ze ooit nog kunnen inzien dat de dood het gevolg is van het verlaten van G-ds wegen. De mens heeft zichzelf onsterfelijk verklaard en geloven in de onsterfelijkheid van de ziel. Vele gelovigen trappen in deze valkuil. Het is zelfs een boodschap die de opstanding van de kinderen van G-d ontkent! Waarom moeten we opstaan uit het graf als we al onsterfelijk zijn?

De Schrift geeft aan dat de mens pas onsterfelijk zal worden als de Almachtige orde op zaken heeft gesteld. Bij de komst van G-d zal de dood overwonnen worden. Hij haalt ons terug en zal ons niet verloren laten gaan, dat is de opstanding waar Daniël 12 over spreekt. (Psalm 16:10,11; 17:15 enz.). De Schrift roept op tot terugkeer naar G-d, teshuvah! Denk nu niet dat dit iets onmogelijks is, is iets te groots voor de Schepper van hemel en aarde? Ook spreekt het Woord duidelijk over opstandingen! Elia en Elisa hebben het in de kracht van G-d mogen uitvoeren, Yeshua heeft het gedaan, denk aan het dochttertje van Jaïrus, de jongeling van Nain, Lazarus, en de opstanding van Yeshua zelf door de kracht van G-d zelf! Maar er staat ook in Matteüs 26:52,53 "en de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, waar zij aan velen verschenen." Dat we dit in onze dagen mogen meemaken! Hoe zal men dan reageren? Zal men uitroepen, bergen werpt u op ons want wij kunnen het niet verdragen! Of zal men

tot inzicht komen en inzien dat ze meer vertrouwen hadden moeten schenken aan het Woord van G-d? Efeziërs 4:8 “Opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede.” De basis is Psalm 68:19 hetgeen getuigt van de overwinning van G-d, alleen Hij kan de dood overwinnen. Alleen Hij kan de tegenstander te gronde richten, alleen op Hem is onze hoop gevestigd. De mensen die in de doodsslaap zijn zullen wakker gemaakt worden bij de komst van de Here. Het is geen ander mens maar wel een mens dat onsterfelijkheid zal aandoen. (1 Korintiërs 15). Het mooiste voorbeeld van de verandering is misschien beschreven in Matteüs 17:2 “En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn klederen werden wit als het licht.” (zie ook Lucas 9:29; Marcus 9:2,3). Toen Mozes met G-d had gesproken straalde zijn gezicht zodat niemand hem kon aanzien. De kinderen van G-d zullen in een moment van tijd verandert worden op vergelijkbare wijze. Het geen vergankelijk was zal onvergankelijk worden en hetgeen wat sterfelijk was zal onsterfelijk worden.

Job 19:25-27 “Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden is, zal ik uit mijn vlees G-d aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde; mijn nieren in mijn binnenste versmachten van verlangen.”

De mens die opstaat zal volledig in relatie leven met G-d. kwaad zal er niet meer zijn en de mensheid zal in totale afhankelijk van de Almachtige de eeuwigheden tegemoet gaan.

Jesaja 25:8 “Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van Zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen.”

Jesaja 26:19-21 “Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk – opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. Kom, Mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de Here verlaat Zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.”

Bet Echad
Neercanneplaats 63
Rotterdam

Voorganger
P.Daniëls
paulusmary@hetnet.nl