



Sjema Yisraël

Deel 13

Profeten en profetieën

## Profetieën en de geschiedenis

Wanneer we aan profetieën denken hebben we het vaak enkel over de toekomst. Maar profetieën moeten niet gebruikt worden als een handboek van Nostradamus, maar als een manier waarin G-d zichzelf openbaart. Wanneer G-d zichzelf bekend maakt aan Mozes, die Zijn Naam wilde weten, zei Hij: Mijn Naam is Ehyeh (Ik zal zijn). Deze toekomstige tijd zit verweven in de naam YHWH, wat betekent “Hij zal zijn” of “Hij zal doen zijn.” Voor een Joodse slaaf in Egypte was dit een boodschap vol hoop. Want dit betekent dat G-d niet een museumstuk is maar een levende realiteit. G-d is niet alleen een G-d van het heden maar ook van de toekomst. Iedere toekomstige tijd is echter altijd een werkwoordsvorm welke al in het verleden tot stand kwam.

Het Hebreeuwse werkwoord heeft twee ‘tijden’: perfectum (verleden tijd) en imperfectum (toekomstige tijd). Van belang bij alle werkwoorden is of zij een handeling of een gebeuren uitdrukken, een toestand of een eigenschap. De perfectum kan dus een activiteit in het verleden beschrijven maar met gevolgen of voortdoring in het heden en de toekomst. Terwijl het imperfectum hetgeen aangeeft dat nog niet voltooid is, nog aan de gang is of nog moet gebeuren. Om die reden is het belangrijkste kenmerk in de Hebreeuwse grammatica de waw-consecutivum. Bij een perfectum (verleden tijd) heeft de toevoeging van de waw (het woordje ‘en’) bij het werkwoord het gevolg dat het vertaald wordt met een toekomstige tijd! Het tegengestelde is ook waar, een imperfectum (toekomstige tijd) met een waw wordt vertaald met een verleden tijd! Toekomst en verleden zijn dus in het Hebreeuws twee gesteldheden van het werkwoord die enorm dicht bij elkaar liggen! G-d is dus merkbaar in het heden, Hij was in het verleden bij ons en zal in de toekomst bij ons zijn. De drie vormen van ervaring met G-d zitten verweven in het JHWH. G-d die het heden kent en de toekomst overziet, is ook de Almachtige die al was bij Zijn volk in het verleden. Profetieën kunnen dus een verleden lijken te beschrijven of een toestand vanuit het heden van de schrijver maar herbergen ook boodschappen voor de toekomst. Profetieën werden door G-d gegeven als een mijlpaal en een wegwijzer, om ons te versterken in het vertrouwen dat Hij met ons is, was en altijd zal zijn. G-d heeft het laatste woord.

### 1. Hoe openbaarde G-d zich aan Mozes?

Exodus 3:14 “Toen zeide G-d tot Mozes: Ehyeh asjer Ehyeh. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ehyeh heeft mij tot u gezonden.”

Letterlijk staat er in het Hebreeuws: ‘Ik zal zijn die Ik zal zijn.’ De Heilige, gezegend is Zijn Naam, antwoordde Mozes, “Ga en zeg tegen Israël: Ik

ben bij jullie geweest in jullie diensthuis aan de koningen. Rabbi Isaac verklaarde: Vertel hun; het is 'Ik die was, Ik die er nu is, en Ik die in de toekomst ben.' (Berachot 9a).

Exodus 3:12,14 de vorm van het werkwoord 'hayah', eerste persoon van de imperfectum, dit is de eerste keer dat in de Schrift deze vorm zonder waw voorkomt. Het werd eerder gebruikt met waw bij het verbond met Abraham en Jakob, Genesis 26:3; 31:3. Daarom wisten de Israëlieten wie er tot hen sprak. G-d, die Zijn beloften ging waar maken. Eveneens in Exodus 4:12,15 zegt G-d: "Ik(Anochi), Ik ben (Ehyeh)." De vertalingen zijn erg slecht! Samen met Deuteronomium 31:23 komt Ehyeh precies zeven keer zonder waw voor in Thora! Alle zeven keer voor JHWH. De twee keer met waw, eveneens alleen in relatie tot G-d. Het is zeer belangrijk in profetieën om dit te begrijpen, want van de 52 keer dat Ehyeh voorkomt wordt het 49x gebruikt voor de Almachtige die zelf zal optreden! Bijvoorbeeld Zacharia 4:5 "En Ik Zelf (Ehyeh), luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn rondom, en heerlijkheid binnen in haar."

## 2. Boodschappen doorgegeven door namen

Genesis 3:20 "En de mens noemde zijn vrouw Eva (leven), omdat zij de moeder van alle levenden is geworden."

Genesis 5:29 "en gaf hem de naam Noach (rust), zeggende: Deze zal ons troosten over de moeitelijke arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de Here vervloekt heeft."

Genesis 17:5 "en gij zult niet meer Abram (verheven vader) genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham (vader van vele volken), omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb."

Genesis 32:28 "Toen zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob (hiel) luiden, maar Israël (strijder G-ds), want gij hebt gestreden met G-d en mensen, en gij hebt overmocht."

Jesaja 7:14 "Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël (G-d met ons) geven."

Rosh Hasjanah 16b "Vier dingen hebben invloed op de toekomst van de mens en calamiteiten veranderen: gebed, vrijgevigheid, berouw en veranderingen van namen."

Genesis Rabbah 37:10 "Rabbi Yosse zegt: sinds de ouden in staat waren om namen met boodschappen te geven, werd daardoor hun toekomst bepaald, zij wisten van tevoren wat hun bestemming was."

## 3. Hoe weet je dat profetieën van G-d zijn?

Jeremia 28:8,9 "De profeten die er voor mij en voor u van ouds geweest zijn, die hebben over machtige landen en grote koninkrijken geprofeteerd

van oorlog, rampspoed en pest; de profeet die van vrede profeteert – als het woord van die profeet komt, zal van die profeet erkend worden, dat de Here hem in werkelijkheid gezonden heeft.”

Amos 3:7 “Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Here Here heeft gesproken, wie zou niet profeteren?”

Daniël 2:20-22 “Geprezen zij de naam G-ds van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.” (ook verzen 29,30)

Jeremia 33:3 “Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.”

#### 4. Hoe ziet de Bijbel menselijke voorspellingen?

Jesaja 8:19,20 “En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn G-d vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.”

Leviticus 19:31 “Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw G-d.”

#### 5. Zijn er profetieën die al uitgekomen zijn in het verleden?

Jozua 6:26 “Te dien tijde deed Jozua deze eed: Vervloekt voor het aangezicht des Heren is de man, die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt; ten koste van zijn eerstgeborene zal hij haar grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poortdeuren inzetten.”

1 Koningen 16:34 “In zijn dagen herbouwde de Beteliet Chiël Jericho. Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het; en ten koste van Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren – naar het woord des Heren, dat Hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun.”

Ezechiël 26:3-5 “Daarom, zo zegt de Here Here: zie, Ik zal u, Tyrus! Vele volken stuw Ik tegen u op, zoals de zee haar golven opstuwt. Die zullen de muren van Tyrus vernielen en zijn torens omverhalen; ook het puin zal Ik eruit wegvegen en het maken tot een kale rots. Een droogplaats voor netten zal het worden midden in de zee, want Ik heb het gesproken, luidt het woord van de Here Here. Het zal de volken ten buit worden.”

Volgens Ernest Renan, de archeoloog die met een team opgravingen in Tyrus verrichte, klopte deze beschrijving helemaal. Alexander de Grote

had Tyrus helemaal tot een ruïneheuvel gereduceerd waar alleen nog enkele vissers woonden. (J.A.Thompson – The Bible and Archeology, Michigan 1982, p. 364,365).

## **6. Toekomst profetieën, komen ze allemaal uit?**

Numeri 11:29 “Och, ware het gehele volk des Heren profeten, doordat de Here Zijn Geest op hen gave!”

Exodus 7:1,2 “De Here echter zeide tot Mozes: Zie, Ik stel u als G-d voor Farao en uw broeder Aäron zal uw profeet zijn. Gij zult alles zeggen wat Ik u gebied, en uw broeder Aäron zal bij Farao het woord voeren, opdat deze de Israëlieten uit zijn land laat gaan.”(ook Exodus 4:16)

Deuteronomium 18:21,22 “Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? – als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen.”

Deuteronomium 13:1-3 “Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen – dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de Here, uw G-d, stelt u op de proef om te weten, of gij de Here, uw G-d, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.”

Jeremia 15:19 “Zo zegt de Here: indien gij terugkeert, zal Ik u doen terugkeren: dan zult gij voor Mij staan; en indien gij uitspreekt wat waarde heeft, zonder vermete te taal, zult gij Mijn mond zijn.”

Jeremia 32:27 “Zie, Ik, de Here, ben de G-d van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?”

Jesaja 40:8 “Het woord van onze G-d houdt eeuwig stand.”

## **7. Is het boek Daniël uniek?**

Daniël 2:39,44 “Maar na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde....Maar in de dagen van die koningen zal de G-d des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.”

Midrash Shoher Tov 31:7 “Daniël en Jakob zijn de enigen aan wie G-d openbaarde wat er zal gebeuren in het laatste der dagen.”

Openbaring 1:1 “Openbaring van Jezus Christus, welke G-d hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van Zijn engel aan Zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.”

Het boek Daniël is specifiek gegeven aan het joodse volk, het boek Openbaring aan de volgelingen van Yeshua, om duidelijk te maken wat er in het laatste der dagen zal geschieden.

### **8. Kunnen meerdere ogenschijnlijk onbelangrijke Bijbelse gegevens profetische gegevens zijn?**

Numeri 1:45-49 Dus waren al de getelden der Israëlieten, naar hun families, van twintig jaar oud en daarboven, allen die in het leger uitrukten in Israël, al de getelden waren 603.550. Maar de Levieten naar de stam hunner vaderen werden niet samen met hen geteld. De Here had namelijk tot Mozes gesproken: Slechts de stam Levi zult gij niet tellen, noch hun aantal onder de Israëlieten opnemen.”

Het getal 600.000 wordt meerdere keren aangehaald in de Schrift, Exodus 12:37; 38:26; Numeri 1:46; 2:32; 11:21.

Zohar op Hosea 2 (Shabbos 88b) “Net zoals met de uittocht vanuit Egypte en de intocht in het Land gebeurde met 600.000, zo zal exact hetzelfde opnieuw gebeuren. Vlak voor de tijd van de Messias zullen we het land beërven en onafhankelijk worden als we met 600.000 zijn.”

Dit werd werkelijkheid in 1948, check maar de statistieken van Israël!

### **9. Hoe kan G-d geraadpleegd worden over onze tijd?**

1 Samuël 28:6 “En Saul vroeg de Here, maar de Here antwoordde hem niet, noch door dromen noch door de Urim noch door de profeten.”

Joël 2:28,29 “Daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.”

Matteüs 7:7-8 “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.”

Spreuken 1:23 “Zie, Ik wil Mijn geest voor u uitstorten, u Mijn woorden bekendmaken.”

Jesaja 1:16,17 “wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit Mijn ogen weg; Houdt op kwaad te doen; leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.”

Jesaja 29:10,11 “Want de Here heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort en Hij heeft uw ogen, de profeten, toegesloten en uw hoofden,

de zieners, omhuld. Zo werd het gezicht van dit alles voor u als de woorden van een verzegeld boek, dat men aan iemand geeft, die lezen kan, terwijl men zegt: lees dit eens; maar hij antwoordt: Ik kan niet, want het is verzegeld.”

**10.** Zijn er meerdere uitleggingen mogelijk bij een profetie?

Maleachi 4:5 “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.”

Matteüs 11:13,14 “Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe, en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou.” (ook Matteüs 17:12,13)

Marcus 9:10-13 “En zij hielden dit woord vast en trachtten onder elkander te weten te komen wat het was, uit de doden opstaan. En zij vroegen Hem en zeiden: Waarom zeggen de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Hij zeide tot hen: Elia komt wel eerst en herstelt alles... Maar ik zeg u: ook is Elia gekomen...”

Johannes de Doper was als een Elia voor Yeshua, in het laatste der dagen zal Elia komen en de weg voor de Messias voorbereiden.

**11.** Is Israël nog steeds belangrijk in G-ds ogen?

Jesaja 2:2,3 “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de G-d Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.”

Jesaja 24:23 “...want de Here der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.”

Jesaja 27:12,13 “Maar het zal te dien dage geschieden, dat de Here de aren zal dorsen van de Rivier af tot de Beek van Egypte toe, en gij zult ingezameld worden één voor één, kinderen Israëls. En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich neerbuigen voor de Here op de heilige berg te Jeruzalem.” (Zie ook Ezechiël 39:28,29)

Jesaja 41:8-10 “Maar gij, Israël, Mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van Mijn vriend Abraham, gij, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zeide: Gij zijt Mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad – vrees niet, want **Ik ben** met u; zie niet angstig rond, want **Ik ben** uw G-d. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand.”

Dit is slechts een kleine selectie alleen al uit de overvloed van het boek Jesaja, wil u meer bewijzen?

### **12. Wordt er een derde tempel gebouwd?**

Jesaja 25:7 “En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking waarmede alle volken bedekt zijn.”

Zacharia 8:9 Zo zegt de here der heerscharen: laten uw handen sterk zijn, gij, die in deze dagen uit de mond der profeten deze woorden hoort, uit de tijd toen het huis van de Here der heerscharen, de tempel, gegrondvest werd, om te worden gebouwd.”

2 Tessalonicenzen 2:3,4 “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat G-d of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel G-ds zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.”

Openbaring 11:1,2 “En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de Tempel G-ds en het altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de Tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.”

Als deze teksten u te wonderlijk zijn lees dan gerust Ezechiël 40-48 door en ontdek het bouwplan voor de derde Tempel.

### **13. Zijn de tijdsprofetieën van Daniël betrouwbaar?**

Daniël 2:20-22 “Geprezen zij de naam G-ds van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgroendelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.”

Daniël 7:25 “Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd.”

Daniël 8:13,14 “Toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zeide tot degene die gesproken had: Hoelang zal dit gezicht gelden – het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het heer? En hij zeide tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal het heilige in rechten hersteld worden.”

Daniël 9:24 “Zeventig weken zijn afgesneden (nechtach) over uw volk, en over uw heilige stad om de overtreding te eindigen, en om te verzegelen zonden, en om te verzoenen ongerechtigheid, en om te



brengen eeuwige gerechtigheid, en om te verzegelen visioen en profeet, en om te zalven het heilige der heiligen.”

Daniël 12:7 “Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.”

Daniël 12:11,12 “En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen; welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt.”

#### **14. Wanneer komt de Messias?**

Handelingen 1:11 “Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Yeshua, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”

Openbaring 6:9-11 “En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van G-d en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen: tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknachten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.”

Openbaring 20:2-5 “En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van G-d, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.”

Hij zal komen in het zevende jaar van de komst van de Messias ben Jozef (Megilah 17b). Negen maanden daarvoor zal Rome de strijd beginnen (Sanhedrin 98b; Yoma 10a), gelijk de tijd van zwangerschap! Hij zal niet komen voordat alle zielen vanuit Guf gevormd zijn tot mensen (Yevamoth 62b, 63a). Messias zal komen in de eerste maand (Exodus

Rabbah 15:1). Megilah 3a zegt dat de datum voorzegt is in de Chetuvim (boek Daniël). Wanneer de wereld en Israël het niet waard zijn (Song of Songs Rabbah 2:33)

Zohar Vol.1 – 118a “De Heilige, gezegend is Zijn naam, verlangt nog niet alles te openbaren aan de wereld, maar wanneer de dagen van de Messias dichterbij komen, kunnen zelfs de kinderen de geheimen ontdekken van wijsheid, zijn zij in staat om het millennium te berekenen; dan zal op dat moment het openbaar worden aan allen.”

Zohar Vol.1 – 119a “De verlossing zal komen als alles in het teken van de letter wav staat (zesde letter!). Hij zal komen in het zesde millennium, na 600 en 60, wanneer Israël weer een staat zal zijn (Vol.1 – 145b) Sanhedrin 97a spreekt over 7000 jaar. 2000 jaar verlatenheid, 2000 jaar Thora en 2000 jaar is de Messiaanse tijd. Het 7e millennium is de Messiaanse Sjabbat, het koningschap van David. (Sanhedrin 97b,99a) Sanhedrin 97b vervolgt: “de aarde zal niet minder dan 85 jubeljaren bestaan, in het laatste jubeljaar zal de Messias komen.” (bereken dit eens vanaf de zondvloed!)

### **15. Is er nog meer bewijs nodig?**

Jesaja 27:6 “In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen.” (Heerlijke sinaasappels uit Israël, enz.)

Zacharia 13:1 “Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.” (ook in Ezechiël 47 en Openbaring 22; Zacharia 14:8)

Jesaja 40:5 “En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken.”

Jesaja 43:10,11 “Gij zijt, luidt het woord des Heren, Mijn getuigen, en Mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; voor Mij is er geen G-d geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen verlosser.” (ook Jesaja 45:21).

### **Tijd voor de Messias**

Vanaf het eerste begin van het Woord tot het einde staat de Bijbel vol met verwachtingen. In iedere tijd leefde de verwachting van de komst van de Messias. Opvallend is ook dat zowel de Joden als de Christenen een sterke Messiasverwachting hebben met overeenkomstige kenmerken. Ook berekeningen die gemaakt worden op grond van de

Schrift komen uiteindelijk tot bloei juist in de tijd waarin wij nu leven. Is dat toevallig?

De gezalfden in de Schrift waren in eerste instantie de priesters uit de hogepriesterlijke lijn van Aäron. Het Hebreeuwse 'Masjach' (zalven) is de basis van Messias, de gezalfde! De gezalfde hogepriesters waren de woordvoerders van G-d bij de mensen, en tevens legden zij de verzoeken van de mens bij G-d neer. Dit systeem heeft tot de komst van koning Saul op deze wijze gefunctioneerd. De eerste koningen werden echter ook gezalfd! Het is vanuit de Schrift bekend dat Saul, David en Salomo gezalfd werden, op grond daarvan spreekt men over de gezalfde koning in de Davidische geslachtslijn. Maar gelijk niet iedere Levitische priester automatisch een gezalfde was kon ook niet iedere telg uit de Davidische lijn gelden als een gezalfde koning! Dit waren de twee wijzen waarop men keek naar de komende Messias, hij zal priesterlijke taken en koninklijke taken vervullen. Interessant is dan ook dat Kores, een heidense Perzische vorst, gezalfde werd genoemd (Jesaja 45:1). Juist de koning gaf het Joodse volk toestemming om terug te keren naar hun land en om de Tempel te herbouwen. (Daniël 9:25,26; Ezra 1:1-4). Psalm 105:15 "Raakt Mijn gezalfden niet aan, en doet Mijn profeten geen kwaad."

In het Berit haChadassah werd gezalfde specifiek toegepast op Yeshua haMasjach.

Christus is de Griekse vertaling van Messias (Johannes 1:42, 4:25,26; Handelingen 4:26; Openbaringen 11:15, 12:10). Uitsluitend in de Hebreeënbrief wordt Yeshua tegelijkertijd de hogepriester G-ds genoemd (2:17; 3:1; 4:14,15; 5:5,10; 6:20; 7:26; 8:1; 9:11). Het is opmerkelijk dat Yeshua zowel priesterlijke als koninklijke waardigheid werd toegerekend, omdat Yeshua niet uit de hogepriesterlijke geslachtslijn voortkomt, en ook bij de Davidische geslachtslijn vragen gesteld kunnen worden. Vergelijk maar eens de lijst van Matteüs 1:1-17 met Lucas 3:23-38, houdt rekening met het feit dat het Evangelie van Lucas het oudste en meest betrouwbare Evangelie is. Messiasschap is daarmee geworden tot een functie waarbij leiderschap, hogepriesterschap en koningschap zich vermengen.

In de oude Joodse bronnen is sprake over twee Messiassen die gaan komen in het laatste der dagen, de Messias ben Jozef en de Messias ben David.

De Messias ben David is de leider van de komende wereld. Ezechiël 37:15-28 spreekt over de knecht David die voor eeuwig vorst zal zijn. G-d zal een verbond van vrede met hem sluiten, een eeuwig verbond! Het heiligdom zal herbouwd zijn en eeuwig in hun midden zijn.

Zacharia 8-10 spreekt ook over die tijd en geeft aan dat G-d te midden van hen zal wonen. Het woord zal wederom uit Sion gaan. De koning

(David) zal komen! De Messias ben David kan gemakkelijk samengaan met de Christelijke verwachting van Yeshua haMasjiach. Vele tekenen en wonderen zullen daaraan voorafgaan.

De aarde zal beven, tekenen in hemel en op aarde (Zohar Vol.2 – 7b). De Messias ben David zal de doden laten opstaan (Genesis Rabbah 74:1). Als eerste zal Hij de Messias ben Jozef weer tot leven brengen, die zijn leven in de oorlog met Gog had verloren. Hij ontvangt het koningschap over de hele wereld en er zal eeuwige vrede zijn (Exodus Rabbah 8:1).

De vraag die over blijft is natuurlijk, wie is de Messias ben Jozef? Hierover schrijven de oude Joodse bronnen het meeste. Dit is de man die volgens Jesaja 41:25 'de man uit het noorden' wordt genoemd. Hij zal komen als de Here G-d hem roept. Hij wacht op G-ds oproep in Rome (Exodus Rabbah 1:26)! Deze Messias leeft dus als mens en zal komen van een andere moeder (Israël) en vader (Juda) (Genesis Rabbah 51:8; 97). Zijn naam zal verbonden zijn met G-d (b.v. Daniël of Sjielo Sanhedrin 98b) Zohar Vol.1 – 93b. Hij kan ook een proseliet zijn. Yevamoth 24b. Hij is in ieder geval wijs en de Geest van G-d zal op hem rusten (Numbers Rabbah 13:11; Jesaja 11:2). Deuteronomy Rabbah 6:7 ziet hem als de Elia die voorspelt is! (Shabbath 118a; Baba Metsia 3a) Elia was volgens Maleachi 4:5 degene die eindtijd zal inluiden en de komst van de Almachtige zal voorbereiden. Hij heeft vele taken die hij moet uitvoeren. Hij zal de verstrooiden terughalen (Genesis Rabbah 98:9) en bekering verkondigen. Hij zal de tempel herbouwen (Genesis Rabbah 97), de derde Tempel! Verborgene schatten zullen terugkeren, b.v. de Urim en Tummim (Sotah 48b). Een rivier zal hij laten ontspringen vanuit de stad Jeruzalem (Numbers Rabbah 14:2; Ezechiël 47). Hij zal oorlogen voeren, de Gog en Magogoorlogen (Genesis Rabbah 74:1; Numbers Rabbah 14:1; Ezechiël 38,39). Daarin zal ook hij zijn leven verliezen (Sukkah 52a). Het land Israël zal groter worden (Genesis Rabbah 44:23). Hij zal de rijkdom van de wereld ontvangen (Genesis Rabbah 78:12) en rijkdom van Thora geven (Ecclesiastes Rabbah 1:12). Hij is de wegbereider voor de Messias ben David!

De komst van de Messias staat voor de deur, bereidt u voor!

Bet Echad  
Neercanneplaats 63  
Rotterdam

Voorganger  
P.Daniëls  
[paulusmary@hetnet.nl](mailto:paulusmary@hetnet.nl)