



Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

In dit programma laten we zien dat wijze van handelen van God de Vader met het volk Israël, de afstammelingen van Jakob, het beste bewijs van zijn trouw is. Het programma bestaat uit vier onderdelen. We gaan eerst een aantal feiten op een rij zetten, vervolgens behandelen we de profetische voorzeggingen, daarna bestuderen we de toekomst van het volk Israël, en we sluiten af door onze houding naar de God van Israël en naar Israël zelf onder de loop te nemen.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/HouseFeastNetwork.

Versie: 21 juni 2013.

De inhoud van dit programma is volledig ontleend aan de preek "Why Israel?" van Derek Prince. De Redactie heeft hieraan geen inhoudelijke toevoegingen gedaan.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.

Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het tweede fundament: doop.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Deuteronomium te lezen.

Vorig programma:

2.10 Nieuwe ik

Dit programma:

2.11 Israël

Volgend programma:

2.12 Waar staat dat?

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

	1. Bekering	2. Doop	3. Heilige Geest	4. Evangelisatie en diaconie	5. Heiliging	6. Toekomst	7. Huizen
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11		2.11					
12							



1a. Waar komt de naam "Israël" vandaan?

(antwoord) God de Vader geeft deze naam aan Jakob.

(toelichting) In Genesis 32:29 (in sommige vertalingen vers 28) zegt God de Vader tegen Jakob op de plaats Pniël: "Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen."

2a. Waar komt het woord "Jood" vandaan?

(antwoord) De stam Juda.



3a. Hoe vaak wordt in de grondtekst van het Nieuwe Testament gesproken van christenen en hoe vaak van Joden? Kies uit:

- a. 583 keer christenen, 98 keer Joden.
- b. 3 keer christenen, 192 keer Joden.
- c. 207 keer christenen, 2 keer Joden.
- d. 89 keer christenen, 596 keer Joden.

(antwoord) Het juiste antwoord is: "b. 3 keer christenen, 192 keer Joden."

4a. Wat heeft God de Vader in de volgende tekst uit Exodus 19:3–5a gedaan?

Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn.

(antwoord) Hij heeft Israël uitverkoren als zijn volk (eigendom).

5a. We gaan nu een aantal profetieën behandelen, die de hele geschiedenis van Israël vooraf al hebben voorgezegd. Abraham heeft in Genesis 15:13–14,18 drie profetieën gekregen:

- 1. Dat het volk als slaven in Egypte zouden zijn;
- 2. Dat ze uit Egypte zouden worden bevrijd, met veel rijkdom;
- 3. Dat het land Kanaän (Israël) als beloofde land aan hun gegeven zou worden.

Later geeft God de Vader profetieën over wat er zal gebeuren wanneer het volk Israël in het beloofde land is. Wanneer en aan wie geeft Hij die profetieën?

(antwoord) Aan Mozes in de woestijn.

(toelichting) In Deuteronomium staan ze beschreven:

- 4. *Dat het volk in het beloofde land aan afgodendienst zouden doen.*
- 5. *Dat God de Vader een centrum van aanbidding zou vestigen (in Jeruzalem).*

6a. Daarna profeteerde Koning Jezus:

- 11. **Dat de tweede tempel vernietigd zou worden.**

In welk jaar is deze profetie uitgekomen?

(antwoord) In 70 na Christus.



7a. God de Vader legt in Ezechiël 36:21–22 zijn belangrijkste beweegredenen ten aanzien van zijn volk uit:

Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren. Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.

Waarom is God de Vader zijn volk nog altijd trouw, ondanks hun gedrag?

(antwoord) Voor de glorie van zijn eigen Naam.

8a. In het Oude Testament werd gesproken over het land Kanaän, in het Nieuwe Testament over het land Israël. Pas later gaven de Romeinen er de naam "Het land van de Filistijnen" (Palestina) aan, om de Joden duidelijk te maken dat het land niet meer van hun was. Maar dat is niet het laatste woord hierover. Laten we lezen wat God de Vader, de Eigenaar van het land, er zelf over zegt.

Noem vier woorden die God de Vader in de volgende tekst uit Psalm 105:7–11 gebruikt om zijn toewijding duidelijk te maken over het land Kanaän.

**Hij is de HEERE, onze God,
Zijn oordelen gaan over heel de aarde.
Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig,
aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties,
aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft,
en Zijn eed aan Izak.
Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening,
voor Israël als een eeuwig verbond,
door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven,
het gebied dat uw erfelijk bezit is.**

(antwoord) Verbond, belofte, eed, verordening, eeuwig verbond, erfenis.

9a. In het nauw gedreven wordt de Messias op bovennatuurlijke wijze aan het volk van God de Vader geopenbaard. Dit is de vijftiende profetie.

Ezechiël 36:26 legt uit wat er nog meer gebeurt: "Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven." Wat houdt een hart van vlees in?

(antwoord) Een hart van steen is dood, een hart van vlees is levend. Het volk Israël krijgt een levende relatie met de Messias.



10a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
Koning Jezus, de Messias, zegt in Mattheüs 23:37–39 over de plaats waar Hij zou sterven en ook weer zou opgestaan:

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenis voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Iemand van het vraagstellende team gaat door middel van liplezen duidelijk maken wat iedereen van het volk Israël eerst moet zeggen, voordat de Messias terug kan komen en daarmee de zestiende profetie vervuld kan worden. Het andere team probeert dit te raden.
(antwoord) "Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heere."

11a. In Jesaja 11:11–12 staat:

**En het zal op die dag gebeuren
dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer,
met Zijn hand de rest van Zijn volk zal verwerven,
die overgebleven zal zijn in Assyrië en Egypte,
in Pathros, Cusj, Elam,
en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.
Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen
en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen
van de vier hoeken van de aarde.**

Israël wordt door God de Vader gebruikt als een banier voor de heidenen. Stel je voor dat daar dan op staat: "God is trouw". Wat is de functie van deze vaandel, wat geeft God de Vader daarmee duidelijk aan?

(antwoord) Hij maakt aan iedereen bekend dat Hij trouw is. Dat bewijst Hij door zijn trouw aan Israël.

12a. De duivel kent deze profetieën van God de Vader ook.

1. Waar is de duivel het meest bang voor?

2. Wat doet de duivel daaraan?

(antwoord) Het andere team moet beide antwoorden noemen:

1. De duivel vreest de terugkeer van Koning Jezus het meeste.

2. Daarom spant hij zich in om alles wat deze terugkomst mogelijk maakt, te blokkeren en te voorkomen.

(toelichting) Koning Jezus noemt de duivel in Johannes 12:31 de vorst van deze wereld. Door de terugkomst van Koning Jezus verliest de duivel zijn heerschappij.



1b. Velen wisselen de plaats van Israël in voor de gemeente of de kerk. Dit wordt in de Bijbel niet één keer genoemd. Hoe heet deze theologische opvatting?

(antwoord) "Vervangingstheologie" of "vervangingsleer".

2b. In Openbaring 5 wordt beschreven wat er in de hemelse troonzaal gebeurt. In vers 5 staat: "En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken." Welke nationaliteit staat in het paspoort van Koning Jezus in de hemel?

(antwoord) De Joodse nationaliteit.

(toelichting) Zelfs lang na zijn dood en opstanding wordt Koning Jezus nog steeds de Leeuw van Juda genoemd. Zijn vereenzelviging met het volk van Israël is voor eeuwig.

3b. In Johannes 4:22 lezen we dat het heil (redding) uit de Joden is. Wij ontvangen redding of zaligheid door de Joden, onder meer door de aartsvaders (Abraham, Izak en Jakob), de Bijbel, de profeten, de Redder en de apostelen. Stel, er zouden geen Joden zijn. Wat zou dat dan voor ons betekenen?

(antwoord) Geen Joden, geen zaligheid.

4b. In Romeinen 9:4-5 noemt Paulus heel kernachtig acht unieke eigenschappen van het volk Israël. Welke unieke eigenschappen worden hier genoemd? Noem ze alle acht.

Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de erediens en de beloften. Tot hen behoren de vaders, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!

(antwoord) Het andere team moet alle acht punten noemen:

- **Aanneming tot kinderen:** ze zijn door God de Vader aangenomen als zijn kinderen.
- **Heerlijkheid:** ze laten de heerlijkheid (glorie) van God de Vader zien doordat Hij op bovennatuurlijke wijze werkt en aanwezig is (zolang ze gehoorzaam aan Hem waren).
- **Verbonden:** alle verbonden in de Bijbel die God de Vader heeft gesloten zijn met het volk Israël (behalve de verbonden die Hij sloot voordat het volk Israël bestond).
- **Wetgeving:** de Wet heeft God de Vader gegeven aan Israël.
- **Eredienst:** de priesterdienst (eredienst) voor God de Vader is aan Israël gegeven.
- **Beloften:** God de Vader heeft zijn beloften gegeven aan het volk Israël.
- **Vaders:** het volk Israël stamt puur van de aartsvaders af.
- **Christus uit het vlees:** Koning Jezus is uit het volk Israël voortgekomen.

5b. Vervolgens schrijven profeten honderden jaren van tevoren exact op wat er met het volk Israël gebeurt, namelijk:

6. **Dat het noordelijke koninkrijk (Israël) in ballingschap naar Assyrië zou worden gevoerd.**
7. **Dat het zuidelijke koninkrijk (Judea) in ballingschap naar Babylon zou worden gevoerd.**
8. **Dat de eerste tempel (de tempel van koning Salomo) zou worden vernietigd.**
9. **Dat een klein deel van de Babylonische ballingen zou terugkeren.**
10. **Dat het volk Israël over de (heidense) naties zou worden uitgespreid, als een gevolg van hun ongehoorzaamheid.**

Welke vier profetische Bijbelboeken zijn het grootst?

(antwoord) Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël.



6b. De Bijbel bevat ook profetieën over de tijd na Koning Jezus. Twee daarvan zijn in de recente geschiedenis uitgekomen:

- 12. Het volk Israël zal vervolging en onderdrukking doorstaan onder de heidenen.**
- 13. Het volk Israël zal teruggebracht worden uit alle landen naar Israël.**

Hoe werd deze laatste profetie ineens een mogelijkheid?

(antwoord) Doordat in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen.



7b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

Vanuit de profetieën zie je dat God de Vader een duidelijke strategie heeft. De dertiende profetie, over het terugbrengen van de Joden naar Israël ter voorbereiding op de eindtijd, staat in Ezechiël 36:24–25:

Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.

Sommige christenen zijn kritisch op de manier waarop de staat Israël zich opstelt en willen eerst verbetering zien voordat ze achter Israël kunnen staan. Maar de huidige situatie van Israël is tóch in lijn met de strategie van God de Vader.

Iemand van het vraagstellende team gaat tekenen welke volgorde God de Vader aanhoudt om zijn volk te heiligen voor de laatste profetieën. Het andere team moet beide punten raden.

(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen:

1. Hij zal ze eerst terugbrengen naar Israël.
2. Pas daarna brengt Hij ze tot inkeer (reinen).

(toelichting) De wereld zegt dat ze eerst goed moeten leven en daarna pas mogen terugkeren. God de Vader doet dit andersom. Dit kondigt hij aan in de Bijbelverzen die we zojuist hebben gelezen.

8b. We hebben nu gezien dat dertien hele specifieke profetieën over het volk Israël zijn vervuld. De Bijbel bevat daarnaast drie profetieën over het volk Israël die nog niet zijn vervuld.

Het terugkeren en tot inkeer brengen van het volk van God de Vader gaat niet zonder slag of stoot. Diverse wereldmachten zijn het bijvoorbeeld niet eens over het bestaansrecht van de staat Israël, de landsgrenzen en hun godsdienst. Waar leidt dat volgens de Bijbel toe?

(antwoord) Alle volken zullen zich tegen Jeruzalem keren en oorlog met de stad voeren.

(toelichting) Dit is de veertiende profetie, uit Zacharia 14:2: "Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad." Een andere naam voor Jeruzalem is Sion.



9b. In Exodus ontving het volk Israël van God de Vader de Wet (het Woord). Het vuur en het licht van de Heilige Geest schijnt op het Woord, om je te helpen dit te begrijpen en toe te passen. In vraag 7b hebben we gelezen dat God de Vader tegen het volk Israël over de eindtijd zegt: "Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden." Welke rol spelen de Heilige Geest en het Woord daarin?

(antwoord) Het volk Israël wordt vervuld met de Heilige Geest, waardoor zij het Woord gaan begrijpen.

(toelichting) De besprenkeling met water is een beeld van vervulling met de Heilige Geest. De levendige relatie met de Messias door de Heilige Geest wordt voorzeggd in Zacharia 12:10: "Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene."

10b. Wanneer de Messias terugkomt, op welke plaats komt Hij en wat komt Hij doen?

(antwoord) Hij keert terug in Jeruzalem, om als Koning te regeren over Israël en de hele wereld.

(toelichting) Dt is de zestiende en laatste profetie.

11b. In oorlogstijd geeft een banier precies aan wie er aan de winnende hand is. In Joël 3:1-2 (in sommige vertalingen Joël 4:1-2) staat:

**Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.**

Wat gebeurt er met landen die in welke vorm dan ook tegen Israël strijden?

(antwoord) God de Rechter zal een rechtszaak tegen hen voeren.

12b. In Ezechiël 36:28 zegt God de Vader tegen Israël: "U zult wonen in het land dat Ik uw vaders gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ik zal een God voor u zijn." Bij de wederkomst komt de Messias eindelijk samen met het volk Israël. In welke hoedanigheid staan de gelovige heidenen daarbij?

(antwoord) Als een deel van hetzelfde lichaam van de Messias.

(toelichting) In Romeinen 11:17-18 staat nog een beeld over de gelovige heidenen: "Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u."

En in Romeinen 11:23-24 staat over Israël: "En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom."