

## Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?

Moet je nou echt bang zijn voor God de Vader?

## Hoe speel je een TXT Fondue?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag. Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere team één minuut om over het antwoord overleg te voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel streng doet over de antwoorden, doet het andere team dat ook.

### Niet het antwoord maar het proces

Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord, maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs (Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in gaan.

### Scheidsrechter

Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs 4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.

### Feedback

Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXT-Fondueprogramma? Geef het door via [HuisfeestNetwerk.org](http://HuisfeestNetwerk.org)! Vragen over de inhoud kun je bespreken met het Huisfeest Netwerk: [facebook.com/HouseFeastNetwork](https://facebook.com/HouseFeastNetwork).

Versie: 9 april 2013.

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, copyright © 2010 Stichting HSV.

## Wat is het Huisfeest Netwerk?

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met het evangelie.

### Netwerken

Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het Huisfeest Netwerk opgezet: [facebook.com/HouseFeastNetwork](https://facebook.com/HouseFeastNetwork). Oudsten kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen via [facebook.com/groups/Oudsten](https://facebook.com/groups/Oudsten).

### Sfeerbeeld

Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto's te delen op de "Huisfeest Netwerk" groep. Hierdoor groeit de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy schendt.

## Wat is het Leerhuis?

84 TXT-Fondueprogramma's vormen samen een volledige Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis bestaat uit 7 fundamente met ieder 12 programma's. Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het vierde fundament: evangelisatie en diaconie.

Terwijl je de 12 programma's uit dit fundament behandelt, raden we je aan Lukas te lezen.

**Vorig programma:**  
4.04 Bazuinenfeest

**Dit programma:**  
4.05 Vreze des Heren

**Volgend programma:**  
4.06 Bewogenheid

Zie voor een overzicht van alle 84 programma's het [Leerhuis](#).

|    | 1. Bekering | 2. Doop | 3. Heilige Geest | 4. Evangelisatie en diaconie | 5. Heiliging | 6. Toekomst | 7. Huizen |
|----|-------------|---------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1  | ↓           | ↓       | ↓                | ↓                            |              |             |           |
| 2  | ↓           | ↓       | ↓                | ↓                            |              |             |           |
| 3  | ↓           | ↓       | ↓                | ↓                            |              |             |           |
| 4  | ↓           | ↓       | ↓                | ↓                            |              |             |           |
| 5  | ↓           | ↓       | ↓                | 4.05                         |              |             |           |
| 6  | ↓           | ↓       | ↓                |                              |              |             |           |
| 7  | ↓           | ↓       | ↓                |                              |              |             |           |
| 8  | ↓           | ↓       | ↓                |                              |              |             |           |
| 9  | ↓           | ↓       | ↓                |                              |              |             |           |
| 10 | ↓           | ↓       | ↓                |                              |              |             |           |
| 11 | ↓           | ↓       | ↓                |                              |              |             |           |
| 12 | ↓           | ↓       | ↓                |                              |              |             |           |



### 1a. Deze groep zal beginnen met een aantal vragen over Handelingen 4:13–22, waarin staat:

Toen zij [de Sadduceeën in het Sanhedrin, de Joodse hoge raad] nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.

En nadat zij hun bevolen hadden de Raad te verlaten, overlegden zij met elkaar, en zeiden: Wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die Naam mogen spreken.

En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de Naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.

Maar zij dreigden hen nog meer en omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk; want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd was. Want de man aan wie dit teken van genezing verricht was, was ouder dan veertig jaar.

### Noem drie meningen van de Sadduceeën over Petrus en Johannes.

(antwoord) Van deze vijf meningen moet het andere team er drie noemen:

1. Het waren vrijmoedige mensen.
2. Het waren ongeleerde (ongeleeterde) mensen.
3. Het waren eenvoudige of gewone mensen.
4. Ze vormden een bedreiging voor de Joodse godsdienst.
5. Ze waren niet schuldig aan een strafbaar feit.

### 2a. Terug naar Petrus en Johannes. Welk bevel kregen Petrus en Johannes van de Sadduceeën opgedragen?

(antwoord) Ze mochten helemaal niet meer spreken over Koning Jezus of het volk onderwijzen in zijn Naam.



### 3a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

**Petrus en Johannes konden in gehoorzaamheid aan God de Vader iets niet doen. Iemand van het vraagstellende team gaat uitleggen wat, maar mag het woord zelf niet noemen. Het andere team probeert dit "verboden woord" te raden.**

(antwoord) Luisteren.

(toelichting) Ze moesten luisteren naar de Sadduceeën.

### 4a. Waar konden Petrus en Johannes maar niet mee ophouden, en waarom konden ze dat niet?

(antwoord) Ze hadden zulke geweldige dingen gezien en gehoord dat ze het niet na konden laten daarover te spreken. Bovendien konden ze het naar God de Vader toe niet maken om er niets over te zeggen.



### **5a. Waarom waren Petrus en Johannes helemaal niet bang om de hoge raad (de overheid) niet te gehoorzamen?**

(antwoord) Ze hadden niets meer te verliezen, want ze hadden zich helemaal aan Koning Jezus gegeven. Ze hadden geen vrees voor mensen, maar wel voor God de Vader.

### **6a. Wat gebeurt er als je bewust ongehoorzaam bent aan God de Vader, en dat ook blijft?**

(antwoord) Hij zal je oordelen en kan je dan straffen of redden, overeenkomstig jouw beslissingen.

(toelichting) In Hebreeën 10:31 staat: "Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God."

### **7a. Wil Koning Jezus dat mensen gered of gestraft worden, of hangt dat af van hun daden? Leg uit.**

(antwoord) De Heer wil dat iedereen behouden wordt, want Hij houdt evenveel van een ieder.

(toelichting) In Johannes 3:16-17 staat: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden." Maar de mens heeft zelf de vrijheid om te kiezen God de Vader te gehoorzamen of niet.

### **8a. In Hebreeën 12:21b wordt Mozes geciteerd, die zegt: "Ik ben zeer bevreesd en sta te beven." Leg uit wat de woorden "vrees" en "beven" betekenen en wat ze met elkaar te maken hebben.**

(antwoord) Vrees is ergens angst, ontzag, respect of eerbied voor hebben. Als je dit heel diep ervaart, wekt dit sterke emoties op, die je lichaam op een of andere manier moet uiten, bijvoorbeeld door te beven. Je gaat dan trillen of sidderen. Hoe meer ontzag je hebt, hoe meer je dit lichamelijk zal merken.

### **9a. Hoe kan het zo zijn dat je aan de ene kant God de Vader vreest en voor Hem bibbert, terwijl aan de andere kant 1 Johannes 4:18 zegt: "Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde."**

(antwoord)

1. Kinderen kunnen hun Vader geweldig bewonderen en Hem volmaakt liefhebben, terwijl Hij in Zijn dagelijks werk een strenge maar rechtvaardige Rechter is. Die twee dingen kunnen goed samen gaan.
2. Ouders hebben hun kinderen lief, terwijl ze soms streng voor ze moeten zijn. Dat geldt ook voor de Vader in de hemel. Zo leer je Hem beter kennen.

(toelichting) Zie de antwoorden op vraag 8b.



**10a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)**

**De volgende vragen gaan over 1 Petrus 5:6–10, waarin staat:**

**Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.**

**Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.**

**Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.**

**Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.**

**De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.**

**We komen in deze tekst de zes stappen tegen, die we moeten doorlopen om onder de vreze des Heren komen. Iemand van het vraagstellende team gaat de eerste stap tekenen. Het andere team probeert deze eerste stap te raden.**

(antwoord) "Verneder u dan onder de krachtige hand van God."

(toelichting) *De NBV omschrijft het als: "Onderwerp je nederig aan Gods hoge gezag."*

**11a. De derde, vierde en vijfde stap uit 1 Petrus 5 zijn: "word nuchter", "word waakzaam" en "weersta de duivel". Waarom staan deze drie stappen in die volgorde, dus: nuchter—waakzaam—weerstaan?**

(antwoord) Als je je voorbereidt op de strijd, dan zorg je dat je niet onder invloed van iets bent dat je kan hinderen. Dan ben je nuchter, blijf je op je post en ben je waakzaam. Steeds speur je rond om te zien of de vijand in aantocht is, want de duivel komt zeker en dan moet je biddend je geloof in Koning Jezus verdedigen. Je houdt de duivel op afstand door de Naam van Jezus hardop te proclameren, want dan zal hij van je wegvlugten.

(toelichting) *Dit laatste wordt uitgelegd in Jakobus 4:7: "Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvlugten."*

**12a. In Handelingen 2:43 staat: "En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan." Hoe kan de vreze des Heren ook over jou komen?**

(antwoord) Iedereen kreeg de vreze des Heren toen ze meemaakten dat de de Heilige Geest in hun midden werkte. De Heilige Geest helpt je dus om vervuld te worden met vrees.



### 1b. In Handelingen 5:1–6 staat:

En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen.

En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.

Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem.

#### Wat deden Ananias en Saffira fout?

(antwoord) Ze hielden een deel van de opbrengst stiekem en leugenachtig achter, en ze dachten dat God de Vader hier niet van wist.

### 2b. In Handelingen 5:7–10 gaat het verhaal over Ananias en Saffira verder:

En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel.

Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen.

En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man.

#### Ananias en Saffira kregen allebei de doodstraf. Ze hadden dus iets strafbaars gedaan. Noem een wet in de Bijbel die ze hadden overtreden.

(antwoord) Het andere team hoeft hier maar één van te noemen:

1. Dat je niet mag stelen.
2. Dat je niet mag liegen.
3. Dat je niet je eigen wil moet doen, maar die van Koning Jezus.

(toelichting) Deze wetten staan in Exodus 20:15–16, Leviticus 19:11 en Galaten 2:20.



### 3b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)

**Ananias en Saffira hadden over Koning Jezus iets niet begrepen. Iemand van het vraagstellende team gaat door liplezen duidelijk maken wat. Het andere team probeert dit te raden.**

(antwoord) Je kunt niets voor Hem verborgen houden.

### 4b. Dat Ananias en Saffira waren gestorven, ging als een lopend vuurtje. De conclusie van het Bijbelgedeelte over hen, staat in Handelingen 5:11: "En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden." Waar schrokken alle mensen van toen ze dit hoorden, zodat ze bang werden?

(antwoord) Zij hadden niet tegen mensen gelogen, maar tegen God de Vader. Daarom vielen ze dood neer.



### 5b. Na welke drie stappen ben je volgens de Bijbel een kind van God de Vader?

(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen:

1. Bekering;
2. Doop (in water);
3. Doop in en vervulling met de Heilige Geest.

*(toelichting) In Handelingen 2:38 staat: "En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." Romeinen 8:15 vult aan: "Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!"*

### 6b. God de Rechter oordeelt dus iedereen. Wat is de uiteindelijke beloning of straf?

(antwoord) Het eeuwige leven in de hemel, of het eeuwige vuur in de hel.

### 7b. Hoe kun je gered worden en de hemel bereiken?

(antwoord) Koning Jezus is aan het kruis gestorven en Hij kan daarom alle zonden afbetalen. Als jij je bekeert tot Hem, dan neemt Hij de straf voor jouw zonden over, en mag jij van het duister naar het licht.

### 8b. Wat is een Bijbelse definitie van de vreze des Heren?

(antwoord) Het andere team hoeft hier maar één van te noemen:

1. Je hebt altijd angst voor de macht van God de Vader, waardoor je altijd ernstig moet zijn; het is niet iets om mee te spotten. Hij is namelijk geheel en al rechtvaardig en ook vol van genade en waarheid.
2. Vreze des Heren is het begin van alle wijsheid (Psalm 111:10a, Spreuken 9:10).
3. Vreze des Heren is het begin van alle kennis (Spreuken 1:7).

### 9b. Waar zijn Ananias en Saffira nu?

(antwoord) Daar mogen wij geen uitspraken over doen; God de Rechter is de enige die mag oordelen.

*(toelichting) Jakobus 4:11-12 zegt: "Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?"*

*Romeinen 2:1-3 zegt: "Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen?"*



**10b. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)**

**Het vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden wat de tweede stap is. Het andere team probeert dit te raden, zonder in de tekst te kijken.**

(antwoord) "Werp al uw zorgen op Hem."

**11b. Stap 6 spreekt erover dat je vast in je geloof moet staan, of je moet laten sterken door je geloof. Hoe doe je dat?**

(antwoord) Wanneer je de Naam van Koning Jezus gebruikt, dan ben je je blijkbaar bewust van de autoriteit waarop je een beroep doet. Dat wordt ook bevestigd, want de duivel vlucht dan, zo belooft de Bijbel. Je kunt er ook zeker van zijn dat de duivel het nog een keer zal proberen, dus je moet ook tot het einde moedig blijven vasthouden aan die Naam.

**12b. Wil je volmaaktheid, bevestiging en een sterk fundament?**

**In 1 Petrus 5:6–10 staan de volgende stappen vermeld:**

- 1. Onderwerp je aan de Heer;**
- 2. Werp al je zorgen op Hem;**
- 3. Word nuchter;**
- 4. Word waakzaam;**
- 5. Weersta de duivel;**
- 6. Sta vast in je geloof;**
- 7. Dan zal de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, je volmaken, bevestigen, sterkten en grondvesten.**

**Waar sta jij in dit proces? Bepaal dit voor jezelf en spreek in gezamenlijk gebed naar Koning Jezus uit dat je de volgende stap wilt zetten, om zo ook de vreze des Heren te mogen ervaren.**