



Dit product wordt u gratis aangeboden door ComputerBijbel

Mocht u tevreden zijn over dit product en dit werk willen steunen kijk dan op onze website

<http://www.ComputerBijbel.com>

WAT GELOVEN DE JODEN?

Deze vraag is lastiger te beantwoorden dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Judaïsme kent geen dogmatiek, geen formele exegese waaraan iemand zich zou moeten houden om een jood te kunnen zijn. Daarbij komt nog dat in het Judaïsme het handelen, het gedrag, veel belangrijker is dan wat men beweert te geloven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook oprecht geloven in het Judaïsme een zeer belangrijke plaats inneemt.

Het meest dichtstbijzijnd voor wat betreft de vraag: wat gelooft een jood?, is de door Rambam samengestelde lijst van de 13 geloofsartikelen, ofwel geloofsbelijdenis.

Deze 13 artikelen zijn:

1. God bestaat
2. God is een en uniek
3. God is onlichamelijk
4. God is eeuwig
5. Gebed mag slechts opgezonden worden naar God, en naar niemand anders
6. De woorden van de profeten zijn waarheid
7. De profetieën van Mozes zijn waar, Mozes was de grootste profeet
8. De geschreven Thora en de mondelinge Thora zijn aan Mozes gegeven
9. Er zal geen andere Thora zijn
10. God kent de daden en gedachten van mensen
11. God zal de goeden belonen en de slechten straffen
12. De Messias zal komen
13. De doden zullen opstaan uit de dood

Zoals te zien is, zijn deze artikelen zeer basaal en algemeen gesteld. Maar, hoe algemeen ze ook gesteld zijn, wordt er toch verschillend gedacht over de noodzaak om ze alle, stuk voor stuk, te geloven. Dat is in het bijzonder het geval in de liberale stromingen van het Judaïsme.

In tegenstelling tot andere godsdiensten, hebben joden weinig aandacht voor abstracte kosmologische concepten. Hoewel joden wel degelijk nadenken over het karakter van God, de mens, het universum, het leven en het leven na de dood, is er geen exact omschreven, geen officiële, definitieve geloofsvorm over deze onderwerpen, behoudens de algemeen gestelde zaken zoals hierboven omschreven. Er bestaat in het Judaïsme behoorlijk wat ruimte voor persoonlijke meningen over al deze onderwerpen, omdat, zoals eerder gezegd, het Judaïsme meer van daden uitgaat dan van beweerd geloof.

Het Judaïsme richt zich op relatie tussen God en mensen, tussen God en het joodse volk, en tussen mensen onderling. De Bijbel verteld van de ontwikkeling van deze relatie vanaf het begin der schepping, na de schepping de relatie tussen God en Abraham, de relatie tussen God en de joden, en zo verder. De Bijbel formuleert ook de verplichtingen die door deze relaties tot stand zijn gekomen. Maar ook over deze verplichtingen lopen de meningen binnen het Judaïsme uiteen. Zo stellen de orthodoxen dat deze relaties bindend en absoluut zijn, terwijl de conservatieven staande houden dat de verplichtingen evolueren al naar gelang de levensomstandigheden. Weer anderen, zoals de liberalen en de reconstructieven, vasthouden aan de mening dat deze verplichtingen niet meer dan richtlijnen zijn.

Waaruit bestaat dan het handelen waar joden zo naar kijken? Volgens de orthodoxen heeft dit handelen betrekking op de 613 geboden zoals die door God in de Thora zijn vastgelegd en door rabbijnen worden onderwezen en geïnstrueerd.